

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ

THÁNH GIÁO
SUẤU TẬP

Năm Quý Sửu - 1973

In Lại Theo Ấn Bản TLBT

CƠ QUAN PHỐ THÔNG GIÁO LÝ

LỜI GIỚI THIỆU

Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nhằm mục đích quảng truyền giáo lý Cao-Đài Đại-Đạo hồn lợi lạc bá tánh, bá gia, giúp phuơng tiện cho người mộ Đạo tu hành, trong thời gian qua, Thiên-Lý Bửu-Tòa đã phát hành các Kinh sách, Thánh-ngôn, Thánh-giáo của Đại-Đạo, trong đó có các quyển Thánh-giáo do Cơ Quan Phổ-Thông Giáo-Lý Đại-Đạo sưu tập và ấn tống trước đây.

Lời Đức Mẹ Diêu-Trì Kim-Mẫu đã dạy ở Thiên-Lý-Đàn ngày 28-2-1967 rằng: "Tam-Kỳ Phổ-Độ Đại-Đạo hoàng dương chánh pháp để phục hưng thời mạt pháp hồn lập Thánh-Đức Thượng-Ngươn". Như vậy, Thánh ý của Đấng Chí-Tôn muốn đem Đạo vào đời, dẫn độ chúng sanh cho biết cải dũ về lành, cải tà qui chánh, đồng hướng về tình thương tối thượng của Đấng Tạo-Hóa hồn tu sửa cho được Chân Thiện Mỹ để tránh khỏi nạn diệt vong, mới xây dựng lại cảnh thái bình an lạc. Vậy thì cõi Thánh-Đức sẽ được hình thành trong tương lai ngay trên thế giới này, mà người được chọn sẽ toàn là bậc Đức-Thánh Nhân-Hiền: người, Tiên, Thánh, Phật sống lẩn, là Thiên Đàng tại thế. Thủ hỏi cả khối vạn linh sanh chúng ngày nay những ai là người được chọn? Chúng ta chưa biết được, chỉ mau lo nổ lực tiến tu, rồi mới rõ biết tình Thượng-Đế thương đời dường bao! bảo bọc dường bao? Đấng Chí-Tôn vì đời mà lập Đạo, cho nên hàng môn đệ của Đại-Tù-Phụ là phải xả thân vì Đạo

Đánh máy lại: Thiên Lý Bửu Tòa
Trình bày: Hồng Lan & Tân Hưng
Xếp chữ: H&L TypeSetter
Đóng tập: H&L eBooker
Làm tại: Chicago - U.S.A.

Copyright © 2006 — Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý

cứu đời.

THI:

*Đạo, đời hai mối rõ tương quan,
Thế giới liền siêu cảnh lạc nhàn.
Dem Đạo cứu đời cơn loạn lạc,
Đời bình nhờ Đạo thẩm nhân gian.
Đời nguy dân khổ vì xa Đạo,
Thiếu Đạo thì đời hóa lìa than.
Suy gẫm tốt cùng thông suốt lý,
Quân bình đời Đạo tạo Thiên-đàng.*

Như ngày nay rất nhiều nơi có bậc tu chơn hoàng dương Chánh Pháp, có Kinh Sám kêu gọi tu hành, khuyến tấn linh căn một cách khẩn trương, vì sao? Vì đời đã đến mức chót, gần quên hết Đạo lý rồi, đức tin yếu ớt lại thêm vật chất thịnh hành, hấp dẫn nhân sinh chỉ còn biết đua chen theo đà phát triển duy vật ấy mà thôi.

Đấng Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, Đức Diêu-Trì Kim Mẫu, Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát và các Đấng Thiêng Liêng Phật, Thánh, Tiên, Thần vì lòng bi mẫn vô biên, thương xót chúng sinh như Mẹ hiền thương con đẻ nên chẳng quản ngại nhọc nhằn tràn trước, giáng điển goi kêu, dạy bảo tận tường, rốt ráo lý Đạo sâu mầu cho người tu có cơ siêu thoát về lạc cảnh trong nhút kiếp. Những pho Kinh báu, Thánh Ngôn, Thánh Giáo hiện tiền là những Kim Chỉ Nam mầu diệu, những ngọn đuốc quang minh soi đường đưa hành giả qua bể khổ trần mà khỏi lo sợ đắm.

THI:

*Xuống biển không chìm bởi có phao,
Di đêm chẳng sợ rót hầm ao,*

*Cũng nhở ngọn đuốc gio cao rơi,
Soi sáng đường truông chỗ hổ hào.
Học Đạo tầm tu âu cũng thế,
Thánh Ngôn nền tảng quý dường bao!
Cao-Dài Giáo-Lý là cao cả,
Huyền diệu thiêng liêng thấu rõ nào.*

Chúng tôi với trí phàm sơ thiển, chỉ có tâm thành dâng hiến Trời Cha, thiết tha mời gọi, thỉnh cầu các bậc Linh Căn còn tại thế mau lo hành tròn hạnh nguyện: Lợi ích tha nhân, làm cánh tay hữu thể của Bè-Trên đem ban rải tình thương Thượng-Đế khắp cõi Ta-Bà này cho cả vạn linh đồng được hưởng, hầu sớm có cảnh thanh bình Thánh Đức ở trần gian.

Rất mong thay!
Cẩn bút,
Ngọc-Liên-Hương
Thiên-Lý Bửu-Tòa

THAY LỜI TỰA

Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý Đại-Đạo trân trọng giới thiệu quyển Thánh-Giáo Sưu-Tập năm Ất-Ty (1965) với chư tín hữu và chư tôn độc-giả bốn phương.

Trung thành với nhiệm vụ mà các Đấng Thiêng-Liêng đã giao phó, Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý Đại-Đạo (trụ sở đặt tại 171 Công Quỳnh, Sài Gòn) đóng vai một điện đài thâu và phát ra những huấn từ do ơn Trên ban xuống nhằm đạt ba mục tiêu chính yếu là:

1)- Khảo cứu giáo lý Tam-Giáo Đạo, đem lại cho nhơn sanh hiểu biết từ nguồn gốc Đại-Đạo phát xuất Tam Giáo Đạo, cho đến Tam Giáo Đạo trở về nguồn gốc Đại-Đạo.

2)- Ban hành Kinh điển đạo luật để kêu gọi các hướng đạo nhớ lại tôn chỉ tối cao mà Thượng-Đế đã vạch sẵn một đường lối quy nguyên Tam Giáo Đạo mà thực hành cho đúng với chân lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

3)- Mở rộng lòng thương tuyệt đối với các chi phái, giáo phái, từ đẳng cấp chức sắc cho đến tín đồ, hay bảo trợ trên mọi phương diện tùy theo sở xuất của Ban.

Từ ấy nhẫn nay, đeo đuổi theo ba mục tiêu trên, Cơ Quan chúng tôi đã cố gắng phục vụ nhơn sanh trong Đạo lẩn ngoài đời, với sự hoằng dương Chánh Pháp mà trong quyển Sưu Tập này, chư quý liệt vị sẽ lần lượt theo dõi từng bước xuyên qua các

bài Thánh Giáo trích đăng do Ông Trên giáng cơ phổ độ.

Thật ra, vì đức háo sinh các Đấng Thiêng Liêng chỉ cho đời bằng thần cơ diệu bút mà Cơ Quan có bốn phận phổ truyền giáo lý để cống hiến cho chư độc-giả trong quyển Thánh Giáo này bằng những lời vàng tiếng ngọc.

Đọc qua các bài Thánh Giáo ấy, chư tôn độc-giả sẽ thấy tinh thần các Ngài hiện ra trong các tư tưởng rất thanh cao tinh tế, được mô tả bằng những lời văn bình dị khéo léo vô cùng, đủ chứng tỏ một giá trị truyền thần tuyệt đỉnh thanh cao phi phàm, đáng làm một quyển Thánh Kinh giá báu!

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại-Đạo

Tổng Lý Minh Đạo

HUỆ-LƯƠNG (Trần Văn Quέ)

MỤC LỤC

- 1) *Tình đời thế đạo*
(Diêu Trì Kim Mẫu, 29-01-1973)
- 2) *Giá trị của sự im lặng*
(Ngọc Hoàng Thượng Đế, 2-2-1973)
- 3) *Hội Thánh là gì?*
(Van Hạnh Thiền Sư, 10-3-73)
- 4) *Tu Tâm Luyện Tánh*
(Đông Phương Lão Tổ, 09-12-1973)
- 5) *Lý huyền nhiệm của mùa xuân*
(Ngọc Hoàng Thượng Đế, 30-12-1974)
- 6) *Chư tiền khai Đại Đạo chúc xuân*
(Chư Tiền Khai, 30-12-1974)

TÌNH ĐỜI THẾ ĐẠO

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 26 tháng Chạp Nhâm Tý (29-01-1973)

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, Mẹ linh hồn các con.

Mẹ mừng các con.

BÀI:

*Giáng đàn giữa lúc cuối đông,
Thăm con lớn nhỏ hồng trần thế nao?
Đã mấy phen rạt rào ấm lạnh,
Trải bao lần trong cảnh bể dâu;
Con vui hay đã héo sầu?
Con an phận đạo hay cầu vinh quang?
Đông sắp mãn xuân sang đây trẻ,
Con thiết tha nên Mẹ giáng đàn;
Ban cho con một mùa xuân,
Mùa xuân đạo đức tinh thần tốt tươi.*

Mẹ miễn lẽ các con đồng an toạ. Hồi các con!

Mẹ đến trần gian giờ này với các con khi trần gian còn mờ mịt bụi hồng.

Mẹ đến để khuyên nhủ vỗ về các con trước cảnh phân hóa rẽ chia của tình đời thế đạo.(àà...)

Trong khi đó thì nước non dân tộc của các con đã được hồng ân Đức Thượng Đế ban bố.

Chính mình Thượng Đế lâm trần khai đạo mở cơ cứu cánh tận độ quần sinh giữa thời Hạ Nguơn ly loạn à. Rồi trên bốn mươi năm dằng dặc trôi qua, Mẹ nghĩ các con cũng đã giác ngộ tinh tâm ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Chí Tôn và chư Phật Tiên để vững niềm tin làm tròn Thiên chức nhơn vị của sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Trải qua mấy mươi mùa Xuân vui ít buồn
nhiều, thế gian nhơn loại đã vội vàng chen đua trên
từng nhịp cầu cộng nghiệp.

Ôi! đó là luật đào thải đang diễn hành trong
cơn mạt pháp kỳ tam.

Hiện tinh thế sự ngày nay các con đã nhận
định được mọi việc xảy ra đều do biến cố ở lòng
người. Lòng người còn phân hóa thì xã hội non nước
các con thử hỏi làm sao an định được hối các con?

Nếu các con là hàng đạo tâm sứ đồ môn đệ
của Đức Thượng Đế Chí Tôn, là bực lãnh đạo thay
Trời hành hóa, không thực thi nhiệm vụ của chính
mình trong lúc này thì còn ngày giờ đâu để các con
hoàn thành sứ mạng!

Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu
bảo vệ lẫn nhau, hãy dùn dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ
chợn mày, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất
diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững
chắc cho sanh linh ẩn nấp trong cơn nắng lửa mưa
dầu.

Nếu các con vì lý do tiểu tiết gì đó, Mẹ e sứ
mạng Đại Đạo cứu cánh không hoàn thành, các con
khó tránh luật Thiên Điều.

Trước khi Xuân về, Mẹ gửi cho các con vài lời
giản dị, các con ghi nhớ.

THI:

*Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,
Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh;
Thương thân cá chàu vòng oan nghiệt,
Thương phận chim lồng chốn nhục vinh.
Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,*

*Thương người mê muội mãi u minh,
Có thương con mới dày công quả,
Công quả là đường đến Ngọc Kinh.*

Hỡi các con! Là bậc tu hành chơn chính, các
con hãy bình tĩnh hơn lúc nào hết, để nhận định giả
chơn, lợi hại, hầu làm tròn sứ mạng trong Tam Kỳ
Phổ Độ nghe các con!

Đừng dại dột tranh chấp lèo lái khi con
thuyền đang vượt trùng dương.

THI BÀI:

*Dù thế sự khóc cười thay đổi,
Dù nhơn tình giả đổi đấu tranh;
Con nên giữ vững tinh thần,
Giác mê khai ngộ khoát màn vô minh.
Đời có kẻ buôn tình bán nghĩa,
Đời có người mai mỉa thị phi;
Con nên nhẫn耐 thủ trì,
Gieo mầm bác ái đúng kỳ sanh sôi.
Vì thế đạo suy đồi băng hoại,
Bởi nhơn tình mặt trái khôn lường;
Con nên giữ vững lập trường,
Hóa nhơn hoằng kỷ xiển dương đạo mầu.*

Các con vui vẻ đón mừng Xuân mới và nhớ
lời Mẹ dạy nghe các con!

Mẹ ban ân toàn thể các con nam nữ lớn bé
yêu quý của Mẹ, Mẹ hồi cung.

GIÁ TRỊ CỦA SỰ YÊN LĂNG
CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ, Tuất thời 30
tháng Chạp Nhâm-Tý (2-2-1973)

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ tá danh
CAO-ĐÀI Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Thầy các con, Thầy mừng các con.

Thầy giáng trần gian trước giờ Giao-Thừa để
ban hồng ân cho các con lớn nhỏ của Thầy.

Vậy Thầy miễn lẽ các con đồng tịnh tâm an
tọa nghe Thầy dạy đây.

Hỡi các con! mỗi độ Xuân về là mỗi lần các
con bước qua một bước trên vạn nẻo luân-hồi.

Thầy thương xót cho con cái của Thầy, dứa
khôn ngoan biết tùy thời, tựa thế lại thường hay ỷ
mình để phải vấp ngã trước những cạm bẫy của Tà-
thần dục-vọng bùa giăng; còn dứa khờ khạo biết tín
ngưỡng ở Thiêng-Liêng lại hay yếu mềm, dễ bị kéo
lôi vào đường sai nẻo đọa.

Cơ Đạo cũng như cơ đời, hầu hết đều chịu
trong luật đào thải buổi Hạ-Ngươn mạt kiếp.

Con ôi!

THI:

Xuân đến bao lần với các con,
Tuổi đời chồng chất có chi tròn;
Xuân này Thầy săn dành ân huệ,
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son.

Lẽ thì Thầy giáng trong giờ Giao-Thừa như
bao nhiêu năm trước, nhưng đêm nay Thầy muốn cho
các con được bình tâm yên lặng trước Thiên-Bàn,
trước một mùa Xuân mà Chúa-Xuân đang chờ đón.

Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm,
để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự
trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.

Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái gì

mà trần gian không nói được, không sờ mó được,
không nghe thấy được.

Yên-lặng để tìm thấy cương vị của các con
trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam.

Giờ giao điểm của tâm linh và vũ trụ cũng là
giờ giao điểm của Đức-Nguyên và vạn sinh. Nếu vào
một thời kỳ khác, giờ đó các con sẽ nhấp chén trà
thơm, cạn tuần rượu Cúc để đón Xuân sang. Nhưng
trong lúc này, cần hơn lúc nào hết, cần ở tiềm lực
quang năng của mỗi người có sứ mạng trong Tam-Kỳ
Phổ-Độ, cần đến tinh thần vạn năng của các sứ đồ
trung kiên trong Đại-Đạo.

Yên-lặng để điều ngự khỏi truân chuyên,
yên-lặng để chuyển phong-ba trở thành bình-địa.

Sự yên-lặng rất cần dùng ấy, con phải biết
đến giá trị của phút giây yên-lặng đó.

Giờ đây để các con vui cùng Thầy, Thầy ban
vui cho các con!

THI:

Rượu hóa kim đơn mới lạ kỳ,
Thầy ban Xuân tửu trẻ say đi;
Say men rượu hãy hòa men Đạo,
Cho thế gian này hết loạn ly.

Đây là mỹ túu trần gian, khi được hồng ân
của Thầy vào trong lòng các con, sẽ biến thành kim-
đơn cứu khổ. Từ đây đến bảy ngày, các con hãy luôn
luôn tịnh định tâm trung và gấp bất cứ trường hợp
ngang trái, hung bạo, trả lực ở thế gian, các con sẽ có
Thần-lực để chuyển hóa và cứu độ trong hoàn cảnh
đó. Ngoại trừ đứa nào bất tuân theo qui giới Đạo
pháp của Thầy, nó sẽ bị phản trả lại là không phải

bảo vật hộ thân mà lại là hột hỏa-châú để thiêu đốt.

Các con thọ huyền-nhiệm để biết lý tương giao giữa Trời Đất và các con. Có như vậy các con mới thấy tu hành không phải là một biểu ngữ truyền thuyết mơ hồ qua các hình thái được xây dựng bởi dục-vọng của phàm tâm.

Đây Thầy ban cho mấy câu này để đêm nay giờ Giao-Thùa ngâm thơ chuốc chén:

THI BÀI:

Xuân phúc tài Kiền-Nguyên chi Đức,
 Xuân thái-hòa vạn vật chi cơ;
 Xuân sang trước đã định giờ,
 Xuân về cho trẻ phục sơ tánh lành.
 Xuân cảnh thế đấu tranh hỗn loạn,
 Xuân thiên-nhiên soi sáng tâm diên;
 Xuân-tâm hòa nhịp thiên-nhiên,
 Xuân thiên-nhiên với tâm diên không hai.
 Xuân sắc điểm nhân tài sứ mạng,
 Xuân phong thìn Ngọc-bảng đê ghi;
 Xuân về, Xuân lại, Xuân đi,
 Thời gian vô tận Xuân thì vô chung.
 Xuân khai thói trần hồng thường thức,
 Xuân điều hòa với đức hiếu-sinh;
 Xuân này con trẻ khai minh,
 Hoàn thành sứ mạng trọn gìn Đạo Xuân.

Bao nhiêu đó các con rán mà học rồi sẽ được dạy thêm.

Thầy ban ơn các con nam nữ lớn nhỏ.

Thầy hồi cung...

HỘI THÁNH LÀ GÌ?

Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời 6 tháng 2 Quý Sửu (10-3-73)

THI:

Vạn duyên tương hội buổi Tam Kỳ,
 Hạnh ngộ duyên căn đến luyện thi;
 Thiền định khai tâm tu luyện tánh,
 Sư huynh sư đệ sẽ hồi qui.

Vạn Hạnh Thiền Sư, Bần Tăng chào chư Thiên ân hướng đạo, mừng chư đạo hữu lưỡng phái đàn trung. Bần tăng xin mời chư vị đồng an tọa.

Lời Tiên Phật đã từng dạy trước kia rằng: Sau đây sẽ có Tiên Phật xuống phàm gian tiếp tay Thượng Đế dùi dắt nguyên căn độ dân sanh linh qui hồi cựu vị. Có nhiều người hiểu lời dạy đó như vậy: Sau này sẽ có Tiên Phật hiện thân xuống thế gian đủ đầy phép tắc phép thuật nhiệm màu siêu nhân quáng chúng. Sự hiểu ấy không đúng chân lý đạo, vì coi thế gian là coi hữu thể hữu chất nhưng vô thường. Trong cái hữu thể hữu chất, có con người là tối linh, trong con người đã Thiên tính, có một Phật tâm. Khi con người ngộ đạo tu tâm luyện tánh thì tâm tính sẽ phát huệ hiểu đường chơn néo giả, lẽ siêu lẽ đọa. Tiên Phật không phải hiện thân người đâu, nhưng khi người đã biết chế ngự phàm tâm, nuôi dưỡng Thánh tâm, phát triển Thiên tâm đó là mối dây hoặc vị trí để diễn lành của các Đấng trọn lành nương vào đó để làm những công việc của Phật Tiên Thánh Thần giúp thế độ đo+i. Đó là hình thức thay hồn đổi xác tạm thời, tùy cơ tâm của mỗi người hành đạo mà ứng, mà hiện vào ý nghĩ lời nói đến việc làm.

Thế nén Thiêng Liêng đã đặt các cơ cấu hành đạo mang danh là Hội Thánh là thế đó.

Hội Thánh là cơ sở của chư Thánh hội hiệp để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ý, xuất phát Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam Kỳ Phổ Độ. Trải qua một chuỗi dài tiến hóa trui rèn luyện đúc bản linh chơn tánh, ngày nay nếu vị nào còn hiện diện trong lãnh vực xả thân giúp đời hành đạo, tế chúng dùu nhân, xem công danh phú quý, lợi lộc tiền tài nhẹ hơn sứ mạng thế Thiên hành hóa, đó là những hàng nguyên căn sắp đỗ đạt đến nơi vào hàng Tiên Phật.

Chư đạo hữu ngày hôm nay còn đeo đuổi việc tu học hành đạo, đó không phải duyên nhút kiếp ngộ nhút thời đâu, mà đó là những hạt chuỗi kết xâu liên tục trong nhiều kiếp dĩ vãng.

Nói về lãnh vực tu học thì tất cả là huynh đệ tỳ muội bình đẳng dưới mái Thánh Đường.

Còn nói về lãnh vực hành đạo thì phải có tôn ti trật tự kính nể thương yêu lẫn nhau. Trong hàng huynh đệ tín hữu không nên vì trội hơn một vài lãnh vực nào đó hơn cấp lãnh đạo mà lờn dễ uy-quyền đức độ đối với đàn anh được giao phó. Nhưng cũng không nên giao phó tất cả thiếu sự xem xét thiệt hư để giúp đàn anh làm tròn nhiệm vụ.

Còn đúng về phương diện cấp lãnh đạo tinh thần không vì sự được Thiêng Liêng thương yêu trì mến hộ trì ban phát quyền uy rồi dung cái quyền vượt phạm vi đạo pháp và ngăn cách giữa tình huynh đệ đồng môn.

Hai lãnh vực ấy cần được nương nhau, phối hợp nhau, tương trợ nhau để cùng hành đạo tiến hóa trên đường Thánh thiện.

Xưa kia trong giới tu hành đã vấp phải một điều đáng tiếc, đó là khi được tôn sư thì bao nhiêu các hàng tín hữu đều nhắm vào vị sư ấy rồi quên xét về phương diện chánh pháp.

Ngày nay chư đạo hữu nên tránh vết xe đã gãy đổ của hai thời kỳ ấy, vì là khi còn mang nhục thể mấy ai được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân.

Câu "Thiên nhơn hiệp nhút" đã thể hiện trên có Thiêng Liêng vạch đường chỉ neo, dưới có cấp lãnh đạo tinh thần làm giới trung gian để dùu dắt sanh linh. Trong hàng sanh linh rán lo tu học, tu hành để tiến lên thay lần cấp lãnh đạo trong luật tre tàn măng mọc. Đó là một chuỗi dài thường hành tiếp nối. Thăng.

TU TÂM LUYỆN TÁNH

Đông Phương Lão Tổ (9-12-1973)

"Tu tâm luyện tánh là một đề tài rất sâu xa và tế nhị, phải được giải đáp trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp để người đời áp dụng khi còn thiếu thời mới đủ để làm người Thánh thiện.

Ở đây Bàn Đạo nhắm vào tiến trình hiện tại của chư hiền đệ muội mà dạy về Tu Tâm Luyện Tánh.

Chư đệ muội cần lưu ý học tập thực hành và nghiên cứu lời dạy của hiền nhân Tiên Phật được ghi chép trong thiên kinh vạn điển về đề tài này.

Như chư hiền đệ muội đã thấy, hầu hết

những người vào trường Đạo pháp, đều là những người vương mang nhiều bệnh hoạn bộ máy rất tinh vi đã bị sử dụng rất nhiều trên quảng đường cát bụi, trong đời sống nhân sanh.

Những bộ phận nhỏ bị hư hỏng khuyết mòn, nhưng trong lúc say sưa tham dục còn ai có thì giờ nghĩ đến nó.

Con tuấn mã đã bị chùng chân khi vượt qua cửa sổ, người chợt tỉnh mới trở về đạo pháp.

Mọi hoạt động của sở dục được từ từ dừng lại vào lúc công phu tham thiền tịnh định, hành giả mới thấy hối tiếc vì đã tự phá sản của cải quý báu mà Thượng Đế đưa cho đã bị hao hụt mất mát quá nhiều.

Muốn tiết kiệm để bồi bổ lại là một việc rất khó, vì giữ của quý báu là việc khó, đánh mất tìm lại dễ gùi đâu!

Nhưng cần, cần người hành giả phải lập chí hăng hái như lúc vào đời mới cứu vân linh hồn còn đang bao bọc bởi lớp vô minh dày đặc khắc khoải đợi chờ.

Chư đệ muội nghe đây:

*Mùi tục lụy đắm say người khách tục,
Bả lợi danh câu thúc kiếp phàm phu;
Thế gian lại hóa trần tù,
Giam thân nô lệ trí ngu đâu nào.*

Như vậy, sự tu tâm luyện tánh của con người không phải đợi đến lúc chán ngán việc đời mới đem ra áp dụng, mà con người cần nên tu tâm luyện tánh ngay từ lúc giác quan vừa hiểu biết sự đời mới xứng đáng là Tiểu Thiên Địa.

Lời xưa có câu: "Nhất nhật chi kế tại ư Dần,

nhứt niên chi kế tại ư Xuân".

Mỗi đầu sinh hoạt tinh anh của một ngày là giờ Dần, mỗi đầu sinh sôi nẩy nở của một năm là mùa Xuân, vạn vật nhân đó mà phát sinh cho kịp cùng Thiên lý, con người há lại chẳng biết sao?.

Tu là sửa, luyện là rèn, phải hiểu như vậy mới thi hành được.

Những sắc tướng phải được thay đổi phân biệt, đó là những phương pháp chế ngự khi con tuấn mã bất kham và qui ước lập giáo ổn định nhân tâm.

Ví như xưa kia những vị anh hùng tướng sĩ sinh sát biết bao nhiêu để sống làm tướng thác làm Thần.

Đó là họ đã tu luyện rất nhiều, tu luyện để làm nên người anh hùng dũng sĩ. Ngày nay, trước hiện tình khẩn trương của nhân loại, Tôn giáo gần như không đủ hiệu lực cứu cánh, mà chỉ có người tự cứu lấy người, là phải tu tâm luyện tánh ngay từ lúc tuổi trẻ.

Vì vậy:

*Phải tu luyện mới thật nên anh hào dũng sĩ,
Phải luyện tu mới chứng vị Phật, Tiên, Thần,
Giữa thời biến loạn Đạo phân,
Chỉ người tu luyện góp phần định an.*

05.- LÝ HUYỀN NHIỆM CỦA MÙA XUÂN
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 30 tháng
12 Quý Sửu (22-1-1974)

THI:

Một Đức Huyền Thiên hóa vạn loài,

*Thâu tàng sinh trưởng luật vẫn xoay;
Phật Tiên Thần Thánh đều do bởi,
Diệu hiệp Thiên cơ ở cõi này.*

Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim Việt Cao Đài
Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các
con.

Hôm nay Thầy cùng chư Phật Tiên đến trần
gian trước giờ Giao Thừa để ban hồng ân cho các con
đồng hưởng một mùa xuân vui tươi đạo đức.

Thầy miễn lễ các con đồng an tọa.

Hỡi các con! xuân hạ thu đông, bốn mùa thay
đổi, thời tiết điều hòa cho vạn vật sinh trưởng và thâu
tàng.

Mỗi bốn mùa, mỗi mùa đều mang đến cho
vạn vật một công năng hữu hiệu để tiến hóa, nhưng
sao các con chỉ lưu ý đến mỗi một mùa xuân.

Hết mỗi độ xuân về là các con lớn nhỏ tất tả
liệu lo, nào thay cũ đổi mới, nào lê lộc nghinh xuân,
cùng nhau vui vầy chúc tụng.

Có phải chăng đây là một ước lệ ngàn xưa để
lại cho các con hay nó có ý nghĩa huyền nhiệm nào
khác để các con phải quan tâm lưu ý.

Nếu có và các con đã hiểu thì lễ Giao Thừa
nghinh xuân mới đầy đủ ý vị, và các con mới hưởng
trọn ân xuân đạo đức của Thầy ban. Con ôi.

THI BÀI:

*Xuân Tạo Vật điểm tô vạn vật,
Xuân thiên nhiên hòa phát hồn nhiên;
Xuân Xuân Xuân đến trước thềm,
Thưởng Xuân con hối lý huyền có hay?
Là một trong tam tài định vị,*

*Là muôn trong một lý nhất nguyên;
Con ơi phú bẩm do Thiên,
Máy linh Tạo Hóa ban truyền cho con.*

*Có vũ trụ sông non gồm đủ,
Có hình hài riêng thú kiền khôn;
Có xuân bất diệt trường tồn,*

*Cho vào thế hạ chiêu hôn vạn sanh.
Một sứ mạng Thầy dành hai ngỏ,
Một ra đi một trở lại Thầy;*

*Dù cho nam bắc đông tây,
Cổ kim nhon vật do Thầy định phân.
Con nhớ chẳng thời xuân thơ áu,*

*Một thời xuân hòa tấu thiên nhiên;
Trăm năm chưa hẳn kiếp duyên,
Sóng như Bành Tô nào riêng ý Thầy.*

*Cứ mỗi độ tràn này Xuân đến,
Là chu trình định mệnh diệt sanh;
Hạ thu đông ấy Trời dành,
Cho loài nhỏ nhít hóa sanh kịp kỳ.*

*Điều nhân loại năng tri vốn săn,
Một mùa xuân tất thắng huy hoàng;
Sá chi hạ trưởng đông tang,*

*Cung Trời ba sáu thanh nhàn hưởng Xuân.
Vì vật dục quả nhân kết cấu,
Bởi xa nguồn lạc dấu quay chọn;*

*Mưa thu nắng hạ bao lần,
Kim thân lại hóa phàm thân đọa đầy.
Kỳ ân xá Thầy khai chánh pháp,*

*Mở rộng đường thâu thập thiện duyên;
Sông mê săn bắt nhã huyền,
Khôn ngoan của thánh nhà tiên trở về.*

Xuân Giáp Dần mọi bè sấp đặt,
Hạ thu đông chuẩn tắc y hành;
Các con giữ trọn chí thành,
Vô tư vô kỷ Thầy dành hồng ân.

Xuân Giáp Dần cũng như bao nhiêu mùa xuân đã qua, dẫu thế đạo đổi thay, con vui hay buồn, thì xuân vẫn đến với các con.

Vậy mỗi con hãy dọn thân tâm trong sạch hòa với lý huyền nhiệm của Xuân mới trọn hưởng mùa xuân đến của vạn vật.

Hỡi các con! Đại Đạo là bến khởi nguyên của các con, cũng như xuân là đức Nguyên của vạn vật. Kìa con! côn trùng thảo mộc đều thâu tàng ẩn núp từ tiết đông thiêng chờ đợi đùi tam dương mà sanh sôi vùng dậy.

Còn các con, Thầy ban cho mỗi đứa một mùa xuân bất tận tự khởi nguyên. Con hãy nhớ lại, tìm lại để nuôi dưỡng tinh ba, thâu tàng tú khí tích trữ cho đầy đủ, đến thời chánh khí hòa quang, các con cũng sanh sôi vùng dậy, tạo cho mình cảnh niết bàn cực lạc, khỏi vào trong chu trình ngắn ngủi của trần gian.

Từ bến khởi nguyên con ra đi vươn một sứ mạng trong hai đoạn đường, một đem Đại Đạo lập đời, hai trở về với Đại Đạo.

Các con là những chức sắc tín đồ chức việc của Thầy. Thầy nhắc nhở các con nên thương yêu nhau, dù dắt nhau trên đường tu học, để hoàn thành sứ mạng phổ độ kỳ ba.

Quyền pháp đạo từ Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, mỗi người Thiên ân chức sắc, dù lớn dù nhỏ hãy gìn giữ cho xứng đáng nghiêm

minh. Quyền pháp đạo là tình thương và sự sống.

Có năm được quyền pháp thì đạo mới khai, có tình thương sự sống mới hòa bình an lạc. Đó là điều kiện duy nhất để con trở về với bến khởi nguyên Đại Đạo về cùng Thầy. Hôm nay Thầy không dạy thêm các con điều nào.

Các con hãy hoàn thành huấn lệnh Thầy đã ban mấy mùa xuân qua. Thầy chỉ nhắc lại lời căn dặn: các con hãy thương yêu kẻ ghét con mới gần Thầy được.

Thầy sẽ cho chư Tiền Bối Khai Đạo yến ẩm với các con.

Các con có dành một mâm quả tử riêng, Thầy sẽ ban phép màu rồi chia ra mỗi đứa một quả đem về hiến lễ Giao Thừa. Đó là lộc kết quả của Thầy ban.

Hãy để ngay trên bàn, Thầy đã ban ơn.

Còn rượu nữa các con. Rượu này một chút nữa các con sẽ làm lễ đai các anh con, các con vui vẻ hưởng một mùa xuân mới.

Thầy ban ơn cho các con cho Bộ Phận Hiệp Thiên Đài đã hành tròn sứ mạng thông công.

Thầy ban ơn lành tất cả các con nam nữ.

Các con thành tâm tiếp các anh con, Thầy hồi cung, thăng.

06.- CHƯ TIỀN KHAI ĐẠI ĐẠO CHÚC XUÂN
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Hợi thời, 30 tháng
12 Quý Sửu (22-1-1974)

THI:

Hội hiệp đàn TIỀN đón chúc xuân,

Giao Thùa KHAI bút tả thơ thần;
 Đề câu ĐẠI nghiệp thiêng niên tho,
 Họa nét ĐẠO màu nhạt nhụt tân.
 Ly rượu chúc MỪNG ta kính chúc,
 Chung trà XUÂN thăm bạn vui xuân;
 Chu trình GIÁP mối xuân qua lại,
 Sứu khứ DÀN lai với cõi trần.

Tiền Khai Đại Đạo Liệt Thánh Tông Đồ, chúng Tiên Huynh chào mừng chư Thiên ân sú mang, mừng chư hiền đệ hiền muội và các em Thanh Thiếu Niên.

Xuân Giáp Dần một năm đầy ý vị, chúng Tiên huynh đến Cơ Quan cùng các em vui xuân để các em phấn khởi tinh thần trước trọng trách thế Thiên hoằng đạo.

Hôm nay dành trọn thời giờ chung vui với các em, Đức Chí Tôn đến ban hồng ân cho các em đầu năm Giáp Dần là đại hạnh cho các em đó.

Nhân dịp Giao Thùa, chúng Tiên Huynh không có chi làm lễ trước thềm xuân mới, xin gửi lại vài vần thơ để cùng Chúa Xuân ngâm nga cho trà xuân thêm hương vị.

VĂN CA TRÙ:

Tống biệt Đông Quân tu chuốt tẫu,
 Nghinh lai Xuân nhạt khuvát cao ca;
 Trước điện tiền rực rỡ ánh hương hoa,
 Dưới bệ ngọc chan hòa tình cố cựu.
 Bán dạ phùng xuân tu túy tẫu.
 Để cùng nhau ta vui thú hưởng Xuân sang,
 Mượn linh cơ điểm bút tả vài trang,
 Để lưu lại trần gian với mảnh can tràng

người khuất bóng,
 Ôi! bốn muối mấy xuân dài, nỗi tâm tư còn lắng đọng,
 Nay năm ngàn năm kia, truyền thống há phôi pha,
 Chúa sơn lâm trường vút chốn rừng già,
 Trâu cõi ách bôn ba về xóm cũ.
 Nhìn một dải sơn hà cầm tú,
 Mấy mươi năm phong vũ quá đau thương,
 Vì lợi danh mà cốt nhục rẻ đôi đường,
 Vì tham vọng đem máu xương
 tạo nên trường nghiệp quả.
 Mạnh hiếp yếu, giành miếng mồi thơm nhiều cặn bã,
 Giàu dọa nghèo vì cá nợ chưa ăn câu;
 Nực cười thay công nghiệp Á cùng Âu,
 Có nói mạnh có khoe giàu, rốt cuộc cũng
 đáo đầu vay phải trả.
 Ôi! Thế sự kham ta hồ giả dã,
 Gãm lòng người sâu hơn biển cả khó lường đo,
 Bến sông mê ta thông thả lái đò,
 Đường cát bụi khách đang dò từng nhịp bước.
 Hỡi sứ mạng! hãy cùng ta ghé rước,
 Hãy vì đời mà cô vượt vạn trùng dương,
 Hãy vì đời mà trang trải tấm tình thương,
 Cho lữ khách tinh mộng trường lên đường
 mau thoát nạn.
 Đời an lạc ta sẽ cùng ngâm câu tất thắng,
 Đời thái bình thì sứ mạng sẽ hoàn thành;
 Mượn đai cõm bầu nước lại non xanh,
 Thủ tiêu sai bồng doanh Thầy Trời săn đẽ
 Nước Nam Hải rủ tan hòn bốn bề,
 Dòng Bắc Hà tắm sạch thể Tiên Long,
 Cửu Nam Thiên mở rộng lối non bồng.

*Dường thế tục bụi hồng đã quét sạch,
Chừng đó các em sẽ thấy:
Chim hái trái rừng tông kêu ríu rít,
Cá nghe kinh bể ngọc lội vỗn vơ,
Đón xuân về với nửa túi trăng thơ,
Chúc bạn đạo nhãm với bầu rượu cúc,
Chúc câu hạnh phúc đạo đức hành thông..
Gần sắp tới giờ Giao Thùa,
Chúng Tiên Huynh xin tạm biệt nơi đây
để các em về hiến lễ.*

Chúng Tiên Huynh cũng nhắc nhở sứ mạng
của mỗi người Thiên ân hướng đạo mỗi nơi, nhất là
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.

Chúng Tiên Huynh cảm ơn lòng hậu đãi của
các em, dầu men phàm tục nhưng tình nghĩa tiên gia.

Còn bao nhiêu các em hãy chia nhau mà
hướng hồng ân Từ Phụ.