

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐÔ

TÂY DU CHƠN GIẢI

Chưởng Giáo  
BÙI HÀ THANH

(Diễn Giải Theo Lý Đại Thừa Vô Vi Đạo)

In Lại Theo Ấn Bản 1990

CHIẾU MINH GIÁO TÒA

Đánh máy lại: Phổ An

Trình bày: Hồng Lan & Tân Hưng

Xếp chữ: H&L TypeSetter

Đóng tập: H&L eBooker

Làm tại: Chicago - U.S.A.

TÂY DU CHƠN GIẢI

Diễn Giải Theo Lý Đại Thừa Vô Vi Đạo

BÙI HÀ THANH

(Con trai lớn của Ông Hội Đồng Bùi Quang Huy

Chủ Đàn Chiếu Minh Cái Vồn

Môn đồ của Quan Phủ Ngô Minh Chiêu)

Copyright © 1990 — Chiếu Minh Giáo Tòa

CHIẾU MINH GIÁO TÒA

Quận BÌNH MINH - Tỉnh VĨNH LONG

## ĐẠI BÀNG ĐIỂU

Đàn Hà Thanh 15-02-83 (Quý Hợi)

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ Tiểu Thánh đắc lệnh  
báo Đàn, có Giáo Chủ lai lâm, chư sĩ hiền thành tâm  
cung nghinh Thánh Giá.

Tiểu Thánh xuất ngoại hộ điển. Thăng.

Tiếp Điển.

Thầy mừng các con. Thầy miễn phép, các con  
được bình thân nghe dạy

THI:

*CAO ngôi dành để trẻ công thành*

*ĐÀI Ngọc Thầy trên sê điểm danh*

*TIỀN vị Phật ngôi do trẻ tạo*

*ÔNG chủ Long Hoa trẻ hiểu rành.*

Thầy giáng đàn là vì Hà Thanh sở cầu Sư!  
Vậy đây Thầy có đôi lời chỉ điểm, con chó buồn vì  
nghịch cảnh trái ngang. Ấy chẳng qua là sự khảo lòng  
trong nhút thời đó, Thầy biết con lòng tư lụt lo âu,  
muốn cho cơ Đạo vê vang trong mai hậu, nhưng sự  
việc trái lòng con là vì Thiên Cơ chuyển hóa. Vậy con  
hãy tùy Thiên Cơ mà hành động, tiên trình còn nhiều  
uẩn khúc, còn lầm ly kỳ, Long Hoa chuyển thế là cả  
đại cuộc của thế gian, là sự chuyển biến của Vũ Trụ,  
con cũng như Thầy và các vị Giáo Chủ xưa nay đều  
phải gop công sức lãnh sứ mạng, vai trò trọng đại,  
điều khiển Long Hoa đại cuộc. Vậy con hãy sử dụng  
khả năng trí tuệ của con, hãy làm những gì con có thể  
làm được, để lưu lại hậu thế một "Thiên Tuyệt Bửu"

hữu ích cho đoàn hậu tần mai sau.

Đó là một kỳ công trọng đại, Thầy dạy bấy  
nhiêu con đã hiểu. Với con Thầy xét chẳng có gì dạy  
cả, con có đủ khả năng hành sự, chỉ có một điều cần  
yếu là con phải biết thuận thời, uyển chuyển, tùy cơ  
nhi biến.

Thầy cho con biết là Đạo Pháp của con đã  
hoàn chỉnh, công hạnh đã đủ đầy, chỉ còn chờ ngày  
an nghỉ mà hưởng sự thành công vinh diệu mà Thầy  
sẵn dành đợi chờ con. Thầy không đòi hỏi ở con phải  
làm điều chi nữa cả. Việc con muốn là tự lòng con, tự  
ý con chứ Sư Phụ không có điều chi buộc ràng con cả.

Vậy con khá hiểu ý Thầy, Sư Phụ cũng cần  
nhắc thêm đôi lời con rõ, con đã đến địa vị tối cao, thì  
những công việc của con làm, những điều con nghĩ là  
có Thầy ở trong, vì là chỗ đồng nhứt Như Lai Nguyên  
Thủy. Con đừng nghĩ con là ai, đừng nghĩ con là Bùi  
Hà Thanh, nếu còn là Hà Thanh thì chẳng phải Như  
Lai. Vậy con khá hiểu. Thầy cười Thích Ca Phật Tổ  
trước kia, con hiểu vì sao chăng?

Vì Thích Ca chứng quả Chánh Đẳng Chánh  
Giác là bậc Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, làm Thầy ba cõi  
mà còn lầm lạc một lúc. Đến sau thu phục được Đại  
Bàng Điểu làm Hộ Pháp thì Thích Ca mới đạt tới chỗ  
toàn tri, toàn giác, toàn thiện, toàn năng. Con có biết  
Minh Vương Đại Bàng Điểu là chi chăng? Thầy chắc  
chắn là hiện giờ con chưa hiểu, nhưng rồi con sẽ hiểu,  
vì đạt đến trình độ như con mới có thể hiểu chứ hàng  
đệ tử của Thầy từ trước tới giờ chưa ai hiểu.

Vì Đại Bàng Điểu là một sinh vật Tiên Thiên,  
sanh ra từ thời hồn độn, cánh của nó che khuất Mặt

Trời, che khuất cả Trí Huệ của Như Lai. Nó là chánh vị của Tà Thần. Bực Bồ Tát, La Hán, Cửu Phẩm Thần Tiên ít ai thấy được nó là gì. Thầy, biết được nó là cả vấn đề khó khăn. Hàng phục được nó chỉ có Như Lai mới đặng. Nó dữ hơn Tề Thiên Đại Thánh. Đó chính là lòng ngã mạn, là tính tự tôn tự đại của Như Lai đó con. Vậy con hãy lãnh ý Thầy mà dạy lại cho môn nhơn đệ tử chúng nó hiểu đặng mà đề phòng. Vậy Sư Phụ có mấy lời con khá hiểu.

Riêng Đàm Thanh nơi đây, Thầy rất mừng thấy các con biết tự xét mà hối cải tiền phi, gia công tu tiến. Thầy sở dĩ nhiều lời răn dạy là muốn cho con đừng chěnh mảng, đừng vì sự sống mà bê trễ công phu, đó là Thầy muốn cho các con nêu Đạo, chứ không phải Thầy khó khăn với các con để làm gì. "Tử bất thành, Sư Phụ tất ưu" con khá hiểu.

Các con rõ, việc tu pháp chẳng khó, nhưng khó chỉ một cái Tâm mà thôi. Các con cố gắng làm chủ được Tâm mình thì luyện pháp mới mong kết quả. Tâm phải yên tĩnh, không động, không khống, đừng sợ, đừng lo, đừng rầu, đừng tưởng, đừng tính, thì luyện pháp mới kết quả. Phải tập tánh nghiêm minh, giữ lời giữ ý, vì học Đạo bất khả hý ngôn, chẳng đặng nói chơi, chẳng đặng nói dối. Tóm lại, việc gì cũng phải sửa đổi cho hoàn mỹ mới gọi là người tu, chứ các con đừng tự chủ quan rằng: Chỉ cần công phu tu luyện như vậy là được rồi chứ chẳng còn điều chi nữa. Các con khá hiểu.

Tu mà sân nộ vẫn còn, lòng phàm chưa dứt, động loạn như thế tục kia, có khác chi Triết giáo thuở Phong Thần, Tu mà thiếu Hạnh, khó thành Tiên tác

Phật. Triết giáo chẳng thành chỉ vì không chủ được cái Tâm, để sân hỏa đốt tiêu âm đức, thành Tiên Phật chẳng đặng nên phải bị Phong Thần, uổng thay! Vậy các con khá noi đó mà làm gương cho mình.

Phần Thánh Giáo Đàm Thanh, con trách nhiệm điển văn hãy khá giữ gìn bảo thủ Thánh ngôn, đừng để sơ thất, vì là cơ Biệt Giáo, sau này có chỗ mâu vi, con sẽ hiểu.

Ngâm:

*Canh khuya Thầy dạy đã nhiều  
Giữ từ con trẻ tiêu diêu cõi ngoài  
Các con ở lại trần ai  
Mây lành trở gót Cao Đài Thầy thăng.*

\*\*\*\*\*

## BA NGÔI VÀ TAM HỒN

Đàm Hà Thanh - Tý thời 15-02-85 (AL)

Kim Hà Đồng Tử Tiểu Thánh đắc lệnh báo đàm, có Giáo Chủ lai lâm Chư Thiên Ân thành tâm tiếp lệnh.

Tiểu Thánh xuất ngoại hầu nghinh. Thăng!  
Tiếp Điển.

THI:

*VĂN PHÁP THIÊN TÔN chiếu diễn đồng  
TAM THANH GIÁO CHỦ chuyển huyền công  
Thầy trên bố diễn ban con trẻ*

*Hậu nhục con Ta hưởng phước hồng.*

NGÔI HAI GIÁO CHỦ

Thầy mừng các con, Thầy miễn phép, các con

an tọa. Từ buổi Khai Thiên Ư Tý, Lập Địa Ư Sưu, Sanh Nhơn Ư Dàn, Thượng Đế hóa thân lâm phàm giáo Đạo, giáo hóa con trần Ba Ngôi Xích Tử. Đạo là tình thương âm dương hiệp nhứt. Thầy là Thượng Đế chủ quyền Chơn Tể Thái Cực Thánh Hoàng, muôn độ các con Thầy phải dụng "Ngôi Hai Chủ Quyền Đạo Khí" để độ Ngôi Ba là các con trở lại cùng Thầy, phụ tử đoàn viên, Nhơn Thiên Hiệp Nhứt.

Thế thường người có ba hồn ấy là Nhứt Thể Tam Thân, Nhơn Hữu Tam Hồn là: Mê Hồn, Giác Hồn, Linh Hồn.

Mê Hồn là Tinh  
Giác Hồn là Khí  
Linh Hồn là Thần

Nhơn Hữu Tam Bửu Tinh Khí Thần Thần cư tại mục, đảnh thượng chi trung Chơn Như Phật tại Linh Quang, ấy là Ngôi Một

Thầy ban Ngôi Hai là Tiên Thiên Vô Cực Hạo Nhiên Chi Khí, tại Trung Tâm Chi Đạo, cũng gọi là Nhứt Nguyên Mẫu Khí Diệu Trì, hằng tại nơi con.

Ngôi Ba là Nguơn Tinh, thường cư hạ giới túc thị phàm trần, là Mê Hồn, là chúng sanh. Là Ngôi Ba nếu biết Tu Luyện thì Tinh kia hóa Phật, không tu thì Tinh ấy túc thị yêu ma. Bởi thế Bản Thể con người là một khối: Phật Ma, Tiên Tục, Thánh - Phàm, Thiên Đàng Địa Ngục thể hiện đủ đầy Tạo Hóa Chơn Cơ.

Muôn giáo Đạo quần sanh, Thầy chiết Tánh hạ trần, tá danh Ngôi Hai Giáo Đạo xưa nay vẫn thế, các vị Giáo Chủ xưa nay vẫn là Ngôi Hai đồng thể. Bởi lẽ, thương con Cha phải dạy, xưng Thầy để huấn Đạo các con. Thế nên tình phụ tử nặng như non,

nghĩa Thầy trò sâu tạ biển.

Dàn nay nhân dịp ngày kỷ niệm Thập ngũ nhị ngoặt (15-02AL) lễ giáng sanh của Thái Thượng Đạo Tổ, Thầy nhơn tiện giải bày ít đoạn huyền vi cho các con học hỏi Thái Thượng Thị Ngã, cũng chính là Thầy đây. Xưa kia Thầy dụng Huyền Pháp gầy dựng Tiên gia, dùng Đạo Đức Cảm Ứng Huỳnh Đinh mà giáo Đạo, sau đó có Trang Tử thông huyền diễn giải Nam Hoa, đến Liệt Tử diễn kinh Xung Hư nhiệm mầu, dẫu mỗi Kinh điển xưa nay vốn cao thâm vi diệu, bực thường nhơn hạ trí khó nổi tri cơ.

Nay đến buổi Tam Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn chuyển lập Thượng Nguơn cận đại, Thầy đem diễn tích xưa phổ cập giáo hóa môn đồ, rèn luyện đức độ bực nhơn quần đê trở nên bậc Chí Thánh Quân Tử.

\*\*\*\*\*

## CHƠN LÝ

Dàn Hà Thanh - Tý thời 23-04-85 (AL)  
Bạch Hạc Đồng Tử Tiểu Thánh đến trước báo  
Dàn, Chư Sĩ thành tâm tiếp nghinh Chuồng Giáo.

Ta xuất ngoại hộ diễn. Kiếu.  
Tiếp Điển.  
Ta mừng các con, Thầy mừng các môn đồ đệ  
tử, Ta cho phép các con nghe Ta đói lời chỉ giáo.

THI:

*Hà Thanh ngự diễn cảnh Dàn Thanh  
Minh giải Lý Chơn trẻ hiểu rành  
Động diễn Hư Cung Ta giáng hạ*

*Khuyên nay các trẻ giữ tâm thành.*

HƯỚU:

*Thành tâm giữ vững một lòng chon  
Chơn thật gìn tâm chó thiệt hon  
Ma Phật tự lòng con có hân  
Ta nay giáng điển chỉ nguồn con.*

Hiện tình cơ Đạo xảy ra những chuyện bất thường như thế, đấy là cơ khảo đảo đó con. Vì con biết nay là Long Hoa Hội Khoa Tràng đã mở, các con vừa tu vừa chịu khó. Nay là cơ khảo thí, còn cơ Hoằng Pháp đi qua rồi. Khảo là chi? Là để lọc lừa sàng sẩy, ai phước đức đủ đầy thì được Thầy chỉ dạy, ai cẩn mỏng đức sơ sẽ bị ma kéo quỷ trì.

Than ôi! Rất khó là cái Đạo Vô Vi. Làm Tiên Phật cũng hội này, Phong Thần Hội cũng là đây. Thầy có Tam Thập Lục Thiên, Quý có Tam Thập Lục Động.

Đây Thầy nhắc lại lời của Tam Thanh Thượng Giáo đã từng giảng dạy như sau: Linh Bửu Thiên Tôn viết:

"Vì buổi đời Hạ Ngươn, cơ tuần hoàn dĩ đáo nên chi Đại Đạo phục hưng, Chơn truyền phát khởi. Nhưng cõi trần ai là nơi chung chạ, ngọc trăng cát lầm, vàng thau lộn lạo, chánh hưng tà dấy, Phàm Thánh lẫn nhau, chưa phân bạch hắc. Phật Tiên giáng thế thì ma quỷ cũng ra đời. Trời độ rõi chúng sanh, Quý giụt giành nhân loại. Đây là thời kỳ bá đạo cạnh tranh, kẻ hữu phước Trời giành, người vô phần Quý giụt." Còn việc cơ bút từ trước Thầy đã dạy:

"Bởi cơ bút là hư hư thực thực, có huyền có chơn, vì Thiên Diển phải qua trung gian của Đồng tử,

nên bị ảnh hưởng phần nào. Nếu đồng tử lòng Chơn chẳng Vọng thì tiếp trọn Diển Thiên, còn Đồng tử mà nặng về Phàm Ý thì đòn ấy là của Phàm. Thầy sử dụng cơ bút để truyền Đạo, Ma Quỷ cũng sử dụng cơ bút để phá Đạo, con hiểu chăng? Vậy thì lẽ Tà Chánh, Ma Phật thế nào con khá hiểu! Nhưng mà việc chỉ cũng có tiền định cả rồi con à!"

Ta nhắc lại Phong Thần, lúc Hưng Châu mạt Trụ, Khương Thượng phò tá Võ Vương cứu an lê thứ. Các Chơn Tiên động phủ cũng vâng lệnh Thầy mà giúp Khương Thượng làm xong phận sự, đó là Thiên Y. Còn Thân Công Báo cũng là đệ tử Cung Ngọc Hư, dám trái mạng Thầy làm điều nghịch lý, nhưng đó cũng chẳng qua là tiền nghiệp của Tử Nha phải chịu nạn khổ, còn Thân Công Báo làm điều trái Đạo rồi sau cũng bị phạt trùng. Ôi! Thiên vong khôi khôi, sơ nhi bất lập! Còn cơ Đạo hiện nay cũng thế, những gì thật sẽ là thật, những gì giả dối vẫn là giả dối. Chánh tà cũng như trắng đen làm sao lẫn lộn được. Mà Chân Lý thì: "Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong," ai làm sai quấy rồi đây sẽ phải gánh chịu hậu quả. Kẻ gian dối đến lúc lộ hình phải cúi mặt trước Thân Công Lý.

Thế thường tà ghét chánh, nịnh ghét trung, nhưng việc ai nấy làm, cũng như Phật Tiên Ma Quý, phận sự ai nấy làm.

Thầy dạy các con những điều Chơn Lý, nhưng cũng phải để cho ma quỷ khổ trùng, con khá hiểu lời Ta.

Đức của người Quân Tử là phải như nước mềm mà chẳng yếu, mạnh mà chẳng cứng, phải biết

tùy thời quyền biến mới đặng gọi là Người Trí. Còn ngay thẳng cứng rắn mà bất trí thì cũng hoại sự. Ta nhắc chung các con nơi đây là phải ráng Công Phu. Mong rằng các con đừng phụ lòng Ta.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## KIM THÂN

Đàn Hà Thanh - Tý thời 08-7-85 (AL)

Bạch Hạc Đồng Tử Tiểu Thánh đắc lệnh đến trước báo Đàn, Chư Sĩ Hiền thành tâm nghinh tiếp Chưởng Giáo.

Ta xuất ngoại ứng hồn. Kiếu.

Tiếp Điển.

HÀ THANH CHUỐNG GIÁO

Ta mừng các con, Thầy mừng các môn đồ đệ tử.

THI:

*Hà Thanh ngự điển để đời lời  
Các trẻ tu hành gắng chờ loi  
Gặp gỡ hôm nay Ta nhắc nhớ  
Các con ghi nhớ chờ quên lời.*

HƯỚU:

*Quên lời Ta dạy buổi còn sinh  
Ta dạy thế nào hãy nhớ in  
Từ buổi cách xa vô với hữu  
Hôm nay gặp lại để tâm tình.*

HƯỚU:

*Tâm tình các trẻ với Ta đây*

*Đàn luận phút giây Trò với Thầy  
Các trẻ tu hành tua vũng chí  
Mấy lời Ta dạy nhớ đừng khuây.*

Hãy giữ vững lập trường Đạo Pháp, hãy y hành như vậy, kết quả sẽ đến tự nhiên, chớ nên cầu kiến tha nhân, đừng ham huyền diệu nhứt thời. Đạo cũng như đời, chẳng ngoài các lý tự nhiên. Các con khá hiểu.

Xưa kia Đức Thích Ca Mâu Ni phải trải qua nhiều kiếp luân hồi, đến kiếp chót mới đắc thành chánh quả. Vì sao? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chuyển luân nhiều kiếp, đâu phải vì nghiệp quả mà là vì chưa đắc Kim Thân. Không đắc Pháp làm sao đắc Kim Thân, nên Ngài cứ phải luân hồi chuyển kiếp, dù rằng trong mỗi kiếp đều có tu bồ, hy sinh giúp đời, xả thân hành thiền, âm chất miên miên, phước đức vô lượng, nhưng dù cho Phước Đức thế nào mà không Ngộ Đạo, không có Kim Thân thì vẫn phải bị luân hồi.

Còn như các con kỳ này gặp Đạo là đã túc duyên, đủ đầy phước đức, cũng đã trải qua biết bao nhiêu kiếp, làm người cũng có, làm vật làm thú cũng nhiều. Nếu các con mà biết được tiền kiếp của mình thì chắc các con phải rùng mình khiếp đảm.

THI:

*Luân hồi lên xuống, xuống rồi lên  
Biết Đạo con toan đắp móng nền  
Chứng quả kỳ này thì giải thoát  
Ngôi Tiên phẩm Phật trẻ lần lên.*

Con khá hiểu, hồi nguyên chi Đạo, phản bội chi Pháp, có một không hai, đừng tưởng rằng Pháp

nào cũng được, hễ thành tâm thì tu pháp nào cũng  
được đắc. Nếu tưởng thế là làm to nghe con!

Có câu:

*Tam Thiên Lục Bá (3600) bàn môn Đạo  
Bát vạn tú thiền (8400) phương tiện môn  
Cửu Thập Lục (96) chủng ngoại tà pháp  
Hồ vi bất đắc thoát trầm luân.*

Con khá hiểu. Thôi đêm đã khuya. Thầy dạy  
cũng đã nhiều, các con cố gắng tu hành tinh tấn.

Ngâm:

*Các con ở lại trần hồng  
Mấy lời Thầy dạy ghi lòng chờ quên.  
Thăng.*

\*\*\*\*\*

## KIM THÂN BÁT NHÃ PHÁP ĐẠO TRƯỞNG SANH 81 NAN TAM TAI THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC

Đàn HÀ THANH - Tuất thời 12-07-86 (AL)  
HÀ THANH CHUẨNG GIÁO  
Thầy mừng các môn đồ đệ tử, các con an tọa  
nghe Thầy chỉ giáo.

*Tây Phương muốn đến phải dày công  
Son sắt thủy chung mãi lòng  
Bốn buổi công phu đừng thiếu sót  
Đủ đây mới dự được Hoa Long.  
Long Hoa Đại Hội cũng gần khai  
Tuyển chọn thí sinh đủ đức tài*

*Một kiếp tu hành công cực khổ  
Rồng mây hội hiệp cũng gần ngày.  
Gần ngày các trẻ phải toan lo  
Trì hoãn con ơi phải trễ đò!  
Tiếng trống trường thi Thầy đã điểm  
Ai là Sĩ Tử phải mau lo.*

Thiên Địa Tuần Huyền Châu Nhi Phục Thi.

Một cuộc tuần hoàn có Ba Ngươn, mỗi ngươn  
có một độ thâu duyên Long Hoa Hội, là tuyển trạch  
Hiền Lương Thiện Sĩ, đó là Công Lê Thiên Điều Càn  
Khôn dĩ định. Mỗi ngươn hội, Thầy đem con cái của  
Thầy, những con nào đủ tài đủ đức được trở về Đồng  
Nhất cùng Đại Từ Phụ, lập sự Càn Khôn, chuyển luân  
Hoàn Vũ, đó là hành Chánh Đạo Thiên Cơ.

Nay Hạ Ngươn hầu mẫn, đã đến lượt thâu  
duyên, theo lệ ấy thì cuộc tuần hoàn dĩ đáo. Các con  
duyên may sinh ra nhằm lúc Đạo Khai, Thiên Hoàng  
mở Hội, gặp lúc trở về nguồn cội, hưởng Ân Xá của  
Đại Từ Phụ thì phải ráng nỗ lực tiến lên, đoạt thủ  
công phu mà dự cùng Tạo Hóa. Đó là mình lập Vị cho  
mình, qua Hội này lập lại Thượng Ngươn thì luật Ân  
Xá không còn nữa. Vậy các môn đồ đệ tử phải ráng!

Chúng sanh nhờ Phật mà được hiển hóa,  
Phật nhờ chúng sanh mà luyện được vóc Kim Thân.  
Không có chúng sanh thì Phật không thành, vậy  
trong sự tiếp độ phải dùng Bát Nhã Pháp, đó gọi là  
Thuyền Từ, là Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp  
Luân Thường Chuyển là Đại Bát Nhã Đáo Bỉ Ngạn,  
Luyện Tinh Hóa Khí, Khử Trược Lưu Thanh.

Nhưng vóc Kim Thân phải dùng Thanh Chất  
Tịnh Vật, tức là phải Trường Chay. Xưa nay Tam Giáo

đều lấy chỗ Thanh mà làm căn bản, bởi cái Thanh là gốc ở Tiên Thiên, mà Kim Thân tức là Khinh Khí. Trường Trai để xác thân được sạch, kế đến Tinh Hóa Khí là giai đoạn Sân hóa, Khử Trược Lưu Thanh. Lưu Thanh là giữ Thanh, là lấy Tinh Ba Thanh Chất để hùn vóc Kim Thân, vì Kim Thân không thể dùng trược chất mà luyện được.

Ăn mặn cũng hùn Nhị Xác Thân đặng vì cũng là Luyện Tinh Hóa Khí, nhưng cái trước chất của động vật không thể Siêu Xuất Tam Giới để nhập vào Tiên Thiên. Khi phân định Càn Khôn, Thanh thăng Trược giáng thì Thanh với Trược không thể lẩn lộn, còn một hạt bụi, một vi trần cũng phải lắng đọng.

Thời nay có nhiều pháp môn cũng biết cách Luyện Tinh, còn ăn mặn cũng hùn Nhị Xác Thân, ấy chỉ vì một chút mê làm chưa rõ thông các lẽ Lưu Thanh Khử Trược thành ra ngộ nhận, một ngộ nhận sai làm tai hại mà uổng một đời tu phải sa vào Tà Pháp, phải vướng nẻo luân hồi mà không phương giải thoát.

Vì một khi ăn mặn mà kết Nhị Xác Thân thì trược khí không thể giải tán, Hồng Châu không Siêu Xuất Tam Giới đặng vì nó không phù hợp với Tiên Thiên Khí. Có Chơn Tâm mà phải kẹt lại hồng trần, không ra khỏi vòng địa giới mà lên chỗ Cao Thanh cho được, vì Kim Thân của trược khí thì không thể Thượng thăng, bởi vì trược khí là vật tiếp điện (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra khỏi lòn không khí đã bị Lôi Điện (Sét) đánh tan ra tro bụi. Còn nếu biết khôn mà ẩn tránh nơi cõi hồng trần làm Địa Tiên thì kiếp đọa đày cũng chưa mãn. Vì lẽ ấy mà giữ lấy

trai giới tinh nghiêm, phải Trường Trai mới luyện Đạo đặng. Điều này các con cần phải hiểu rõ, phải suốt lý, bằng không thì phải bị Thiên Ma nhập trí làm loạn Cái Tâm thì phải lâm vòng Đại Khảo.

Đường Tăng ngày xưa Nhứt Tâm, Nhứt Đức, Nhứt Niệm, một lòng tưởng Phật, nghe đến Yêu Tinh thì trong lòng đã khiếp sợ. Thế mà vẫn bị Yêu Tinh đón ngõ ngăn đường, nạn nọ tai kia không dứt, nhưng trước sau vẫn một lòng thành tâm chí quyết nên kết cuộc đến được Lôi Âm bái Phật. Còn các môn đồ đệ từ ngày nay cũng muốn đến Tây Phương lạy Phật, nhưng nghe đến Yêu Tinh thì đã không sợ mà còn đùa giỡn với Yêu Tinh. Yêu Tinh ở trước mặt thì Tiên Phật ở phía sau lưng, một bước tiến mà hai bước thối, đi như vậy thì chừng nào mới đến Tây Phương Phật Cảnh? Vì sao Yêu Tinh lại muốn ăn thịt Đường Tăng? Bởi còn mang phàm thân nhục thể nên phải đổi đầu với Yêu Tinh, Tinh đó là Tinh của xác phàm. Còn Phật Như Lai đã đắc Kim Thân không còn nhục thể nên không bị Yêu Tinh phá nůa. Kim Thân của Phật là Tinh đã hóa Thần nên Yêu Tinh không thể ăn thịt được, mà chỉ ăn thịt được xác phàm. Nhưng không phải thịt của Đường Tăng là quý, mà quý đây là quý cái Đạo Trường Sanh, là Bát Nhã Pháp. Yêu Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng là muốn phá tan cái Đạo Bát Nhã Pháp, là vì Pháp Đạo Trường Sanh luyện Mạng, khi hùn nguyên Tam Bảo thì đắc quả Trường Sanh. Bị cuống mất Tinh Ba là bị ăn thịt đó!!!

Người đời mê muội đắm chìm trong tình thương dục hải, đùa giỡn với Yêu Tinh, đem mạng sống mình mà giao cho Yêu quái, ngày lại ngày qua

nó giết l่าน mòn cơ thể, nó cướp đoạt Tinh Thần mà phá tan Tam Bửu, Thiên hạ thế gian đã bị nó ăn thịt mà nào hay biết!

Còn Bát Nhứt kiếp tai, 81 nạn của Đường Tăng là: "Vô Cực Huyền Công Cửu Chuyển Bát Nhứt Đơn." Sao gọi là nạn?

Thắng được lòng mình là chuyện khó, thắng được Yêu Tinh hết sức trở gay, vì cái liên hệ ở chỗ Tánh Mạng, chỗ sanh tử luân hồi mà mình vượt qua được, đó là một nạn. Cửu Chuyển Bát Nhứt Đơn là 81 nạn của Đường Tăng cũng là chỗ Hoàn Đơn Đại Được. Một cuộc thư hùng Xiển Triệt, Phật phải đủ mạnh để thắng Yêu, đó là một cuộc chiến đấu cam go trên con đường Tây Phương Kiến Phật. Nhưng theo Tây Du Dân Truyện, nguyên bản của Trường Xuân thì chỗ Huyền Đơn Bát Nhứt tức là chỗ Thông Thiên Hà, Thủy Ngươn xuất hiện. Một điều nan giải là chỗ Đường Tăng bỏ xác ở Lăng Vân Độ, tại sao đã bỏ xác phàm, đã Thần hóa hiển đắc Kim Thân mà còn một nạn chót? Chỗ này Tiên Phật xưa nay đắc Đạo không hề gấp, vậy mà đối với Trường Xuân Chơn Nhơn lại có trường hợp này. Thế thường khi công thành quả mãn, bỏ xác thì Đạo Thành, nghiệp trán cũng dứt thì còn nạn chi mà Trường Xuân lại còn một nạn chót là Đắc Kim Thân mà chưa Quy Túc? Trường Xuân liều Đạo tại thế nhưng không bỏ xác như trong Tây Du Dân Truyện của Huyền Trang. Đắc Kim Thân mà chưa Quy Túc là còn Thủy Ngươn, tức Huyền Võ Thần cư tại Bắc Hải. Huyền Võ là Linh Quy, cũng gọi là Thủy Ngươn trên sông Thiên Hà đã lâu mà không được thành người. Theo pháp ý của Thầy là chưa

được Thần hóa.

Thông Thiên Hà là con sông nối liền Trời Đất, Thủy Ngươn sắp được Thần hóa vì tu đã lâu năm, biết nói tiếng người, đã có Nội Đơn, tức là đã có Ngọc. Thủy Ngươn nhờ Đường Tăng bạch Phật hỏi dùm chừng nào được làm Người. Đường Tăng quên hỏi, đến khi Thủy Ngươn nhắc lại thì Đường Tăng mới sực nhớ ra mình đã phạm một lỗi làm vì đã quên lời hứa. Trong cơn bối rối, Đường Tăng mới hội ý với Ngộ Không, tức là cái Bản Tâm của mình, ứng dụng vi diệu mà đáp lời Thủy Ngươn rằng: "Chừng nào Thủy Ngươn nhả hột Minh Châu ra ngoài thì được làm người," Thủy Ngươn mừng rỡ liền hả miệng, Châu bay lên không, Thủy Ngươn tức là Thần hóa biến mất. Thần hóa tức là Khí hóa, tức là biến mất, vì Châu Linh phi Thượng, bốn Thầy trò sa xuống nước, chìm mất kinh kê. Ngộ Không đã điều độ Thầy lên bờ, còn Ngộ Năng, Ngộ Tịnh thì lo vớt Kinh không cho bị mất. Vì Tam Tạng đã đắc Kim Thân không chìm dưới nước nên Ngộ Không phò Thầy vào bờ dễ dàng. Đây là nạn chót, nhưng cũng là chỗ huyền Đơn, Bát Nhứt Viên Mãn Báu Linh. Còn Ba hạn lớn là Tam Tai, vì người tu hành đắc Đạo phải bị Tam Tai. Tam Tai đây thì ở trình độ đắc Tam Phẩm Kim Đơn, vào hàng Đại Giác Kim Tiên Chánh Đẳng Chánh Giác, có Kim Thân mới có Tam Tai, gọi là Tam Tai chứ chẳng có tai nạn gì cả, cũng như Cửu Chuyển Bát Nhứt Đơn gọi là 81 nạn của Đường Tăng. Tam Tai lần thứ nhất là Lôi Điện, kế là Thiên Hóa, kế là Thiên Phong, nhưng cũng tùy theo trình độ Đắc Đơn của mỗi Hành Giả. Tam Tai ấy để luyện cho vóc Kim Thân viên mãn

cho đủ Thần đủ đầy Hỏa Hầu.

Lôi Điện là Sấm của Trời, tức là Ngộ Không Hành Giả phải chịu cho Lôi Công thử phép bằng Lôi Điện, đó là ở Bực Thiên Tiên Nhứt Đẳng. Luyện hỏa hầu là Thiên Tiên Nhị Đẳng. Luyện Thiên Phong là Thiên Tiên Tam Đẳng. Đầu là hàng Thiên Tiên bức thấp, một phẩm Kim Đơn cũng đắc Trường Sanh, nhưng cũng phải chịu Thiên Phong thử luyện. Ba giai đoạn này gọi là Tam Tai, là Ba lần thi khảo cho vóc Kim Thân đủ đầy Thần Lực chớ chẳng phải là tai nạn gì cả, người tu không hiểu nên lấy làm hoang mang lo sợ.

Bởi kẻ Ngộ Đạo, Đắc Đạo là kẻ đã đủ đầy phước đức, được Thầy là Đấng Chí Tôn ban cho mối Đạo, tức là đem Từ Thảo đến rước thì sao còn bị Tam Tai? Đó chẳng qua là lời nói để diễn đạt Ý Pháp, các con chớ nhầm lẫn. Kim Thân có giống xác phàm chẳng?

Xác phàm là hậu thiên nhục thể, Kim Thân là Tinh Ba luyện thành, đã khử trước rồi thì không còn giống. Thanh trước khác nhau xa, cả về mặt phẩm chất lẫn tinh thần. Còn sống tại thế gian, còn mang xác phàm thì còn nghiệp quả, còn bệnh tật này nọ, thân thể bất túc. Còn Kim Thân thì không có những điều ấy. Kim Thân đã Thuần Dương, không còn nghiệp quả bệnh tật vì là Kim Thể Thiên Tiên tron vóc. Kim Thân viên mãn là 12 năm, thể tướng ấy giống như Đồng Tử 12 tuổi, tức là Phản Lão Hoàn Đồng.

Phật Tiên nào cũng vậy, một vóc như nhau, không già không trẻ, ở trạng thái Viên Mãn Báu Thân

tròn đầy một vóc, ấy thì đâu còn giống xác phàm, cũng như con đâu giống cha mẹ, chỉ giống một phần nào mà thôi. Kim Thân cũng có giống xác phàm, nhưng một phần nào thôi, còn về những phương diện khác thì hoàn toàn đổi mới. Kim Thân khi trọn vóc thì tất cả đều giống nhau? Mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Không giống mà giống vì đồng phẩm chất, đồng là Khí Tiên Thiên nhưng nét dị biệt ở mỗi người mỗi khác. Khi hùn quy Nhứt Pháp Nhứt Thể thì là Một Khối Đại Đồng, bất khả phân mà khả phân.

Đã đắc Kim Thân thì là trọn vóc, không một Kim Thân nào mà không trọn vóc cả. Nhưng có một trường hợp của Ngọc Minh Chơn Tiên vừa mới Đắc Đạo, đó là Đắc Kim Thân mà còn thiếu Hỏa Hầu. Thầy ví như Thai phàm chưa đủ tháng mà sanh, cần phải tiếp thêm Hỏa Hầu thì hài nhi mới cứng cáp khỏe mạnh.

Kim Thân là cái vóc Tiên Thiên Khinh Khí, bao bọc Như Lai Tự Tánh là Tiên Thể, một lớp Khí Quang nương với Hồn mà được Trường Sanh Bất Tử, đó là Khinh Khí. Còn Phật Tánh là Nguyên Tử, còn Tiên Y khoác bên ngoài vóc Kim Thân đó là Hào Quang. Bởi Tiên Thể là Phật Tánh, khinh khí là vóc Kim Thân là Thân Phật bao ngoài. Tiên Thể trong Kim Thân đó là Hồn Phật trong Xác Phật, là khinh khí hiệp với nguyên tử, là Khí hiệp với Thần sanh ra Ánh Sáng bao bọc vóc Kim Thân ở ngoài. Tiên Y là Thượng Trí, do đâu mà có Thượng Trí? Do bởi đủ đầy Hỏa Hầu, Thần Lực Thuần Dương, phát sanh Ánh Sáng cao độ gọi là Trí Huệ.

Con người sở dĩ khác nhau ở trình độ, kẻ thì

thông minh, người thì u tối do bởi thụ bẩm cái Khí Tiên Thiên. Cái Thanh Khí tiếp trợ cho Ngươn Thần thì Thần được sáng. Cái Trược tiếp trợ cho Thần thì Thần phải u tối. Bởi cái Khí là Nhiên Liệu của Thần, cũng như khi thắp đèn, đèn sáng tỏ là nhờ nhiên liệu tốt. Bởi Thần với Khí liên hệ thật chặt chẽ, nên cái Khí Thanh Trược có ảnh hưởng lớn lao đối với Thần là như thế. Con người sáng, tối, thông minh hay đần độn là do đó, do thụ bẩm cái Khí, cũng do trình độ tiến hóa của Linh Căn ấy. Do ở trình độ nào thì tiếp thu ở trình độ ấy. Thật nhiệm màu thay cho một Hơi Thở Hấp Hô Chi Khí. Hô Hấp là tiếp nhận nguồn sống của Vô Cực, là Hồng Ân của Đại Từ Phụ ban sự sống cho mỗi con cái của Ngài. Nhưng vì trình độ chẳng đồng, sự tu tiến có khác nhau nên hưởng thụ Hồng Ân có khác.

Khổng Phu Tử có phân ra ba hạng người:

- Bậc Thánh: chẳng dạy mà thông "Bất Giáo Nhi Thiện," vì Bậc Thánh ở trình độ cao, điển lực tốt nên tiếp nhận Dương Khí đủ đầy ở mức cao.

- Bậc thường nhơn: là "Giáo Nhi Hậu Thiên," bẩm thụ cái khí hồng tràn, nửa thanh nửa trược.

- Bậc mê muội trí: là ở trình thấp nên tiếp thụ Hồng Ân cũng thấp, hấp hối Trược Khí nên muội trí Mê Tâm.

Mỗi con hưởng Hồng Ân khác nhau, ấy là do sự tu tiến của mỗi con, nên Hồng Ân cũng vừa phải, tùy theo công quả của mỗi con vậy.

Thật là cái Đạo Nhiệm Mầu, Thầy Mẹ là Huyền Năng Vô Cực, giáo hóa dạy dỗ, dưỡng dục từng con một không sai sót. Thầy đã dạy:

Thiên Đường Địa Ngục cũng tại Tâm.  
Tâm sáng suốt thiện từ là Thiên Đường.  
Tâm mê muội ác độc là Địa Ngục.

Nếu không Thiên Đường Địa Ngục thì giềng mỗi Càn Khôn ai nắm? Kẻ có công không được thưởng, người bị tội không bị phạt trùng. Không có Thiên Đường Địa Ngục thì không có phân thanh biện trước, không có hình phạt, thưởng công thì không còn có Thiên Điều.

Dĩ nhiên là phải có Địa Ngục, muốn biết Địa Ngục thì đừng tìm đâu xa, hãy ngó lại Tâm mình, bởi vì từ đây dẫn lối lên Thiên Đàng và cũng từ đây mà sa Địa Ngục. Thiên Đàng Địa Ngục nếu muốn biết rõ thì hãy xét ở cái chỗ Khí, cái Diệu Trí. Con người thông minh, Thánh Trí, hiểu rõ Lý Chơn là nhờ bẩm thụ cái Thanh Khí của Trời, cái Thanh Khí vốn là cái Thượng Trí mà Thầy vừa giải minh. Thanh Khí đã thị hiện là Hằng Tâm Ứng hiện Thiên Đàng. Còn Trược Khí nhập Tâm thì con người mê muội, Trược Khí là tùng Khí thấp nặng nè u ám, là Địa Ngục đó.

Thập Điện Diêm Vương nắm về Hình Luật, cai quản tử sanh tội phuộc mà điều khiển Vạn Linh sanh chúng, nên mới có tấn hóa, có thưởng phạt. Sau khi Linh Hồn đã được phán xét, đã được kết án, được xét rõ công qua tội phuộc thì phải chuyển kiếp đầu thai. Tại thế gian này, người mà tiền căn đủ đầy phuộc đức, không phạm lỗi làm, không mang nghiệp quả thì hưởng cảnh giàu sang, sung sướng khỏe mạnh. Còn những kẻ bị phạt thì chịu nghèo đói, bệnh tật, nạn tai. Đó là tội nhẹ, còn nặng hơn thì phải chịu thối chuyển làm Thú Cầm. Thiên Đàng Địa Ngục thi

hiện tại thế gian này. Làm người sanh ra ở cõi này thì không ai ra ngoài luật đó, các con nên hiểu rành để không còn nghi kỵ. Địa Ngục là như thế, đó là Thiên Điều để sửa trị toàn linh sanh chúng. Nếu không có Thiên Điều thì Càn Khôn không phân định, Thiện Ác chẳng phân minh, Phật Yêu không phân biệt thì các đảng chúng sanh còn biết do đâu mà tiến hóa? Phật Tiên do đâu mà lập vị? Thiên Đàng Địa Ngục không phải là điều huyền hoặc. Đó là lẽ nhiệm mầu của Tạo Hóa, là sự phân định Càn Khôn, là sự Lưu Thanh Khử Trước của Vũ Trụ.

Các con đã thọ pháp hành trì "Luyện Tinh Hóa Khí," "Lưu Thanh Khử Trước" là để chọn cho mình con đường thẳng tiến đến Thiên Đàng chớ đừng lầm vào Địa Ngục. Thiên Đàng Địa Ngục chỉ có một con đường duy nhứt, đường ấy gọi là Chơn Dương Chánh Đạo, gọi là Thông Thiên Hà, là con sông Th้าu Trời Triệt Đất. Con đường ấy, hẽ lên là Thiên Đàng, xuống là Địa Ngục. Chỉ là Nhứt Giáng Nhứt Thăng, chỉ là Thanh với Trước, có Siêu có Đọa đó thôi!.

Thôi! Đêm nay Thầy dạy bấy nhiêu cũng đã đủ. Đêm mai Tuất thời Thầy dạy tiếp.

Thăng!

\*\*\*\*\*

## CHỮ TÂM BA THỦ LỬA

Đàn Hà Thanh - Tuất thời 17-09-85 (AL)

Linh Quang Thổ Địa Kính chào Chư Sĩ Đàn Thanh, Chư Sĩ dâng cơ có điều chi bạch trình Địa rô .

Vậy các Hiền thành tâm tiếp nghinh Chuồng Giáo, P.M. thủ cơ.

Ta xuất ngoại hộ Đàn. Kiểu. Thăng.  
Tiếp Điển.

Ta mừng các con, Thầy mừng các môn đồ đệ tử.

THI:

*Hà Thanh Chuồng Giáo ngự đàn đây  
Các trẻ thành tâm tiếp điển Thầy  
Thầy dạy Lý Chơn con trẻ hiểu  
Hiểu thông con trẻ học làm Thầy.*

Hôm nay Thầy chỉ rõ 3 thứ Lửa cho các con biết để phân biệt Lửa nào, tác dụng ra sao, tác hại thế nào.

1. Một là Lửa Cung Ly gọi là Thần Hỏa, cũng là Chơn Hỏa, Lửa này tại mắt gọi là Thần Quang, khi định Thần nội chiếu Hạ Điện vận chuyển pháp luân thì Tinh hóa Khí.

2. Hai là Hỏa Khí, Lửa tại Tâm Trung, gọi là Lửa Sân. Khi nộ khí dấy lên thì Lửa này bùng cháy, đốt rã Kim Đơn, các con khá hiểu.

3. Ba là Hỏa Tinh, Lửa tại Đơn Điện Khí Hải, Lửa này là Lửa Tam Muội của Hồng Hài Nhi, kêu là Lửa Dục đốt cháy Tâm, thần trí hôn mê.

Để phân biệt và hiểu rành Ba Thứ Lửa ấy, các con phải Chánh Kỳ Tâm. Bởi cái Tâm là một Vật Tối Linh, nó bao gồm cả Trời Đất mười phương vũ trụ, nó gồm cả Chánh Tà Thiện Ác, Phàm Thánh Phật Ma.

Vậy thế nào là Tâm Phật? Phải Vạn Sự Giai Không, Tâm Không trống rỗng là Tâm Phật. Mà Định là gom Thần Quy Nhứt Điểm cũng là Phật. Nhứt

Điểm là Thái Cực của Như Lai, là Chơn Không Hư Vô Diệu Khí.

Vậy Định là Thần, còn không Định là Thần Khí là Thái Cực. Khí là Vô Cực đều gọi là Phật. Khi các con Định Thần nhứt điểm đăng hay trụ vào nhứt điểm hương. Đó là ngoại tập cách Định Thần, sơ cơ là thế, chừng nhuần nhã rồi không cần ngoại cảnh, các con cũng vẫn Trụ Thần, vận chuyển Huyền Công Nội Pháp.

Vậy thì Thần là Phật Khí là Như Lai.

Còn thế nào gọi là Tâm Ma? Là Tâm vọng, dù một niệm nào dấy lên cũng đều Chẳng Chánh. Thiện niệm hay ác niệm, phải quấy thị phi, đều là tràn lao tạp cảnh, đó gọi là Tâm Ma.

Con cho rằng chừng nào cởi bỏ xác phàm thì mới không còn bị vướng kẹt tâm phải chăng? Không phải vậy đâu. Nếu như đến lúc con bỏ xác phàm thì là Thần, bỏ Thần thì lên Thánh, bỏ Thánh thì lên Tiên, bỏ Tiên thì lên Phật, bỏ Phật hiệp cùng Trời là Thượng Đế, cái Tâm vẫn còn chớ chẳng mất. Như vậy thì Thầy cùng chư Phật Tiên Thánh Thần đều bị kẹt cả sao con?

Ôi! Cái Tâm huyền diệu thật! Trời Phật Tiên Thánh Thần, ma quỷ, phàm nhân chúng sanh, muôn loài bò bay máy cựa cũng đồng nhứt Tâm.

Tây Du Truyền bao hàm thật lắm nghĩa lý diệu ngôn. Còn như lúc Ngộ Không học Đạo với Bồ Đề Tổ Sư, đã biết Đạo sao còn náo loạn Thiên Cung, làm điều trái nghịch như thế?

Chữ Ngộ Không là Ngộ Đạo, Tự Tánh Tề Thiên là bằng Trời, tự tôn tự đại là phải, chẳng phải là

muội trí. Bởi vì Tự Tánh Thiên Sanh là Trời thì Cha Con là một, con mà muốn làm Cha cũng phải. Phải là quấy, quấy là phải cũng vậy. Đây là giai đoạn đầu của con người lúc sơ sinh thụ bẩm Tiên Thiền Chi Khí. Nhứt Điểm ấy là Trời, còn chúng sanh vốn có Bồ Đề Tự Tánh là Ngộ Không, tức nhiên Tánh là Đạo rồi.

Còn loạn Thiên Cung là chỉ lúc Tâm chưa Định, cái Tâm làm loạn, cái Trí làm cho điên đảo Càn Khôn, nên phải dùng pháp môn mà thu phục nó.

Còn việc Thiên Bình Thần Tướng vây bắt Ngộ Không, Lý Thiên Vương bùa Thiên La Địa Võng cũng không bắt được là cớ sao? Thầy đã nói cái Tâm là Tự Tánh. Phật bao gồm muôn pháp, thầy thảy đều thông.

Đây là một cách hàng phục Tâm, nhưng các pháp đều không hiệu quả. Thiên Bình Thần Tướng không bắt được, Thiên La Địa Võng chẳng ngăn được, đây là phép hàng phục Chơn Tâm. Đời chẳng biết, tưởng rằng Tề Thiên quá giỏi, dám loạn Thiên Cung, thiệt sai lầm tội lỗi, nào hay màu nhiệm mây linh. Tiên Phật diễn kinh, huyền cơ dấu mối, người trần u tối nào rõ căn nguyên, cứ mãi tuyên truyền Tề Thiên Đại Thánh. Đến khi gặp Phật thu phục Ngộ Không, nhốt trong gộp đá, năm trăm năm dần dưới núi Ngũ Hành, đói ăn sắt cục, khát uống nước đồng, nghĩa là làm sao? Đó là Phật Pháp Nuôi Tâm, Lửa nung Kim chảy thành nước uống, Lửa là Hạo Nhiên Khí, còn đồng với sắt là Kim Khí, đó là hai giờ Ngộ Dậu luyện Khí nuôi Tâm.

Còn ăn Đào Tiên uống Rượu Quỳnh là giờ nào? Giờ Tý ẩm Rượu Quỳnh, Bắc phương Nhâm

Quý Thủy. Ăn Đào Tiên là giờ Mẹo, Giáp Ất Mộc. Đó là Bốn phép nuôi Tâm.

Ăn Đào uống Rượu là phép Tiên  
Ăn sắt cục uống nước đồng là phép Phật.

THI:

*Chế ngự tâm mình thiệt khó thay  
Tề Thiên Đại Thánh mấy ai tài  
Huyền Công Thất Nhị Thần thông biến  
Xuống biển lên trời ai có hay.  
Đạo khắp mười phương trong nháy mắt  
Minh Vương Thập Điện phải kinh tài  
Thiên Cung náo loạn Thần Tiên nể  
Là tự Tâm Ta chẳng phải ngoài.*

THI:

*Thượng Đế Ngọc Hoàng còn chẳng sợ  
Nhưng mà ngán sợ Phật Như Lai  
Tưởng rằng Phật lớn Ông Trời nhỏ  
Chẳng hiểu Lý Chơn cứ cãi hoài.  
Hỏi ai muốn biết rằng ai lớn  
Tu đắc Đạo rồi sẽ hiểu ngay.*

THI:

*Thích Ca xưa cũng chúng sanh thành  
Cũng Mẹ cũng Cha cũng tử sanh  
Cũng chịu luân hồi vay với trả  
Cũng con cũng vợ cũng ham danh.  
Đến khi Giác Ngộ tìm Chơn Lý  
Mới thoát luân hồi khỏi tử sanh  
Đắc thành Chánh Quả Như Lai Phật  
Đây nhé các con phải hiểu rành.*

THI:

*Ai rõ căn nguyên Đức Ngọc Hoàng?*

*Ai sinh Thượng Đế Đại Linh Quang?  
Mẹ là ai, Cha là ai đó?*

*Ai hiểu rõ thông áy Ngọc Hoàng.  
THI:*

*Ngọc Hoàng vốn thiệt ở nơi con  
Là Ngọc Minh Châu lúc sáng tròn  
Phật gọi Mâu Ni hay Xá Lợi  
Còn Thầy thì gọi Ngọc Hoàng con.*

THI:

*Ngọc Hoàng là thiệt Bản Tâm Ta  
Tự Tánh Trời ban có rõ là  
Nếu biết tu hành thời đắc Phật  
Không tu thì chết sẽ ra ma.*

Vậy muôn hàng phục Tâm Ngộ Không thì phải dùng Kim Cô niềng đầu nó lại, rồi bắt nó phải tùng Phật, Phật Tâm phò Tam Tạng. Còn hành giả là gì? Là hành cái Đạo, là hành Pháp, là luyện Tinh hóa Khí. Vậy trước đã Ngộ Không tức là Ngộ Đạo, hiểu Đạo rồi phải hành Đạo mới Thành Công.

Ngâm:

*Đêm nay Thầy dạy mấy lời  
Các con hãy nhớ vậy thời ráng tu  
Ráng Tu con ráng Công Phu...  
Thăng.*

\*\*\*\*\*

## CHƠN TÂM VỌNG TÂM (PHẬT MA)

Đàn HÀ THANH - Tuất thời 15-10-85  
HÀ THANH CHUỒNG GIÁO

### HUỆ PHÁP THIÊN TÔN

Thầy mừng các con nam nữ, Thầy miễn phép các môn đồ, bình thân nghe dạy.

THI:

*Hà Thanh hội điểm các môn đồ  
Các trẻ tu hành gắng điểm tô  
Để kịp đến ngày ra cíuu thế  
Mười năm tạo dựng một cơ đồ.*

HỮU:

*Cơ đồ Đạo pháp buổi tương lai  
Một lúc rèn trau sẽ đến ngày  
Ngày ấy là ngày xoay chuyển thế  
Các con cố gắng lập công dày.*

Các con chuẩn bị tiếp Chư Phật đến Đàm.  
Thầy nhường điểm để tiếp nghinh Chư Phật.

- Nam Mô OAI ÂM VƯƠNG BỒ TÁT
- Nam Mô NHỰT NGUYỆT QUANG PHẬT
- Nam Mô NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT

Chúng Bàn Đạo chào các đệ tử Cao Đài  
Thiện hảo! Thiện hảo! Chúng Bàn Tăng được  
Ngọc Hư Cung mời dự cuộc tâ kinh. Bàn Đạo hoan  
hỉ! Hoan hỉ! Chúc mừng Đàm Thanh phước báu, đệ tử  
cao minh, thầy thảy đồng tình Chí Tâm Chí Tịnh. Mô  
Phật! Chúng Bàn Tăng xin nhường điểm lại cho Thiên  
Tôn Chưởng Giáo giáo sứ môn đồ Mô Phật. Thăng.

Tiếp Điểm.

THI:

*Các trẻ hãy ngồi để lắng nghe  
Thầy trên chỉ dạy các con nghe  
Các con tinh tấn lo trau luyện  
Lãnh hội Ý Thầy phải nhớ nghe.*

Thầy ngự điển hôm nay để tiếp tục cuộc Tâ Kinh, môn đồ tịnh tâm nghe Thầy minh giải về phần Chơn Tâm.

Các con hẳn biết Phật Tổ Như Lai chế phục được cái tâm tức là bắt được Tề Thiên Đại Thánh đè dưới Ngũ Hành Sơn. Các con có biết tại sao Thượng Đế là Đáng Tối Cao mà không chế ngự đặng Ngộ Không, lại phải nhờ Huyền Công Phật Tổ.

Bởi vì:

- Thượng Đế là cái Trí
- Phật Tổ là Chơn Tâm
- Ngộ Không là Vong Tâm

Khi Ngộ Không dấy loạn đại náo Thiên Cung thì Lý Trí không khắc phục đặng. Dấy không phải vì Lý Trí không thắng được Vọng Tâm, mà vì:

*- Trí Thần vi Chủ, cầm quyền cai quản Vũ Trụ Càn Khôn*

Còn Chơn Tâm là Phật Tổ thì cầm quyền về Cơ Pháp. Bởi Trí là Thần Tâm là Khí (Thần là Chủ, Khí là Tôi). Muốn chế phục Tà Tâm phải dụng Chơn Tâm ấy là:

- Lấy Chánh Khí trừ Tà Khí
- Lấy Chơn Tâm phục Vọng Tâm
- Chơn Tâm là Phật, Vọng Tâm là Ma

Thượng Đế là Thần Trí của các con. Trí là vi Chủ, là an thần vị. Khí là Tâm Theo Kỷ Cương Khí là Tôi.

Như Lai Phật là Chánh Khí phải phụng sự Ngươn Thần là Thượng Đế để khắc phục tà tâm là Yêu Hầu. Bởi Tâm là Ngôi Hai, là Phật Pháp mà Phật Pháp mới kèm chế được Tà Tâm.

Quyền Hành Pháp là của Phật  
Quyền làm Chủ là của Thượng Đế.

Khi dùng Phật Pháp, Như Lai Phật Tổ phải dụng Ngũ Hành Sơn để bắt Tôn Ngộ Không, Ngũ Hành Sơn của Phật Pháp đây là phép Ngũ Hành Hiệp Nhứt, bế Ngũ Quan thì Tứ Tổ Quy Gia.

Bế Nhẫn thì Thần tại Nội, cái Tâm chẳng thoát ra ngoài. Ngũ Quan đồng bế thì Gom Thần Quy Nội. Ngũ Hành Sơn là ý chỉ khi dùng Ngũ Khí khi dần lên nên giữ Tâm mới đặng, Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành, tức là chỉ cái Tâm đã Định, yêu hồn không còn phóng túng bôn ba vì đã có Phật Pháp kèm chế. Sau đó gặp Quan Âm Bồ Tát là Kiến Tánh Minh Tâm. Kiến Tánh là thấy Phật, là thấy Như Lai Tự Tánh, tức là chỗ âm dương tương hội, từ đây Ngộ Không mới chịu Quy Y Phật Pháp.

Còn Tam Tạng khi đến Lăng Vân Độ gặp Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, ai bỏ xác dưới sông mê, thây nổi chập chùng theo sóng nước? Vậy Tam Tạng là chi? Tam Tạng chính là xác phàm các con đó. Vì mang xác phàm nên mới có vụ bỏ xác tại Lăng Vân Độ. Vậy Tam Tạng là cái xác phàm, còn ba trò Ngộ Không Ngộ Năng Ngộ Tịnh là Tam Thủ của các con, là Nhứt Thể Tam Thân Phật (Tinh Khí Thần).

Trong các Yêu quái, Yêu Tinh dữ nhứt là Yêu Hầu, là Mỹ Hầu Vương, vì Yêu Hầu dám xưng là Tề Thiên Đại Thánh, dám phản Cung Trời. Đó chính là Tà Tâm, khi thắng phục được Tà Tâm rồi thì Yêu Hầu là đầu mối. Vậy thì trong phép Tu Đơn Luyện Kỷ, trước hết các con phải hàng phục cho được cái Tâm Tà của mình tức là Vọng Tâm. Vọng Tâm là Yêu Tinh dữ

hơn hết, rồi kể từ đây khi Tâm đã thuận tùng Phật Pháp thì Tam Tạng nhờ cái Tâm Pháp này mà hàng phục Yêu Tinh. Vì cái Tâm là đầu mối các Pháp nên phải nhờ Tâm Pháp mà hàng phục quần ma, Hàng Long Phục Hổ, bắt Ngộ Năng, thâu Ngộ Tịnh cũng phải dùng Tâm.

Trên đường Tây Du, ngàn ma muôn nạn đều phải do Tâm chế phục. Còn Hành Giả thâu yêu con biết là gì chẳng!? Là dùng Công Phu để Luyện Tinh Hóa Khí, bởi Hành Giả khi ấy tượng trưng cho cái Tâm đã Định, tức là Thần Hỏa. Thâu yêu là Luyện Tinh Hóa Khí, là sát quái, phá động yêu, diệt tận tiêu yêu, chẳng còn một niệm.

THI:

*Luyện Tinh hóa Khí để qui Thần  
Thâu phục quần yêu lại bốn cǎn  
Mở lối Tây Quy triều bái Phật  
Luyện cho Tinh hóa trở nên Thần.*

HỮU:

*Qui Thần mới đắc được Kim Thủ  
Thoát khỏi trần lao thoát lưới trần  
Phật Pháp Như Hà ai có biết!?  
Biết rồi thì khỏi nhọc công lao.*

THI:

*Thân vàng chứng đắc khỏe muôn năm  
Các trẻ may duyên đã nắm cầm  
Chìa khóa Thiên Môn tay trẻ giữ  
Đạo mầu đắc đạt Lý cao thâm.*

HỮU:

*Cao thâm pháp nhiệm các con hành  
Áy phép trường sanh thoát tử sanh*

*Thoát khỏi luân hồi vay với trả  
Mãn trần con mới hiệp cao xanh.*

Đàn này Thầy minh giảng thêm về phần Chơn Tâm, Vọng Tâm (Phật Ma) đại khái là như vậy. Lần sau Thầy sẽ giải thêm.

Ngâm:

*Minh giải Lý Chơn trẻ hiểu tường  
Các con tu luyện ráng tìm phương  
Đạo Mâu quý báu con ơi ráng!  
Thầy cùng Chư Phật đáo Tây Phương.*

Thăng.

\*\*\*\*\*

## TÂM ĐẠO TÂM PHÀM

Đàn HÀ THANH - Tý thời 20-10-85 (AL)

Linh Quang Thổ Địa Chào Chư Sĩ Đàn  
Thanh. Các Hiền thành tâm cầu Thầy giáng điển Địa  
xuất cơ. Thăng.

Tiếp Điển.

### HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

Thầy mừng các con Thầy miễn phép, các con  
tọa thiền. Hôm nay Thầy giảng tiếp Tâm Đạo hay  
Tâm Phàm cũng chỉ là một. Tuy phân tích là hai chứ  
Kỳ Trung Nhứt Lý. Vì theo Dẫn Truyền Tây Du thì  
Đạo Tâm là Hành Giả, còn Phàm Tâm là Lục Nhĩ  
Kiến Hầu. Hai tâm này khó phân biệt đặng vì nó  
giống hệt nhau. Bởi khi Hành Giả bỏ Thầy ra đi có  
nghĩa là Tam Tạng bị xao lảng Chơn Tâm tức Đạo  
Tâm, mà Đạo Tâm vắng thì Phàm Tâm ứng hiện.

Khi Đường Tăng đuổi Ngộ Không đi tức là  
để thắt cái Chơn Tâm, cái Tâm xao lảng có nghĩa là  
Phóng Tâm thì Lục Căn ứng dây. Phàm Tâm dấy  
động, sáu căn nhiễm sáu trần sinh ra Lục Thức tức  
Lục Nhĩ Kiến Hầu. Cái biết của Lục Thức là cái biết  
bắt chước theo cái biết của Chơn Tâm, là cái biết Phật  
dùng phân biệt được Lục Nhĩ Kiến Hầu. Phật Tổ Như  
Lai ngự tại Linh Sơn, hào quang tỏa chiếu ấy gọi là  
"An Vị Phật," tức là Nguyên Thần, còn lúc ra khỏi  
Linh Sơn thì là Nguyên Khí.

Thượng Đế hay Phật Tổ Như Lai cũng chỉ là  
Một Vị, Quyền Pháp của Thượng Đế là Như Lai, mà  
Phật Như Lai cũng là Thần Lực của Thượng Đế. Các  
con đừng tưởng rằng "Trời riêng cõi, Phật riêng  
phương." Cũng như Ngộ Không và Lục Nhĩ Kiến  
Hầu, ấy gọi là Tâm với Thức. Nếu Tâm không có Lục  
Thức, Tâm làm sao hiểu thông? Vậy Tâm và Thức là  
Một thứ chư chẳng Hai, Tâm Thức liên nhau như hình  
với bóng, ở phàm thấy Một, Phật thì phân Hai. Tuy  
Hai mà Một.

THI:

*Thầy trò hội điển để cùng nhau  
Chỉ dạy các con lẽ thấp cao  
Đến lúc Thượng Ngưu ra cứu thế  
Hậu ngày con trẻ lập công cao.*

Ở đây Phật Tổ địa vị Ngưu Thần, tức là  
Phật Tánh, hào quang chiếu sáng ngự tại Linh Sơn  
không thể gọi là Chơn Tâm. Ở đây Chơn Tâm là Ngộ  
Không, tức là Đạo Tâm, còn phàm tâm tức là Lục  
Thức, là Lục Nhĩ Kiến Hầu.

Muốn phân biệt ai giả ai chơn, Ngộ Không

phải hướng về Phật Pháp, tìm đến Phật Tổ. Phật Tổ ngự trên Toà Sen bước ra, tức là Ngươn Thần hóa ra Ngươn Khí bắt Lục Nhĩ Hầu bỏ vào bình. Tâm nhở Thức mới hiểu thông Lục Thức là: Nhãnh Thức Nhĩ Thức Tỷ Thức Thiệt Thức Thân Thức Ý Thức. Lục căn tiếp xúc Lục Trần, truyền ngoại cảnh nhập vào tâm linh nội giới. Cái biết của tâm là cái biết của lục căn tiếp xúc lục trần, là cái biết của tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, miệng nếm, thân cảm, ý thông. Ấy là cái biết hòng trần tạp cảnh, là cái biết phàm của Tâm Phàm.

Còn như Đạo Tâm tức Ngộ Không, cái hiểu của Ngộ Không tức là Chơn Tâm gọi là Chơn Trí thì chẳng phải do Lục Thức. Bởi vì cái biết của Lục Thức là cái biết của phàm phu do sáu căn cảm nhiễm nên gọi là giả thức, chẳng phải Chơn Trí.

Còn Ngộ Không là Chơn Tâm Cái biết của Chơn Tâm, về Nhãnh Thức là Thần Nhãnh, Thánh Nhãnh, Pháp Nhãnh, Phật Nhãnh, Tiên Nhãnh. Đây là Nhãnh Giới Siêu Phàm, Lục Nhĩ chỉ thấy sắc mới hiểu thông, còn kẻ Chơn Tu Đắc Pháp, chứng Diệu Pháp Nhãnh thì sẽ thấy được Quý Thần, nhìn lên Thiên Thương suốt thông Tam Thiên Thế Giới, Đại đồng vũ trụ, nhìn xuống thấy tận tường mười tầng địa giới. Ấy gọi là trên Thông Thiên, dưới Đạt Địa, gọi là Minh Phật Nhãnh hay Pháp Nhãnh, ấy là Cái Thấy của Ngộ Không Tâm. Cái đặc biệt của Ngộ Không là ở chỗ đó. Ngộ Không có mắt lửa tròng vàng, là Thần Quang Chiếu Diệu, các con luyện Đạo Tu Đơn mà thiếu Thần Quang thì làm sao mà Luyện Tinh hóa Khí? Nếu chẳng có Thần Quang làm sao hàng phục yêu tinh,

nếu tranh tài Ngộ Không không hơn Lục Nhĩ Hầu, tài lực cân bằng, khó phân chia, giả. Đến khi gặp Phật, nhờ có hào quang Phật Tổ chiếu soi, Lục Nhĩ Hầu hiện nguyên hình, giả chơn phân định, Ngộ Không mới đủ Thần Lực đập chết Lục Nhĩ Hầu. Thức ấy là nhờ Thần Lực Như Lai, ấy gọi là: "Phàm Tâm tử, Đạo Tâm tồn." Nếu không có Ngộ Không thì Ngộ Năng, Ngộ Tịnh không thể phò Tam Tạng về Tây Phương được. Vì Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là Tịnh với Khí, không thể nào đưa xác phàm về Tây Phương được. Nếu muốn bỏ xác phàm về Tây Phương, phải có Kim Thủn. Tài lực Ngộ Năng, Ngộ Tịnh không thể thắng yêu quái vì: "Thâu Yêu tức là luyện Tinh hóa Khí Thiếu Thần Hỏa là không thể luyện Tinh hóa Khí được."

THI:

Lửa cung Ly nấu Vàng cung Khảm  
Dụng Thần Quang thâu đám quần yêu  
Khí Tinh như nước thủy triều  
Làm sao thấy được yêu tinh ngăn đường  
Làm sao được đến Tây Phương  
Các con hãy nhớ tỏ tường lời ni.

THI:

Thành Đạo là do bởi cái Tâm  
Tâm Minh giác ngộ chớ sai làm  
Thâu Tinh Phục Khí gom về Một  
Một ấy Chơn Thần diệu diệu thâm.

HƯU:

Diệu thâm mây nhiễm nội cơ quan  
Các trẻ luyện đơn phải tỏ tường  
Phản Chiếu hồi quang trau luyện kỹ

Mới là thảng lối đến Tây Phương.  
 Ngâm:  
 Giã từ các trẻ Dàn Thanh  
 Thầy nương mây bạc cao thanh phản hồi.  
 Thăng.

\*\*\*\*\*

## THIÊN THỦY KHÍ

Dàn Thanh - Tuất thời 15-11-85 (AL)

Linh Quang Thổ Địa đắc lệnh đến trước chinh sắp cơ Đàn. Lát nữa đây Chưởng Giáo tá cơ. Phần sắp đặt hãy sắm một chai bạch thủy, một chai đào tửu, một cái bát. Đàn nay các Hiền cố gắng. Địa xin chào. Địa lui Thăng.

Tiếp cầu

Thầy mừng các con. Thầy miễn phép. Các con bình thân.

THI:

Ta nay phát nguyện giảng Chơn Kinh  
 Quỳ trước Kim Giai tò tắc tình  
 Ngọc Đế Đại Từ ban sắc chiếu  
 Cho Ta Huệ Pháp giảng Chơn Kinh.

Bài 1

Diễn Chơn Kinh cho đời thông hiểu  
 Các con thường tiêu biểu hậu đời  
 Tu hành gắng chí đừng loi  
 Các con nghiêm kỹ từng lời từng câu.

Bài 2

Học mọi lẽ nhiệm mầu may tạo

Hiểu cho rành Lý Đạo trong Kinh  
 Thế gian lầm kẻ vô tình  
 U o lầm chuyên chẳng minh Đạo Trời.

Bài 3

Đâu biết được những lời Tiên Phật  
 Đâu hiểu tường chơn thật tri cơ  
 Ít ai để ý nghi ngờ  
 Mấy ai biết được Huyền Cơ nhiệm mầu.

Bài 4

Đạo là Lý cao sâu tuyệt diệu  
 Kẻ tầm thường đâu hiểu Thiên Cơ  
 Làm sao biết được bến bờ  
 Làm sao thấy được Thiên Cơ ẩn tàng.

Bài 5

Chỉ tay thợ thấy vàng trong cát  
 Bậc siêu nhân đắc đạt kinh văn  
 Trời ban ân điển hóa hoằng  
 Ai người biết được sánh băng Ngọc Châu.

Tu nhờ Pháp - Thành do Tâm

Pháp ví như thuyền, Tâm như khách, khách muôn qua sông phải nương thuyền là phương tiện. Tự Tánh là Phật, Phật Tánh là cái vốn hằng hưu nhưng phải nhờ Pháp để gầy dựng Chơn Tâm. Ví như người phải có nhà: Kim Thân tức là nhà, Phật Tánh như Nhơn Chủ. Tâm Thành mà thiếu Pháp thì chẳng đủ căn cơ. Xưa nay bao kẻ Thành Tâm mà vì không gặp Hội, không nhằm lúc Đạo Khai nên vẫn phải trầm luân khổ hải. Đạo khai đúng lúc thì thâu duyên, có khoa có mục.

Pháp chẳng phải lúc nào cũng có  
 Thành Tâm nhơn thế thiếu chi người

Nay Hạ Nguồn Trời mở Đạo Vàng  
 Thầy khai phá Thiên Môn, đem từ thoán đến rước.  
 Ai người hữu phước gấp chiếc thuyền từ mới mong  
 phản bốn hoàn nguyên mà trở về cảnh cũ.

Ngô Không là Chơn Tâm, Lục Nhĩ Hầu là Lục Thức. Tâm với Thức là Một, hình với bóng chẳng hai, sức đồng sức, tài đồng tài, cả hai đều Thất Thập Nhị Huyền Công có đủ. Ây Thầy muốn nói Tâm với Thức bất khả phân, bởi Phàm Tâm hay Đạo Tâm tuy phân biệt như thế, chứ kỳ trung Nhứt Lý, tuy hai mà một.

Làm tưởng Thức Thần là Chơn Tâm khác nào nhận giặc làm con, ngộ nhận sai lầm, nhứt hào sai, xa thiên lý.

Vậy giữa Ngô Không với Lục Nhĩ Hầu, ai giả ai chơn, ai biết việc này trước? Người biết trước không phải là Quan Âm, cũng không phải là Phật Tổ. Có câu: "Nhơn Tâm sanh nhất niệm, Thiên Địa tất giai tri." Khi lòng người khởi một niệm thì Trời Đất Quỷ Thần đều hay biết, đây là chỉ ngay vào nội giới tâm linh các con. Vậy khi Tâm khởi sanh một niệm thì ý đó biết trước. Ý đó là Lục Nhĩ Kiến Hầu biết trước, kế đó là Ngô Không, rồi tới Đề Thính, rồi mới đến Như Lai Phật Tổ. Còn tại sao Quan Âm là Phật mà chẳng phân biệt giả chơn đặng? Đến như Lý Thiên Vương dùng Chiếu Yêu Cảnh để soi hình nhị tướng mà không phân biệt đặng? Còn Đề Thính là vật đỡ chơn của Địa Tạng mà lại biết được. Như thế kể như Quan Âm Phật cùng Thiên Tướng nơi Thiên Cung đều chẳng bằng Đề Thính hay sao? Bởi Quan Âm là ánh sáng Nguyệt Quang, Thiên Cung có Lý Thiên Vương

ví như Nhựt Quang. Hai ánh sáng ấy là hai ánh sáng hữu tình, chỉ soi được dạng hình, không chiếu được tâm linh nội giới.

Trước Thầy có giải về Ba thứ Lửa, nay Thầy chỉ Ba Cái Tâm:

- Thiên Tâm tức Như Lai Phật Tổ.
- Nhơn Tâm hay Đạo Tâm tức Ngộ Không với Lục Nhĩ Hầu.

- Tâm Địa tức Đề Thính.

Ba Tâm này trong nhơn thể phân ra Thượng Trung Hạ, lại tương cảm, tương ứng, tương đồng, tương tri.

- Thiên Tâm Phật Tánh, ấy là Linh Hồn.
- Nhơn Hồn tức là Ngộ Không với Lục Nhĩ Hầu.
- Đề Tam Hồn tức là Tâm Địa.

Đề Thính là Hồn trong Đất, Linh Vật của U Minh Giới nên hiểu được Tâm chúng sinh, sự hiểu biết ấy là vì dòng bốn đồng tông với Lục Nhĩ Hầu vì cũng là Tâm chúng sinh. Chứ chẳng phải Thiên Cung Thần Tướng hay Quan Âm Bồ Tát mà thua Đề Thính. Còn Như Lai Phật Tổ nhờ có Đạo Quang nên mới biết rõ giả chơn. Ấy là Tam Tâm thuộc nội giới Tâm Linh, sự hiểu biết của Đề Thính ấy là do tương cảm. (Thầy cười).

Có Quan Âm Nam Hải đến đây. Các con nghênh tiếp Thầy nhường cơ.

Tiếp Điển.

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai  
 Bàn Đạo chào Chưởng Giáo. Chào chư sĩ Đàm  
 Thanh.

Bàn Đạo nghe chư Phật tin truyền rằng

Chưởng Giáo Thiên Tôn làm cuộc Tả Kinh cùng môn nhân đệ tử. Bàn Đạo đến Đàm để dự kiến. Tuy Chưởng Giáo không mời nhưng Bàn Đạo tự ý đến Đàm là muốn chứng kiến chuyện lạ. Vậy Chưởng Giáo Thiên Tôn có vui lòng chăng?

Chưởng Giáo: Xin kính mừng Như Lai hoan hỉ, Hà Thanh tôi thâm cảm, dám đâu chẳng vui lòng hoan hỉ mà nghe Như Lai phân giải. Các đệ tử của tôi cũng rất mong điều ấy. Tôi không dám mời Nam Hải Quan Âm là vì đây là chuyện tâm tình giữa thầy trò, tôi đâu dám làm bộn đến Quan Âm Nam Hải. Xin hoan hỉ miễn thứ cho.

Quan Âm: Mô Phật! Bàn Đạo nói thế chứ nào có phải trách phiền. Đây là một dịp may cho các môn nhơn đệ tử. Chưởng Giáo chờ ngại điều chi, cứ tiếp tục giải minh hầu mở mang cho đệ tử. Bàn Đạo ngự không trung tọa thính.

Tiếp Điển.

Hà Thanh tiếp lời. Các con Đàm Thanh dâng đào tẩu ba lượt mừng Quan Âm ngự điển.

Trước Thầy giải minh về ba thứ lửa tức là: Hỏa Tinh, Hỏa Khí, Hỏa Thần...

- Hỏa Tinh là Lực Dục

- Hỏa Khí là Lửa Sân

- Hỏa Thần mới là Chơn Hỏa.

Khi lửa dục bùng cháy đốt cháy tâm can làm Ngộ Không bất tỉnh. Hỏa Tinh tam muội này tức là lửa dục của Hồng Hài Nhi. Muốn trừ lửa ấy phải dùng nước chi?

Xin kính Như Lai Nam Hải tá điển chỉ tường đệ tử Đàm Thanh.

Tiếp Điển.

- Quan Âm: Chưởng Giáo Hà Thanh khéo cơ cầu. Chưởng Giáo đủ sức giải minh sao còn phải nhờ Bàn Đạo? Nhưng thôi cũng được. Kìa các Hiền hãy ngồi, Bàn Đạo một phen chỉ giáo.

Bởi Hồng Hài Nhi là Hỏa Tinh lục dục, muốn trừ lửa ấy phải có nước Tịnh Bình của Quan Âm mới dập tắt đặng. Phàm tâm khởi Thần Trí muội, Dục Hỏa sanh thì chỉ có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Thủ, tức là Thiên Thủy Khí, Túc Thần Thủy Quan Âm mới dập tắt được lòng phàm lúta dục, đồng nghĩa với việc Quan Âm bắt Hồng Hài Nhi về Nam Hải. Đó gọi là Thiên Thủy trị Tà Hỏa, Cam Lồ diệt Phàm Tâm dục tánh. Bàn Đạo giải minh như thế, các Hiền sĩ hiểu chăng? Vậy thôi, Chưởng Giáo tiếp lời khải huấn.

Bàn Đạo trở lại Phổ Đà Nam Hải. Thăng.

Tiếp Điển.

Thôi Thầy dạy bấy nhiêu. Đàm nay chấm dứt. Thầy trở lại Ngọc Hu Cung.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC

ĐÀM HÀ THANH - Tuất thời 16-11-85 (AL)

HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

HUỆ PHÁP THIÊN TÔN

Thầy mừng các con, nghe Thầy sắp đặt. Giáo Chủ sắp Giá Lâm, Thầy xuất cõi nghinh tiếp Giáo Chủ, các con thi hành phận sự.

Thầy thăng.

Tiếp cầu

Thầy mừng các con. Thầy miễn phép Các con bình thân an tạ.

THI:

*Ngôi vị dành cho kẻ nhiệt tình*

*Hai đường siêu đọa hiểu cho minh*

*Giáo khuyên con trẻ nỗ lực tu luyện*

*Chủ chuyền tâm cơ kẻ đắc minh.*

Thầy Ngôi Hai Giáo Chủ ngự điển Đàm Thanh. Chúng cuộc trợ kinh của Hà Thanh Chưởng Giáo. Thầy hoan hỉ mừng phước hảo Đàm Thanh! Thiện tai! Thiện tai. Vậy Hà Thanh Chưởng Giáo đệ tử hãy giải minh kinh lý hùng giáo dạy môn đồ.

Thầy xuất co Thượng Ý Chứng Đàm. Kiếu.

Tiếp Diễn.

Đệ tử Hà Thanh khâm tuân Giáo lệnh. Xin tạ ơn Sư Phụ chứng minh đệ tử.

Thầy miễn phép, các con an tạ. Đàm này Thầy tiếp tục tả kinh.

Thầy giải về "Nước bốn biển trong nội giới." Tứ Hải Long Vương trong nội giới cũng là Tứ Đại Bộ Châu:

- Nam Thiệm Bộ Châu là Nam Hải chỉ về huyệt nhục tâm cơ (TÂM)

- Bắc Câu Lư Châu là Bắc Phương Nhâm Quý Thủy chỉ về Thận (THẬN)

- Đông Thắng Thần Châu, Giáp Ất Mộc gọi là Đông Hải (CAN)

- Tây Ngưu Hộ Châu, Canh Tân Kim gọi là Tây Hải (PHẾ)

Tứ Hải Long Vương là bốn biển nội thân ứng vào bốn tạng: Tâm Can Phế Thận. Còn Trung Ương Mô Kỷ Thổ là Tỳ Vị Chi Thể gọi là Trung Quốc Chi Thân.

Đạo chẳng ngoài thân, chờ vọng non tầm du sơn đánh thượng. Đối với dục hỏa, phải dụng Cam Lồ Thủy túc là Thiên Thủy Khí Quan Âm mới khắc trị được tà hỏa của Hồng Hài Nhi. Còn nước của Long Vương Tứ hải không làm cho lửa tắt lặng. Vì sao? Nước bốn biển trong nội thể là dục hải, là biển khổ trầm luân, Dục Thủy làm sao dập tắt lửa lòng, khắc phục Tà Hỏa lặng?

Bởi Rồng bốn biển là sức mạnh của Dương Tinh. Sức mạnh ấy dấy lên thì lòng không kiềm chế lặng. Trong Kinh Kim Cang, Nghiên Đăng Cổ Phật có tả đoạn này.

*Rồng với Cọp đến hồi bay dậy*

*Dẫu Thần Tiên xem thấy khó toan*

*Làm cho nhiều cuộc rã thoán*

*Bao nhiêu ly hiệp bi oan gọi là.*

*Cuồn cuộn biển ái hè nhiều chỗ*

*Khiến mị mù sóng gió càng thêm*

*Dầu cho hào kiệt phải chìm*

*Người mà nhờ Đạo Lý im như thường.*

*Tuy khổ lớn là đường thế sự*

*Biển ở đâu cư xử ở đâu*

*Cái Tâm phải nhớ lúc đâu*

*Mài gươm Trí Huệ mà thâu Cọp Rồng.*

Hồng Hài Nhi trong nội thể là Tinh Trùng, chữ Hồng Hài Nhi có nghĩa là Con Đỏ. Còn nước bốn biển là Dịch Thủy, Dịch Thủy mà tưới vào Lửa dục thì

Lửa ấy sẽ mạnh thêm. Đạo chia làm ba giai đoạn mà Hành Giả các con cần ý thức: Đạo Khai, Đạo Chuyển, Đạo Thành. Thầy muốn dạy đây là chỉ trong một thời công phu của các con đó, vì nó gồm các giai đoạn:

- Đạo Khai: Là lúc Tâm mình Giác Ngộ, ý thức Đạo mầu, học cái Đạo Thầy trao đó là Ngộ Đạo.

- Đạo Chuyển: Tức ba hiệp Công Phu Pháp Luân Thường Chuyển. Đó là một cuộc điên đảo Càn Khôn, vận Chơn Ngươn luyện Tinh hóa Khí, thỉnh kinh Tây Phương đem về Mồ Kỷ, tức là Trung Quốc Chi Tâm, Trung Dung Chi Đạo.

- Đạo Thành: Là lúc Tịnh Thủ Hư Vô, Thanh thăng Trước giáng, phân định Càn Khôn, Đó chính là lúc Đạo Thành, trong một thời gian Công Phu gồm đủ.

Nhân Thân là Tiểu Vũ Trụ, sánh cùng Đại La Thiên Đế, thiệt cũng giống nhau, Cha thế nào thì Con thế ấy. Vậy trong nội thể các con:

- Đầu là Thiên Đàng

- Hai bàn chân, mươi ngón chân là mươi tàng địa giới, tức là địa ngục.

- Còn Tạng Phủ, ruột già gọi là Đại tràng đâu phải là Địa giới. Bởi vì Địa Tứ Sanh Kim, Thiên Cửu Thành Chi, Canh Kim thuộc Phế, Tân Kim là Đại Tràng.

- Đầu là Bạch Ngọc Kinh cũng gọi là Linh Tiêu Bửu Điện, cơ quan đầu não, là nơi Thượng Đế ngự, đó gọi là Thượng Đế ở trong Ta, cũng gọi là Phật Tánh.

- Tâm thuộc về Trung Giới, gọi là Thái Bạch, Phật gọi là Như Lai hay Đại Hùng Bửu Điện hoặc Lôi Âm Tự cung thê.

- Hai mắt là Nhựt Nguyệt Thần Quang.
- Lưỡng Nhĩ thuộc Thận là Nhâm Quý Thủy.
- Khẩu Khiếu là Tỳ Vị gọi là Mồ Kỷ Thổ.
- Tỷ Khiếu là Canh Tân Kim.
- Thân Xúc thuộc Can là Giáp Ất Mộc, Can chủ về gân.
- Giáp Phế chủ về bì mao.
- Thận chủ cốt.
- Tâm chủ huyết.
- Tỳ chủ cơ nhục.

Trời có Ba Báu: Nhựt Nguyệt Tinh. Người có Ba Báu: Tinh Khí Thần. Đất có Ba Báu: Thủy Hỏa Phong

Hai tay Tả Hữu Hiệp Công là Thập Chi, Diệu Lý thế nào các con có biết?

- Tả Thủ Ngũ Chi là Tiên Thiên Ngũ Khí.
- Hữu Thủ Ngũ Chi là Hậu Thiên Ngũ Hành.

Hai tay hiệp chưởng, ý hướng nội tâm, Ngũ Khí hiệp Ngũ Hành thì Thiên Cơ vận chuyển, Huyền Công biến hóa vô lượng, các pháp đều như ý.

Thôi! Đêm nay Thầy dạy bấy nhiêu.

Ngâm:

Các con cố gắng tu hành  
Ráng lo tu luyện mây lành Thầy thăng.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

CÂY TÙNG  
QUẠT BA TIỀU  
NHƠN SÂM

Đàn Thanh - Tuất Thời ngày 09-12-85 (AL)  
**HÀ THANH CHUỒNG GIÁO**  
 Thầy mừng các con, giờ hội diện các môn đồ,  
 Thầy hoan hỉ miễn phép, các con bình thân an tạ!

THI:

*Tu phải tĩnh lòng trí mới minh  
 Tâm linh khai phóng diệu quang minh  
 Điểm từ chiểu diệu Tâm Minh Huệ  
 Phàm Thánh Phật Yêu mới lộ hình.  
 Phật với Yêu là Tánh với Tình  
 Phật là Thiên Tánh diệu quang minh  
 Yêu là tình quái hay mê muội  
 Phật phải độ Yêu thoát Lưới Tình.*

Nhơn Thân chính là Thái Cực Đò. Lúc chưa sanh là hồi Vô Cực. Kip đến khi tinh cha huyết mèo hình thành nhơn thể, đó gọi là Vô Cực sanh Thái Cực. Trong thân con người gồm đủ Thiên Địa Nhơn. Thái Cực sanh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng sanh Bát Quái, Bát Quái hiện Ngũ Hành. Các con thọ pháp tu kỷ hành công, luyện Ngũ Tinh thành Ngũ Khí, Ngũ Khí hóa Ngũ Thần, tức Ngũ Quan triều Đảnh Thượng. Thân người là bộ máy huyền vi, là bộ máy Thiên Cơ thu nhỏ lại, Thiên hữu chi thì Nhơn hữu chi, các con khá hiểu.

Đàn qua Thầy dạy về Tả Hữu Hiệp Chuồng, đó là Ngoại Quan Chi Củ, còn nội thể tức thị Ngũ Khí với Ngũ Hành, Tiên Thiên với Hậu Thiên. Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy Đại Từ Phụ có giải về Tiên Thiên Ngũ Khí, Hậu Thiên Ngũ Hành, Tam Thanh Thập Tự, Ngũ Khí Triều Ngươn, nay Thầy giải thêm

cho các con rõ thông yếu lý.

\* Thiên Nhứt Sanh Thủy - Địa Lục Thành Chi. Khi phân định Càn Khôn, Thanh thăng Trược giáng, Thanh dã vi Thiên, Trược ngưng vi Địa, tức là Trời Đất, hay gọi là Lưỡng Nghi. "Thiên Nhứt Sanh Thủy, Địa Lục Thành Chi." Một ở Trời là Thủy Khí, sáu ở Đất là Nước, đó gọi là Nhứt Sanh Thủy, Lục Thành Chi. Thiên Nhứt Sanh Thủy là Thận thuộc Trời, Địa Lục Thành Chi là Bàng Quang thuộc Đất. Trời là Tiên Thiên, Đất là Hậu Thiên.

\* Địa Nhị Sanh Hỏa - Thiên Thất Thành Chi. Số 2 của Đất là Lửa, số 7 của Trời là Hạo Nhiên Khí. Địa Nhị Sanh Hỏa, Lửa của Đất gọi là Tiểu Trường. Thiên Thất Thành Chi, Hạo Nhiên Khí của Trời là Thiên thuộc Tâm.

\* Thiên Tam Sanh Mộc - Địa Bát Thành Chi. Khinh Khí của Trời là số 3 thuộc Can. Mộc Tinh của Đất là số 8 thuộc Đởm.

\* Địa Tứ Sanh Kim - Thiên Cửu Thành Chi. Đất số 4 sanh Kim là Đại Trường. Trời số 9 là khoáng khí thuộc Phé.

\* Thiên Ngũ Sanh Thổ - Địa Thập Thành Chí. Trời số 5 là Thổ Khí thuộc Tỵ. Đất số 10 thuộc Địa là Vi.

Vậy Ngũ Khí của Trời là: Tâm, Can, Tỵ, Phé, Thận. Ngũ Tinh của Đất là: Đởm, Vi, Đại Trường, Tiểu Trường, Bàng Quang.

Đó là Nội Tạng Chi Cơ. Lại còn có Thượng Tiêu, Trung tiêu, Hạ Tiêu. Tam Tiêu tương thể nhơn đồng Tam Thanh Khí của Trời. Tam Thanh tức là Tam Thiên Thế Giới. Hậu Đốc, Tiền Nhâm lưỡng mạch là

một vòng Đại Châu Thiên, cũng gọi là Vô Cực Đồ. Mồ Kỷ Trung Ương là Hoàng Cực Chủ Nhơn là Thái Cực Cung.

Dàn qua Thầy giải về Hồng Hài Nhi là Lửa Dục Là Đệ Tam Hỏa. Nay Thầy giải về Lửa Sân là Nộ Khí. Phàm kẻ tu hành mà còn Sân Hỏa thì Đạo cũng nan thành. Hỏa Diệm Sơn tức là núi lửa của Lòng, Đạo hay Đời ai cũng có, nó rất là độc hại, vì hễ Tâm phát hỏa thì phải trái nan phân, lúc lửa giận cháy bùng thì trí khôn chẳng có.

Có câu:

*Sân tại Tâm Trung Hỏa  
Năng tiêu Công Đức Lâm  
Dục thành Bồ Tát Đạo  
Nhẫn nhục hộ Chơn Tâm.*

Trước Thầy dạy về ba cái Tâm vốn có sự tương đồng, tương ứng, nay Thầy dạy ba thứ lửa cũng thế. Hồng Hài Nhi có Tam Muội Hỏa là do luyện trong Hỏa Diệm Sơn mà có. Hỏa Diệm Sơn sở dĩ có là từ Lửa Cung Ly rơi xuống từ lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân. Lúc Hành Giả náo Thiên Cung bị nhốt trong lò Bát Quái, đó là Luyện Thần 49 ngày. Nhờ ở trong lò Bát Quái Ngộ Không có được Mắt Lửa Tròn Vàng. Đó gọi là Lửa Cung Ly để khi phò Đường Tăng thần lực ấy mới thắng được Quần Yêu, gọi là Luyện Tinh Hóa Khí. Còn Hỏa Diệm Sơn: tức là lửa lòng cản lối Tây Phương, con đường ấy là duy nhất không còn con đường nào khác.

Đây là một cuộc tương tranh cũng giống như một cuộc tranh đấu giữa Tâm và Thức, Ngộ Không với Lục Nhĩ Hầu. Đoạn này cũng thế, Ngưu Ma

Vương ngang tài Hành Giả, chõ này cũng là cái Tâm, nhưng là Tâm Giác với Tâm Mê, Tâm Giác theo Đường Chánh, Mê về nẻo cong. Bởi mê nên lửa lòng cháy mãi. Lại đợi cho dân chúng mỗi năm thỉnh cầu một lần mới quạt dùm cho một ít quạt, cho Hỏa Diệm Sơn tạm thời được tắt cho dân làm mùa. Để người yêu sách thỉnh cầu, để mong thâu cái lợi là Tâm Ích Kỷ, ấy gọi là Mê Tâm. Lửa Sân là Lửa Giận, là Tâm Mê, là lòng cố chấp. Lửa này là Cha của Lửa Dục, cho nên Ngưu Ma Vương sanh ra Hồng Hài Nhi tức là Đệ Tam Hỏa vậy.

Hành Giả Ngộ Không với Ngưu Ma Vương là tình cố cựu, là bạn lúc xưa khi còn là Yêu Quái. Còn mượn quạt là cầu phép trị hỏa của Thiết Phiến Công Chúa. Thiết Phiến Công Chúa là Tiên Nữ hạ trần, Tiên mà hạ trần làm yêu túc là Thần Hóa Khí. Khí này là Canh Tân Kim thuộc Phế với Đại Trường như đã giải ở trên.

Canh Kim tức là Khí Tiên Nữ. Khí có Chánh Khí, Tà Khí, có Tiên Thiên Khí, Hậu Thiên Khí cho nên quạt thiệt quạt giả là ở đó.

Quạt giả là Hậu Thiên Khí, quạt thiệt là Tiên Thiên Khí. Quạt giả thì lại làm cho Hỏa Diệm Sơn càng cháy mạnh. Bởi vì Tâm chẳng định còn tạp tưởng trần lao, tức thị Hồng Trần Khí là Khí Hậu Thiên. Hỏa Diệm Sơn khi gặp khí này thì càng thêm cháy mạnh. Con người lúc lửa giận bùng cháy tức là lúc Tâm chưa định, lòng chẳng tĩnh nên Ý mới sân, tại vì Hồng Trần Khí làm cho lửa kia bốc cháy. Còn Quạt thiệt là lúc Tâm đang sân hận mà các con Định Được Cái Tâm. Tâm Không Trống Rỗng, Khí Tiên Thiên

ứng hiện vào lòng. Sân Hỏa ấy tức thì lảng dịu đó gọi là Quạt Ba Tiêu thiêt trị dứt Hỏa Diệm Sơn.

Trong Ba Hơi Hô Hấp là dập tắt lửa lòng đó gọi là quạt luôn ba quạt. Còn muốn dập tắt hẳn lửa ấy không còn tái phát thì phải vận Tiên Thiên Khí 49 lượt, tức là quạt đủ 49 lần.

Bạch: Nhờ Thầy giải phải Vận Khí Tiên Thiên như thế nào? Tâm tại Thiên bất vọng Hồng Trần tạp tưởng, Tâm Không Trống Rỗng thì Tiên Thiên Khí thể hiện vào trong. Một hơi Hô Hấp như vậy là quạt một cái, được 49 lần như vậy thì Lửa Sân dứt tuyệt không còn tái phát. Nhưng trong hàng môn nhơn đệ tử, dù có hiểu được yếu lý đi chăng nữa cũng khó có ai tiếp thu cho trọn để quạt đủ 49 lần Hô Hấp Chân Thân. Thành thủ Hỏa Diệm Sơn của các con cháy rồi lại tắt, tắt rồi lại cháy, cháy đi cháy lại chẳng dứt lửa lòng, cứ đi lòng vòng khó thấy Tây Phương. Vậy lửa lòng là lửa độc hại, vì đối với người công phu luyện Đạo mà chưa quạt tắt được lửa lòng thì Kim Đơn khó mong thành tựu, có kẻ tu trọn đời mà không kết quả là vậy đó.

Cuối cùng ai thắng được Ngưu Ma Vương?

Chính là Na Tra, vì Na Tra là Linh Châu Tử, là Thần Quang, Na Tra là lửa Trời Thiên Tướng tức thị Cung Ly Hỏa. Lửa Trời gọi là Nghĩa Lý Chi Nộ. Cái nóng của Chơn Hỏa Cung Ly là cái nóng vì lẽ phải, vì lẽ nghĩa (đàn áp Ngưu Ma Vương là Huyết Khí Chi Nộ). Ấy vậy người Tu giận vì lẽ nghĩa thì được mà giận vì huyết khí thì không nên (Huyết Khí Chi Nộ bất khả hữu, Nghĩa Lý Chi Nộ bất khả vô). Khi Lý Trí Na Tra thắng được Tâm Mê, hàng phục

Ngưu Ma Vương, bắt về cõi Phật tức là Khí Hóa Thần, Mê huyền Giác.

Ngộ Không được Thầy truyền Thất Thập Nhị Huyền Công biến hóa đủ cách. Vậy mà khi hóa ra cây Tùng thì bị Thầy đuổi. Đây là chỗ yếu diệu, vì cây Tùng là Nguồn gốc con người, biết được cây Tùng là Ngộ Đạo.

*Chư Tiên đắc Đạo do Tùng Bá  
Thích Ca đắc Đạo tại cội Bồ Đề.*

Vậy thì Tùng ở đâu? Cội Bồ Đề ở chỗ nào?

Mỗi con đều có một cội Bồ Đề, Phật ngồi tại gốc Bồ Đề hào quang tỏa chiếu, đến giờ Tý là Bồ Đề rực sáng, yêu tinh xuất hiện. Thích Ca Như Lai dụng Thần Quang hàng phục yêu tinh, đó là giờ Tý các con công phu hào quang chiếu sáng xuông gốc Bồ Đề, Thâu Yêu là Tinh kia hóa Khí, Huyền Vi Yếu Lý, Tiên Phật chẳng hai, Tiên Phật đã bày, Phật Tông rõ mỗi, thảy đều tu cội, là Gốc Bồ Đề.

Đoạn nói Thầy trò Tam Tạng đến Vạn Thọ Sơn, cây Nhơn Sâm cũng là lý này. Nhơn Sâm là vật Chí Bảo, trái Nhơn Sâm giống đứa hài nhi còn nhỏ, hiện ra vào giờ Tý. Ngộ Không không biết cách hái làm rót mất Nhơn Sâm, còn biết cách hái là dùng móc bằng Vàng, chậu bằng sứ mà hứng thì không mất. Theo Ý chỉ Công Phu là dụng Thần Quang hạ chiếu Đơn Điền thì hái được Nhơn Sâm. Hái Nhơn Sâm, ăn Nhơn Sâm cũng là phép Luyện Tinh Hóa Khí, vì không biết hái nên dùng Thiết Bảng đập bừa. Bởi Nhơn Sâm là Tinh, Thiết Bảng thuộc Kim, Kim năng sanh Thủy, Nhơn Sâm thuộc Thủy. Lúc Kim Khí thanh, Kim sanh Thủy thì Thủy tràn, mất Nhơn Sâm

gọi là Tinh Tấu Lậu.

Còn Nhơn Sâm nhập Thổ biến mất, đó là Ý Pháp, do phàm ý phàm tâm dục khởi, Nhơn Sâm nhập Thổ mất là do bởi Nữ Nhơn. Do bởi Trần Nguyên Đại Tiên vắng mặt, tánh phàm lí lắc phá hoại Nhơn Sâm. Hành Giả sai lầm, Nhơn Sâm mất dạng. Đã vậy, khi bị hai đồng tử phát giác mắng nhiếc kẻ gian, Hành Giả ngang tàng phá hư cây báu, Nhơn Sâm trốc gốc phải tính làm sao?

Ai cứu được Nhơn Sâm? Cũng chính là Huyền Công Bát Nhã Ba La Mật Cam Lò Thủy mới cứu sống được Cội Nhơn Sâm.

Ý chở này là vì phàm tâm dục tánh luyến sự hòng trần, lại tánh hung hăng làm cho cây lành phải chết. Con người do mê đắm trần tình, đến nỗi cội kia phải ngã, thân người tàn tạ, Tinh Khí Tiêu Hao! Vậy phải làm sao? Bảo Ngươn Dưỡng Khí Hành Công Luyện Kỷ, hưng được Nhơn Sâm mới khỏi sai lầm hậu thiên tình lụy.

Mấy lời Thầy chỉ, các trẻ ráng tường minh.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

## TÂM QUÂN TỬ TÂM TIỂU NHƠN

Đàn Thanh - Tuất Thời 10-12-85 (AL)

Minh Y Đồng Tử Tiểu Thánh đắc lệnh đến trước báo tin Chư Sĩ Hiền thành tâm tiếp nghinh Chưởng Giáo. Ta xuất ngoại đợi chờ. Các Sĩ Hiền lo phận sự Kiếu!

Thầy Chưởng Giáo mừng các con nam nữ. Thầy miễn phép các con bình thân an toạ.

"Vi Nhơn Nan Vi Nhơn Nan," được làm người rất khó. Một Chơn Linh vào cõi hồng trần tiến hóa biết bao nhiêu kiếp mới đạt đến phẩm "NHƠN." Căn đức đủ đầy mới được làm người, mà rủi trong kiếp sống có phạm làm lỗi còn phải chịu thối hóa, còn phải chịu luân hồi vay trả. Muôn loài vạn vật DUY NHƠN TỐI LINH.

Nhơn Nhơn Giai Hữu Phật Tánh, Tự Tánh mình là Phật thì tất nhiên Tự Tánh là Quận Tử rồi.

Muốn trở thành trạng thái ban sơ của Phật Tánh thì phải Hồi Quang nhìn lại Tâm mình, thì tất nhiên khỏi lỗi. Sống ở trần thế mấy ai khỏi lỗi, biết lỗi rồi phải cải hồi ăn năn, vì còn mang nhục thể phàm thân sao tránh khỏi những điều làm lạc. Vậy muốn thành người tốt thì phải năng quán sát trau sửa chẳng ngừng.

Các con đừng tưởng mình là có Đạo, học Đạo, Đắc Pháp rồi không cần trau sửa hạnh đức, để Tánh buông lung, nói năng bất cẩn. Lúc nào cũng phải "Định tĩnh Tâm Thần Hồi Quang Nội Chiếu."

Nhân Thị Chủ Tâm, Kim Cang Đảnh Lễ, An Vị mới đúng câu Thiên Hạ Thái Bình.

Vậy thì Đạo vốn dĩ có Âm Dương Nhị Khí, có thanh truet, nhiệt hàn, hai năng lực ấy đun đẩy vận hành mới tạo thành một cuộc Diên Đảo Càn Khôn, Pháp Luân Thường Chuyển.

Bởi Âm Dương là Đạo, khí có hàn nhiệt, truet thanh, hai năng lực ấy hổ tương với nhau mà tác thành Đại Đạo. Còn thị phi thiện ác là cái lẽ nhon

sự ở đời, tự Tâm biến thể mà có. Trong lúc vận hành Pháp Luân Thường Chuyển thì thanh trược, vô hữu, hàn nhiệt kết nạp lại thành một thể duy nhất, đó gọi là Ngũ Hành Hiệp Nhứt. Nhưng khi Đạo Thành là lúc viên mãn, Pháp Thân trở lại Vô Vi Thanh Tịnh Đạo, thì Trời Đất không chia phân thanh trược, chẳng còn lẫn lộn hàn nhiệt, có lúc, có thì. Còn trong việc cư xử với đời tất nhiên phải có thị phi, thiện ác, phải quấy, biết để phân định, hiểu để khỏi sai lầm, vì hành động của người tu là phải đúng theo Thiên Lý, thuận lẽ Trời mới phải Đức Độ của một người Quân Tử.

Vậy thiện ác phải có, phải quấy riêng phân, Tà với Chánh không sao lẫn lộn được. Nhưng Chơn Lý bao giờ cũng sáng tỏ, Thiện thắng Ác là định luật của Tạo Hóa, lẽ phải sẽ chói lòa lộng lẫy, án tất cả mọi tà thuyết bất nhơn. Các con hãy chọn cho mình lấy một, mực chớ nói rằng không thiện không ác, không có phải quấy thị phi rồi không cần suy nghĩ là một điều làm lẩn nghe các con. Phải sáng suốt nhận đâu là Chánh Tà, đâu là Phật Yêu. Phải dùng mắt lừa tròng vàng mà xét xem mọi việc, đừng làm đùa tiếu nhơn, đừng cho yêu quái phỉnh phò. Đừng như Đường Tam Tạng bị yêu tinh giả hình đổi gat rồi tin mà làm.

Tôn Hành Giả có Mắt Thần biết được yêu quái nên ba lần đập chết yêu tinh, Đường Tăng muội trí nào rõ chơn tình cho là Hành Giả giết người, không phải là đức độ của người tu nên xua đuổi Ngộ Không thiệt là tai hại, đuổi Ngộ Không là để mất Chơn Tâm, mất lý trí thành ra phải chịu sai lầm.

Vậy Đàm nay Thầy giảng về đoạn Đường Tăng bị nạn Bạch Cốt Tinh để tương ứng với Tâm

Tiểu Nhân và Tâm Quân Tử.

THI:

*Quân tử, tiểu nhơn áy tư lòng  
Các con suy nghĩ mới tường thông  
Chánh Tà, Chơn Ngụy do Tâm định  
Quân tử, tiểu nhơn áy tư lòng.*

Thôi! Thầy từ giã các con.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## HỒN NGƯƠN ĐẤU Khai Xuân

Đàn HÀ THANH - Tuất Thời 09-01-86 (AL)  
HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

Thầy mừng các con. Giờ hội Điển đầu xuân cùng các con hội diện. Mừng thay! Mừng thay! Vui thay! Vui thay! Các con Trưởng Ấu! Vậy các con khá thành tâm tiếp nghinh Hòn Thiêng Sông Núi, Quốc Sĩ Anh Linh.

Ta xuất ngoại Đàm. Kiểu Thăng!  
Tiếp Điển.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông  
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

THI:

*HƯNG Châu mạt Trụ lập đời Tân  
ĐẠO Đức círu nguy cảnh thế tràn  
VƯƠNG Đạo hoằng khai an bốn cõi  
Chuyển xây Ngươn Hạ Đại Phong Thần.*

Ngã chào chư sĩ Đàm Thanh, mừng hiền nhơn

phúc tử. Ta được Chưởng Giáo mời dự cuộc tẩy kinh. Vui thay! Vui thay! Mừng thay! Mừng thay! Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang! Tiểu Quốc Tảo Khai Hội Niết Bàn! Giờ ngự Điển mừng cuộc tẩy kinh.

Ta rất vui mừng cho tương lai Việt Quốc! Tiền đồ Đại Đạo sắp đến buổi hoảng dương cứu an lê thứ. Hữu hạnh thay!

Nam Bang Việt Quốc hạnh ngộ Cao Đài Đại Đạo - Hỷ Kiến Thánh Minh, Trời Nam trổ mặt, vận nước sắp đến hồi thanh bình.

Vậy Ta có bấy nhiêu lời, xin nhường Điển Chưởng Giáo cùng môn đồ thi hành phận sự. Ta xuất ngoại, xin chào! Thăng!

Tiếp Điển.

Thầy tiếp điển ban ân. Các con tọa thiền bình thân nghe dạy.

Thầy trách nhiệm Long Hoa Giám Khảo  
Tùng Phật Vương Chủ Khảo Hoa Long  
Các con phải ráng tròn xong  
Mong con xứng đáng toại lòng Thầy đây.  
Đừng suy luận nọ này nghe trẻ  
Dầu khảo chi con ráng vượt qua  
Than ôi! Cứu Khúc Huỳnh Hà  
Hỗn Ngươn Đầu áy hại mà Thần Tiên.  
Bị Phép áy Tiên liền hóa tục  
Vì mê tâm phút chốc hóa phàm  
Ngàn năm tu luyện phải cam  
Công phu đành bỏ sương tan lụng Trời.  
Các trẻ nhớ mấy lời Thầy dạy  
Cuộc đời là oan trái vấn vương  
Tình yêu đón ngỏ, ngăn đường

Muôn năm ngàn kiếp không phương vãy vùng.  
Thầy Ngọc Đế Huyền Khung Đại Đạo  
Đem Từ Thoàn lai đáo trần gian  
Cứu con khỏi chốn tai nạn  
Độ con thoát khỏi trần gian bão bùng.  
Nhưng con phải Đại Hùng, Đại Lực  
Thì Thầy trên giúp sức cho con  
Con ôi! Nước chảy đá mòn  
Dầu cho gian khổ lòng con chặt gìn.  
Gần đến lúc Bình Minh ló dạng  
Phân các con có bảng hay không?  
Thầy đây chi xiết ngại lòng  
Mong sao các trẻ tròn xong phận mình.

Than ôi!

Ái hè chất ngất đằng đằng khí  
Biển khổ sông mê sóng chập chùng  
Linh căn chìm đắm bao giờ tĩnh?  
Thoát khỏi bến mê khỏi vãy vùng.

Kìa như lúc Hưng Châu mạt Trụ thuở Phong Thần Thánh Chúa để phá tan màn hắc ám hồn quân bạo ngược là Trụ Vương. Vậy Thánh Chúa là gì? Hồn Quân là ai trong tâm thể con người? Võ Vương Thánh Chúa, Trụ Vương hồn muội, hai đối tượng ấy đều có trong nội tâm linh giới các con.

Trong tâm linh nội giới Thần Vi Chủ, Thần được bồi dưỡng của Chơn Khí, Thần mới minh, ấy mới gọi là Thánh Chúa. Còn Trụ Vương vì để mất Dương Khí nên phải bị hôn trầm, lại bị Âm Khí cám dỗ, tức là ba yêu nữ: Hồ Ly Tinh, Ngọc Mỹ Nhân, Hồ Hỷ My. Ba yêu này làm cho thần trí Trụ Vương ngày thêm mê muội, vì ba Chơn Âm bị diệt. Ba Chơn Âm

là Khương Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Dương Quý Phi. Thần Chủ Trụ Vương bị mất Chánh Khí nên trở thành hồn quân vô đạo.

Bởi Dương Khí hóa Thần tức thị Dương Khí là cha đẻ của Thần. Tỷ Can là Hoàng Thúc của Trụ Vương thì cũng như cha, mà Trụ Vương vì nghe lời Hồ My đòi Thất Khiếu Linh Tâm của Tỷ Can để trị bệnh cho Đắc Kỷ. Nghe lời Hồ My mà giết chú ruột của mình đó là tự diệt cái bản nguyên Dương Khí của chính mình vậy.

Còn Thái Sư Văn Trọng là bức Thầy, quyền trọng hơn Cha, trải ba đời phò tá, đó là Chính Khí quan trọng hơn hết. Trụ Vương bị mất Thái Sư Văn Trọng, mất người dạy dỗ, thành ra thần trí phải hồn trầm, tôi trung lẩn hồi xa lánh, gian nịnh đầy trào thì Trụ Vương bảo sao không bị diệt? Còn Võ Vương Thánh Trí là nhờ có Thái Công Tướng Phụ Tử Nha phò tá, Nguyên Khí dồi dào thì lẽ đương nhiên Thần Minh Trí Sáng. Vậy các con phải biết hàm dưỡng Chân Nguyên, cái Dương Khí ấy để tự mình trở thành Minh Quân Thánh Chúa, để cai trị thiên hạ thế gian trong chính mình cho được thái bình cực lạc. Lúc nào cũng chú tâm quán xét không cho tạp niệm lấn chen trong tâm tưởng. Đừng nghe bọn xàm thần Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý, vì nó là đầu mối của giặc, vì nhiễm lục trần sinh ra lục tặc ở trong, đó là loạn thần tắc tử.

Hãy nghe tiếng gọi của Lương Tâm, nghe những lời Trung Chánh giữ gìn qui củ pháp độ, tâm thần mới sáng suốt, mới vững triều cương, thì thiên hạ mới thái bình lạc nghiệp.

Chủ đề Đàm nay Thầy muốn giải cho các con

biết cái họa lớn mà người tu hay vấp phải, đó là mối lo âu của Thầy đối với các môn đồ đệ tử. Trong Phong Thần truyện, các Tiên bị Khốn trong trận Huỳnh Hà Cửu Khúc, Huỳnh Hà Trận là chi? Hỗn Ngươn Đầu là gì?

Cửu Khúc Huỳnh Hà là Chín đoạn sông mê, là Cửu Âm, chín dòng nước suối, cũng gọi là Cửu Tuyền Chi Lộ, uẩn khúc biến ảo khôn lường, tình lụy vấn vương, bậc Thần Tiên vướng vào thì thân hồn mê muội, Thiên môn bị bế, mê ngủ như phàm.

Hỗn Ngươn Đầu tức là Vô Cực, mà trong các pháp từ Bát Quái đến Ngũ Hành, Tứ Tượng, Lưỡng Nghi chí đến Thái Cực cũng vẫn nằm trong Vô Cực. Đó là phép Tối Cao không có phép nào qua khỏi.

Nhưng Hỗn Ngươn Đầu là Tam Tiên Cô thì Huyền Pháp ở bậc Tiên chứ không hại được bậc Thầy là Giáo Chủ. Ở phàm nhơn thì bị phép chế ngự, ở bậc Tiên thì bị Tiên Pháp hóa huyền, nhưng đây chỉ luận chỗ Hậu Thiên Cơ Ngẫu, cái tai hại của Hỗn Ngươn Đầu do chỗ chúng sanh dụng mà ra. Còn về Phật dụng chỗ Thiên Tiên Diệu Lý thì Hỗn Ngươn Chơn Khí Tiên Thiên Hư Vô do Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn Chủ quản, ai đủ phước đức thì được Kim Mẫu thâu về. Ai hiệp được Hỗn Ngươn Khí ấy thì thành Tiên tác Phật, đó là Phật dụng, các con khá hiểu.

Ngâm:

*Đêm nay Thầy giải bấy nhiêu  
Đêm mai Thầy sẽ còn nhiều dạy cho  
Đêm khuya Thần điển đã mòn  
Các con ở lại, Cung Sơn Thầy về.  
Thăng.*

\*\*\*\*\*

## CỦU PHẨM

Đàn Thanh - Tuất Thời 10-01-86 (AL)

Minh Y Đồng Tử Tiểu Thánh đến trước báo Đàn. Có Sư Huynh ngự điển. Các Sĩ thành tâm tiếp nghinh Chưởng Giáo.

Ta xuất ngoại tiếp nghinh. Kiếu. Thăng.  
Tiếp Điển.

Thầy mừng các con, mừng các môn đồ đệ tử.  
Thầy ban phép các con được tọa thiền nghe Thầy khai giáo.

THI:

Gần ngày chuyển lập cảnh đồi tân  
Các trẻ từ nay phải ráng càn  
Cố gắng công phu trau luyện kỷ  
Chờ ngày độ thế dắt dùn nhân.  
Khuyên chung nam nữ từ đây ráng  
Đắc Đạo sau này khoẻ tâm thân  
Một kiếp tu hành công quả đậm  
Thành Tiên mới khỏi bị Phong Thần.

Ngày giờ đã tận, không còn bao lâu nữa, các con khá hiểu. Thầy tận tình chỉ giáo, các con cố gắng học đòi, trau tria Luyện Kỷ. Thầy minh giải Thánh Ngôn là muốn khai Tâm, mở Trí cho các môn đồ kịp hội Long Vân, Rồng mây ứng thế.

Tuy nhiên Đạo Pháp quý ở chỗ HÀNH. Còn Kinh Điển là để cho các con soi đường tiến bước. Hành với Thuyết phải đi đôi, nhược bằng năng thuyết bất năng hành thì cũng không có kết quả. Hai bộ Đạo

Thơ Tây Du, Phong Thần nhằm diễn đạt cái Lý của Đạo Gia cùng Phật Giáo. Nhưng Phật Pháp phải cao hơn Tiên Pháp một bậc là số 10, Tiên là số 9.

Nhưng Khưu Tổ Trường Xuân đắc pháp, liễu ngộ Tâm, nguyên lại có công hoàng pháp, chứng vị Phổ Hóa Thiên Tôn tức là Phật Vị. Khưu Chơn Nhơn từ nhỏ sớm mồ côi cha mẹ, ở với anh, học hành kém cỏi, nhưng sớm giác ngộ Đạo Mầu, phế đời hành Đạo, thông minh Thánh Trí "Bát Giáo Nhi Thiện," nên đạt chỗ thâm diệu ẩn vi, sớm Kiến Tánh Thành Phật. Do nhiều năm khổ luyện tu hành, đắc cái Đạo Thiên Tâm Khai Sáng. Cái biết của Trường Xuân Khưu Tổ là do Trí Huệ Viên Minh.

Còn cái biết của Bạch Vân Thiền Sư là do học rộng hiểu nhiều chứ chẳng phải do Trí Huệ. Nhưng về sau, Thiền Sư chứng ngộ được Bản Tâm, tự mình Kiến Tánh, lại có công hoàng hóa Phật Pháp, nên được thành Phật Quả. Nay Thầy minh giải Tây Du truyện cùng Phong Thần Truyền, Thầy cũng có diện kiến hai vị Thế Tôn ấy để đạt ý hầu giải minh đệ tử tri tường.

Thầy giải chỗ Khương Thượng lấy nước Biển bao thành Tây Kỳ trừ Tứ Tướng Ma Gia.

Theo Ngũ Hành sanh khắc thì:

1. Thánh Chúa là Trung Ương Mồ Kỷ Thổ, là Hoàng Cực Chủ Nhơn.
2. Đông Phương là Giáp Ất Mộc.
3. Tây Phương là Tân Canh Kim.
4. Kim Khắc Mộc Tây Kỳ là Canh Tân Kim.
5. Đông Phương là nhà Trụ tức Ân Thọ Trụ Vương. Tây Kỳ là Tây Bá Hầu Văn Vương, trước văn

sau võ, trước Bá sau Vương, trước là Tây Vương sau qui Mồ Kỷ tức thị Võ Vương Thánh Chúa.

Tử Nha phò Chúa Võ Vương hưng Châu phạt Trụ là Kim Khắc Mộc. Tuy nhiên Võ Vương còn là Bá Chủ chưa phải Vương Vị, từ Tây Kỳ khởi binh phạt Trụ Vương, ấy gọi là Kim Khắc Mộc.

Còn các Tướng của Trụ Vương qua đánh Tây Kỳ, gọi là Tây Kỳ nhưng đây là Mộc Khắc Thủ.

Tứ Tướng Ma Gia là bầy tôi của Trụ Vương, đây là Tứ Vị Tà Thần, tức là Mắt Tai Mũi Lưỡi áp đảo Tây Kỳ bằng bốn phép là:

1. Hỗn Ngươn Châu Tân.
2. Bích Ngọc Tỳ Bà.
3. Thanh Quang Bửu Kiếm.
4. Hoa Hò Đieu.

Nhưng Tử Nha thần cơ diệu toán biết trước tai nguy, tự biết tài lực chính mình không thể chống ngăn nổi phép báu của Ma Gia Tứ Tướng, mới thỉnh Tứ Hải Long Vương dùng nước bốn biển để bao phủ thành trì, lại nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng Tam Quan Thần Thủy bao phủ lên trên nêu tà pháp của Tứ Tướng Ma Gia không làm gì đặng.

Còn trong nội thể Tâm Pháp Thiên Cơ thì bốn phép ấy là bốn luồng tà khí túc: Phong Khí, Hàn Khí, Thủ Khí, Thấp Khí. Bốn khí xâm nhập Trung Ương, nhưng Tam Quan Thần Thủy chở che nên không thương tổn đặng Trung Ương Mồ Kỷ. Bốn khí ấy ở bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, mỗi mùa có một khí.

Muốn thâu phục bốn khí ấy phải chuyển pháp luân cho Ngũ Khí Triều Ngươn, Tam Huê Tụ

Đánh, muốn thâu phục bốn khí ấy phải Chánh Kỳ Tâm, mà Tâm Chánh túc thị Nhị Lang Hiển Thánh. Khi Tứ Tướng Qui Thần thì trở thành Tứ Đại Thiên Vương.

1. Nhãm Thần là Quảng Mục Thiên Vương trấn Nam Thiên Môn.

2. Tỷ Căn là Tứ Quốc Thiên Vương trấn Tây Thiên Môn.

3. Khẩu Căn túc Tăng Trưởng Thiên Vương trấn Đông thiên Môn.

4. Nhĩ Căn là Đa Văn Thiên Vương trấn Bắc Thiên Môn.

Đó gọi là Tứ Đại Thiên Vương trấn bốn cửa Trời, lúc nhập Đế Khuyết Linh Tiêu Bửu Điện thì chầu Ngọc Hoàng Thương Đế.

Thầy giải về Cửu Khúc trong nội thể con người. Trong nội thể, Cửu Khúc là Cửu Khiếu, thẳng đường Chơn Dương Chánh Đạo thuộc Đốc Mạch, cũng là đường xương sống. Thầy đã giải Cửu Khúc Huỳnh Hà là chín đoạn sông mê, chín tùng biến ảo. Nếu giải trong Tâm Thể thì con không hiểu vì nó không thuộc về Căn, cũng không ở Khiếu, mà là ở Khí. Chỗ này phải đạt tới trình độ của Như Lai mới thấy đặng, chờ Thầy giải ra đây các con cũng không hiểu, chỉ có bức Giáo Chủ mới hiểu. Các con đừng lấp lửng trong Cửu Khúc Huỳnh Hà Trận mà không có lối ra đó các con.

Các con ráng đề phòng! Phải tránh xa phép ấy thì mới khỏi hoạ! Cũng như Vân Trung Tử vì vắng mặt nên không bị khốn. Chứ nếu có mặt thì không khỏi đâu nghe! Dầu cho Nhiên Đăng Cổ Phật, Nam

Cực Tiên Ông thấy phép ấy cũng phải chạy dài mà không dám ngó lại. Nếu nhìn lại thì Thần Quang tức là Thần Hồn sẽ bị Hồn Ngươn Đấu hút liền, không ai thoát khỏi.

Tuy nhiên, cũng có thể thoát khỏi là khi gấp phép ấy phải tránh xa, đừng nhìn nó mà bị nó thâu hồn nghe các con. Kìa như Thất Thánh Dương Tiên là tài tử hơn hết. Có Thất Thập Nhị Huyền Công cũng không tránh khỏi phép ấy.

Ở người thì thâu người. Ở Trời thì thâu hết Sơn Xuyên Thủy Tú, bao trùm Nhựt Nguyệt Tinh, Vô Cực ấy là phép tối cao, các con khá hiểu.

Thầy dạy về Chín Phương Trời, Mười Phương Phật. Số 9 là Thuần Dương Số 10 là Tròn Đầy.

Khi bỏ xác thân, Linh Quang thoát ra 9 Khiếu thì còn luân hồi, thoát ra khiếu thứ mười mới giải thoát. Khi liễu Đạo, Hồn xuất ra tại Nê Hườn Cung khiếu thứ 10 thì thành Phật, không còn luân hồi, Vĩnh Kiếp Trường Tồn, Bất Tiêu Bất Diệt, đó gọi là Thuần Dương Chi Đạo.

Còn như kẻ không tu, lâm vào Ác Đạo thì mất Dương Thần, lúc bỏ xác Hồn xuất ra hai chân cái, thành Quỉ địa ngục.

Như vậy Thiên Đàng, Địa Ngục điều ở trong ta là Nhơn Thân Thái Cực Đồ Tiểu Vũ Trụ, là một bộ máy tinh vi đủ đầy cơ nhiệm. Đừng tìm kiếm đâu xa mà hãy hướng vào Tâm Linh Nội Thể.

Hư Không tức thị là Trời, là chỗ Thuần Thanh, Chí Cực, Tối Diệu, Tối Linh, Toàn Tri, Toàn Năng, Tận Thiện Tận Mỹ.

Đó là con số 10. Ai được Trọn lành, được trên

Cửu Phẩm hóa Cửu Trùng, thuận nhập Thiên Môn đắc thành Phật. Đó gọi là Hiệp Cùng Trời thì chẳng còn thối chuyển, đắc Phật Vị chẳng còn Luân Hồi.

Đạo Gia thì gọi Thượng Đế hay Hồng Quân Lão Tổ.

Thích Giáo gọi là Phật Tổ Như Lai.

Công Giáo gọi là Chúa Trời.

Nho Giáo gọi là Thiên Lý.

Số 10 bỏ đi 9 thì còn lại 1, 1 này là Đắc Nhứt, là Thái Cực Tối Cao, là Hiệp cùng Thượng Đế, là đắc quả Phật Như Lai, thì không còn luân hồi thối chuyển, giữa Thiên Địa trường tồn sống mãi cùng Trời Đất.

Số 9 tượng trưng 9 vòng luân chuyển, 9 lượt Châu Thiên là Cửu Phẩm Thần Tiên.

Ở vào 9 bức này là còn trong vòng luân hồi.

Theo thứ tự là:

1. Thiên Tiên.
2. Nhơn Tiên.
3. Địa Tiên.
4. Thiên Thánh.
5. Nhơn Thánh.
6. Địa Thánh.
7. Thiên Thần.
8. Nhơn Thần.
9. Địa Thần.

Còn thế gian là Trường Tiền Hóa cho các Linh Căn nhập vào học hỏi rồi tùy căn tùy quả mà đạt phần ngôi vị. Được vào Cửu Phẩm Thần Tiên là khá lắm rồi, nhưng vẫn còn tu tiến đến trọn lành, đó là đắc quả Phật.

Trường Long Hoa khai mở, Thầy lập Đạo để tuyển trạch kẻ thuần lương, phân phàm chọn Thánh, độ tận chúng sanh dù là Nguyên Nhân hay Hóa Nhơn thăng cấp, hoặc Quỷ Nhơn chuộc tội mà nếu lòng giác ngộ tu hành thì cũng được Hồng Ân Thiên Phụ, rồi cũng tùy sức tu học thấp cao mà đạt phẩm vị trong chín bực ấy.

Số 1 là tột thấp gọi là Thuần Âm.

Số 9 là tột cao gọi là Thuần Dương.

Số 5 là nửa thanh nửa trực, nửa âm nửa dương.

Các con có biết Tây Vương Mẫu mỗi Nguồn mỗi Kỳ có chọn một vị Phật làm Chủ Hội Long Hoa để Tuyển Độ Linh Căn hồi nguyên phản bốn, phò tá Thiên Triều, giúp Thiên Phụ cai quản Càn Khôn Vũ Trụ. Mỗi nguồn đều có khai Hội thiết lập Long Hoa để kêu gọi Linh Căn nhập trường ứng thí.

Các con có biết có mấy loại Đào Tiên, và các Tiên Nữ hái Đào để lập Hội Đào Tiên như thế nào chăng? Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu có hai cảnh Đào Viên, có ba loại Đào:

Đào 9000 năm chín một lần.

Đào 6000 năm chín một lần.

Đào 3000 năm chín một lần.

Ba hạng Đào ấy tượng trưng cho ba hạng người tu học ở thế gian.

Bậc căn đức đầy đủ thì trái chín, tức là Đào 9000 năm. Một quả khi hấp thụ Âm Dương Nhật Nguyệt, thọ khí Trời Đất đúng ngày giờ thì trái chín, đó gọi là căn đức đủ đầy. Người tu hành đủ phước đức thì cũng như quả Đào chín, đúng ngày giờ Tiên Nữ đến hái, đó gọi là Thượng Đế thâu duyên, Tiên

Nữ hái Đào lập Hội. Tuy nhiên những trái chưa chín tức là từ số 8 đến số 7 số 6 trở xuống, tuy không thành Phật nhưng cũng vào bảng Cửu Phẩm, Chín Bực Thần Tiên. Nhưng đó cũng là tạm thời để còn tu học tiến lên cho tột mức trọn lành, nghĩa là chứng quả đắc Phật Vị mới thôi.

Cũng như các loại cây quả ở thế gian, đúng ngày giờ thì trái chín mới dùng được, đó là định luật tự nhiên, cũng như dùng lửa nấu cơm. Cơm ăn được phải là cơm chín tức là số 9.

Tất cả mọi sự vật trên đời đều phải tiến hóa đến số 9 mới là diệu dụng. Người đạt đến số 9 là Thành Tiên tác Phật. Con Thú đạt đến số 9 thì được làm Người. Thảo Mộc đến số 9 thì lên Động Vật.

Đào Chín là chỉ người sắp thành Tiên, cũng như Tây Phương Phật, noi cõi Tối Đại Niết Bàn có Bát Ngũ Liên, hễ có một Bông Sen nở là có một vị thành Chánh Quả.

Phật gọi là Liên Hoa Hóa Thân.

Tiên gọi là Kim Thân.

Thánh gọi là Thánh Thể.

Danh từ tuy khác, tuy ba mà một, cùng nghĩa chẳng sai. Còn Bạch Vân Thiên Sư không luyện Pháp mà sao Đắc Đạo? Vì thuở xưa Bạch Vân Thiên Sư phò tá Nguyên Triều thì Phật Pháp hãy còn Chơn Truyền. Phật Pháp từ Tây Phương truyền sang Trung Quốc là do Đạt Ma Tổ Sư, thế nên Thiên Sư Đắc Pháp Thành Phật.

Còn như Cửu Phẩm Thần Tiên, lên đến bức Kim Tiên tức là Đại Giác Kim Tiên căn đức đủ đầy Đào Tiên chín quả. Đến bức này thì Thầy bổ Huyền

Cơ cho Thần Khí Hiệp Hoà mới đắc được Kim Thân Ngọc Thể, mới gọi là Đắc Đạo, Đắc Nhứt.

Còn từ số 8 trở xuống đều bị Phong Thần ấy gọi là Bát Bộ Thần Tiên. Các vị ấy muốn tu tiến đều phải trở lại Hồng Trần, mượn lại phàm thân để mà tu tiến.

Phải có phàm thân mới đắc được Kim Thân Phật Tử, còn không có xác phàm này thì không phương tu luyện. Phải đắc Kim Thân mới mong thoát luân hồi. Đắc Đạo không phải chuyện dễ, đừng tưởng rằng học Đạo công phu là chắc chắn rồi đâu. Bởi vì trên bước đường Tây Qui còn nhiều hiểm trở, tai tình ma nạn dập dồn. Kẻ thiếu phước đức thì đâu đắc được Kim Thân. Tuy cũng hành Pháp nhưng không kết quả. Than ôi! Rất Khó! Như các con đây cũng đồng tu đồng học, cũng hành Pháp như nhau, nhưng quả vị chẳng đồng nhau. Có con đã đắc được Kim Thân mà con chưa có gì cả. Cũng tại cái Tâm của các con đó, Tâm chưa định, Trí chưa minh, chưa Kiến Tánh làm sao Thành Phật? Hành Pháp rất dễ, luyện cái Tâm rất khó. Các con nhớ: "Không đắc Kim Thân thì bị Phong Thần." Tuy nhiên nếu Trường Chay Trọn Vẹn thì được làm Thần Tiên 500 năm noi Thượng Giới, rồi cũng phải luân hồi trở lại. Nếu phước đức lớn thì hưởng 1000 năm hay hơn nữa, nhưng khi phước đức hết rồi thì cũng trở lại hồng trần tá nhơn thân để tu hành.

Ta giờ đây chỉ lo cho các môn đồ, ngày Long Hoa đã cận, Ta rất bận rộn, Ta rất lo lắng, Ta dạy bấy nhiêu lời các con khá hiểu.

Cuộc tả kinh này có lẽ đến Trung Thu phải

hoàn tất. Từ đây đến đó Thầy phải diễn thêm 11 chương nữa tức là 11 kỳ đàm cho trọn. Đến Trung Thu này sẽ Bế Cơ để Thầy hoàn thành hai bộ Đạo Thơ. Thôi Thầy từ giã các con.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## LƯU SA HÀ CÁC DẤU

Đàn Thanh - Tuất Thời 28-01-86 (AL)

Thanh Vân Đồng Tử Tiếu Thánh đến trước báo tin, các Sĩ Hiền thành tâm nghinh tiếp Chuồng Giáo.

Ta xuất ngoại ứng hầu. Thăng.

Tiếp Điển.

HÀ THANH CHUỒNG GIÁO

HUỆ PHÁP THÊN TÔN

Thầy mừng các con, các môn đồ đệ tử.

THI:

*Một kiếp tu hành khỏe vạn niên*

*Công phu một thuở hưởng trường miên*

*Trần gian giả tạm đâu bền vững*

*Chỉ có tu hành mới ổn yên.*

*May duyên mới gặp Đạo Trời khai*

*Thầy đến độ con kíp trả quay*

*Bát Nhã Thuyền Từ mai bước xuống*

*Qua bờ Giác Ngạn đến Bồng Lai.*

*Bồng Lai thong thả cảnh Đào Nguyên*

*Quả mãn công thành hưởng phước duyên*

*Dẫu bức Đế Vương noi cõi thế*

*Không tu cũng phải chịu ưu phiền.*

Thầy miễn phép, các con bình thân an tạ. Đàn nay Thầy giảng tiếp về Đạo Số. Số 10 bỏ 9 còn 1; 100; 1.000; 1.000.000 bỏ 9 cũng còn 1. Số 1 ấy là Thượng Đế, ngôi Thái Cực, còn vạn ức triệu kia là chúng sanh.

Từ 1 mà sanh ra Vạn Hữu Phù Đồ gọi là: "Nhứt Bổn Tân Vạn Thủ." Rồi tất cả lại quay về 1 là: "Vạn Thủ Qui Nhứt Bổn."

Vậy tất cả mọi sanh linh trên hoàn vũ mà khi đến chỗ tốt cùng phải qui về 1.

Ấy là định luật tự nhiên, tan ra để rồi hiệp lại, biến để rồi thâu tàng, sanh để rồi diệt. Đạo sanh hóa vô cùng nên gọi là Vô Thủ Vô Chung. Không gian vốn không hình trạng, nhưng có cái thể, đó là thể khí, khí vốn vô hình hữu thể, khí bàng bạc khắp thời gian không gian vũ trụ, hằng hưu chơn thường bất biến cho nên Đạo Số vô hình thể. Chơn không là một vòng tròn gọi là số không (0), vì số 0 là Vô Cực, Vô Cùng, không trước không sau, vô thủy vô chung.

Còn các pháp của Vạn Thủ Biên Hóa dù là Thất Thập Nhị Huyền Công (72), Nhứt Bá Bát Huyền Công (108), Hay 36 Thiên Can cũng vậy, khi biến hóa đến chỗ tốt cùng là con số 0.

Chuẩn Đề có 108 phép biến hóa, bỏ 9 còn 0.

Ngô Không có 72 phép biến hóa, bỏ 9 còn 0.

Ngô Năng, Ngô Tịnh có 36 phép biến hóa, bỏ 9 còn 0.

Cây Thiết Bản của Ngô Không nặng nhứt vạn tam thiên ngũ bá (13,500), bỏ 9 còn 0.

Cây Đinh Ba của Ngô Năng nặng 5,400 cân, bỏ 9

còn 0.

Bửu Trượng của Ngô Tịnh nặng 5,400 cân, bỏ 9 còn 0.

Thiết Bảng của Hành Giả là THẦN LỰC.

Vũ khí của Ngô Năng là KHÍ LỰC.

Sức mạnh của Ngô Tịnh là TINH LỰC.

Vậy TINH, KHÍ, THẦN là quyền năng biến hóa muôn pháp. Tam Bảo khi đạt đến chỗ Thâm Thâm thì Quy Nguyên về VÔ CỰC.

Cửu Phẩm Thần Tiên, thiên biến vạn hóa, vũ trụ hiện tướng vạn hữu huyền không. Hình thể của Chơn Không là con số 0, ấy gọi là Trời Tròn. Tinh Tú, Địa Cầu cũng vậy, tất cả đều tròn thảy thảy huyền qui một pháp.

Thiên đắc Nhứt dĩ Thành.

Địa đắc Nhứt dĩ Ninh.

Nhơn đắc Nhứt dĩ Thành.

Tất cả sanh linh khi qui huyền thì còn điểm Linh Quang của Thượng Đế tức là Linh Hồn.

Số 1 là Ngôi Thái Cực Chí Tôn.

Số 0 là Ngôi Vô Cực Từ Tôn.

Dấu cộng (+) gồm: 1 gạch đứng (|) là Dương; 1 gạch ngang (—) là Âm.

1. Tượng trưng Âm Dương hiệp nhứt.

2. Dấu Cộng (+) là Sanh.

3. Dấu Nhơn (x) là Hóa.

4. Dấu Nhơn, Dấu Cộng hiệp lại (x+) Sanh ra Bát Quái.

5. Dấu Hỏi (?) Dấu Ngã (~) hiệp lại (O) giống hai chữ S giao nhau, tượng trưng cho Tứ Tượng, giống chữ Vạn.

6. Dấu Chia (:) tượng trưng sự Phân Thanh Biện Trước. Chấm trên là "Thanh dã Vi Thiên," chấm dưới là "Trược Ngưng Vi Địa," cũng gọi là Lưỡng Nghi.

7. Dấu Nặng, chìm xuống là Đất gọi là "Trược Ngưng Vi Địa." Một chấm ấy gọi là Hòng Trần, vì còn một hạt cát cũng phải lồng xuống, nên gọi là dấu Nặng.

Còn chữ "i" có một chấm trên đầu, Chấm ấy gọi là: "Khinh Thanh Thượng Phù Dã Vi Thiên," đó là Trời, là khí nhẹ nên ở trên. Bên dưới là số 1, một ấy cũng gọi là giống Y hành Y, vì người đắc Nhứt cũng thế. Địa đắc Nhứt, Thiên đắc Nhứt cũng giống nhau, tất cả Trời, Đất, Nhơn, Vật huyền qui Nhất Bổn.

Đàn qua Thầy giảng chỗ Cửu Khúc Huỳnh Hà theo Phong Thần Truyện. Nay Thầy giải qua Tây Du một đoạn cũng tương đối vậy. Ấy là đoạn Tam Tạng vượt Lưu Sa Hà. Ở đó có con Thủy Quái chính là Sa Tăng, nguyên là Quyện Liêm Tướng Quân ở Thiên Cung, chức ấy lo việc buông rèm, vén mền. Vì ở Thiên Cung Sa Tăng ở trạng thái Thần Điển của đôi mắt nhắm mở. Do chỗ làm vỏ Bình Lưu Ly mà phải đeo, gọi là Trích Giáng Thần xuống Hóa Tinh, thành Thủy Quái đã ăn thịt hết 9 người 9 đây có nghĩa là hết thảy mọi người trên thế gian đều bị Thủy Quái ăn thịt, không ai thoát khỏi.

Lưu Sa Hà, cũng gọi là con sông mê, không ai qua được. Bốn biển hợp lại cũng không bằng Lưu Sa Hà (dài 10,800 dặm sâu 900 dặm rộng 900 dặm). Kích thước tượng trưng bởi sô 9 lớn vô cùng vô tận.

Thần lực Ngộ Không, không bắt được Thủy

Quái, khí lực Ngộ Nặng cũng chẳng làm gì. Duy chỉ có Thần lực của Quan Âm là Huệ Ngạn mới hàng phục được Thủy Quái Sa Tăng. Huệ Ngạn nghĩa là Bồ Giác, chỉ người đã giác ngộ.

Ngộ Không, Ngộ Nặng bất lực cầu nguyện Quan Âm. Quan Âm mới sai Huệ Ngạn đến gọi Sa Tăng mới được và dùng Trái Bầu để 9 cái sọ, tức là Cửu Dương ở quanh ngoài rồi biến thành Pháp Thoàn Bát Nhã mà đưa Đường Tăng qua bến. Nếu chẳng có Pháp Thoàn Bát Nhã thì thân phận Tam Tạng chẳng thể nào qua được.

Khi Thủy Quái chịu qui y Tăng đầu Phật tức là chịu theo Tam Tạng thỉnh kinh, là lìa sông mê bước lên Bồ Giác. Thì tất cả Chư Linh từ trước bị Thủy Quái sát hại cũng đều hóa Khí phi thăng, gọi là giải thoát khỏi bến mê.

Tất cả mọi người bị Thủy Quái sát hại ăn thịt ở bến sông này, nghĩa là mọi người trên thế gian này đều bị khốn dưới sông mê, Linh Hồn phải bị trầm luân khổ hải.

Được Pháp Thoàn đến rước mà Hóa Khí phi thăng, ấy gọi là phép Công Phu Luyện Đạo.

Chỉ có Pháp Thoàn mới giúp qua khỏi Lưu Sa Hà, ấy gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bát Nhã - Đáo Bỉ Ngạn là thế!

Huệ Ngạn đệ tử của Quan Âm mà cũng là Thần Lực của Quan Âm, tượng trưng cho Trí Huệ.

Thôi đêm nay Thầy giải bấy nhiêu, đêm mai Tuất Thời Thầy giải tiếp.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## VẠN THÙ QUY NHÚT BỐN

Đàn Thanh - Tuất Thời 29-01-86 (AL)

Bạch Quang Đồng Tử Tiểu Thánh đến trước báo Đàn. Có Chưởng Giáo lâm cơ. Chư hiền thành tâm tiếp Ân Sư ngự điển. Ta xuất ngoại ứng hồn.

Thăng.

Tiếp Điển.

HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

Thầy mừng các con môn đồ đệ tử. Các con bình thân nghe Thầy khai giáo.

BAI:

*Nam Bang phước địa Đạo Trời khai  
Bỉ cực thời lai cũng đến ngày  
Thiện Sĩ - Hiền Lương mau thức tỉnh  
Tu hành độ thế buổi tương lai.  
Thương cho sanh chúng còn điêu đứng  
Ta những ước mong tiếp đến ngày  
Ngày ấy là ngày dân có chủ  
Địa Hình Nam Việt xuất Thiên Tài.*

HỮU:

*Thiên Tài xuất hiện cứu đời nguy  
Bất chiến nhiên thành có mây khi  
Các trẻ tu hành tua vũng chí  
Mây Rồng gặp hội để ra thi.  
Từ đây đến đó chẳng còn xa  
Các trẻ từ nay phải hiệp hòa  
Hiệp mặt cùng nhau lo Đạo Đức  
Chung tay xây dựng Đạo Nam nhà.*

Các con có biết ngày Long Hoa Hội sẽ thi những gì chẳng? Chớ tưởng rằng thi là làm bài vở nộp trình Giám Khảo, cũng chẳng phải lý luận thấp cao. Vì Đạo quý ở chỗ Chơn Thật.

Đạo đức đùi đầy Công viên quả mãn, đây là một cuộc thi tài, thi Đạo đức. Ai hội đủ công phu, ai công đầy đức cả ai khổ hạnh tập rèn trong suốt đoạn đường tu Công Phu Công Quả Công Trình ấy, Long Thần nhụt như chép ghi đầy đủ, kịp đến Long Hoa trình lên Chủ Khảo để xét công định quả.

Ai Đạo đức cao thâm, công hạnh đùi đầy sẽ được hưởng quả lành vị tốt, còn ai thiếu thì phải đoa rót rơi. Ví như Đường Tăng khởi cuộc thỉnh kinh, từ lúc ra đi cho đến ngày trở lại trải qua ngàn ma muôn nạn, thiên lao vạn khổ, mỗi mỗi Long Thần đều ghi chép để định công quả thế nào thì chuyện tu hành các con cũng vậy.

Thầy giải minh Chơn Kinh là để khai Tâm mở Trí cho môn đồ hiểu rõ Lý Chơn, hiểu để mà hành chứ chẳng phải để mà nói.

Có câu "Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng." Con nào Đắc Đạo thì Nội Tổ Chín Đời được hưởng lây ân huệ, là cũng được siêu thăng thoát vòng tội lỗi. Vì kể từ đời cha mẹ của người tu Đắc Đạo trở về trước chín đời đều được hưởng hồng ân của một con Đắc Đạo ấy.

Đó là hồng ân Thiên Phụ ban cho trong kỳ Đại Ân Xá. Vậy trong chín lớp cửu huyền đã qua cũng con một, hai lớp ở trong cõi âm, còn những lớp trước thì đã chuyển kiếp đầu thai, có khi ba lần rồi. Những chơn linh ấy nếu hiện làm người tại thế

hoặc ở chỗ nào, ở đâu thì Thầy cũng chiếu điểm để độ cho. Nếu thấy căn đức đủ đầy thì Thầy sẽ điểm hóa mà độ vào con đường Đạo Đức. Còn những chơn linh gần, hoặc giả phụ mẫu còn tại tiền thì cũng được Thầy trên chiếu điểm độ cho hoặc cách này hay cách khác.

Tất cả trong chín lớp Cửu Huyền đều tiếp nhận đặng, không thiếu sót một ai, nhưng cũng tùy duyên, tùy đức mỗi chơn linh mà được hưởng hồng ân theo phẩm bậc.

Giải về Pháp Ý Truyện Tây Du chỗ Quận Phụng Tiên bị hạn ba năm. Có câu "Thiên Địa Tương Hợp Dĩ Giáng Cam Lộ," nghĩa là: "Trời Đất Giao Tình Mưa Móc Rơi Xuống Muôn Loài Nhuần Gội." Trời chẳng riêng che, đất chẳng riêng chở. "Bất vị tê lê nhi giáng phước, bất vị thất lê nhi giáng họa."

Mưa móc là ơn vũ lộ cho muôn loài, cũng như ánh sáng mặt Trời chiếu soi vạn vật, đâu có phân biệt cho loài nào, cũng không riêng cho kẻ tà người chánh.

Trời Đất là công bình, người mà làm trái ý trời là con mà làm trái ý cha, là Tinh trở nghịch với Thần làm đều trái Đạo, Thần Tinh chẳng hiệp thì làm sao mưa móc gọi nhuần, Âm Dương không tác động thì làm sao sanh hóa. Do chỗ Tinh Thần bị chia ly, Trời Người chẳng hiệp nên chẳng sanh Cam Lộ.

Vậy muôn cầu mưa thì phải vận Thần Công, Pháp Luân đúng máy, trước thỉnh Long Vương hỏi ý, sau lên Thiên Đinh thỉnh chiếu chỉ, nhứt vãng nhứt lai, pháp luân nhứt động nhứt tịnh, Hô Hấp Điều Hòa, Thần Tinh tương hiệp thì Trời Đất mưa.

Còn nếu chuyển Pháp Luân sai phép thì Tinh không hóa Khí, Khí chẳng qui Thần, Tinh chẳng hiệp Thần, chẳng sanh Cam Lộ, thân người khô héo gọi là Hạn Ba Năm.

Giải về Pháp Ý Truyện Phong Thần chỗ Dương Tiên, Na Tra bị Dư Hóa dùng dao hóa huyết chém trúng tay, Lục Yểm dùng phi dao giết chết Dư Ngươn.

Dương Tiên là Kim Thân hiền đắc, Na Tra là Liên Hoa hóa thân, đến trình độ ấy thì các pháp của trần là bất khả xâm phạm. Còn Dư Hóa, Dư Ngươn là hai anh em, vậy chỗ cốt nhục cũng là một. Nếu hành giả chuyển Pháp Luân chẳng đúng, chẳng đủ thì phải dứt Ngươn, Ngươn đây là Ngươn Tinh. Bởi Dư Ngươn nên phải bị tẩu lậu, cũng gọi là Dư Hóa.

Dao hóa huyết phạm nhầm mà phải tổn thương, đây cũng là chỗ bí nhiệm, các môn đồ nếu ở tình trạng này phải khá đề phòng ở Công Phu ấy, đừng để Dư Ngươn hóa huyết Tinh tẩu lậu, tổn hại Kim Thân tức Dương Tiên, Liên Hoa Hóa Thân tức Na Tra. Dù đắc Kim Thân cũng bị tổn thương, đó là phạm nội thương chó chẳng phải ngoại thương bên ngoài. Cũng bởi phàm Tâm mà bị nội thương.

Vậy muôn trừ Dư Ngươn cho dứt phải có Lục Yểm. Tức là trước phải diệt Lục trần, Lục dục, Lục thức thì Lục căn mới thành Lục Thông. Gươm Phi Đao của Lục Yểm là Gươm Trí Huệ chém Dư Ngươn mới chết. Dư Ngươn bị Gươm ấy thì không biến hóa đặng, không còn tác quái nữa.

Thầy giải chỗ Trận Thập Tuyệt.

Trận Thập Tuyệt là 10 đường tuyệt lộ, cũng

là 10 cửa A Tỳ Địa Ngục. Triệt Giáo bày ra trận ấy để làm khốn Thần Tiên. Nhưng Địa Ngục chỉ hành xử kẻ có tội, đâu làm hại được bực Thần Tiên. Muốn phá trận phải lót một mạng người, một người phàm tục thiếu phước đức vào trước để lót trận. Một Tiên vào sau để phá trận nghĩa là thế nào? Bởi vì người ta còn mang nhục thể, xác phàm sanh ra bởi đất phải trả về đất.

Đạo chỉ quý ở Linh Hồn. Một Kim Thân quý báu hơn cả núi vàng, dấu có muôn xác phàm tục cũng không đổi dạng.

Bỏ phần xác để bảo tồn phần Linh Hồn, diệt Phàm Thân để bảo trọng Kim Thân. Nơi thế gian này dẫu các con tu hành đắc pháp mà muốn phá ngục môn Thập Tuyệt Trận thì phải bỏ xác phàm.

Thành Đạo là thoát xác phi thăng, nên Kim Thân là bực Thiên Tiên thì không hề bị khốn. Một phàm áy bị diệt, một Tiên áy bảo tồn phá trận là lý như vậy, là ở chỗ con phải bỏ xác phàm mà nương Kim Thân trở lại cùng Thầy. Xác phàm chẳng quý, tỷ như đồng đá sỏi chẳng thể đổi một hạt Kim Cương. Đạo quý ở chỗ đó. Ké hiểu Đạo thì ôm giữ nó chẳng rời. Thà bỏ tất cả để được Đạo, hơn là ôm cả thế gian mà mất Linh Hồn, thì là khốn đốn!

Thầy giải chỗ Động Vô Đέ, con Yêu Tinh bắt Tam Tạng ép duyên. Hải Không Sơn, Vô Đέ Động có Kim Tỷ Bạch Mao Thủ túc Địa Võng Phu Nhơn. Con Yêu Tinh Chuột này trước bị Na Tra bắt một lần rồi tha cho khỏi chết. Vì cảm đức ấy Yêu Nữ lập Sanh Từ để thờ Lý Thiên Vương với Na Tra Thái Tử, xin làm con nuôi của Lý Thiên Vương.

Phải hiểu rằng còn mang xác phàm là con Yêu Tinh, Yêu Tinh ấy là do Tâm mình động mà sanh Tinh.

Một phút không tưởng Phật thì Yêu Tinh xuất hiện. Mất Hằng Tâm thì sanh ma chướng.

Bởi Tam Tạng không nghe lời Hành giả nên bị ma nạn. Hành Giả xa Tam Tạng trong giây phút thì Yêu Tinh xuất hiện, đang lúc giao tranh lừa thế hóa gió bay đi bắt luôn Tam Tạng.

Hành Giả không thâu phục được Yêu Tinh vì theo luật Ngũ Hành Tương Khắc, phải dùng hành này để chế ngự hành kia. Kim Tỷ Bạch Mao Thủ là thuộc Kim tức là khí Tân Kim tác quái. Chuột làm hang dưới Đất là Thổ sanh Kim. Do lợi thế đó Hành Giả không bắt được Yêu. Sau cùng Hành Giả thấy chỗ bàn thờ có hai bài vị của Lý Thiên Vương và Na Tra, tức là biết được cội rễ của nó mà chế phục nó.

Tôn Hành Giả mới đem chứng cứ lên Thiên Đinh rồi cùng với Thái Bạch Kim Tinh đến Cung Vân Lâu để đòi Lý Thiên Vương xuống thâu phục Kim Tỷ về.

Lại còn chỗ Lý Thiên Vương nói: "Ta có một gái là Bửu Anh mới có 6 tuổi," Ý Pháp là sao? Bởi Lý Thiên Vương là tướng của nhà Trụ, sau phò Võ Vương diệt Trụ hưng Châu, qua Hội Phong Thần, 4 cha con (Lý Thiên Vương, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra) đều thành Chánh Quả, cùng với Dương Tiễn, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử gọi chung là Thất Thánh.

Bởi chưa học Đạo nên chưa đắc Kim Thân, nhờ Thầy là Nhiên Đăng Cổ Phật điểm hóa truyền trao Pháp Bửu, hạ thủ 6 năm mới thành Đạo. Vì thời

gian công phu chỉ có 6 năm nên có Bửu Anh tức Bửu Châu (Anh Nhi Xá Lợi Tử) là con còn nhỏ. Tuy đã vào hàng Thiên Tiên nhưng công phu chưa đủ, được Thượng Đế sắc phong là Lý Thiên Vương.

Na Tra, Lý Thiên Vương ở Cung Vân Lâu, là Cung Ly Hỏa, Kim Tỷ Bạch Mao Thủ là Tân Kim sanh Bát Quái. Na Tra bắt Yêu là Hỏa khắc Kim, đó là theo phép Ngũ Hành Tương Khắc. Trong chỗ Luyện Đan, Ngũ Hành chế phục lẫn nhau là vậy.

Muốn có Hằng Tâm, Hành Giả Ngộ Không, không được xa rời Tam Tạng. Đạo phải bất ly thân, Tâm chẳng đặng lìa thân. Tâm Thường Trụ, an nhiên tự tại, không vọng niệm tạp tưởng, tức là có Chủ Tâm. Thân có Tâm làm chủ, như nhà có chủ thì bất cứ việc chi dù là Núi Thái Sơn đổ xuống trước mặt cũng không làm ta kinh hãi, giật mình. Dầu cho ma nạn tai tinh, đối cảnh tràn gian đa sự mà ta có Chủ Tâm thì vẫn an nhiên vô sự.

Vậy con phải ráng tập cho được, ráng đạt cho kỳ được Hằng Tâm.

Phật Tâm Chủ Định rồi thì ngàn ma muôn nạn vạn sự giải không. Chủ được Tâm thì trong ngoài thảy đều An Tịnh, chẳng sự chi làm cho hốt hoảng lo sợ, cứ vững một đường Tây Phương thẳng tiến. Trên đường tu học lúc nào cũng phải đổi đầu với nghịch cảnh, phải chiến đấu với Yêu Tinh, Yêu Tinh đây xuất phát tự lòng mình, là Yêu Tinh của chính mình. Phải thâu phục được nó, phải chiến thắng nó. Vậy cần phải Vững Chánh Tâm để thắng phục quần Yêu. Làm cho Tinh ấy Quy Thần, hiệp cùng Thần mà Đắc Đạo. Nếu không thâu phục được Yêu Tinh ấy, các con phải làm

nô lệ cho Chúa Quỷ tức là Dục Vọng của con người.

Phải Chủ Định cái Tâm mình, phải giữ phải luyện cho được Hằng Tâm, thì chỗ công phu mới có kết quả. Nhược bằng chưa biết cái Tâm là gì thì công phu tịnh luyện vô ích.

Bởi Thần lực Ngộ Không là chủ động mọi việc, thiếu Thần lực thì không thể nào đi đến Tây Phương được. Đường Tây Phương dù khó khăn nguy hiểm thế nào, có lòng thành cung sê tới được Tây Phương bái Phật.

Đoạn đường ấy tùy nơi Hành Giả các con nhưng cũng tùy nơi công đức của mỗi đứa.

Tam Tạng trải qua 13 năm mới tới Tây Phương. Còn Thầy (Ngài Huệ Pháp Thiên Tôn Bùi Hà Thanh) mất 40 năm mới đến được Lôi Âm bái Phật.

Còn phần các con, hoặc lâu hoặc mau hơn, năm, mười, một năm hoặc hai mươi năm cũng không chừng, đó là do Hành Giả mỗi con vậy. Long Thần, Hộ Pháp, Yết Đế, Già Lam sẽ biên chép rõ ràng công quả của các con.

Cố gắng công phu! Vì mỗi giờ công phu chính là Tam Tạng đang trên đường Tây Phương tiến bước.

Quý là ở chỗ công phu, con đường quan san diệu viễn, qua mỗi giờ mỗi ngày "Nhựt Thu Nguyệt Liêm" Phật Như Lai tính công quả của Đường Tăng ở chỗ đó.

Còn Ngộ Không Hành Giả tức là cái Tâm của các con. Cái Tâm ấy đầy đủ thần thông, một ngày có thể đến Tây Phương năm, bảy lượt. Khi lòng vắng

lặng tịnh an thì Phật Vương tại Tâm, Lôi Âm ở ngay đó.

Nhưng kiến Phật, thấy Phật vẫn chưa được thành Phật, vì phải có công phu của Đường Tăng, tức là chỗ công phu của các con, chỗ này phải có thời gian mới có kết quả.

Ngâm:

Các con phải ráng từ nay  
Công phu tu luyện chờ ngày ứng thi  
Nay gần đến buổi khoa kỳ  
Các con cố gắng trường thi đã gần  
Kịp ngày Minh Đức Tân Dân  
Là ngày các trẻ nhiệm phần phải lo  
Nay còn hiệp mặt Thầy trò  
Thầy lo dạy trẻ đây đó mọi điều  
Thầy vì đệ tử mến yêu  
Nên chi Thầy mới đủ điều dạy con  
Các con cố gắng vuông tròn  
Ngày sau hiệp mặt bồng non vui vầy.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## NGHỊCH SANH KHỦ TRƯỚC LUU THANH

Dàn Hà Thành - Ngày 14-02-86 (AL)

Thanh Vân Đồng Tử Tiểu Thánh đắc lệnh  
báo Đàn. Chư sĩ hiền thành Tâm tiếp nghinh Chưởng  
Giáo.

Ta xuất ngoại ứng hầu. Kiếu!

Tiếp Điển.

Thầy mừng các con, các môn đồ đệ tử. Các con hãy ngồi yên nghe Thầy dạy.

Thầy giải thêm chỗ "Nhứt Nhơn Chứng Đắc Cửu Huyền Thăng" nghĩa là "Một người thành Đạo thì Cửu Huyền được siêu thoát." Cửu Huyền là 9 lớp Mẫu, Thất Tổ là 7 lớp Phụ, tất cả đều siêu thăng. Nếu có một Chơn linh nào trong Thất Tổ Cửu Huyền còn mắc vòng tội lỗi bị đọa chốn A Tỳ, Phong Đô, Uống Tử Thành thì cũng được ân xá cho chuyển kiếp đầu sanh. Hoặc có một Chơn Linh nào bị tội nặng phải mang lông đội sừng hóa sanh cầm thú thì cũng được giải thoát trở lại kiếp vi nhơn, và còn nhiều nữa Thầy chỉ nói sơ lược như vậy, Hồng Ân Thiên Phụ rất lớn lao cho con thành Đạo là như vậy đó. Ngày nay Đại Đạo Phục Hưng, chơn truyền mới khai mở. Từ xưa nay kẻ theo Tôn Giáo thì nhiều mà thành Đạo chẳng có. Bởi vì không có Cơ Bí Pháp làm sao đắc Đạo, thành ra Tam Giáo hữu danh vô thực, số lượng thì đông mà về phẩm chẳng có, bởi vì Ta chẳng thấy có một vị Tiên Phật nào từ các Tôn Giáo mà thành Chánh Quả, thành ra Sĩ Tử muốn nhập trường đoạt vị Tiên Phật chẳng đặng.

May mắn trong Kỳ Ba này Thầy Trời mở Đạo ban Đại Hồng Ân, đem Bát Nhã Từ Thoàn đến rước để độ dẫn linh căn, con cái Thầy trở lại chỗ Nguyên Vị Cũ. Các con là những kẻ may mắn trong số những người may mắn hưởng Hồng Ân Thượng Phụ đặc biệt ân ban cho con nào Đắc Đạo lớn lao là như thế.

Một con Đắc Đạo thì tất cả Chơn Linh Chín

đời Mẹ, Bảy đời Cha đều nhờ cậy. Thầy giải thêm về các nét dấu:

\* Dấu Sắc "" là Thần long

\* Dấu Huyền "" là Phi Long

1. Hai dấu tượng trưng cho Âm Dương. Hai Rồng Lưỡng Hiệp trung hòa thì sanh Vân Trung Tử Đó là dấu x.

2. Hai dấu giao đầu "^" là Thần Long Giao Thủ. Lưỡng Long Tranh Châu tức là Linh Châu Tử.

3. Hai dấu giao đuôi "v" là Lưỡng Long Giao Vĩ, tức là Âm Dương Lưỡng Hiệp thì sanh Xích Tinh Tử, đó gọi là phàm cơ.

4. Dấu nhọn "x" là Đạo Cơ, chỗ hiệp khí giao vĩ, "v" là hiệp Tinh, giao đầu "^" là Thần Hội, là Thiên Cơ Mật Pháp.

Các con Hành Công Luyện Pháp cũng có ba giai đoạn. Giao duyên chỗ Mộng Kiến ngẫu cơ âm dương tương hội phải đủ ba lần để hiện xuất tinh hoa 3 tặng: Tinh Khí Thần. Mỗi giai đoạn kết hợp thì sanh ra một thể, ba thể đó là:

Xích Tinh Tử là Tinh hoa của Tinh

Vân Trung Tử là Tinh hoa của Khí

Linh Châu Tử là Tinh hoa của Thần

Ba thể ấy hiệp lại thành một vóc Kim Thân kêu là Hoàng Cực.

\* Dấu Ngã "~" là lúc Tinh Khí giao duyên, Rồng giỡn sóng, du long hí thủy, Tinh Khí gặp nhau.

\* Dấu Hỏi "?" là lúc Rồng chuyển mình bay lên không trung Rồng là tinh hoa của nước, nước chịu sức nóng của Thái Dương bốc hơi thành vân, ấy gọi là Phi Long, sức nóng Mặt Trời cũng là Rồng, ấy gọi là Thần

Long, Càn Long hay Hỏa Long cũng vậy. Rồng là tinh hoa của Trời Đất, của Người, Nước, Lửa, Ngũ Hành.

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ xuất Tinh Hoa là Ngũ Khí đó gọi là Ngũ Long: 5 Rồng năm sắc.

1. Dấu Sanh là dấu:

2. Dấu Tử là dấu:

Chỗ nghịch sanh là nghịch hành, nghịch chuyển, tức là Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần huyền Hư, Hư huyền Vô. Còn chỗ thuận sanh là: Hư Vô sanh Thần, Thần sanh Khí, Khí sanh Tinh.

1. Thuận sanh là từ Vô sanh ra Hữu

2. Nghịch sanh là từ Hữu trở về Vô

3. Từ trên sanh xuống là Thần Khí Tinh.

4. Từ dưới sanh lên là Tinh Khí Thần.

Đó là một vòng Pháp luân thường chuyển, Đại Châu Thiên vây.

Nghịch Hành Phản Bồn Huyền Nguyên

Thuận Hành Sa Đọa Hạ Miền Trầm Luân.

Trong vũ trụ này tất cả các hiện tượng: Như Nguyệt Tinh Tú Địa Cầu Nhơn Loại tất cả đều là một.

Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu

Thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu.

Nếu các con có được Hằng Tâm rồi thì các con sẽ thấy tất cả đều là Một. Thầy phải minh giải cho các con hiểu dù trình độ các con chưa đạt đến chỗ Huyền Đồng. Dù con có Đắc Nhứt nhưng còn mang phàm thể thì phàm thức cũng chưa thông. Thầy giải Lý thì các con hiểu nhưng mắt phàm các con chưa thấy nổi bởi vì nhục nhãn các con còn bị bao che nhiều lớp. Mắt của các con chỉ nhìn thấy được những

gì hữu tướng, hữu vi, hữu sắc, hữu hình làm sao thấy  
đặng chỗ Vô Thinh Vô Tướng.

Cái thấy của nhục nhãn bị giới hạn như vậy, cũng như Thầy lúc sanh tiền thấy biết bằng nhục nhãn, có chút ít trí tuệ rồi tưởng đâu là hiểu biết tất cả, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng nực cười thay. Linh hồn còn trong xác thân này nhìn đời qua nhục nhãn thì đã thấy được gì đâu, biết được bao nhiêu đâu. Các con hiện thời cũng vậy, bởi vậy các con lúc nào cũng phải cần siêng năng học hỏi để tìm hiểu, vì Đạo là Vô Cùng, cái hiểu của phàm phu chẳng thẩm vào đâu cả.

Sanh diệt là luật Tiến hóa của muôn loài vạn vật, thế gian là một Trường Tiến Hóa, nếu không có sanh diệt thì không có tiến hóa, cơ vận hành của Trời Đất cũng phải đứng lại, Trái Đất sẽ ngừng quay, Nhựt Nguyệt không còn sáng thì vũ trụ này chỉ là một cõi tối tăm không sự sống. Nhưng Luật Tiến Hóa đi tới tận cùng phải trở về KHÔNG.

Người phải tiến hóa đến tận cùng là con số 9, bước qua con số 10 là hoàn toàn Đắc Nhứt, Con trở lại làm Cha Cha Con là Một.

Bởi vì Đạo là Một, Một ấy là trường tồn vĩnh cửu bất sanh bất diệt, là Lý Đơn Nhứt Tối Sơ. Con chưa Hiệp Nhứt được là chưa Đắc Quả, chưa có Kim Thân không về với Đại Từ Phụ được, do đó phải chịu trong vòng luân chuyển, hoặc tiến hóa hoặc thoái hóa, hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, níu chuyền không dứt.

Chỗ Một ấy gọi là Chơn Thiệt, cho nên Đạo Trời Vĩnh Cửu là Thượng Đế Chí Tôn. Chỗ Một ấy là Hằng Thường, Hằng Hữu, chẳng còn tiến hóa, chẳng còn sanh diệt theo chỗ tương đối nữa. Ấy gọi là

Không mà Sắc, Sắc ấy là Chơn Cảnh Hư Vô, Hư Vô ấy là Từ Tôn Kim Mẫu. Mà Từ Tôn Kim Mẫu với Đại Từ Phụ cũng chỉ là Một.

Hư Vô bao trùm vũ trụ, bao trùm Thái Cực, Nhựt Nguyệt, Tinh Tú, Địa Cầu. Mẫu Khí cũng gọi là Khinh Khí bao trùm, Thái Cực là Đại Nguyên Tử cũng như các tinh tú thảy đồng một cội nguồn, chỗ Đạo sanh Nhứt, Nhứt sanh Nhị, Nhị sanh Tam, Tam sanh vạn vật, rồi vạn vật trở về Một, ấy gọi là Huyền Đồng.

Vô Hữu lưỡng hiệp mới có cuộc sống dưới thế gian này. Cứ trải qua một kiếp sống, trong lúc còn tại thế, con người phải làm sao để được tiến hóa, phải học hỏi để hiểu thông, học hỏi nghĩa là phải tu tiến, đến khi chết cởi bỏ xác phàm, đó là mãn một học trình để bước qua một giai đoạn mới để kiểm điểm một thành tựu của kiếp qua.

Việc tu học tiến hóa cũng do phước đức của mỗi nhơn sanh. Nếu được Thầy hoặc Chư Phật Tiên tiếp dẫn khai ngộ cho được thức tỉnh, thông suốt Đạo mầu, nắm vững bí quyết thành công Đắc Quả thì là Đại Phúc mà cũng là Túc Duyên mới được.

Còn nhơn sanh nào chưa đủ duyên thì cũng phải tuần tự theo luật định, thuận thời nhi tiến cho đến lúc căn đủ đức đầy, Đào Tiên đã chín thì Thầy thâu Duyên, Tiên Nữ sẽ hái Đào về lập Hội. Người tu là để khử trước lưu thanh, kẻ không tu cũng nằm trong luật ấy. Đạo Đời đều chung trong cuộc Tiến Hóa của Thiên Cơ, tất cả đều phải khử trước lưu thanh để tiến hóa.

Khử trước Lưu Thanh từ việc nhỏ đến việc

lớn. Khử trước Lưu Thanh từ trong tâm ý đến xác thân, từ lời nói đến hành động, ý tưởng cũng phải thanh, lời nói cũng phải thanh.

Mỗi giờ công phu Luyện Tinh Hóa Khí cũng phải giữ lòng thanh tịnh, đó gọi là Lưu Thanh. Diệt trừ phàm ý, vọng tâm, đó là Khử Trước. Khử trước từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Khử trước cho đến trọn đời, cho đến khi bỏ xác trước trần này, Hồn là phần Thanh trở lại Quy Thiên. Đó là chung cuộc Lưu Thanh Khử Trước.

*Khử trước Lưu Thanh pháp nhiệm mầu  
Vận hành thường chuyển một vòng châu  
Luyện Tinh hóa Khí quy hồn Bổn  
Thần Khí Tinh Ba lại Thượng Đầu.*

Thầy Thăng!

\*\*\*\*\*

### TAM THANH KHÍ BA LUỘT CHANH KIẾN

Đàn Thanh - Tuất thời 15-02-86 (AL)

Bạch Hạc Đồng Tử Tiểu Thánh đắc lệnh báo tin Chư Sĩ Hiền thành tâm tiếp nghinh Chuồng Giáo.

Ta xuất ngoại ứng hầu. Thăng!

Tiếp Điển.

### HÀ THANH CHUỒNG GIÁO

Thầy mừng các con môn đồ đệ tử. Miễn phép các con được tọa thính tịnh tâm nghe Thầy chỉ dạy.

THI:

*Đạo Pháp thường lưu khắp vũ hoàn*

*Không sau không trước chẳng thời gian  
Cố lai Tiên Phật không hai Pháp  
Phản bốn hoàn nguyên chỉ một đàng.  
Tiên Pháp vận hành thông Cửu Chuyển  
Phật Tông phản bốn dụng Không Thoàn  
Người đời mê muội nên lầm lẩn  
Tiên Phật là hai khác lối đàng.  
Kiến Tánh nhơn nhơn đều có Phật  
Phải nào Phật chỉ ở Tây Phang.*

Trong chuyện tu hành, công phu khổ luyện điều quan trọng là ở chỗ Khử Trước Lưu Thanh, Đạo là bấy nhiêu đó.

Theo Dẫn Truyện Tây Du, tác giả Trường Xuân Chơn Nhơn dựng lên Bốn Thầy trò là 4 nhân vật, bốn đặc tính khác nhau, nhưng Thầy cho đó là 1 chư chẳng phải 4. Bởi vì con người bè ngoài trông diện mạo tốt tươi, khôi ngô tuấn nhã, mà trong nội Tâm là Thú, là Quỷ, là Yêu, là Phật. Đường Tăng Tam Tạng là người tử tế đàng hoàng mà ba đồ đệ là yêu quái tinh ma, ấy gọi là Nhơn Diện Thủ Tâm, thì Tam Tạng chẳng phải người tốt, bởi vì Tam Tạng còn tham sá, còn muốn vợ thì có phải tốt đâu. Các con cũng là hiện thân Tam Tạng trên đường Tây Qui. Vì con người ai ai cũng vậy, nếu chưa có được Hằng Tâm thì phải bị thất tình lục dục sai khiến. Trong một ngày tròn 12 Thời từ Tý đến Hợi, cái Tâm con người luôn luôn biến chuyển theo 12 Thời Thần, tạp niệm, Tâm ý luôn luôn chuyển lao biến ảo. Cứ như thế trong 12 Thú Tánh chuyển luân một vòng tròn Thập nhị Thời thì cái Tâm của chúng sanh cũng theo đó mà biến sanh, sanh biến. Nên mừng giận vui buồn thường

ghét, tham lam, ích kỷ, tất cả diễn biến không ngừng làm cho Chơn Tâm thất vị. Đó gọi là mất Hằng Tâm. Chỉ khi nào có được Hằng Tâm rồi thì đó là Thanh Tịnh Tự Tâm, không tạp tưởng, không bị 6 tình lay chuyển, thất quái trở ngắn.

Giữ được Hằng Tâm mới gọi là Chơn Nhơn hay Hoàng Cực.

Thầy nói Tam Tạng còn muốn vợ, tham sắc đó là ý nói Bát Giới, vì Bát Giới là Tà Khí còn luyến dục tình. Vậy Tánh Bát Giới là Tánh Tam Tạng, còn Ngộ Không thì không có Tánh đó. Bởi vì Ngộ Không thuộc về Chơn Tâm đặc Bồ Đề Tự Tánh, Đạo Tánh bất nhiễm trần ô, nên không luyến sắc ham tình, đó là đặc tính của Ngộ Không. Cũng như Sa Tăng lúc chưa theo Phật, còn làm Thủy Quái thì cũng hung hăng sát hại, ăn thịt biết bao nhiêu người. Sau khi Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đã Quy Y Tam Bảo theo Thầy thỉnh kinh, ấy là lúc con người bắt đầu học Đạo, tu sửa tánh tình, đoạn trừ lục dục, mỗi mỗi phải dùng qui củ mà kiềm chế bản năng. Tam Tạng thâu được Ngộ Không đã là Chánh cái Tâm rồi, nhưng cũng còn có lúc luyến tràn mê sắc Là Bát Giới thì Tam Tạng phải dùng năng lực của Lý Trí để chế ngự dục tình, đó là hành dụng của Thần uy, chế phục Bát Giới, Sa Tăng, khiến cho Thú Tánh không còn vọng động, vì Lý Trí làm chủ được bản năng.

1. Còn các Yêu Quái có sợ Ngộ Không Hành Giả chăng?

Yêu Tinh có hai loại: Phàm Tinh và Thiên Tinh.

Phàm Tinh là Tà tinh. Thiên Tinh là Chánh

tinh, tức thị Tinh Tú từ Thiên Cung giáng hạ. Đối với Hành Giả các con nếu gặp Tà tinh thì dễ dàng thắng phục, còn nếu gặp Thiên tinh thì khó khử trừ, bởi vì Thiên Tinh Thượng Giới tài súc còn hơn cả Ngộ Không. Ngộ Không chiến đấu không hơn đặng, phải cầu viện Tiên Phật xuống thâu về. Lúc Yêu Tinh đối mặt cùng Hành Giả, Ngộ Không tận lực mà đánh không hơn được. Chẳng phải là Tam Tạng để mất Hằng Tâm. Vì Hành Giả chính là Tâm Tam Tạng, là Thần Hỏa của Tâm nhưng Tâm ở trạng thái này là Tâm Phàm tuy rằng đã Chánh Kỳ Tâm.

Ngộ Không đã quy y Phật, nhưng Thần Lực của Ngộ Không là Thần Lực của phàm trí, khi đối đầu Yêu Tinh không đủ sức chế phục là lúc các con thâu Ngươn, Luyện Tinh Hóa Khí không đặng, Thần Lực yếu, Yêu Tinh mạnh, Ngộ Không phải thua, phải cầu Phật Tiên xuống thâu phục, đó là Tam Thanh Khí.

Tam Thanh Khí vốn là Thiên Khí, tùy cội nguồn của Yêu Quái, biết chủ nó là ai, tìm ngay căn cội, thỉnh chủ nó xuống thâu về. Đó là không cần dùng đến Trí Lực của Hành Giả nữa, mà phải chuyển qua Bát Nhã Huyền Công mới vận chuyển được Tam Thanh Khí.

Đó! Cũng hơi hố hấp ấy, cũng pháp luân ấy, nhưng Ý Pháp ở chỗ Tam Thanh thì Đạo khí dĩ giáng thâu phục Yêu Tinh mới đặng.

Đây chẳng phải chỗ Thường Pháp, chẳng thuộc khả năng của Hành Giả, cũng không do thiểu Hỏa Hầu, mà vì gặp Thiên Tinh phải chuyển Thiên Pháp.

Các con chưa biết Bát Nhã Huyền Công thì

làm sao biết cội nguồn của Thiên Tinh giáng hạ. Vì thế các con có lúc thâu Đơn chẳng đặng. Tinh không hóa khí mà phải qui phàm, thiệt uổng biết bao! Bởi vì nếu thâu được Thiên Tinh thì Đại Đơn ngưng kết, Chí Bửu Trường Sanh, Yếu Diệu Thiên Cơ là ở chỗ đó. Còn những Yêu Tinh thường, sức Hành Giả các con thắng được thì Đơn Dược Phàm Tinh ấy chẳng có giá trị là bao.

Vậy trên đoạn đường Tây Qui của Tam Tạng Đường Tăng Kiến Tánh ở chỗ "Mộng Chí Ngẫu Cơ" được mấy lần? Bởi vì Kiến Tánh có định luật là 3 lần, là lý tự nhiên, nhưng Hành Giả Đường Tăng Kiến Tánh 6 lần. Ba lần Chánh Kiến. Ba lần Tà Kiến.

Lúc Tâm Thanh Tịnh là Chánh Kiến.

Lúc Phàm Tâm vọng là Tà Kiến.

Ba lượt Chánh Kiến là:

Lần thứ nhất Dưới chân Ngũ Hành Sơn, Phật Quan Âm đến độ Ngộ Không lúc Ngộ Không nằm trong gộp đá. Tâm vừa định thì là Kiến Quan Âm, Tự Tánh Quy Y Phật. Đó là Chơn Kiến lần thứ nhất.

Lần thứ nhì Lúc Ngộ Không bị Hồng Hài Nhi đốt chết thì được Sa Tăng cứu hùn tinh lại, Ngộ Không gặp Quan Âm giáng hạ để thâu Hồng Hài Nhi. Ngộ Không gặp Quan Âm giữa không trung tức là Thần Khí Giao Cảm.

Hội diện giữa không trung tức là Tâm Thanh Tịnh Chơn Không, chỗ này là Kiến Tánh lần hai.

Quan Âm cùng Hành Giả giao tình gữa không trung, Thần Khí Giao Cảm. Ấy là Tiên Thiên Cơ Ngẫu, Thần Khí Giao Tinh. Quan Âm ném Ngọc Tịnh Bình xuống Biển ấy là gieo Bửu Bối của mình

xuống hợp cùng nước bốn Biển. Hai thứ nước hòa hiệp lại nhau, nước Biển hòa cùng Cam Lò Thủy trong Tịnh Bình Quan Âm.

Định lượng hai nguyên chất này để sinh ra nguyên tố thứ ba là Ba La Mật Thủy. Thứ nước ấy mới tươi tắt Tam Muội Chơn Hỏa của Hồng Hài Nhi. Các con luyện Đạo khá hiểu chỗ này, Mẫu Vi Yêu Diệu là ở chỗ đó.

Bắt được Hồng Hài Nhi là kết Hồng Thai, đắc Kim Thân đó vậy. Hồng hài Nhi vốn là Ngưu Tinh, tức là Tinh Tử con của Ngưu Ma Vương với Thánh Anh La Sát. Ngưu Ma Vương ứng vào giờ Sửu tức Nhị Dương sanh, Dương Tinh xuất hiện trước Tà sau Chánh, trước là Tinh Tử (con của Yêu Tinh), sau là Phật Tử (con Phật).

Từ đây Hồng Hài Nhi phải được nuôi dưỡng kỹ càng. Vậy các con có biết Quan Âm Bồ Tát nuôi Hồng Hài Nhi bằng phép gì chẳng? Bằng phép Cam Lò Thủy (là Tiên Thiên Mẫu Khí) là phép Mẹ Nuôi Con. Các con cũng vậy, khá biết phép này để nuôi dưỡng Hồng Hài Nhi cho đúng phép. Đây là giai đoạn Kiến Tánh lần hai.

Lần thứ ba Là đến Thiên Trúc Quốc bị Tinh Ngọc Thố, rồi được Nguyệt Quan Hoàng Hậu, Hằng Nga Tiên Tử giáng phàm thâu Ngọc Thố về. Đó là Kiến Tánh lần ba.

Ba lượt Đại Đơn kiết thành đắc Kim Thân Đại Giác. Phật Kim Thiền, Chiên Đàm Công Đức Phật là đây.

Trong lúc kết Hồng Nhi phải rõ phép thâu Đơn đúng lúc, nếu để sẩy khó mong tái kiến. Lúc

Quan Âm gieo Bửu Bối Tịnh Bình xuống Biển để thu nước Biển vào đó, chính là lúc Hòa Hiệp Âm Dương, Thần Qui công Ngọc Tịnh Bình trên lưng, đó là lúc Chim Loan Cộng Mạng Hạc Phủ Linh Qui, là chỗ Thần Khí Giao Cảm, Âm Dương Hiệp Nhứt Lộ Huyền Cơ, là lúc Hành Giả - Quan Âm hội hiệp giữa Không Trung. Chỗ này xưa nay không ai biết được, bởi vì Khưu Tổ Trường Xuân dụng phép rất khéo léo, nếu Thầy không Minh Giải thì các con không sao biết được.

Sở dĩ Tiên Phật giải bày mà dấu mối, bởi vì sơ phàm Tâm vọng ý đổi Chánh thành Tà, biến Chơn thành Ngụy, Tâm Phàm vọng động mà hư hỏng đời Tu.

Đó là ba lần Kiến Tánh: "Mộng Kiến Ngẫu Cơ Tam Thân Huyền Hữu."

Còn ba lượt bị Vọng Tâm Tà kiến là:

Lần gặp Nữ Chúa Tây Lương Nữ Quốc kết duyên, uống rượu giao bối, Âm Dương tương hội.

Lần bị nạn Yết Tử Tinh.

Lần bị Kim Tỷ Bạch Mao Thủ, Địa Võng Phu Nhơn ép duyên.

Điều cốt yếu chỗ Diện Đạo Bồ Đề, chỗ đắc Kim Thân Phật Tử, tức là chỗ Âm Dương giao hội.

Các môn đồ phải coi chừng Phàm Tâm Vọng Ý bị Tà Kiến, ấy là khi các con còn luyện tình nên bị Yêu Tinh ép xác. Chỗ này chẳng hiểu rõ sẽ bị hư hỏng Kim Đơn, uống công tu luyện.

Khá vững Chánh Tâm, đừng mê muội hòng trần thi Ngộ Không mới mong cứu Thầy ra khỏi động.

Trong chỗ bí yếu của người Tu Đơn Luyện Đạo điều tối trọng là phải Bảo Tồn Ngươn Tinh, bởi vì nó là nguồn cội con người, là căn bản Tạo Tiên Tác Phật. Vậy tội trọng mà con người vô tình vấp phải là Làm Tổn Hại Ngươn Tinh.

Bí yếu là chỗ đó! Tội khuấy nước chọc Trời là tội của kẻ thế gian vô tình vấp phải, đó là tội náo Hải giết chết con của Long Vương. Na Tra Náo Hải giết chết con của Long Vương là Ngao Bính. Bị mắc tội Trời là chỗ đó. Bởi vì "Khuấy Biển thì động đến Thiên Đình." "Làm Tổn Tinh thì phải Hao Thân." Na Tra bị tội ấy là tội nghịch Thiên nên phải tán thân hai mạng. Các con khá hiểu chỗ đó. Hành Giả Ngộ Không khi còn là Yêu Hầu cũng mắc phải tội đó, tội náo loạn Thiên Đình, khuấy động Long Cung là tội vô tình mà thế nhơn vấp phải. Đời không biết lại cho Na Tra là giỏi, Tề Thiên Đại Thánh là tài. Ôi thật nực cười! Thế gian mê muội chẳng biết gì. Cả các con nữa, nếu Thầy không Minh Giải, các con đâu hiểu nổi! Vậy thôi đêm nay Thầy dạy các con bấy nhiêu, khá nhớ để lòng. Mỗi mỗi trong Tây Du Truyền đều là Thần Kỳ Huyền Diệu.

THI:

Các trẻ luyện trau nhớ để lòng  
Bảo Ngươn Dương Khí để tường thông  
Vong Tâm nếu có mau thu phục  
Kiến Tánh Minh Tâm mới toại lòng.

Ngâm:

Canh khua Thầy dạy mấy lời  
Các con ghi nhớ đừng lời tắc lòng.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

## ĐÁI GIÁC PHI MAO (Mang Lông Đội Sừng)

Đàn Thanh - Tuất Thời 11-03-86 (AL)  
HÀ THANH CHUỐNG GIÁO

Ta mừng các môn đồ đệ tử. Các con khá Thành Tâm, có ĐẠI TÙ PHỤ lâm Đàn. Các Hiền phải Tịnh Tâm, Chí Thành, Chí Kính, tiếp nghinh ĐỨC TÙ BI giáng hạ. Các Hiền Đồ khá nhớ, khi ĐỨC TÙ PHỤ ngự Điện, các Hiền phải Chí Thành Chí Kính dâng Ba Lượt Đào Tứu, Kính Thập Nhị Bá. Vậy các Hiền Đồ khá nghiêm trang.

Ta xuất ngoại nghinh ĐẠI TÙ PHỤ.  
Tiếp cùu.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT  
CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy Linh Hồn các con! Thầy ban phép các con được bình thân nghe dạy.

THI:

NGỌC Điện huy hoàng rực rõ thay!  
HOÀNG đồ vũ trụ Chiếu Minh Đài  
THƯỢNG căn thức tinh mau tâm đến  
ĐẾ vị dành con đủ đức tài.

Thầy mừng các con Hảo Đàn Thanh! Hảo Đàn Thanh! Hảo Hiếu Tử! Thiện Hảo! Thiện Hảo! Thiện Tâm! Hoan Hỉ! Hoan Hỉ!

THI:

Thầy sanh con trẻ xuống trần ai  
Là muốn cho con rạng Đức Tài

Kết quả thành công ngày trở lại  
Hiệp cùng Cha - Mẹ toại lòng thay.

THI:

Thầy cũng rất buồn thấy những con  
Mê Trần đắm thế chịu hao mòn  
Đành cam vội dập nơi Trần thế  
Chẳng chịu tu hành phải héo hon.

Các con yêu quý! Các con có biết tình thương của ĐẠI TÙ PHỤ như thế nào chăng? Tình thương thường hằng hiện hữu, vạn đại bất biến, muôn thuở chẳng dời. Khi đưa con vào cõi hồng trần, các con đã hứa cùng Cha Mẹ là sẽ cố gắng thành danh đắc Đạo, trở về quang vinh để làm quà mừng Phụ Mẫu. Thầy định ninh lòng luống ngậm ngùi, luật Đạo tự nhiên, Thầy cũng phải ép lòng đành xa cách các con, để các con vào đời học Đạo cho hợp với Lý Tự Nhiên. Vì các con không thể ở lại cùng Thầy Mẹ nếu các con chưa đắc Đạo. Thầy sanh các con, nhưng ngôi vị Phật Tiên Hiền Thánh là do các con tu tạo đắc thành. Thầy không thể ấm bồng hay giúp đỡ các con điều đó được.

Chừng đắc Đạo rồi, các con mới trở về cùng Cha Mẹ mà chung sống một cuộc sống miên trường vĩnh cửu. Nếu các con chưa đắc Đạo thì chưa thể về cùng Thầy Mẹ được đâu. Các con sinh vào đời phải trải qua biết bao nhiêu là gian lao khổ cực, để học hỏi tiến hóa, từ thấp đến cao, trải qua các đẳng chúng sanh, từ khoáng chất qua thảo mộc, đến thú cầm rồi chuyển sang nhơn loại, mỗi đẳng bức các con phải chuyển luân hằng ngàn ngàn kiếp mới đến được "Phẩm Nhơn," tức là các con đã vào "Đại Học Đường"

rồi vậy, đã đủ đầy căn bản để học Đạo, để trở lại cùng Thầy, ngày đoàn tụ chẳng còn xa nữa.

Trong các con đây cũng có con đã đủ trình độ từ lâu, nhưng vì mê tràn đắm thế, không tu nên cứ lẩn quẩn dưới thế gian này, luân chuyển trong sáu đường, lưu lạc dưới hòng trần từ Ngươn này đến Ngươn khác. Trải bao cuộc hòng trần, trải mấy Ngươn chuyển dừng, có con luân hồi đã trăm ngàn kiếp, hằng trăm hằng ngàn năm, cũng có con đôi chục ngàn năm. Đến hôm nay giờ này Thầy xuống Điện nhắc lại cho các con hiểu quá trình của các con.

Vậy các con hãy cố gắng làm sao trở về cùng Thầy Mẹ, đừng bỏ lỡ cơ hội này, "Trễ Một Kiếp Uổng Một Đời." Nếu muội Tánh mê tràn, phải chịu lai sinh tái kiếp, rồi biết các con có ngộ được Đạo như hiện giờ chăng?

Hiên nay đây trong thời kỳ ân xá, Thầy xóa bỏ các lầm lỗi của mỗi con, dù bao nhiêu tiền kiếp lỗi làm Thầy cũng xóa bỏ, miễn là các con BIẾT TU, RÁNG TU MỘT KIẾP NÀY THOÁT KHỎI LUÂN HỒI SANH TỬ.

Ôi! Luân hồi đã làm chìm đắm biết bao nhiêu linh căn, con cái của Thầy. Sao các con ngu khờ mê muội, không tưởng nhớ Mẹ Cha? Còn Mẹ Cha lúc nào cũng thương nhớ các con, mà các con sao vô tình lầm vây?

Thầy chiếu Điện xuống hòng trần, thấy các con đã tiến đến trình độ khôn ngoan, Thầy mừng biết bao! Thầy bố điện cho các con hiểu Đạo, cấp Chư Thần gìn giữ, nhắc nhở các con hồi đầu hướng thiện, thức tỉnh tâm tu. Những con nào đã được Chư Thần

hỗ trợ, được Tiên Phật dắt dùi là quả cắn đã tới. Thầy săn sóc nâng niu yêu chiều biết mấy, mong đợi có một ngày con trở về với Cha Mẹ. Nhưng ma quỉ trước Đức Hồng Quân, nó xin Lão Tổ rằng: "Phải cho nó khảo thí, nguyên nhơn nào chịu nó khảo mà bèn lòng chắc dạ, không sa ngã thì mới xứng đáng vị ngôi Tiên Phật và mới hợp với lẽ Đạo công bằng."

Thầy là ĐẠI TỬ PHỤ phải chấp nhận, phải để cho Thiên Ma khảo thí các con. Buồn thay! Các con bị ma quỉ dỗ dành thì các con quên lời TỬ PHỤ, ma quỉ dụ dỗ dành các con trong tay Thầy mà Thầy dành chịu. Các con đã quên Thầy, quên từ nhiều lần, nhiều kiếp, các con phải chịu trầm luân khổ ải, nằm dưới quyền Chúa Quỷ khiến sai. Sống trong dục vọng đê hèn, làm tội mọi cho Tà Thần ngoại giáo, các con dành phụ lòng Cha Mẹ, quên lời hứa lúc xuống trần, quên tất cả.

Các con bị quỉ ma cám dỗ, mê đắm tửu khí sắc tài, danh lợi tình, bị thất tình lục dục làm cho mờ ám. Ôi! Thảm thiết tội nghiệp biết bao nhiêu! Sao các con khờ khạo như thế? Không biết được sự vinh hiển của Cha Mẹ, sự giàu sang vô tận của nước Thiên Đàng, lai đắm mê tràn lụy phú quý lợi danh, sống trong giả tạm hòng trần, sống nơi đất, ăn của đất, chết trở về đất có khác nào loại côn trùng sống nhờ đất nên chỉ biết có đất, đâu biết gì hơn!

THI:

*Thương con đôi tiếng để lời than  
Các trẻ mau mau tinh mong tràng  
Cuộc thế trần gian là giả tạm  
Sao bằng Cực Lạc Chốn Tây Phang.*

*Luân hồi khổ sở lầm con ôi!  
Lên xuống, xuống lên chịu khổ đồi  
Đái Giác Phi Mao, ôi thậm khổ  
Mấy lời Thầy dạy nhớ con ôi!*

Canh khuya Thầy ngự Điện để đòi lời than thở cùng các con. Mong các trẻ giữ một lòng thủy chung như nhứt. Hãy cố gắng phủi sạch lòng trần, một kiếp vẹn tu hành để trở về cùng Thiên Phụ.

Nhìn chung thế giới ngày nay, con của Thầy đồng biết mấy, mà những đứa nén hỏi được có mấy người?

Đây rồi đến cuộc bể dâu tang thương dời đổi, Long Hoa Đại Hội kế Đại Phong Thần, trần gian phải trải qua một cuộc thanh lọc thay đổi toàn diện, địa cầu vật chất phải sạch để lập lại đời THƯỢNG ĐỨC TÂN DÂN.

Tất cả nhơn loại phải chịu trong cuộc tang thương ấy. Thầy dạy bấy nhiêu các con nhớ để lòng, định ninh khắc cốt lời TÙ PHỤ trăm thương ngàn mến dạy các con với tất cả tấm chơn tình, đừng phụ lòng Thầy Mẹ nghe các con!

Thôi Thầy có bấy nhiêu lời chỉ giáo, Thầy dứt điển, Thiên Cung trở lại. Thăng!

Tiếp Điện.

HÀ THANH

Các con an toa. Ôi! Cảm động bấy chân tình của CHÍ TÔN TÙ PHỤ! Hà Thanh ta xúc cảm bùi ngùi. Các môn đồ có ý thức được tình thương của ĐẠI TÙ PHỤ, TÙ MÃU thế nào chăng?

Ngâm:

*Đêm nay Tù Phục lâm đàn*

*Hồng ân ban bố rõ ràng nơi đây  
Các con nhớ chớ lòng khuây  
Ghi lòng để dạ lời Thầy nghe con.  
Ráng tu cho quả vị tròn  
Phản hồi cựu vị Bồng Non gần ngày  
Đêm nay Thầy đã chỉ bày  
Các con hãy nhớ, nhớ hoài đừng quên.  
Mong rằng con trẻ làm nên  
Làm nên Đạo Cả chớ quên lời Thầy.  
Thầy từ giã các con.*

\*\*\*\*\*

## ĐÀO VIÊN ĐÀO TIỀN (Đào Viên Nhị Cảnh)

Dàn Thanh - Tuất Thời 12-05-86 (AL)  
Ngã Linh Quang Thổ Địa chào Chư Sĩ Hiền  
Thanh.

"*Thần Tiên vốn chẳng xa chi  
Có lòng chiêm ngưỡng tức thì giáng linh.*"  
Ta đến trước chính sấp Cơ Đàn. Đêm nay  
Chưởng Giáo Tả Kinh. Ta chào Chư Hiền Sĩ, Ngã  
nhập Thổ.

Tiếp Điện.  
HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

Mừng các con môn đồ đệ tử. Các con an toa  
nghe Thầy chỉ giáo.

THI:

*Mừng các môn đồ hữu phước duyên  
Trong khi thế sự phải ưu phiền*

*Biển mê sóng cả đành chôn lấp  
Thì các con may gặp Pháp Thuyền.*

THI:

*Thầy Trời khai mở Hội Long Hoa  
Lùa lọc tinh ba tại Thượng Tòa  
Phật Thánh Thần Tiên đều đủ mặt  
Công thành Cửu Phẩm Bửu Liên Hoa.  
Thiên Đường mở lối mau tìm đến  
Địa ngục cảnh này kíp lánh xa  
Hãy nhớ trần gian là cõi tạm  
Hư Không kia đó thật quê nhà.*

Thiên Đàng Địa Ngục cũng nơi Tâm. Tâm sáng suốt thiện từ, đúng đắn là Thiên Đàng. Tâm mê muội vọng tà thì Địa Ngục. Vậy Thiên Đàng Địa Ngục tự nơi Tâm, do bởi người tâm mà nêu cảnh ấy. Khi mỗi con bước vào trần thế, Thầy đã ban cho một Chìa Khóa Phép. Chìa Khóa ấy là vật Tối Linh, mọi Huyền Năng Thầy đã truyền vào đó. Ai đủ căn đủ đức, hữu phước túc duyên, được Tiên Phật điểm Huyền thì Chìa Khóa ấy mở cửa Thiên Đàng vào Bạch Ngọc Kinh bái kiến Đại Từ Phụ, Thành Tiên Tác Phật. Ai đức mỏng căn sơ, bị ma quỷ dỗ dành thì Chìa Khóa ấy để dành mở cửa Địa Ngục, đưa người vào trầm luân khổ hải.

Một phép ấy mà có hai năng dụng:

Giác theo đường Chánh - Mê về néo cong.

Chìa Khóa ấy khi để vào trong Nghịch Chuyển Chín Vòng khai phá Thiên Môn là Thành Đạo, Thuận Chuyển Chín Vòng thì vào Địa Ngục. Quý báu thay Khóa Phép, mà cũng nguy hiểm thay cho những kẻ dại khờ, vô duyên thiếu phước, cũng vì

chẳng thông cách sử dụng, bị ma quỷ dỗ dành mà phải làm lạc. Tuy nhiên "Pháp Tùy Tâm Khởi," vô ý mà lạc lầm còn có phương tha thứ, còn kẻ nào đã hiểu rõ mà vẫn còn hành động theo lối phàm, đi theo lối quý thì đành đọa lạc, còn oán trách chi? Tất cả sanh linh đều sống theo Lê Đạo, trước phải trải qua hai giai đoạn:

1. Sơ học: Là phải học chõ "Hậu Thiên Cơ Ngẫu." Chõ hữu vi Đạo để tạo công đức, tích lũy âm chất từ nhiều kiếp để vào Đại Học.

2. Đại Học Đường: Là học về "Tiên Thiên Đại Đạo." Nhưng học trình có giới hạn, hiếm vì căn nguyên muội Tánh cứ mãi đắm mê nơi tình trường dục hải, không đủ nghị lực để lên Bờ Giác, nên phải xuôi dòng nước cuốn theo kiếp trầm luân, mặc dù từ Vô Thủ đến nay Thầy Trời đã biết mấy phen khai Đạo.

Kẻ mê trần nào hay cứ mãi trong vòng lẩn quẩn, không chịu tiến lên, không chịu thoát ra. Ôi! Biết bao lần Trống Lôi Âm giục thúc, Chuông Bạch Ngọc đỗ dồn để đánh thức trần mê, kêu gọi Linh Căn phản hồi cựu vị. Nhưng ác hại thay, Ma Quỷ quyền lực trùm khắp thế gian, Linh Căn kiếp kiếp trầm luân ô nhiễm, chìm đắm biết bao! Một tiếng than của Đại Từ Phụ làm Ta rúng động can tràng!

Thầy đành mất con cái của Thầy không phương cứu vãn, vì con Thầy mà chẳng nghe lời Thầy thì còn biết nói sao? Đành mất con vào tay Ma Quỷ. Nhưng Ma Quỷ có quyền tranh với Thầy, cũng như Người Quân Tử không đăng tranh với Đứa Tiểu Nhơn, mà Đứa Tiểu Nhơn có quyền tranh với Người Quân Tử. Thiên Pháp lạ lùng thay!

Nỗi đắng cay đau khổ của Đại Từ Phụ, Từ Mẫu vì bị mất con, Tiên Phật phải chạnh lòng.

Nếu các Hiền Đồ mà cảm nhận được thì dẫu cho gan đồng dạ sắt cũng phải rúng động. Chư Phật, Tiên, Thánh, Thần có lầm lúc muốn xin trùng phật cả thế gian cái tội làm con mà bất hiếu, làm người không biết Cha Mẹ là ai? Nhất là Cha Mẹ linh hồn.

Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Phú Đại Nguyên của Thầy dạy rõ "Trước mắt con trăm nẻo đường, chọn choặng một lối thẳng về chốn quê hương, chẳng làm tà quái giáo."

Thầy mở Đạo, Tiên Phật mở Đạo, Ma Quỷ cũng mở Đạo. Thầy và Tiên Phật đem Chơn Lý dạy đời thức tỉnh tầm tu nhưng không dùng Huyền Diệu để mê hoặc. Còn Tà Đạo, Quỷ Đạo thì không dạy người bằng Chơn Lý, lại dùng Thần Thông mê hoặc để cuốn lôi.

Có con nào hiểu được Chí Tôn Đại Từ Phụ, con nào một lòng một dạ tưởng nhớ Mẹ Cha, hiểu rõ cội nguồn mà Nhất Tâm trở lại? Con số ấy thiệt là quá ít, vì con cái của Thầy hầu hết bị lạc lầm. Đàn qua thầy đã giải rành, gặp Thiên Tinh phải dụng Thiên Pháp. Đừng làm lẩn với chỗ Thiên Ma mà Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ đã nói "Thiên Ma là kẻ ngoại Đạo, là kẻ cướp giựt con cái trong tay Thầy, nó là Ngoại Tà nhưng cũng có trong Nội Thể các con, đó là lòng vô minh mê muội, là dục vọng của con người, nó làm Tâm Trí các con bị lu mờ mà dang dở công phu, nó là kẻ đối nghịch của Thầy."

Còn Thiên Tinh là phần tinh hoa của Trời Đất gọi là Tinh Tú, cũng có trong nội thể các con, những

Tinh Tú ấy ở Cung Đầu Ngưu nơi não bộ, từ chỗ Cung Thần Trích Giáng trốn xuống hạ giới là Yêu, đó gọi là Thiên Tinh làm náo loạn Tâm. Phải dùng Thiên Pháp mà thâu phục nó, hay tìm chủ nó, xuống mà đem nó về.

Vậy Thiên Ma với Thiên Tinh là hai việc khác nhau, các con chó lầm. Còn chỗ "Mộng Kiến Ngẫu Cơ," đã gọi "Kiến Cơ Nhi Tác" thì là có cảnh, nhưng đó là "Chơn Cảnh Hư Vô."

Bởi các con còn mang nhục thể phàm thân, sao khôi có lúc Biển lòng sóng dậy. Vợ chồng đang êm ấm, lại phải tuyệt dục để Tu thiêt là khó lầm, khó lầm. Nếu các con cố gắng rèn tu, bền lòng chắc dạ, trong cảnh khó khăn vẫn ôm Đạo chẳng lia là điều đáng khen.

Các con rất dễ bị Tà Kiến, vì lòng phàm hay vọng động, tưởng nhớ thê tình. Khi ngộ cảnh, đối diện với thân tình, tức là các con gặp lại người vợ phàm, đó là Tà Kiến. Ấy cũng bởi bình nhạt các con bị Vọng Tâm tạp tưởng, ấn tượng ấy in sâu trong tiềm thức nên trong lúc kiến cảnh thì hình ảnh ấy hiện ra.

Còn Chánh Kiến tức là Tâm không còn vọng tưởng, chẳng luyến thê tình, chẳng lưu nữ sắc, đó là Chánh Kiến.

Chánh với Tà thường đi cặp nên các con lúc nào cũng phải Hồi Quan Phản Chiếu quán xét bên trong, như Khổng Thánh đã dạy, là mỗi ngày ta xét lòng ta Ba Lượt mà còn sợ làm thay! Bậc Chí Thánh đã thế thì các con phải như thế nào?

"Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai" nghĩa là Chơn Pháp thường chuyển thì Tâm Minh

Huệ. Trong một ngày 12 Thời Thần, các con tu có Tứ Thời. Tuy nói Tứ Thời chớ xét ra ít con nào giữ đúng. Các con khá hiểu:

*Khắc khắc bất ly*

*Đạo bất ly thân*

*Đạo tồn tất sanh*

*Đạo vong tất tử.*

Đạo là Hơi Thở vào ra, Hơi Thở hòa với nhịp Tim để vận hành Nhơn Cơ nội thể, dứt Hơi Thở Hồn lìa khỏi xác. Như vậy thì chẳng phút giây nào mà không có Đạo, Đạo ấy là Chơn Thường Chi Đạo, cũng như máy Trời Đất không bao giờ ngưng nghỉ.

Muốn có cái Đạo Thường Hằng, phải luyện cho được Hằng Tâm. Muốn có Hằng Tâm thì Chơn Ý phải Định tại Chơn Không, Thiên Nhơn mới tương ứng với Đạo, Tâm Không Trống Rỗng, dường thể Hư Không. Đó là Hằng Tâm, các con ráng tập. Trong một giờ liền các con giữ được Hằng Tâm thì sẽ Kiến Di Đà Tự Tánh!

Xưa học trò Đức Khổng là Nhan Hồi, trong một tháng giữ được Hằng Tâm mà Thành Đạo. Thầy Tăng Tử, Mạnh Tử, Tử Tư chỉ giữ được Hằng Tâm ba ngày, bốn ngày, năm ngày mà nêu bức Hiền.

Kinh A Di Đà có nói: "Có Trai Lành Gái Tốt giữ được Hằng Tâm từ một ngày trọn, hai ngày trọn, ba ngày, chí đến bảy ngày tron thì sẽ Kiến A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung sẽ được vãng sanh Cực Lạc Quốc Độ."

Vậy có được Hằng Tâm rồi thì Tiên Phật ở nơi lòng, Di Đà trước mặt nào xa. Giữa lúc tâm thần diên đảo, não sự đa đoan mà có được Hằng Tâm thì

chuyển họa ra phúc.

Thầy giải thêm chỗ Thuận Sanh tức là từ Vô Sanh Ra Hữu, thì Thánh chuyển ra Phàm, từ Phật biến ra Yêu ở chỗ: Thần hóa Khí, Khí sanh Tinh, đó là thuận sanh, cũng là chỗ Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim. Còn nghịch sanh, đem Tinh trở lại Khí, Khí qui Thần, tức là đem Yêu Tinh trở lại Phật, đem Phàm lại Thánh, tức là ở chỗ: Thổ sanh Hỏa, Hỏa sanh Mộc, Mộc sanh Thủy, Thủy sanh Kim, Kim sanh Thổ. Đó là chỗ: Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần huyền Hư, Hư huyền Vô.

Chơn Thổ tức là Hư Vô, nhập Chơn Thổ tức là nhập Trung Đạo, Càn Khôn ư ngoại.

Còn tiêu đề Thầy dạy đêm nay là "Đào Viên Nhị Cảnh" tức là Hai Cảnh Đào Viên, nhơn thân tự hữu. Vị Hầu Vương là Yêu Chúa mà giữ cảnh Đào Viên nên phần Đào Thương thứ 9000 năm bị Hầu Vương cướp hết.

Khi lập Hội, Tiên Nữ hái Đào thì chỉ còn Đào Trung và Đào Hạ, thứ 6000 và 3000 năm mà thôi. Thậm chí còn phá tan Bàn Đào Hội, uống hết Quỳnh Tiên Tưu một cách bừa bãi làm cho Tiên Phật phải ngỡ ngàng, Bàn Đào Hội phải bỏ dở, phải trễ kỳ duyên.

Ba hạng Đào Thương Trung Hạ đó là ba hạng người tại thế, cũng là ba giai đoạn trên bước đường đời của các con. Nếu con nào sớm giác ngộ tầm tu, áu niên xuất gia, tuổi trẻ hy sinh, phế đời hành Đạo, thì là còn giữ nguyên Đào Thương 9000 năm.

Đào Thượng 9000 năm đó là giai đoạn áu niên tu hành, còn giữ được Ngươn Tinh Chí Bửu Trường Sanh. Kịp đến lúc các con giác ngộ tu hành thì phần Đào Thượng đã hết, chỉ còn Đào Trung với Hạ mà thôi, nhưng như vậy vẫn còn là khá.

Như trung niên tu hành thì còn giữ được Đào Trung 6000 năm. Như đến lớn tuổi mới giác ngộ thì chỉ còn phần Đào Hạ thứ 3000 năm.

Tuy nhiên lòng Từ Bi Vô Lượng của Đại Từ Phụ lúc nào cũng mong mỏi đợi con về, miễn con về tới nơi gặp mặt Thầy hiến dâng lên Thầy Đào Hạ, Đào Trung vẫn quý, Thầy rất vui mừng mà chờ đợi các con.

Ba loại đào ấy giá trị khác nhau, sự màu nhiệm khác nhau, do ở chỗ các con biết Bảo Nguyên Thủ Nhứt, nhưng mà duyên phần mỗi con còn giữ được một phần cũng được Hồng Ân Thiên Phụ.

Đào thượng là ở tuổi từ 16 đến 32

Đào trung là ở tuổi từ 32 đến 48

Đào hạ là ở tuổi từ 48 đến 64.

Quá tuổi này thì không còn gì để tu luyện, dấu có Thọ Pháp Tu Hành cũng không kết quả vì đã mất hết Ba Ngươn rồi đâu còn chi để Hiến Dâng Từ Phụ. Nhưng dấu thế mặc lòng, nếu con nào Trường Chay trọn vẹn thì cũng được lần Thanh Khí của Thầy ban bố lúc thoát xác, được trở lại hiệp cùng Thầy, cùng Thiên Điển, được làm Thần Tiên từ 500 năm đến 1500 năm tùy theo Âm Đức.

Trong chỗ Đạo Pháp hiện hành, các môn đồ đệ tử tuy học chung một pháp mà kẻ hành thế này người thế khác chẳng ai giống ai. Vì sao? Đạo tuy

một thể nhưng có thấp có cao, chỗ hành chẳng giống nhau là vậy.

Chỗ yếu diệu nhiệm màu là Hơi Thở, là Đạo khí. Trong chỗ Khí lại phân ra nhiều từng nhiều lớp, Thanh Truợc khác nhau, thấp cao đẳng bực từ Nhất Chuyển đến Cửu Chuyển, từ Nhất Dương đến Cửu Dương, Hơi Thở biến ảo khôn lường, Hơi Thở của mỗi con đều khác. Một Hơi Thở nhiệm màu mà Huyền Công chín lớp khác nhau. Từ Nhứt Dương Sơ Chuyển thì Hơi Thở đi sâu đó là giai đoạn đầu.

*Sang Nhị Chuyển diệu màu ứng lô*

*Bé Ngũ Quan Tứ Tổ qui gia*

*Âm Dương thăng giáng điều hòa*

*Huân chung đâm ấm Tam Hoa kết huòn.*

Vào Nhị Luân hơi thở đã đổi khác, cứ như thế đủ Chín Lớp Huyền Công Cửu Chuyển thì Đạo đã Thuần Dương qua khỏi 9 từng Trời hiệp cùng Thái Cực là Thượng Đế, tức là đắc Phật.

*Càng tu càng thấy nhiệm màu*

*Huyền Vi ẩn hiện giữa bầu Càn Khôn*

*Trải qua mấy cảnh hư Không*

*Càng cao càng thấy trắng trong nhẹ nhàng*

*Tuỳ theo công quả thế gian*

*Công thành Thiên Phụ thường ban có phần.*

Mỗi con khi học Đạo thì Thầy đã cấp Long Thần giữ gìn sóm tối chẳng rời để mà dùi dắt nhắc nhở các con khỏi điều tai nạn, nhưng nếu các con có nghiệp quả thì cũng phải để cho các con trả cho hợp lẽ công bình. Chỉ con nào đã quên Thầy, không còn nghe lời Thầy, bỏ công phu nghĩa là đã sa chước Ma Quỷ dỗ dành, thì Long Thần, Hộ Pháp, Yết Đế, Già

Lam, Lục Đinh, Lục Giáp, Tứ Trị, Công Tào Sú Giả có bốn phận nhắc nhở BA LUỢT, nếu không được thì các vị Thần ấy sẽ bỏ về trình lên Thiên Phụ thì con ấy coi như mất Đạo.

Thôi Thầy già từ các con, Thầy lui Điển.  
Thăng!

\*\*\*\*\*

### SONG TU TÁNH MẠNG Phật Tiên Yêu Tiên (Xiển Triệt Giáo)

Đàn Thanh - Tuất Thời 08-04-86 (AL)

Thanh Vân Đồng Tử Tiếu Thánh kính chào  
Chư Sĩ Đàn Thanh. Tiếu Thánh đắc lệnh báo tin, có  
Chưởng Giáo lâm Cơ Giáo Đạo, Chư Sĩ Thành Tâm  
nghinh tiếp.

Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu. Kiếu.  
Tiếp Điển.

Thầy mừng các con, Thầy mừng các con môn  
đồ đệ tử.

THI:

*Con tu một kiếp ráng tròn xong  
Cuộc thế khuyên con chớ bận lòng  
Dẫu việc chi chi con cũng ráng  
Tứ Thời tập luyện đủ Huyền Công.*

Vô Cực Đồ Cửu Chuyển Huyền Công Từ  
Nhứt Dương Sơ Chuyển đến Cửu Dương phải trải  
qua nhiều năm mới tới Đích.

Một Hơi Thở là luân chuyển một vòng, một

vòng tròn gọi là Vô Cực, mà 9 vòng tròn cũng là 1 vòng. Một Hơi Thở cũng đủ 9 vòng tròn, cho nên gọi là Vô Cực Đồ.

Chữ Vô Cực có nghĩa là Vô Cùng, nhỏ nhất  
cũng là hình tròn mà lớn nhất cũng là hình tròn.

Vô Cực Đồ Thiên Biến Vạn Hóa, Đạo là "Kỳ  
Đại Vô Ngoại Kỳ Tiểu Vô Nội" nghĩa là không chi lớn  
bằng nó, không chi nhỏ bằng nó, lớn vô tận mà cũng  
nhỏ vô tận.

Hơi Thở là một nhiệm màu khó giải minh.  
Cửu Chuyển tuy phân rành 9 lớp Huyền Công cao  
thấp, Thanh Trược khác nhau, nhưng mà khó phân, vì  
nó không có chỗ chia phân, liền một lúc gọi là Hư Vô  
Chi Khí.

Hồi sanh tiền Thầy không có phân Nhứt Bộ,  
Nhị Bộ, hay Nhứt Chuyển, Cửu Chuyển gì cả. Tuy  
trong Đại Thừa Chơn Giáo, Đại Từ Phụ cùng Tam  
Giáo Thánh Nhân phân ra Cửu Chuyển, nhưng đó chỉ  
là trong Thánh Giáo, còn trong chỗ Hành Pháp thì  
Thầy chỉ dạy có một cách mà thôi.

Phải biết rằng trong cuộc luân chuyển Càn  
Khôn cơ vận hành mới đắc chỉ là một vòng tròn, cứ  
thế chuyển mãi không ngừng từ thủy chí chung,  
không hề thay đổi, nên mới gọi "Phật Nhứt Tăng Quy  
Pháp Luân Thường Chuyển." Người học Đạo chưa  
thông yếu lý, bất thức Thiền Cơ mà nghiêm, biến  
sanh đa pháp, tự mình đang trong chỗ Chánh Pháp  
mà lạc nẻo Bàng Môn, tưởng mình là giỏi chứ có dè  
đâu sanh tệ.

Ta quyết dạy các con một điều là phải Nhứt  
Tâm Thành Ý, đừng vọng niệm. Đừng nói Nhứt Bộ,

Nhị Bộ gì cả, càng lý luận nọ này càng sanh tệ. Thầy đã giảng Đào Tiên có ba thứ ở ba hạng tuổi. Ai sớm biết bảo trọng Bửu Linh, giữ được Đào Thượng dâng lên Thầy là rất quý, nhưng mà ít làm được.

Sanh ra trong chỗ tràn lao, mới bước chân vào đời mấy ai biết Đạo, nên phải hao mất Chơn Nguyên, Tinh Ba thất xuất, nên Thầy gọi là Yêu Hầu ăn mất phần Đào Thượng 9000 năm.

Tuy nhiên con người có lầm rồi mới biết, chứng thức tinh hối đầu mới biết Bảo Nguồn Dưỡng Khí tu hành, thì ở hạng tuổi nào cũng tốt, bất luận con nào tuổi nào biết lo tu trở về hội hiệp cùng Thầy là Thầy mừng lắm, yêu thương lắm.

Các con khá hiểu rằng đối với người tu Pháp, lòng phải dứt khoát việc trần, không sanh vọng niệm, đừng nghĩ kiếp sau, phải cố gắng một kiếp này "Tu Cho Thành Đạo, Thoát Khỏi Hồng Trần." Lòng định ninh có một việc ấy mà thôi. Phải gắng luyện cho được Hằng Tâm. Bị việc đời chi phối, ngoại cảnh tác động thì thân Tâm điên đảo, chẳng an, vì thế mà chỗ công phu lâu kết quả. Các con tu đã lâu mà trần niệm chưa dứt, công phu chiếu lệ, hành động chẳng khác chi đời, rồi trách sao mình tu lâu mà không thấy Huyền Diệu, rồi đổ thừa tại Pháp này vầy, Pháp kia nọ khác, sanh ra bán tín bán nghi, ấy là tu mà chẳng Nhứt Tâm, chẳng Chí Thành, lòng chưa thiết, làm Tiên làm Phật cũng ham, mà làm Ma làm Quỷ cũng muốn.

Phải biết rằng Đạo là chí quý chí trọng.

Khó lắm thay! Khó lắm thay! Nhưng người quân tử lập chí tu hành đâu vì sự khó khăn mà đổi

dạ. Đã muốn làm Tiên làm Phật phải dứt lòng trần, phải dụng Chí Đại Hùng để thắng Thiên Ma Vạn Quỷ, lòng không uỷ mị yếu hèn để phải thua súc Yêu Tinh. Phật phải thắng Yêu, dùng để Yêu thắng Phật.

Hành Giả ăn Đào, Tiên Phật cũng ăn Đào, cùng một cách ăn như nhau, mà Tiên Phật thì phải phép, còn Yêu Hầu thì trái phép.

Bởi Đào Tiên là vật Chí Linh Chí Bửu, chúng sanh dụng thì Đào ấy qui phàm, chẳng phải là Trường Sanh Đại Dược nữa. Thế nên Yêu Hầu ăn chẳng quý, Phàm Thánh khác nhau, Phật Yêu có khác, gọi chung là chúng sanh, đều có tham vọng đoạt báu Tiên Thiền mà Tâm phàm Tánh tục, Lòng Ma Tánh Muội thì làm sao đặng Thành Đơn, Đào Tiên hóa phàm, đâu được Trường Sanh Bất Tử.

Tác dụng của Kim Đơn là như thế. Dù là Tiên Phật đã kết Đơn mà nếu còn vọng niệm hòng trần thì Đơn Dược kia cũng hóa ra hư hỏng. Ấy gọi là "Đạo Thành Tại Tâm, Chẳng Tại Pháp." Cái Tâm còn Tà thì sự chi cũng Tà, dẫu Huyền Đơn rồi mà Tâm phàm còn vọng thì Kim Đơn cũng mất như thường.

Doạn Hành Giả vô làm lõi Hội Bàn Đào, rồi lạc đường tới Cung Đâu Suất chỗ Thái Thượng Lão Quân ở, thừa lúc Thái Thượng vắng mặt lại uống hết hai bầu Kim Đơn của Thái Thượng.

Như bậc Thái Thượng Lão Quân mà còn hờ hững để mất Kim Đơn thay! Vậy các con thì sao?

Bởi Thái Thượng Lão Quân là Hằng Tâm, chủ quản Khí Thái Hòa Cung Đâu Suất, bảo quản Kim Đơn đã Thành mà Thái Thượng vắng mặt tức là ám chỉ Người đã mất Hằng Tâm, bị Yêu Hầu uống

trộm là chỉ Phàm Tâm vọng động, nuốt hết hai bầu Kim Đơn.

Người tu phải thận trọng chỗ này, nhất là các con tu lâu, tưởng rằng tu là mình công phu trọn vẹn thì không mất mát điều gì. Phải coi chừng cái Vọng Tâm của các con, bởi vì con chưa có Hằng Tâm là cũng như Thái Thượng Lão Quân vắng mặt, thì Phàm Tâm vọng động sẽ làm mất Kim Đơn của các con.

Phàm Tâm vọng thì Kim Đơn thất tán. Khó lăm thay! Bởi vậy người tu phải giữ lòng cho chặt, phút phút chẳng rời, thời thường giữ, phản chiếu hồi quan, giữ chỗ Đơn Trung, gìn nơi Chánh Ý, chớ khá lâng xao!!! Tóm lại chừng nào các con có được Hằng Tâm rồi thì Thầy không sợ cho con nữa. Còn chưa chủ được cái Tâm thì chỗ công phu khó mong kết quả.

Khó nhứt là cái Tâm, chẳng phải Pháp khó. Bởi vậy trước phải tu Tánh rồi sau mới luyện Mạng.

Trước phải lập Hạnh trọn lành, xem vạn sự gai không, hồi quan tinh sát ngay chỗ Đơn Trung (rún). Đơn Trung là ngay chính giữa, là Trung Đạo, Trung Quốc Chi Tâm, Mồ Kỷ Thổ. Chơn Ý thuộc Thổ, Chơn Ý là Hằng Tâm thuộc Sắc Vàng gọi là Thái Thượng Lão Quân hay Hoàng Cực Chủ Nhơn cũng thế, đó gọi là Hằng Tâm.

Người tu trước phải Tu Tánh, là phải thâu cái Vọng Tâm, chế ngự Lục Căn cho Chơn Tánh Thuận Thiên, thì Luyện Mạng mới mong kết quả. Bởi Tánh là Chủ Nhơn Ông, hễ Tánh phục huyền chỗ Tiên Thiên thì Luyện Mạng mới đắc Kim Thân Thánh Thể.

Luyện Mạng thì dễ, Tu Tánh thì rất khó.

Người tu trước phải tu Tánh cho đặng Viên Mẫn, sau Luyện Mạng mới thành công.

Tuy luận là như thế, nhưng biết đến bao giờ tu Tánh mới trọn vẹn. Vì thế mà phải biết Song Tu Tánh Mạng, nên nhớ dẫu bực đã đắc Kim Thân mà còn vọng niêm cũng không thể nào nhập vào Thượng Thiên Chi Cảnh, vẫn chưa thoát được hồng trần.

Pháp môn là tạo Kim Thân Phật Tử.

Còn Giải Thoát là tự Tâm Mình.

Lý Đạo thật nhiệm mầu! Chỉ có con nào Nhứt Tâm, Nhứt Đức, lòng lo Giải Thoát mới đặng kết Kim Thân, Đại Đơn mới Thành. Còn con nào luyến trần, dẫu có công phu mấy cũng không mong Giải Thoát, dẫu cho giữ vẹn trường chay công phu đi nữa, lúc mãn kiếp cũng chỉ làm Tiên Thiên một lúc rồi phải luân hồi trở lại.

Lòng trần chẳng dứt thì phải tái kiếp lai sinh, phải đoạn Căn Tâm thì luyện Pháp mới mong kết quả. Phải coi chừng Yêu Hầu trở Tánh quen thói Yêu Tình.

Vì thế đó cho nên Hành Giả bị phép Phật là Kim Cô niềng đầu chẳng cho rời là thế, để gìn chặt cái Tâm, Phàm Tâm không động, dù Tánh Quỷ có tráo trở muôn tháo lui cũng không được, chỉ còn một đường là Thẳng Lối Tây Phương.

Kim Cô niềng đầu Hành Giả chính là Thần Quang Phản Chiếu gìn giữ cái Tâm chẳng lìa, không cho vọng tưởng động loạn, khi ấy Ngộ Không tung phép Phật, chúng sanh dụng trở thành Phật dụng.

Dĩ Yêu phục Yêu, dùng sức mạnh của Ngộ Không mà Luyện Tinh Hóa Khí.

Cái Đạo ngày xưa là phổ truyền, độ hết chúng sanh. Người Đắc Đạo mà loài Thú cũng ngộ Đạo. Song Pháp Đạo chia làm 2 cõ:

Một là Xiển Giáo

Một là Triệt Giáo

Xiển Giáo là do Thái Thượng, Ngươn Thủy làm chủ, chỉ độ bực Nguyên Nhơn, lựa người có căn kiếp mà truyền Đạo, cũng gọi là Xiển Độ.

Triệt Giáo do đức Thông Thiên Giáo Chủ để độ thú căn cho đặng Thành Đạo. Triệt cũng có nghĩa là Tận Độ.

Ngày nay cũng thế, Đạo cũng phân làm 2 cõ: Tuyển Độ và Tận Độ.

Cho nên có Pháp của Thầy rồi cũng có những pháp môn khác. Song pháp nào tu cũng đặng nêu Thành Tâm.

Xưa thuở Phong Thần, Xiển Triệt ra thi thì phần đông đệ tử Bích Du Cung (Triệt Giáo) đều bị Phong Thần. Chẳng phải vì ĐẠI TỬ PHỤ hay ĐỨC LÃO TỔ có ý thiên vị, mà Xiển Giáo đặng Thành Chơn, còn Triệt Giáo bị Phong Thần. Song giữa Xiển và Triệt căn đức chẳng đồng. Hạng Nguyên Nhơn của Xiển Giáo do căn đầy quả đủ nên được vào hàng Tiên Phật.

Còn bên Triệt vì các Yêu Tiên còn mang Thú Tánh, có ý là chưa đặng đoạt Phẩm Nhơn mà là ngộ Đạo cũng đắc Kim Thân. Nhưng Thú Tánh chưa trọn lành, chưa đặng Thuần Chơn, chưa đoạt chỗ Tiên Thiền Chi Bồn, lòng ham tranh đấu, háo thắng, ý giỏi, khoe tài, đối đầu cùng Xiển Giáo tranh đấu thấp cao. Rốt cuộc Chánh thắng Tà, căn nào hùn phẩm ấy.

Bởi vì cái Đạo là do Âm Dương, người kết Kim Thân cũng từ chỗ Âm Dương mà thành Thánh Thai, kết Kim Thân cũng từ chỗ đó.

Thú khi mà lòng Thanh Tịnh rồi, cũng Kiến Tánh, cũng Kiến Ngẫu Cơ, cũng đắc Minh Châu, cũng hùn Xá Lợi. Từ xưa các loài Linh Thú Đắc Đạo đều kết Bửu Châu, đó gọi là Thú Đắc Kim Thân vậy. Sư Tử cũng Kết Châu, Rồng cũng Kết Châu.

Nói tóm lại loài nào cũng có thể Đắc Đạo.

Đạo vốn không phân biệt Người Thú, nhưng mà có phẩm bực khác nhau, vì thế ngôi vị chẳng đồng. Lại nữa, Triệt Giáo vốn là Tiên Thú, thành Tiên mà Cốt vẫn Thú, Tánh Hạnh chẳng Từ Bi, lòng chẳng Chơn nên chẳng đồng vị Tiên Phật Đặng, ấy gọi là Yêu Tiên, là Triệt Giáo.

Các Đạo ngày nay không khác xưa, Thầy cũng mở cơ Tuyển Độ và Tận Độ.

Có nhiều Cơ Pháp, song bực Nguyên Nhơn thì khiến gấp đặng Chánh Pháp, vào Cơ Tuyển Độ. Còn bực Hóa Nhơn là hàng Thú mới được lên làm Người, mà có lòng lành muôn Tu thì cũng Tu đặng, nhưng phẩm vị có thấp hơn. Thầy cũng mở trường công quả để các con bồi công lập quả, tạo âm chất bằng hình thức này hay hình thức khác để xây nền đắp móng, tạo duyên.

Cơ Tận Độ ngày nay cũng khá thịnh hành, người tu Pháp cũng nhiều, cũng nhiều người tu có kết quả.

Tuy gọi rằng Cơ Tận Độ, kẻ Hành Giả có khác với Yêu Tiên ngày trước, nghĩa là:

Thú cũng chuyển làm Người, thì sự kết Đơn

cũng giống như Xiển Độ chứ không phải như Yêu Tiên ngày trước.

Còn mang Cốt Thú mà đắc Kim Thân thì thành Tiên cũng vẫn là Thú như: Đại Bàng Điểu, Bạch Tượng, Kim Tước, Thanh Sư, Kim Mao Hầu, Thuở Phong Thần chẳng hạn. Dù tiến hóa thế nào nhưng Nguyên Cốt vẫn là Thú, dù được Trường Sanh Bất Tử, cái Kim Thân chẳng hề thay đổi đáng.

Thầy là Đấng Chí Tôn thì chẳng phân biệt gì, vì tất cả đều là con cái Thầy. Đại Từ Phụ thương hết chúng sanh dù là Phật Tiên hay Yêu Tiên, thì tình thương của Thầy chẳng khác. Phải biết rằng, ngày nay các con ngộ Đạo nhưng đâu có biết mình là Nguyên Nhơn hay Hóa Nhơn. Vì thế cần trau luyện cái Tánh cho Thuần Lương. Nếu không tu Tánh, sân si tật đố vẫn còn, thì Tánh Hạnh ấy chẳng phải của bậc Nguyên Nhơn, Chơn Nhơn. Các con khá hiểu!

THI:

*Đại Đạo nguyên lai nhứt mạch đồng  
Tu hành khá hiểu chỗ Chơn Không  
Chơn Không Diệu Hữu hai mà một  
Xiển Triệt phân chia ấy tại lòng.*

Thăng.

\*\*\*\*\*

THỦY HỎA KÝ TẾ  
Chim Loan Cộng Mạng  
Hạc Phủ Linh Quy

Đàn Thanh - Tuất Thời 10-04-86 (AL)

### HÀ THANH CHƯƠNG GIÁO

Thầy mừng các con, các môn đồ đệ tử.

Trần gian là cõi tạm, là trường tiến hóa của Chư Linh. Tất cả chúng sanh đến cõi trần này học hỏi, tiến hóa, xong cuộc rồi trở lại quê hương, là chốn Đào Nguyên cảnh cũ.

Chốn ấy thật là Chơn Cảnh Cựu Bang, là chỗ an nhàn tự tại, là lúc mà các con công thành viên mãn, sự học đã thành công, trở về phục mạng với Đại Từ Phụ.

Thế gian này chẳng phải là chỗ ở lâu, sanh vào đây thì phải ráng lo tu tiên, gắng hoàn thành trách nhiệm, sứ mạng thành công mới đặng trở về, bằng mê luyến cảnh này thì phải đọa lâu ngày, phải lối cùng Thiên Phụ. Không tu thì phải chịu luân hồi, trầm luân khổ hải. Tóm lại, ai cũng phải tu, vì tu là bốn phận, là trách nhiệm là sứ mạng phải hoàn thành, không hoàn thành thì phải đọa, phạm lối thì phải phạt trùng.

Tất cả Chư Linh đều sống trong khuôn khổ, trong vòng Tạo Hóa. Thiên Điều kiềm chế, chẳng ai sống ngoài cảnh ấy. Chúng sanh thấy đều tùng quy Nhứt Luật, thuận thời nhi tiến để đạt đến phẩm Nhơn. Rồi người phải tu hành để đạt đến phẩm vị Hiền Thánh Tiên Phật. Các con khá hiểu rằng đó là lẽ đương nhiên, ai cũng phải tu phải học để trở về quê xưa cảnh cũ, đúng nghĩa với câu "Sanh Tùng Hà Xứ Lai Tử Huyền Qui Nhứt Bồn."

Vậy các con khi đã ý thức được trách nhiệm của mình rồi thì phải hối hả, bương bả, kíp kíp lo tu, quay đầu trở lại. Vì sợ trái lời Nguyên, sợ sai Hồng

Thệ, sợ lỗi với Đạo, với Thầy nên khắc cốt dinh ninh, gắng kiềm Tâm, thành ý, không dám phút giây xao lảng.

Vậy các con khá hiểu rằng tu là Báo Hiếu Đại Từ Phụ, một lòng thương Cha nhớ Mẹ, nhút quyết tu hành, đừng lỡ cuộc Huyền Nguyên Phản Bổn, cho Thầy Mẹ thỏa lòng, các con mới tròn xong chữ Hiếu.

Bởi vì Tiên có Phật Tiên, Yêu Tiên, nên Đại Đạo ngày trước phân rành Nhị Cơ: Xiển Triệt. Xiển Giáo riêng độ bậc Nguyên Nhơn, chọn hàng Đại Cẩn để làm Phật Tiên.

Còn Triệt Giáo để độ cầm thú muôn loài. Đến Hội Phong Thần, Xiển Triệt cùng tranh đấu. Thuở mạt Trụ hưng Châu, ai đức cả tài cao thì thắng, ai tài hèn sức mọn phải bại vong.

Còn bên Tây Du Dẫn Truyền thì là một cuộc chiến đấu giữa Phật với Yêu, một cuộc chiến đấu của nội Tâm để phân biệt Tà Chánh, dùng Thần Lực Ngộ Không hàng phục quần ma, Luyện Tinh Hóa Khí.

Cuối cùng Chơn Lý bao giờ Chánh cũng thắng Tà. Tà mạnh nhưng rồi sê bại, đó là lẽ đương nhiên của Trời Đất xưa nay đã định.

Cái lẽ tương khắc tương sanh, diệt đó để rồi sanh đó, luật mâu thuẫn Âm Dương, sự dị đồng Tà Chánh, là hai năng lực thúc đẩy Thiên Cơ vận hành. Một Âm một Dương, một Nhiệt một Hàn luân chuyển vận hành làm nên Đại Đạo hóa sanh sanh.

Thầy giải chỗ Hành Giả lãnh Kinh, A Nan, Ca Diếp phát Kinh, trên đường đi bị ướt đem phơi, thiếu mát trang chót, Hành Giả kêu ca đến Phật Tổ,

Phật Bảo "Trời Đất còn thiếu nên Kinh phải thiếu."

Trời Đất còn thiếu nên cần hỗ trợ cho nhau, do nơi cái lý "Độc Dương bất trưởng Cô Âm bất sanh." Một năng lực không thể hoàn thành Đại Đạo. Âm Dương hiệp tác Đạo mới sanh thành, thiếu một trong hai khó thành Đại Đạo. Kinh báu cũng vậy, Phật không nói hết lời vì không dám lậu chổ Thiên Cơ Mật Nghiêm. Những gì mà Thầy dạy các con đây, có thể dùng lời mà diễn tả thì Thầy giải, còn chỗ Thâm Huyền không thể dùng lời thì phải do chỗ Tâm Cảnh Thần Hội.

Đạo nào phải có bấy nhiêu đâu! Đạo vốn vô cùng vô tận, không một quyển Kinh nào, không một Tạng Kinh nào mà nói được đầy đủ cái Diệu Lý của Đạo. Không ai dám tự hào mình đã thông suốt hết Yếu Lý Nghiêm Mầu của Tạo Hóa, vậy thì Kinh phải thiếu!

Phật vốn dĩ có nhiều Kinh Báu, ngày xưa Phật giải về Tâm, thuyết Lăng Nghiêm cho A Nan, giảng Kim Cang với Tu Bồ Đề, diễn Di Đà cùng Xá Lợi Phất, chuyển Pháp Hoa cho tứ chúng.

Hầu hết các Kinh đó xét kỹ cũng chưa Kinh nào hoàn hảo, cũng chưa đầy đủ Diệu Thâm đến chỗ tột cùng của Đạo. Ngày nay Cao Đài Đại Đạo khai mở, Thầy và các Đấng dùng Cơ Bút dạy đời thì cũng theo trình độ nhơn sanh, sự tiến hóa của trào lưu tư tưởng mà dạy cho phù hợp mỗi mỗi căn cơ. Thầy minh giải Chơn Kinh cũng chỉ nói một phần diễn đạt cái lý mầu vi trong vạn nhất, chứ phải nào Đạo chỉ có bấy nhiêu đâu! "Cổ Vãng Kim Lai," từ bây giờ cho đến vạn đại muôn đời sau sẽ còn có bao nhiêu Chư

Phật, bao nhiêu Thánh Chúa, Thánh Nhơn ra đời giáo Đạo, thì cũng tùy thời, tùy lúc, tùy trình độ tiến hóa của Nhơn sanh, chứ Đại Đạo không bao giờ cùng, Kinh Điển không bao giờ hết!

Đạo thiệt vô cùng Diệu Lý, dầu bức Đại La Tiên Thiên Bồ Tát cũng không tri hết nổi.

Hành Giả các con tu hành học hỏi Kinh Điển, Thánh Ngôn rốt rồi cũng phải tự mình mở trí, Tự Tánh phát minh, dùng cái sáng của chính mình để khám phá Thiên Cơ Mầu Nhiệm. Phải hồi quang phản chiếu, tìm hiểu nơi Tâm, tự mình Minh Tâm Kiến Tánh mới gọi rằng thực học, biết học. Không biết tự mình khám phá, tự lực tự cường, thì những cái sở kiến vay mượn trong Kinh chẳng có giá trị gì!

Thầy minh giải chỗ: Âm Dương, Thủy Hỏa. "Chim Loan Cộng Mạng" tức "Hạc Phủ Linh Qui," đó gọi là "Thủy Hỏa Ký Tế," bởi vì:

- Châu Tước tức Xích Phụng thuộc về Tâm Hỏa chỉ tại Nam Phương.
- Huyền Võ tức Thần Qui cư Bắc Hải thuộc về Thận Thủy.
- Tâm với Thận là Hỏa với Thủy, Thủy Hỏa hiệp thành Đơn.

Nguồn của Thủy là Kim (Phê)

Căn của Hỏa là Mộc (Can)

Can là chỗ Tụ Hòn.

Phê là nơi Ân Phách.

Can là Chơn Dương thuộc Mộc, là Tả Thanh Long.

Phê là Chơn Âm thuộc Kim, là Hữu Bạch Hổ.

Nếu không có Mồ Kỷ Thổ (Tỳ) thì Kim khắc Mộc

gọi là Rồng Cọp giao chiến.

Nay Hành Giả muốn cho Tứ Tổ Qui Gia, trước phải chủ cái Tâm, gìn cái Ý, Ý thuộc Thổ, Thổ là Tỳ, tức thị Trung Ương gọi là Trung Đạo, làm nhà ở giữa chỗ Tứ Tổ Qui Về, cho Kim với Mộc hòa hảo Phu Thủ (Phế Can), ân tình đầm thắm, trước nên nghĩa Vợ Chồng sau trở thành Cha Mẹ, tình ý mặn nồng, thương yêu hòa ái, Tâm đồng Ý hiệp sanh được con Trời, Tứ Tổ mừng vui, Thiên Tử là đây, chỉ ngôi Hoàng Cực.

Ôi! Nhiệm màu thay cho cái Đạo! Khi con người đã đoạn dứt phàm Tâm, ngộ thiên nhiên Tình Trời Ý Đất, Tiên Phật trao duyên, mối tình ấy cùng Thiên Địa Trường Tồn, chẳng phải như tràn gian tạp cảnh. Còn người trần gian mê luyện tình trần, lấp che Linh Tánh, bỏ mất duyên xưa, sắc ma cám dỗ, phải mất chỗ Bổn Nguyên ấy vậy.

Các con khá hồi đầu thức tỉnh, sao cho Tứ Tổ Qui Gia, Triều Ngươn Ngũ Khí, muốn thế phải dày công Luyện Kỷ, Đoạn Dứt Trần Tình, mới mong hùn đáo Cựu Bang. Còn chi vui hơn khi Hiển Chứng Thân Vàng, cùng Thiên Địa Trường Tồn Vĩnh Kiếp Trường Sanh Bất Tử.

- Hỏi: Chỗ công phu con muốn vận chuyển hơi thở theo Đồ Hình Cửu Chuyển (Đường tròn ốc 9 vòng) mà không biết đúng hay sai?

- Con vận chuyển thế nào?
- Con lấy một hơi rồi quán tưởng như hình đồ Thầy dạy.

- Nào phải tưởng màặng. Cái Chơn Khí vẫn tự nhiên nó chuyển luân như vậy, dầu hơi sâu cạn

chẳng đồng, chỗ Huyền Công Diệu Khí có khác nhau, vòng tròn có lớn nhỏ. Cái tự nhiên của Đạo, con không thể dùng ý tưởng mà được, phải để cho được tự nhiên.

Huyền Công Cửu Chuyển là định số của Khí, lớn thật lớn cũng là con số 9, nhỏ thật nhỏ cũng là con số 9. Hình Đồ chỉ là biểu tượng cho cái Lý của Vô Cực Đồ, một vòng tròn vô thủy vô chung, nó vốn không có trước sau, cũng không có hình dạng, không biết nó là bao lớn, cũng không hiểu nó nhỏ bực nào. Con tưởng 9 vòng là tưởng làm sao? Rồi trụ chỗ nào? Nếu hành pháp mà còn vọng thì e thất Chánh!

Phải trong đầy tự nhiên, lòng đừng móng vong, chờ khá hình dung, không không trống rỗng, để Chơn Khí Tự Nhiên Lưu Hành.

Tâm Trống Lòng Không thì Điển Thiên mới thể hiện vào trong. Đó là Cơ Tự Đắc.

Trong cuộc tu hành, tuy Đạo vốn đồng một thể nhưng Nam, Nữ có khác.

Nam chủ về Thần, Nữ chủ về Khí.

Mà Khí thuộc về Vô Cực, trong chỗ Tịch Huyền Tiên Thiên Chơn Tịnh Điển, mọi Lý màu vi đều nằm trong Vô Cực.

Nữ nhơn tu tiên dễ tiếp nhận Hồng Ân của Kim Mẫu Diêu Trì, nên lòng thường hay Tịnh, Thiên Đạo tinh tấn, dễ tu mà ít bị khảo đảo.

Con (H.H.) vốn có cẩn lành từ nhiều kiếp trước, nay tỏ ngộ Chánh Truyền, phu phụ cùng tu, ngày sau trở lại Đào Nguyên, hiển vinh Thiên Tước. Còn hiện thế nơi trần con cũng như (T.) phải nén cố gắng. Cố gắng từ đây lập chí tu hành, thoát luân hồi

chi khổ. Phải gắng giữ lòng, Chơn Tâm Thành Ý, thiệt phu phụ giữ Ý giữ Tình, giữ từng lời nói, khá gìn cái Đạo cho đặng vuông tròn.

Phải Nhứt Tâm, phải chiến thắng để vượt qua những thử thách, vậy con khá nhớ! Ráng Luyện Hằng Tâm vì đó là chủ yếu. Đắc Hằng Tâm rồi thì Thiên Cơ Tự Chuyển, Trí Huệ tự khai. Các con khá nhớ, phải tự mình tinh tấn, sot sáng công phu. Đạo quý ở chỗ thực hành, chứ không phải do noi Lý Thuyết.

Thầy thắng.

\*\*\*\*\*

### THIỆN THƠ NGỦ NGỒI THỦY HÓA KÝ TẾ - ĐINH BA HỘI ĐẠI LINH QUANG

Dàn Thanh - Tuất Thời 26-05-86 (AL)  
HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO  
Thầy mừng chung các con môn đồ nam nữ.  
Các con bình Tâm nghe Thầy dạy.

THI:

Thầy mừng các trẻ ngộ kỳ duyên  
Thức tỉnh tâm tu gặp Chánh Truyền  
Ấy bởi tiên căn nhiều phúc đức  
Nên nay gặp dịp Phản Huyền Nguyên.  
Trần gian cõi tạm dừng lưu luyến  
Phú quý công danh ấy não phiền  
Lòng quyết một lòng lo giải thoát  
Trở về Cực Lạc mới nhàn yên.

THI:

*Thầy dạy các trẻ nhớ để lòng  
Đường trần vạn nẻo lầm gai chông  
Quỷ ma trì kéo. Ôi! Con ráng  
Sám hối lo tu Chớ ngã lòng.  
Ráng một kiếp này lo giải thoát  
Công thành con trẻ dự Hoa Long  
Từ đây mới thoát đường sanh tử  
Khỏi đọa trầm luân chốn bụi hồng.*

THI:

*Tu hành khó nhọc chí đừng phai  
Bốn buổi con ơi! Ráng miệt mài  
Sự thế đa đoan đâu bận rộn  
Nhớ lời Thầy dạy gắng đừng sai.*

Các con khá hiểu Đạo là giềng mối của Càn Khôn Vũ Trụ, là Chí Linh, Chí Trọng, Chí Quý. Người học Đạo là học cái giềng mối Càn Khôn là Đại Cuộc của Vũ Trụ.

Đạo là tất cả, trên tất cả, bất cứ một sanh linh nào đến cõi trần này cũng là để học hỏi hoàn thành chữ Đạo, phải hoàn thành trách nhiệm của mình là học cho nên danh. Các con vào trần là để làm tròn cái phận sự Thiêng Liêng ấy. Đó là Thiên Mạng, là bốn phận, coi như là một phận sự bắt buộc phải hoàn thành. Sanh linh nào chậm tiến hóa, trễ nải, không hoàn thành sứ mạng của Đại Từ Phụ giao phó thì phải bị trầm luân, lâu mau tùy theo cái lỗi nặng nhẹ đó vậy. Người học Đạo phải hiểu rằng "Thiên Mạng Chi Vị Tánh," sứ mạng ấy chẳng phải tầm thường, phải sớm hoàn thành cái Đạo, chớ khá chần chờ, biếng nhác, trễ nải, lỗi Đạo là tội nặng với Đại Từ

Phụ, mà lỗi Đạo không phải là chuyện dễ dàng. Đối với chúng sanh còn mờ昧, chưa hiểu Đạo là gì, sự vô tình ấy Thầy trên có thể tha thứ. Còn đối với những con đã được sự giáo hóa kỹ càng mà còn biếng nhác, trễ nải lỗi Đạo thì tội ấy càng nặng biết mấy! Đại Từ Phụ là Cha của cả linh hồn, cầm quyền Tao Hóa sanh dưỡng các con, dạy dỗ cho các con nên người nên Đạo. Thầy phải nhọc nhằn vất vả biết bao! Các con phải hiểu điều đó.

Thiên Thơ Có Hai Phần:

Thầy dạy quyển Hạ để các con học hỏi trau luyện. Phần Hạ là Luyện Tình Hóa Khí Luyện Khí Hóa Thần. Phần Thượng là Luyện Thần Huyền Hư Luyện Hư Huyền Vô.

Nhưng các con chưa đạt được Phần Thượng vì Thầy nhận thấy tuy các con có duyên lành đủ cẩn, đủ đức để học Đạo nhưng lòng còn mê, chưa nỗ lực tận Tâm, chưa được Chí Thành. Thành ra học Đạo tuy lâu mà kết quả thì rất ít ỏi lầm vạy. Tu lâu mà chẳng hiểu điều gì, luyện Đạo mà không kết quả ấy bởi vì các con chưa Chủ Định được cái Tâm. Cái Tâm là đầu mối các Pháp, vì thế Thầy dạy các con phải luyện cho được Hằng Tâm. Trong một ngày một đêm, các con giữ được Hằng Tâm mấy phút? Còn thì là phàm Tâm vọng Ý, lo tưởng này nọ thiệt chẳng có Tâm Đạo chút nào. Sao lại trách mình tu lâu mà không có ấn chứng.

Cái Tâm thuộc về Khí, mà Khí là Như Lai, cái Tâm là bao gồm Ngũ Khí, là gồm cả Tam Bửu, Ngũ Hành, Ngũ Tạng, Lục Phủ, là cái Linh Khí Tổng Quy, quyền tại Trung Ương Mồ Ký.

Khi cái Tâm đã Chủ Vị rồi, không còn bị thất

tán nữa, thì các con sẽ hiểu thế nào là Triều Ngươn Ngũ Khí, thế nào là Tứ Tổ Qui Gia.

Tất cả các Pháp đều có Bí Quyết, chỉ tại các con chưa có Nỗ Lực Tận Tâm, nên chỗ Hành không có kết quả đó thôi!

Nếu ban ngày các con thiểu sót thì ban đêm các con phải ráng Hành Đại Công Phu. Đừng mê ngủ, hãy ráng tập ngủ ngồi, mỗi đêm giờ Tý công phu, rồi các con ngủ ngồi chứng vài tiếng đồng hồ thì Đạo sẽ tinh tấn kết quả.

Nếu các con mê ngủ mà lại ngủ nằm thì cái Âm Dương Thanh Trược trở lại Hỗn Độn không phân biệt nên dễ bị Hôn Trầm, bởi khi nằm là Khí Thanh Trược Hỗn Độn mờ mịt như lúc Càn Khôn chưa phân định.

Ngủ ngồi đầu hướng lên trên, Thanh Khí lừng lên, Trược Khí ngưng xuống, Âm Dương phân định, tinh thần sáng suốt, Đạo dễ thành công. Ngủ ngồi tuy khó nhưng khi đã quen thì công phu mau kết quả, mà nghe khỏe khoắn, không mệt mỏi chi. Khi ấy các con Hồi Quang Phản Chiếu, giữ chặt Hằng Tâm là Hoàng Cực Chủ Nhơn tự tại Kim Liên Bửu Tọa.

Ngồi cho đúng phép thì không còn buồn ngủ nữa, không còn mệt mỏi. Tứ Tổ quy châu, Ngũ Khí điều hòa, toàn thân mát mẻ, Tiên Thiên ứng hiện thì có ngồi suốt đêm thì cũng không mỏi, đó là Bí Pháp.

Muốn nên Đạo thành Tiên tác Phật thì phải cố gắng vượt qua biết bao thử thách cam go. Phải khắc kỷ, chủ tâm thành ý, phải nỗ lực tinh tấn, nếu không thì cái Đạo không dễ gì đạt. Thành đạt là do

nơi mình chứ không phải là việc cầu may ở số mệnh.

Người xưa tu hành hiểu thông Đạo tại nơi trần thế, hưởng được nhiều ấn chứng là do tận tâm dồi mài, cố gắng luyện trau. Các con ngày nay học Đạo cũng đủ căn bản như người xưa mà chưa kết quả được cũng do bởi các con chưa Nhứt Tâm, chưa cố gắng đó thôi, chứ chẳng phải các con thiểu xót điều gì trong căn bản bí yếu.

Thầy nhắc lại tích xưa thời Xuân Thu Chiến Quốc, lúc Tôn Tẫn học Đạo với Vương Thiền Quý Cốc Tiên Sinh có một cội Đào, Đào ấy là linh dược trường sanh, ngày cũng như đêm đều sai Đồng Tử canh giữ, thế rồi không rõ nguyên do 3 đêm mất 3 trái, Quý Cốc sai Tôn Tẫn ra canh giữ thế cho Đồng Tử, Tôn Tẫn rình dùng thần thông bắt được kẻ trộm là Bạch Viên hái Đào về cho mẹ là Sơn Qua Công Chúa đang lúc đau nặng thèm Đào. Tôn Tẫn cảm thông lòng hiếu tử của Bạch Viên nên tha không giết. Bạch Viên vì cảm ơn tha mạng ấy mới trộm Ba quyển Thiên Thư của Quý Cốc mà trao cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn được Thiên Thư lòng vui khôn xiết liền giờ ra xem thì giữa Không Trung nổ lên Ba tiếng Sấm, giông gió mịt mù.

Ấy bởi vì Tôn Tẫn chưa đủ trình độ, chưa đủ phước đức để đọc Thiên Thư, lại chưa tắm gội sạch sẽ để xem nên bị Long Thần khiển trách. Vương Thiền Quý Cốc biết được mới than rằng: "Ba quyển Thiên Thư ấy Ta định trao cho nó nhưng vì chưa đến ngày giờ chẳng biết vì lẽ nào mà Tôn Tẫn lại được?" Chừng hỏi lại mới rõ nguyên do. Đó là câu chuyện ngày xưa Tôn Tẫn ngộ Thiên Thư trong trường hợp ngoại lệ, ngoài Ý muốn của Thầy.

Còn ngày nay Thầy giải Chơn Kinh để truyền dạy các con là đúng lúc kỳ duyên các con đã đến. Các con nghe Thầy minh giải đã hiểu Chơn Lý, nhưng các con còn nặng lòng trần, có nghĩa là chưa tăm gội sạch sẽ cũng chưa tinh tấn tu hành. Coi chừng bị khảo lớn!

Thầy giải thêm về Thủy Hỏa Ký Tế. Ký Tế là gởi trao cho nhau mà giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì Nước với Lửa thuộc về Tinh, ấy bởi Trời Đất giao tình mới sanh ra Nước Lửa. Trời là Càn, Khôn là Đất. Nước từ Trời giáng xuống, Lửa từ Đất lừng lên. Nước từ Trời dĩ giáng là Càn thất vị, Lửa từ Đất xung Thiên là Khôn mất ngôi.

Càn là Tam Liên (3 gạch liền), khi thất vị thành quẻ Ly là khuyết một hào Dương biến sanh ra Nước. Ấy gọi là Thiên Nhứt Sanh Thủy. Khôn là Sáu Khúc (Lục đoạn), thêm một hào Dương ở giữa thành quẻ Khảm sanh ra Hỏa giao cho Trời. Ấy gọi là Địa Nhị Sanh Hỏa. Thiên Thất Thành Chi gọi là Trời Đất giao hiệp, Nước của Trời giao cho Đất, Lửa của Đất giao lại cho Trời gọi là Thủy Hỏa Ký Tế.

Trời Đất - Nước Lửa gọi là Tứ Tượng, tức là Càn Khôn - Ly Khảm. Càn thất vị thành Ly, Khôn thất vị thành Khảm. Kỳ Đàn trước Thầy có giảng Trời Đất còn thiếu là thiếu ở chỗ đó.

Càn mất một hào Dương là đã thiếu.

Khôn mất một hào Âm là đã thiếu.

Càn Khôn thất vị là Trời Đất đã thiếu.

Nước từ Trời giáng xuống là Trời đã thất vị, Càn thất vị hóa Ly. Lửa từ Đất xung lên là Đất đã thất vị, Khôn thất vị hóa Khảm.

Đất chứa phần nước của Trời.

Trời chứa phần Lửa của Đất.

Đó gọi là Thủy Hỏa Ký Tế.

Nay muốn cho Trời Đất đủ đầy thì phải bồi bổ trở lại, tức là Luyện Tinh Hóa Khí. Lửa Cung Ly nấu Vàng Cung Khảm là ở chỗ đó. Đem Lửa chiếu nơi Hạ Điện, tức là trả Lửa trở về Đất, Nước kia hoàn lại Trời. Khảm Ly trở lại Khôn Càn, Hà Đồ Chánh Đạo, sái đằng Lạc Thơ.

Ngày xưa Nữ Ôa luyện đá vá Trời là cũng chỗ đó, chẳng phải Thiên Địa bị khuyết rồi vá mà là vá Trời Đất của các con đó. Thế nên muốn phục hồi chỗ Thiên Thiên căn bản là phải luyện đem trở về. Thế nên phải luyện làm sao cho Thủy Kiệt, tức là cho cạn nước nguồn, Nước kia hóa Khí trở lại Trời, đó là Ly Càn. Nước cạn rồi thì Khảm hoàn Khôn, Khôn Vi Địa. Càn là Vũ Trụ Chơn Không, mặt Nhựt giữa Chơn Không là Ly. Người tu phải biết xoay chuyển Ngũ Hành, luyện cho được Thủy Kiệt Sơn Băng, xoay chuyển Càn Khôn, trở day Nhựt Nguyệt, đem Núi lấp Biển để trở lại chỗ Trung Hòa. Trong Đạo Thơ thường nói Di Sơn Đảo Hải, vận chuyển Càn Khôn, Hồ Phong Hoán Vũ đều là ngụ ý chỗ Đạo.

Càn Khôn là Trời Đất, Ly Khảm là Nước Lửa, Chấn Tốn là Sấm Gió, Cấn Đoài là Núi Biển, những cái bất bình đẳng ấy phải hòa hợp dung chế nhau để trở về chỗ Trung Hòa. Ấy là đem cái thái quá bù chỗ bất cập, đem cái dư bù vào cái thiếu như chỗ Nước Lửa Ký Tế, vậy tức là luyện.

Do sự cảm dỗ của ngoại trần: Sắc, Thính, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà Tâm sanh cảm nhiễm. Ấy

là do Tâm sanh chẳng phải do trần cảnh, cũng không phải do Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Bởi vì những thứ đó là phương tiện để tu học, nó không phải là cám dỗ con người, nó cũng không bảo ai phải hư hỏng vì nó. Nhưng hư nêu là tại cái Tâm, vì Tâm chính là Chủ. Người luyện Đạo Chân Chính nhờ những thứ ấy mà được giải được thông, kẻ phàm vì nó mà bị hư hủy. Không nên đổ lỗi cho nó mà chỉ tại Tâm mình, bởi vì Tâm làm Chủ có quyền chọn điều hay điều dở, nên hư, biết điều phải trái mà làm, siêu đọa tại Tâm. Người tu bị quỷ ma cám dỗ, nhưng sa ngã là lỗi tại mình chứ không phải lỗi ở ma quỷ.

Nay Thầy giải về Đinh Ba Hội (Hội Chiếu Hào Quang), Ngộ Năng có Bát Quái Huyền Công 36 phép biến hóa, tài phép còn thua Ngộ Không, thế mà Bửu Bối của Ngộ Năng là Đinh Ba lại chiếu Hào Quang hơn hết. Đinh Ba có 9 răng tượng trưng Cửu Dương. Bởi Ngộ Năng trước kia là Thiên Bồng Chánh Khí mà bị hóa Phàm thành Trư Ngộ Năng. Thiên Bồng Chánh Khí tức Khinh Khí Tiên Thiên. Trong Trời Đất có ba loại ánh sáng:

Ánh sáng của Nhựt Quang thuộc về Thần.  
Ánh sáng của Nguyệt Quang thuộc về Khí  
Ánh sáng của Tinh Quang thuộc về Tinh.

Thần Chủ Động tức là Nhựt Quang làm Chủ, Nhựt Quang phát tỏa sức nóng hiệp cùng Thiên Bồng Chánh Khí mới có Đại Linh Quang. Đại Linh Quang là ánh sáng của Khinh Khí do bởi sức nóng của Nhựt Quang truyền cho. Nguyệt Quang với Tinh Quang không phải tự sáng mà tùng Chủ Lực của Nhựt Quang. Cái sáng của Mặt Nguyệt, Tinh Đầu, Địa Cầu

là cái sáng của Khí Quyển, một cái sáng Vi Chủ rồi tất cả cùng sáng theo đó gọi là Từ Quang. Một Ánh Sáng không chiếu tỏa mà chỉ biết tương tùy cũng như bầy tôi vâng lệnh Vua, chỉ biết tuân lệnh mà hành động. Thế nên cái Sáng của Khí là cái Sáng trùm khắp cả Vũ Trụ, là cái Sáng lớn lao nên gọi là Đại Linh Quang. Cái Sáng của Thiên Bồng Chánh Khí chiếu khắp Cửu Trùng là Đinh Ba đó vậy.

Ánh Sáng của Địa Cầu là do Khí Quyển bao bọc xung quanh, phía nào bị sức nóng của Nhựt Quang rơi vào thì được sáng, còn phân nửa kia về đêm không tiếp thu được Dương Quang nên Khí Quyển không phát quang được. Trong các thứ ánh sáng, ánh sáng của Chánh Khí là sáng nhất. Thiên Bồng Chánh Khí đó là Đạo Quang. Ánh sáng đó là Siêu Nhựt Nguyệt Chi Trùng Quang Như Lai. Cái Sáng là do Khí chứ chẳng phải do Thần. Khí là do Tính của Hư Vô là Diêu Trì Kim Mẫu, còn Thần là Tính Nóng của Hồng Quân. Hai năng lực một Nhiệt một Hàn ấy hiệp lại sanh ra Ánh Sáng. Vậy Khí Nhiệt Hàn là Cha Mẹ, sanh ra Nguyên Lý thứ Ba là Con, là Ánh Sáng, là Đại Linh Quang, là Thượng Đế. Đại Linh Quang ấy nhập thể vạn loài thì có sự sống, những Linh Quang nhập thể ấy là Tiểu Linh Quang, là Chúng sanh, là Linh Hồn của con người đó vậy. Linh Quang trong Đại Thể thì là Thượng Đế, là Phật Như Lai.

Người học Phật xưa nay quan niệm Phật Như Lai là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc A Di Đà Phật, chó thật sự ra những Vị ấy tùy theo cái Lý mà đặt ra Danh ấy. Như Nhiên Đăng Cổ Phật tùy theo Lý

Như Lai của Vũ Trụ mà đặt Danh Chư Phật. Trong Ba đời Chư Phật đều theo Ba cái Lý ấy mà tá Danh. Trước đây Thầy có dạy Như Lai là Khí, còn Phật là Thần, tức là hai năng lực Thần với Khí trong các con đó. Hai năng lực ấy hiệp lại thì gọi là Phật Như Lai. Vũ trụ thế nào thì các con thế ấy, các con có sẵn Bản Nguyên ấy thì hãy cố gắng luyện trau để tạo Phật cho chính mình. Các con tu hành dù đắc Pháp Thành Đạo, vẫn phải cẩn trọng đừng để vướng vấp điều chi với thế gian, dù là một việc nhỏ, một lời hứa với ai cũng phải thực hiện cho tròn. Các con lúc gần Thành Đạo dù vướng một nghiệp nào dù nặng dù nhẹ cũng phải trả rồi mớiặng thành.

Thần vốn dĩ có sức nóng mà không có Ánh Sáng, vì sức nóng là Hồng Quân, Khí là vô hình trùm khắp nhưng Tánh mát mẻ dịu hiền là Vô Cực Từ Tôn Kim Mẫu. Hai năng lực một Nhiệt một Hàn ấy hiệp lại phát sinh ra Ánh Sáng đó là Nhụt Quang. Mặt Nhụt sáng là nhờ Khinh Khí, nếu không có Khinh Khí thì không sáng bao giờ. Ví như ngọn đèn sáng là nhờ Dưỡng Khí, không có Dưỡng Khí đèn phải tắt. Như vậy:

Cái Sáng thuộc về Khí, Cái Nóng thuộc về Thần.

Thần Khí hiệp sanh ra ánh sáng là Đại Linh Quang, là Thiên Bồng Chánh Khí, là Đinh Ba đó. Hai năng lực ấy là Cha Mẹ, Đại Linh Quang là Con, nhưng lại là Chủ, Chúa Tể Càn Khôn ấy gọi là Đạo Sanh Nhứt.

Người tu phải cẩn ngôn cẩn hạnh, đừng để vướng mắc vào nghiệp trần, có nghiệp thì phải trả, có

đau yếu bệnh hoạn đừng than. Vì người tu phải trả sạch quả nghiệp mới được phi thăng. Còn dính một trần, một hạt cát cũng không được. Muốn giải nghiệp thì cũng có cách là phải Tài Bồi Âm Chất, phải lo làm phương tiện, phải phóng sanh, phải bố thí, phải giúp người nghèo khó bằng năng lực tài sức của mình. Thôi! Thầy dạy đêm nay như vậy cũng đã đủ, đêm mai Thầy dạy tiếp.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## THẦN MẪU TỬ HÀ THIÊN TƯỚNG (Pháp Nhãn) CHẾT - NGỘ KHÔNG TÂM NHỨT PHÁP

Đàn Thanh - Tuất Thời 27.05.AL. 86

HÀ THANH CHUỒNG GIÁO

Thầy mừng các môn đồ đệ tử. Thầy miễn phép, các con bình thân an tọa nghe Thầy khải giáo.

Các con khá hiểu "Tất cả chỉ là một," là không ngoài cái Lý Nhứt Nguyên, hiểu được chỗ Một rồi thì đừng tranh luận. Một khi có được Hằng Tâm rồi thì "Huệ Tâm Tự Giác, Cái Lý Tự Minh," các con khá hiểu rằng:

Đại Đạo bất tranh

Đại Đức bất danh

Đại Ngôn bất biện

Còn tranh biện lý sự nọ này thì đó là ngụy biện, Đạo là Lý, mà lời ra thì Lý mất. Nắm vững chỗ

Nhất Nguyên, cội nguồn nguyên thủy, hiểu được chỗ Một ấy là đủ rồi. Còn Tam Ngũ, vạn thứ biến hóa tất cả đều là ngọn ngành của Chư Pháp. Tất cả đều là Tâm, Tâm ứng dụng là Pháp, chỉ có bấy nhiêu thôi. Từ đây Thầy sẽ thường trực tiếp với các con bằng Thiên Diễn để khai minh tử đệ.

Thầy sẽ ám trợ cho các con Huệ Tâm Tự Giác, cơ Tự Đắc sẽ đến với các con bằng chỗ Tâm Tâm Tương Ứng.

Những điều Thầy dạy các con có khác với lúc Thầy còn sinh tiền. Cái hiểu biết lúc sinh thời của Thầy chỉ đáng gọi là khá hiểu biết, song vẫn còn nhiều điều chưa biết, còn giờ đây cái hiểu biết của Thầy là cái hiểu biết toàn diện. Ôi! Thế gian là một sự mê lâm, dẫu cho hiểu biết tới đâu cũng chỉ là giới hạn các con dừng tự mãn. Thầy mà còn nhận ba điều làm của Thầy thì hỏi các con có tới mấy điều làm? Học Đạo Tâm Lý muôn đạt Ý Thiên phải hiểu Thiên Ý! Thầy giải thêm về chỗ Nước Lửa.

Nước là Tánh của Trời vốn mát mẻ, Trời là cao mà tự hạ mình xuống thấp, ấy là Thủy Tánh luôn luôn tìm chỗ thấp để hòa hạ. Đó là Tánh của người Quân Tử, cũng là Tánh của Trời. Lửa Nóng là Tánh của Đất, Lửa vốn tự cao, từ chỗ thấp mà vươn lên cao, tự cao, tự mãn, tự tôn, tự đại, là Tánh của đúra Tiểu Nhân, cũng là Tánh của Đất.

Thiên Địa Lưỡng Tánh thì ở nơi Người cũng có hai đặc tính ấy. Hai cái đó cũng còn trong vòng tương đối nhưng để phân cao hạ trước thanh thì các con phải chọn một. Cái nào cũng có Tự Tánh của nó, cái hay dở, cái nên hư, cái thị phi, thiện ác, lúc công

dụng thì chẳng phân chia, nhưng lúc Đạo thành thì phải phân biệt. Các con học Đạo là phải chọn Một đó là chỗ rốt ráo của Tâm, cũng gọi là Đắc Nhứt.

Thiên đắc Nhứt Thành

Địa đắc Nhứt Ninh

Nhơn đắc Nhứt Thành

Bốn Thầy trò Tam Tạng trên đường Tây Quy thỉnh kinh, lúc đến Tây Lương Nữ Quốc uống phải nước sông Mẫu Tử Hà rồi sinh lớn bụng. Tam Tạng, Bát Giới mắc phải, còn Ngộ Không, Ngộ Tịnh không uống nên không cảm nhiễm. Đạo là Âm Dương nhị khí, nếu không có Cha mà chỉ có Mẹ thì "Cô Âm Bất Sanh," Ngộ Năng, Tam Tạng là phàm thân, uống lầm Mẫu Thủy, tức là chỉ có một Âm mà Thiếu Dương nên lớn bụng chẳng phải là do Kết Thánh Thai, nếu là Thánh Thai sao phải thỉnh "Lạc Thủy" của Như Ý Chơn Tiên để giải phá?

Có một trường hợp Luyện Tinh Hóa Khí mà chẳng có Thần, do phóng Tâm tạp niệm, mà Tâm tạp niệm thì tà ý khởi. Trong Khí mà chẳng có Thần thì sự lớn bụng ấy là tà khí rồi. Huống chi Mẫu Tử Hà là nước của Đất nào phải Thiên Tinh dĩ hạ! Nước của Đất, nguồn của Địa là gốc phàm Tinh. Bát Giới là Tà khí, Tam Tạng là phàm tâm, luyện Tinh mà chẳng có Thần, có Đất mà chẳng có Trời, có Mẹ mà chẳng có Cha thành ra lớn bụng, tà khí đầy đầy. Đó gọi là binh chẳng phải Thánh Thai. Pháp Ý ở đây là chỉ chỗ sai lầm của người Luyện Đạo là: Luyện Tinh mà không chủ Ý, Tinh không hóa Khí. Trong lúc dụng Công mà Tâm không chủ định thì Lửa Cung Ly làm sao nấu được Vàng Cung Khảm, Tinh không hóa Khí nên

phải lớn bụng.

Chỗ Chánh Pháp Kim Thân Phật Tử, Anh Nhi Xá Lợi là phải kết tại chỗ Trung Ương Mồ Kỷ Thổ, chỗ Đơn Trung chớ không phải chỗ Hạ Điện, chỗ thai phàm như người làm tướng. Bởi vì nó là Vô Vi, Vô Tướng. Tướng của Trời tức là Thiên Tướng, tức là Vô Vi Chi Tướng, là Chơn Thể Hư Không chứ nào phải có Hình mà lớn bụng. Chỗ Thánh Thai là kết tại Trung Cung Mồ Kỷ là Hô Hấp Chi Khí, là Tư Lự Chi Thần mới sản sinh Kim Thân Phật Tử, mới sinh Hoàng Cực Chủ Nhân. Vậy trong lúc Công Phu phải Chủ Định cái Tâm đừng cho phóng ngoại. Trong lúc Luyện Công mà thiếu Thần Hỏa thì Tinh không thể hóa Khí. Mà nếu Tinh hóa Khí chẳng cũng chỉ là Hàn Khí, là Âm Khí, là "Mẫu Tử Hà." Thiên Tướng tức là Không Tướng. Luyện Kim Thân là đang học làm Thiên Tướng đó. Thiên Tướng là Tướng Thể của Trời, là Vô Vi Chi Tướng. Các con hiểu rằng Nhãnh không có Huệ, bởi vì Huệ là Tâm, Tâm Minh Phát Huệ (Toàn Thân Đều Thấy Biết). Còn Nhãnh có năm bức:

Khởi sự Công Phu:

Lên bức 1 là Thần Nhãnh.

Lên một bức nữa là Thánh Nhãnh.

Lên một bức nữa là Tiên Nhãnh.

Lên một bức nữa là Thiên Nhãnh.

Lên một bức nữa là Phật Nhãnh.

Năm bức ấy gọi chung là Pháp Nhãnh, nhờ tu luyện tinh tấn, nhờ Pháp mà Đắc. Còn Lưỡng Nhãnh là phàm Nhãnh, mắt phàm ở trạng thái lưỡng nghi quang, còn trong vòng tương đối của Nhị Nguyên. Đức Giáo Chủ lúc Thành Đạo "Thuần Dương Nhứt

Mục" là Tả Nhãnh, nhưng Thầy không nói là Tả Mục, mà là Nhãnh Trung, là Pháp Nhãnh. Vậy con nên hiểu là không có Huệ Nhãnh đâu nhé!

Pháp Nhãnh của Dương Tiên là người luyện Đạo đã "Thuần Dương Nhứt Mục," đã đắc Kim Thân mới gọi là Thiên Tướng. Muốn đắc Pháp Nhãnh phải dụng Công Phu vận chuyển Huyền Công, phải Tịnh để đạt Lý, đó là Lý Tịnh có 3 mắt. Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra ba người con của Lý Tịnh có thể sánh với ba đồ đệ của Tam Tạng là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Kim Tra sánh với Ngộ Tịnh, vì Kim Tra là khởi đầu mà theo Lý Nghịch Hành là từ Tinh Hóa Khí, nên có trước mà sau, sau mà trước. Na Tra là Tam Thái Tử mà ở Cung Thần nên sánh với Ngộ Không. Mộc Tra là Dương Khí hóa thành sánh với Ngộ Năng.

Đó gọi là Nhứt Thể Tam Thân Tự Tánh Phật.

Đã có Na Tra sao còn có Lôi Chấn Tử?

Nguyên do Vua Văn Vương đi rừng thấy mưa, nghe sấm nổ, thấy một đứa bé mới sanh lượm về làm con thứ 100 của Văn Vương. Văn Vương Chử Văn chỉ về cái Tinh Thể của Thái Cực là Âm, tức thị Chơn Âm có Nhị Thập Tứ Khí. Một năm 12 tháng, một tháng có 2 Khí luân chuyển mà sinh ra 99 người con. Đó là chỗ Vô Cực Đò Huyền Công Cửu Chuyển, bởi cái Tinh Khí Vô Cực là Văn Vương. Do chỗ Cửu Chuyển là sanh "Cửu Cửu Chi Tử," nhưng kết quả là ở 1 con cuối cùng là chỗ Càn Khôn Giao Hiệp. Giữa cơn Phong Vân Lôi Võ sản suất 1 con là Lôi Chấn Tử cũng gọi là Nguyên Tử, bởi số của Nguyên Tử là số 100. Đứa con này có đôi Cánh Thần, vỗ cánh thì Sấm Nổ. Đó là lúc Dương Khí Hóa Thần, 1 tiếng nổ thì

phát sinh ánh sáng. Cái Đạo của Văn Vương Thánh Chúa đi đến chỗ kết cuộc là đây. Số 100 bỏ 9 còn 1 ấy là Đắc Nhứt. Vậy thì Na Tra, Lôi Chấn Tử tuy 2 mà 1, Dương Thần lên đến số 99 bước qua 100 phát sinh Tiếng Nổ, Dương Khí hóa Thần Quang, Lôi Chấn Tử là Ánh Sáng của Thần. Vậy Sức Nóng và Ánh Sáng tuy 2 mà 1. Nếu không có Huyền Công Cửu Chuyển, Văn Vương không tạo được 99 con thì không thể có Lôi Chấn Tử, vậy 99 con của Văn Vương thuộc về trạng thái Khí Thuần Dương. Vân Trung Tử lãnh nhiệm vụ nuôi dạy Lôi Chấn Tử cũng giống như trong Tây Du Quan Âm nuôi dưỡng Thiện Tài Đồng Tử bằng Tiên Thiên Mẫu Khí, còn Vân Trung Tử nuôi Lôi Chấn Tử bằng Tiên Thiên Chơn Khí có nghĩa là Cha nuôi Con. Bởi nuôi dưỡng bằng Chơn Khí nên Lôi Chấn Tử mới hóa Thần, vỗ cánh mà sanh Sấm Nổ. Bảo Thai, Dưỡng Nhi cho thành Phật Tử đó là nuôi dưỡng Kim Thân. Còn Vân Trung Tử nuôi Lôi Chấn Tử nghĩa là nuôi Thần, còn Kim Thân Thiên Tướng là chỉ ngay Dương Tiễn.

Nhứt thể là Lý Tịnh thân hữu Tam Bửu là 3 con Kim, Mộc, Na Tra. Hiệp 3 con ấy sanh ra Lôi Chấn Tử Đắc Pháp Kim Thân là Dương Tiễn. Vậy thì 5 đó cũng là 1. Đó là 5 giai đoạn tu hành khởi công luyện kỵ cho đến khi viên mãn. Thầy dạy Thiên Thơ có 2 phần Thương Hạ.

Phần Hạ: Tinh (1) hóa Khí (2) hóa Thần (3).

Phần Thương: Thần (3) huyền Hư (4) Hư(4) huyền Vô (5).

Quyển Hạ Thiên Thơ là dụng công của Phàm.

Quyển Thương Thiên Thơ là dụng công của Thánh.

Khi các con đã thành công phần Hạ, sẽ bước qua phần Thương dễ dàng, bởi phần Hạ là nền tảng căn bản, mà nền tảng căn bản đã vững chắc rồi thì phần Thương chẳng khó. Phần Thương là Siêu Hình, Huệ Tâm Tự Phát, Trực Giác Tự Khai. Từ đây sẽ hiểu thế nào là Huyền Cơ Bí Nghiêm, chỗ này Thầy chẳng thể dạy ở đây. Thế gian là chỗ tu học, mà học thành công trở về hội hiệp cùng Cha Mẹ. Chết là bỏ xác, bỏ Hữu trờ về Vô.

Để Thầy nhắc lại Cơ Cuộc của Thầy từng giai đoạn trong ngày Viên Mãn Thoát Xác Phi Thiên của Thầy là ngày Thành Đạo. Chết có nghĩa là Tinh hóa Khí, trở lại chỗ Không, gặp Giáo Chủ cùng Tam Giáo Thánh Nhơn đó gọi là Tinh Hóa Khí. Giáo Chủ mừng vui tiếp đón rồi đưa Ta đến thẳng Ngọc Hư Cung bái kiến Phụ Hoàng, đó gọi là Khí Hóa Thần, Phụ Hoàng ấy chính là Thương Đế Chí Tôn. Rồi kế đó Ta được Thái Bạch Kim Tinh hướng dẫn đến Cung Tử Tiêu bái kiến Hồng Quân Lão Tổ, đó là Thần Huyền Hư. Bái kiến Hồng Quân rồi Ta được Cửu Phẩm Tiên Nương rước đến Cung Diêu Trì bái kiến Kim Mẫu Từ Tôn Vô Cực, đó gọi là Hư huyền Vô. Huyền Vô có nghĩa là trở về với Mẹ, Mẹ là Diêu Trì Kim Mẫu, là nguồn gốc sinh ra vạn vật, trở về với Mẹ là Tột Cùng của Đạo.

Bởi Mẹ là tất cả, các con tu học phải hiểu cho tường đừng nhầm lẫn. Thầy dạy các con có khác với Chư Tiên Phật xưa nay, còn Huyền Cơ nơi đây cũng chẳng giống nơi nào.

Kỳ Ba lập Đạo, Thầy dạy Huyền Cơ Diệu

Pháp mà Cơ Bút lại là điều u uẩn, Chơn Giả khó phân. Vậy các con phải chiêm nghiệm kỹ càng, bất cứ lời nào của một đàn cơ nào dù là do Đấng Thiêng Liêng nào chỉ dạy các con cũng phải chiêm nghiệm. Vậy các con phải có Hàng Tâm, đúng Lý hẳn tin chứ đừng tin tưởng một cách mù quáng. Đạo Pháp xưa nay thường phân ra ba bực Hạ Thừa, Trung Thừa, Thượng Thừa để cho các môn đồ tu học, tuân tự nhiên. Chứ thực ra Đạo chỉ có Một Thừa, tức là Nhứt Thừa Pháp mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni khởi xướng, đó là Phật Pháp Tối Thượng, là Ngộ Không Tâm Nhứt Pháp, là Đạo Pháp Tối Thượng Nhứt Thừa. Học Đạo thì phải Nhứt Tâm và chỉ có Nhứt Pháp mà thôi.

Trong Thất Chơn Nhơn Quả, Khưu Trưởng Xuân đi qua cung Hoàng Hậu được mời Trầm Tửu (rượu độc). Trở về Khưu Trưởng Xuân phải ngâm trong 24 lu nước, mà thiếu một lu phải bị sói đầu. Bởi Hoàng Hậu của Thuận Đế chỉ về Âm Khí lại có lòng ác hại ban Trầm Tửu để hại Trưởng Xuân, cũng vì lẽ tu mà còn vọng động nên Chơn Âm biến thành Tà Âm gây tác hại, độc Khí xâm nhập tạng phủ tại vì lòng còn ham tranh đấu. Muốn giải độc Khí phải có "Nhị Thập Tứ Thủy Chi Trung," lấy Thủy để chế ngự Tà Khí cũng là "dụng âm chế âm" nhưng vì chỗ dụng công chẳng đủ, thiếu một nguồn cho nên độc khí Xung Thiên phá Đảnh làm Linh Thảo Côn Lôn trụ hết gốc: tóc rụng, đầu hói. Là bởi vọng niệm sanh Tà Khí, do công phu chẳng đủ nên sanh ra tồn độc, là bệnh, một bất trắc của người luyện Đạo. Tu mà lòng còn ham tranh đấu, vọng niệm đầy nên dễ bị Âm Khí

tác hại.

Nếu lòng không vong thì khí ấy là Chơn. Khi lòng vong niệm, hơn thua cao thấp thì Khí ấy gây tác hại trở lại, tự mình hại mình.

Vậy người tu phải Nhẫn để tránh cái hại của Tà Khí.

Đêm nay Thầy dạy bấy nhiêu cũng tạm đủ, kỳ Đàn hậu ngoặt tới đây Thầy sẽ dạy tiếp.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## MÃU KHÍ SÁU PHÁP TÚ TƯỢNG SÁU NÉO LUÂN HỒI BÔN ĐẠI NGUYỆN THẦY TÁNH

Đàn Thanh.....

HÀ THANH CHUỐNG GIÁO

Thầy mừng các môn đồ đệ tử. Thầy miễn phép, các con bình thân an toạ.

THI:

Thân vàng luyện được mới là an  
Mới thoát luân hồi xuất thế gian  
Mới đủ thần thông về cảnh cũ  
Mới mong trở lại chốn Thiên Đàng.  
Thiên Đàng cảnh báu lấp con ôi!  
Hàng hữu Tiên Bang chẳng đổi dời  
Phật cảnh là đây, ai có hiểu!?  
Cội nguồn nguyên thủy đó con ôi!  
Con tu một kiếp ráng cho thành

*Việc thế khuyên đừng chó cạnh tranh  
Đóng cửa lo tu là bốn phận  
Nhứt tâm tu kỷ mới công thành.*

### KHÍ LÀ ĐẠO ĐẠO TÚC TÂM

Khí là Hơi Thở, là lẽ sống, là nguồn sống vô biên muôn thuở, nhờ hơi thở mà vạn vật sinh tồn, Hơi Thở dứt hồn lìa khỏi xác.

Ôi! Hơi Thở nhiệm màu. Ôi! Diêu Trì Kim Mẫu hằng tại, hằng thường, hằng hữu ở mỗi sanh linh. Không có Mẫu Khí, không có Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu thì không có sự sống. Mẹ là Bản Thể Hư Không, là Tâm Linh Vũ Trụ đó là Nhứt Khí Tiên Thiên Hư Vô, ở con người gọi là Tâm. Tâm Thể ấy Huyền Đồng Vũ Trụ đó gọi là Đạo. Nhưng trong Vô Cực, trong cái Khí Hồn Nguyên ấy có Một Chủ Quyền đó là Nhứt Dương Chi Khí, là Hồng Quân Lão Tổ, còn Nhứt Âm Chi Khí là Diêu Trì Kim Mẫu, hai năng lực ấy hiệp hòa làm Một chuyển vận Thiên Cơ mà sanh Thái Cực. Thái Cực là Con Một Duy Nhứt, là Thượng Đế Chí Tôn, là Linh Thể của Hồng Quân thành tựu. Ngôi Thái Cực cầm quyền Vũ Trụ chủ động lại Cái Khí, làm Chủ Cái Tâm ấy gọi là Con mà làm Chúa Tể.

Ở nơi con người gọi là Trí, cũng gọi là Tánh, Tánh Trí là cơ quan đầu não cầm quyền chủ trị nhơn thân, làm chủ lại Cái Tâm. Vậy thì Khí là Mẹ của Thần, Thần là Con của Khí. Tâm là Mẹ của Trí, Trí là Con của Tâm. Cái Tâm Bản Nguyên của con người là Như Lai Toàn Thiện, Chơn Không Diệu Hữu. Khi Linh Quang vào trần, đứa hài nhi vừa mở mắt, do Hơi Thở khởi nguồn sự sống, cái Tâm nó khởi ra cái Ý do nơi 6 Pháp của phàm thân là: Nhã, Nhĩ, Tỷ, Thiệt,

Thân, Ý pháp. Linh Quang nhập thể ở cõi Hậu Thiên này học hỏi được những điều hay lẽ phải, tiếp xúc được ngoại cảnh hồng trần nhờ Mắt thấy, Tai nghe, Mũi ngửi, Miệng nếm, Thân xúc rồi Ý thức. Vậy giữa Tâm và Thức liên hệ với nhau như hình với bóng, Tâm với Trí như Mẹ với Con, Trí với Tri là Một, Thức vào Trí mới Tri.

Vậy Đạo bắt nguồn từ Tâm, từ Tâm sanh ra các Pháp, giữa Tâm và Thức không khác. Giữa Ngộ Không và Lục Nhĩ Hầu không khác, Lục Nhĩ Hầu cũng có Thất Thập Nhị Huyền Công, Huyền Công ấy do bởi Ngộ Không truyền dạy. Vậy Huyền Công biến hóa là do Ngộ Không chứ không phải là Lục Nhĩ Hầu. Nhưng Thức Tùng Tâm Khởi, Hai mà Một, Một mà là Hai, Bóng tùy Hình, Hình Bóng không Hai, Huyền Công ấy tuy Hai mà Một.

Bảy mươi hai phép (72) do bởi 6 Pháp mà sanh là: Nhã, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý pháp. Mỗi Pháp sanh 12, 12 ấy là một vòng tròn của Pháp Luân, là vòng tròn Thập Nhị Thời Quân hay Thập Nhị Thời Thần cũng thế. Huyền Công Thất Thập Nhị là do 6 Pháp chứ chẳng phải do Tâm. Theo Dẫn Truyền, Tứ Hầu Hỗn Thể là Minh Luân Thạch Hầu, Lục Nhĩ Kiến Hầu, Xích Vĩ Hầu, Cán Vá Hầu là tượng trưng cho Mắt, Tai, Mũi, Miệng là Tứ Kiện Tướng, là Tứ Đại Pháp cũng như Phong Thần Truyền có Tứ Đại Thiên Vương Ma Gia Tứ Tướng. Linh Quang học được ở trần nhờ 6 Pháp mà đủ Huyền Công, nhờ Tứ Tướng mà nêu Vương nghiệp, thành Tiên tác Phật cũng do đó, mà đọa trầm luân cũng do nó.

Tâm Chánh thì Lục Căn biến thành Lục Thần.

Tâm Tà thì Sáu Thức biến thành Lục Tặc.

Người đọa bởi 6 căn mới sa vào Lục Đạo Luân Hồi, ấy là: Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ Súc Sanh. Ở nơi người là Nhãm, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Con người bởi luyến trần mê mà gây nghiệp rồi bị nghiệp lực lôi vào 6 nẻo, đó là luật tự nhiên.

Vậy muốn thoát khỏi 6 đường luân chuyển ấy phải làm như thế nào? Muốn thoát khỏi hòng tròn là phải tu, phải luyện đắc Kim Thân mới thoát vòng sanh tử, mới ra khỏi 6 đường. Không có Kim Thân, không biết tu luyện dù là Bậc Thiện Nhân Phước Đức không dục vọng cũng vẫn không khỏi 6 đường. Người có Phước Đức đi theo con đường Phước Đức, kẻ tội lỗi đi theo con đường cầm thú, địa ngục, ngạ quỷ. Nếu không tu, không đắc Đạo thì không thể nào qua khỏi 6 đường ấy. Vậy muốn chọn cho mình con đường giải thoát ra khỏi Luân Hồi Lục Đạo thì phải ra sức Công Phu đắc Kim Thân mới thành Chánh Quả. Bực Thần Tiên, Nhơn Tiên, Địa Tiên, Quỷ Tiên cũng còn luân hồi trong 6 đường ấy, là còn lên xuống, còn trở lại hòng tròn. Chừng nào Đắc Đạo Thành Tiên mới là giải thoát, không Đắc Đạo thì vô phương!

Trung Quốc là chỗ khởi đầu cuộc thỉnh kinh trên con đường Mười Muôn Tám Ngàn Dặm (108000), trải qua 13 năm lao nhọc Thầy trò Tam Tạng mới đến được Chùa Đại Lôi Âm lanh được Kinh Báu đem về Trung Thổ. Một vòng tròn Pháp Luân với Tam Hồn Cửu Chuyển thu cả Ngũ Tinh, Ngũ Khí, Thiên Tinh, Phàm Tinh đến Phật là Hóa Thần, đem Tinh về Trung Thổ tức thị Trung Ương Mồ Kỷ Tỳ Thổ đặng sanh Khí là nhờ bởi Kinh Cao của Phật mới siêu độ được Âm

Hồn thì Khí mới Hóa Thần, mới được Tam Huê Tụ Đảnh. Từ lúc ra đi cho đến lúc trở về chỗ khởi đầu cũng là hồi kết cuộc trọn một vòng của Pháp Luân Quy cả Tinh Ba, Gom Trọn Ngũ Khí về nơi Trung Thổ. Đó gọi là thỉnh kinh Phật về Trung Quốc Chi Tâm, cũng gọi là Ngũ Khí Triều Ngươn phục mạng Hoàng Cực Chủ Nhơn, là Thiên Tử đó! Trong cuộc Phong Vân Lôi Vũ, cơ hành tàng máy nhiệm của Trời Đất thì Thần lúc ấy là Chơn Điển Thanh Tịnh Quang.

Tâm không một niệm giống như lúc Trời còn Thanh Tịnh, Tâm khởi niệm là lúc Trời bắt đầu u ám, Tâm Khí động tới tình dục thì muốn Giao Cảm Chi Tinh. Tâm động thì Thần động, Thần thuộc Hỏa, Lôi diễn chóp thì gây nên Sấm nổ, đó là lúc Thần động bắt đầu chuyển qua Khí để chuyển qua Tinh. Sấm chóp, Gió giông, Vân vũ là một cuộc Giao Tình của Trời Đất, cũng giống như chuyện mây mưa tình cảm của con người. Khi mưa ngọt rơi xuống, ở nơi con người là Giao Cảm Chi Tinh, Nước là cội nguồn của biến hóa, nhờ Nước mà vạn vật hóa thành, nhờ Khí mà muôn loài tăng trưởng. Việc của con người cũng giống như việc của Trời, các con thấy đó là Hậu Thiên Chi Đạo.

Còn cái Đạo Tiên Thiên Huyền Diệu là cơ cuộc hành tàng, dứt động rồi tĩnh, hữu trở về vô, tàn một cuộc gió mưa thì Trời quang mây tạnh. Con người lia chỗ Động trở lại Bản Nguyên là Tịnh thì thấy được Tánh. Chỗ Vô Vi Chi Đạo cũng không ngoài lẽ Âm Dương nhưng không phải là cơ cuộc của Hậu Thiên Hữu Tình Giao Cảm. Các con đã trải qua nhiều kiếp từng sống trong lẽ Đạo, từng thi hành cái

Đạo Hữu Vi thay quyền Tạo Hóa lập quả nơi mình để độ chúng sinh, lập công cùng Từ Phụ. Hữu Tình Chi Đạo tức là Nhơn Đạo cũng là Yêu Đạo, cũng gọi là Quý Đạo, Tà Đạo cũng thế, bởi vì là chỗ sai lầm. Yêu Đạo là cái Đạo Yêu Thương, là tình quyền luyến của con người. Chữ Yêu có nghĩa là Thương, Tình có nghĩa là Tình. Yêu Tình có nghĩa là Tình Yêu Thương, là tình người, tình vật, là tình xác thịt của phàm trần, nó khiến cho con người mê muội luyến lưu mãi không phương thoát khỏi, nó là Tà Đạo mà cũng là Quý Đạo.

Tuy nhiên, một Linh Quang nào vào cõi trần này cũng phải qua giai đoạn ấy, phải qua từ thấp đến cao, phải sống trong tình yêu, phải thuận cơ Sanh Hóa đó cũng là một phần trách nhiệm trong sứ mạng độ chúng sanh. Được tiến tăng một bậc là từ chúng sanh lên nhân chủng. Sau khi đắp nền công quả, cắn bản vững rồi, Nhơn Đạo tròn xong thì bước qua giai đoạn Phản Tịnh.

Phải học Pháp Bát Nhã Huyền Công, khởi họ Tiên Thiên Phục Pháp, phải nương Huyền Pháp để trở về, không có Pháp này thì Phật cũng phải đọa trầm luân dưới thế. Hậu Thiên Chi Đạo là Pháp Thuận Hành, Thuận Sanh, từ cội nguồn phát xuất, Linh Quang giáng trần ra đi nhập thế, từ chỗ Nhứt Bổn sanh ra Vạn Thủ thì dễ, đó là Thuận Pháp. Còn Nghịch Hành Phản Bổn trở về Cội Nguồn là Hồi Nguyên Chi Đạo, thì thiệt là rất khó. Nếu không Thầy chỉ điểm thì đâu cho Tiên Phật hay Đại La Thiên Đề xuống trần không gặp Pháp cũng không mong trở lại được.

Thôi! Đêm nay Thầy dạy bấy nhiêu, đêm mai  
Thầy dạy tiếp.  
Thăng.

\*\*\*\*\*

## TRU TIÊN TRẬN TIÊN KÝ THÚ

Dàn Thanh - Tuất thời 10-06-86 (AL)  
HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO  
Thầy mừng các con. Thầy miễn phép, các con  
an tọa.

THI:

*Lòng quyết dặn lòng lo giải thoát  
Chớ nên chậm bước trễ con đò  
Kỳ Tam Ân Xá con ôi ráng!  
Trễ Hội ngươn này khó nỗi lo.  
Hồng trần cõi tạm Sanh ký tử quy  
Người trí mau thức tỉnh trần mê  
Tim Chánh Đạo quay về vị cũ  
Nhứt thất nhơn thân nan tái phục.  
Một kiếp làm người khó lắm thay!  
Kỳ Ba Ân Xá  
Ai kẻ hữu duyên  
Gặp Đạo Chánh Truyền  
Thức Tánh Tầm Nguyên  
Nương Bát Nhã Thuyền  
Phản Hồi Cựu Vị.*

Biết được Đạo rồi phải toan phấn chí, nỗ lực  
bình sanh mà hạ thủ công phu, chớ khà chằn chờ!  
Ráng một kiếp này cho đoạt kỳ công quả Tiên Thiên

trở lại Ngọc Bảng Danh Đề, thoát khỏi sông mê mà trở về cùng Mẹ Cha sum vầy hội hiệp. Muốn biết Vũ Trụ trước phải biết mình, bởi Nhơn Thể chính là Thiên Cơ, là bộ máy Trời nho nhỏ thu gọn nơi mình, tất cả huyền bí đều ẩn chứa bên trong. Hồi Quang Phản Chiếu Tâm Minh sẽ thấy rõ Bản Nguyên Hoàn Vũ. Người có đủ tất cả cũng như Trời, thân ta là một Pho Kinh đủ đầy tất cả.

*Muôn Kinh ngàn quyển đều tự noi Tâm  
Thiên Bang Vạn Pháp đều bởi noi Tâm  
Hiểu được cái Tâm là Suốt Thông Vạn Lý  
Quy Vạn Pháp trở về Nhất Pháp.*

Khoa học cũng là Đạo Pháp, Đạo sanh ra Pháp, Pháp là Khoa học, là trình độ tư duy, là sự phát minh của con người. Khoa học đã hiểu Vũ Trụ một phần nào, nhưng chỉ hiểu qua phần tượng thể, là cái thế giới hiện tượng bên ngoài, cũng chưa thấu rõ nguyên lai của Vũ Trụ do đâu mà có. Sự cấu tạo hình thành các hiện tượng cũng như kiếp tử sanh của con người là bởi do đâu? Tại sao Thành rồi Hoại, Hiệp rồi Tan?

Khoa học đã đạt đến trình độ cao, những tưởng là mình đã chinh phục được Vũ Trụ, làm chủ Không Gian, nhưng nào đã chinh phục được gì, hiểu được bao xa? Tâm kiến thức ấy cũng chỉ là hạn hẹp, khoa học chưa hiểu nổi Hòn là gì? Sự sống bởi đâu? Tai họa là ở chỗ sự tiến bộ về mặt Tâm Linh Đạo Đức của Nhân Loại không theo kịp đà phát triển của Khoa học vật chất, nó đã lôi kéo con người vào những cuộc chạy đua tranh tài cao thấp. Sự xuất hiện của Vũ Khí Nguyên Tử là một dấu hiệu sắp đưa con người vào

vực thẳm, đến chỗ diệt vong.

Đó là báo hiệu cái diêm Tận Diệt của thế gian mà con người rồi đây không phương tránh khỏi. Nhưng may mắn thay! Trong nẻo Chết Đức Thượng Đế Phụ Hoàng lại mở khai Sinh Lộ, gieo mối Đạo Vàng tại cõi Trời Nam Linh San Phúc Địa, được hưởng Chơn Chủng Bồ Đề, cứu vớt một số Linh Căn, lập lại đời Thượng Đức. Các môn đồ đệ tử một khi đã liều ngộ tâm nguyện, đã đạt được thần thông chí diệu, đã rõ các pháp nhiệm của Vô Cực Đò thì sẽ không còn bi quan nữa, bởi vì Đạo Pháp là Vô Cùng, Pháp Môn là Vô Thượng, Đạo là trên tất cả.

Khoa học đã tính được vận tốc của ánh sáng là 300,000 km/s, và không còn vận tốc nào cao hơn nữa. Nhưng Khoa học không biết là vận tốc Chơn Tịnh Điển còn cao siêu hơn nữa. Chơn Tịnh Điển là Điển trong Vô Cực, cũng như Chơn Tịnh Quang là ánh sáng của Đạo Quang, là cái sáng Vô Cực, vận tốc ấy là Huyền Đồng Vũ Trụ, cũng như Chơn Tịnh Điển là không lệ thuộc thời gian, không gian mà là Nhứt Khắc, Nhứt Cảm, Nhứt Ứng. Cái Thần Thông của Tiên Phật ở trong Vô Cực là Huyền Nhiệm như thế.

Người tu đạt đến chỗ thần thông chí diệu rồi thì không còn gì ngăn ngại, ngờ vực, thắc mắc. Một khi Tâm Linh Giới đã được khai thông, đã Huyền Đồng cùng Vô Cực thì những cái tiến của Khoa Học chỉ là cái tiến của Rùa bò, không đáng là gì cả.

Rồi đây ở đời Thượng Đức sẽ có những nhà bác học xuất thân từ cửa Đạo, suốt thông Đạo Pháp, sẽ làm cho thế giới biết rõ Đạo mầu. Chừng đó Khoa Học của thế gian sẽ phải cúi đầu mà chịu phép.

Thầy giảng về sợi dây phép "Khổn Tiên Thằng." Đời thường nói: "Thê Thằng Tử Phược," ấy là sợi dây tình ái mới là "Khổn Tiên Thằng," sợi dây ấy mới trói được Tiên, làm cho Tiên phải khốn đốn.

Kìa như Khương Tử Nha là bức Đại La Thiên Tiên có Sắc Chỉ Ngọc Hư Cung phò tá Võ Vương Hưng Châu Phật Trụ, có sứ mạng thay quyền Giáo Chủ chấp chưởng Phong Thần, nhưng vì còn vướng nghiệp trần nên một lúc bị Khổn Tiên Thằng trói ngã.

Khổn Tiên Thằng là sợi dây oan trái buộc ràng người thế cung như kẻ tu hành, nếu không có Chí Đại Hùng không phương thoát khỏi, không có Gươm Trí Huệ thì không đoạn dứt được sợi dây oan nghiệt. Dây Khổn Tiên đã trói ai rồi thì sức phàm không phương tháo gỡ, vì không thấy được đầu mối của nó thì làm sao gỡ cho ra!

Chỉ có bức Giáo Chủ mới có đủ thần thông để giải tỏa. Theo Thầy thì sợi dây ấy là Tà Pháp, là Yêu Pháp chứ chẳng phải Bửu Pháp của Ngọc Hư Cung. Các trẻ tu hành coi chừng mà tránh dây ấy, đừng để nó trói buộc thì không phương vùng vẫy. Ôi! Khó lắm thay! Ai mở được dây này? Thầy lấy làm lo cho đệ tử!

Ngày xưa Khương Thượng bị trói thì Nguyên Thủ Chuồng Giáo sai Kim Hà Đồng Tử lãnh Linh Phù xuống mở cho Khương Thượng. Còn các con ngày nay nếu bị dây ấy trói thì Thầy muốn cứu cũng khó, vì phải do nơi đệ tử. Nếu lòng các con Nhứt Tâm Giải Thoát mà rủi bị trói bất ngờ thì Thầy có thể chiếu Diển Thần mà giải tỏa. Còn nếu con không đủ nghị lực tháo gỡ, lòng trần chưa dứt thì Thầy cũng không

cứu gỡ đặng.

Kìa như Đức Thích Ca khi còn là Thái Tử, đã bị dây phép này trói một lúc, nhưng Ngài là Bực Đại Giác, có Chí Đại Hùng, có Gươm Trí Huệ đoạn dứt dây oan, ấy bởi Chí Đại Hùng mà làm nên được.

Vậy các con muốn khỏi bị dây phép trói trở, phải quyết Tâm tu hành, một lòng Tinh Tấn, không luyến trần hòng, thì dây ấy mới không trói buộc được. Nhược bằng lòng chưa sạch, ý chưa thanh thì không thể nào tu hành tinh tấn. Phải đủ Hùng Tâm, Hùng Lực, tự mình giải phá, tháo gỡ triền miên thì mới khỏi dây ấy buộc trói. Phải Nhứt Tâm, Nhứt Đức như Đường Tăng, lúc nào cũng niệm Tâm Kinh hồi hướng Lôi Âm, một lòng tưởng Phật, dầu cho Yêu Tinh trước mặt, Quỷ dữ ngăn đường, lòng vẫn chí quyết thì Ngộ Không mới cứu được Thầy thoát nạn. Bởi vì Ngộ Không Tâm là cái Tâm Chơn Chánh chỉ bảo vệ Thầy vì Thầy đã giữ được Hùng Tâm. Nếu như Tam Tạng Tâm trần còn vọng, còn luyến trần tình, thì Ngộ Không dầu có tài phép thế nào cũng khó mà phò tá Thầy được tới Tây Phương Phật Cảnh.

Lại còn mấy phép mà kẻ Hành Giả Chơn Tu phải tránh, phải sợ đó là 4 cây Gươm của Thông Thiên Giáo Chủ với Tru Tiên Trận. Trận này là trận dữ nhất. Bốn Gươm ấy là: Tru Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hâm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm. Bốn gươm tượng trưng cho nạn lớn sẽ đến với những người nào tu không có Chánh Tâm.

Trận dữ với 4 Gươm Linh treo 4 cửa, bức Đại Tiên là 12 đệ tử của Ngọc Hư Cung không ai dám vào vì không đủ thần thông phá trận. Bốn Gươm Linh ấy

là: Sắc, Tài, Tưu, Khí là bốn thứ độc hại đối với người tu.

Sắc là Tru Tiên Kiếm  
Tưu là Lục Tiên Kiếm  
Tài là Hỗn Tiên Kiếm  
Khí là Tuyệt Tiên Kiếm.

Chỉ cần bị một trong bốn gươm ấy cũng đã nguy rồi. Gươm nào cũng giết hại Tiên, làm khốn Tiên. Chỉ có Bực Giáo Chủ mới đủ thâm thông phá trận. Còn các môn đồ dù đến bực Đại Tiên cũng không dám tới.

Bực Giáo Chủ là Hoa Khai Đảnh Thông, Linh Đài Chiếu Sáng, thì Yêu pháp mới không làm tổn hại Đạo. Thế nên các môn đồ đệ tử phải đề phòng, đừng lấp lửng khinh thường mà phải Tàng Thân Hại Mạng. Tuy nhiên, người phuộc đức cũng có thể tránh được nó, nhưng cũng phải bằng nghị lực của chính mình. Phải tránh chớ chẳng đương đầu được với nó, phải sợ mà tránh chớ không nên tìm nó. Nay các con đang ở trong trận ấy, đã biết được Bốn Gươm Linh lợi hại như thế nào rồi. Nếu chủ được Tâm mình thì không bị Gươm sát hại. Nếu luyện được Hàng Tâm thì không sợ gì nữa, nhược bằng chưa có Chủ Tâm thì coi chừng bỏ mạng.

Về Trận Vạn Tiên bắt hàng Tiên Thú, các con hiểu thế nào về Tiên Ky Thú (Tiên Cõi Thú). Trong cuộc thư hùng Xiển Triệt ngày trước có chuyện vị Đại Sĩ, Đại Đệ Tử của Ngọc Hư Cung, hàng phục Tiên Thú như sau:

- Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bắt được Thanh Mao Sư Tử.

- Từ Hàng Đạo Nhơn bắt được Kim Mao Hầu túc là Kim Quang Tiên.

- Phổ Hiền Chơn Nhơn bắt được Bạch Tượng túc là Linh Nha Tiên.

Cuộc đấu tranh Xiển Triệt thuở ấy là có, chuyện Phong Thần là có thật, nhưng đây nói về phần Đạo nên người chép sử chẳng thông nên không ghi rõ. Bởi đây thuộc về Huyền Sứ có tính cách huyền thoại, nhưng là chuyện có thật. Tiên Ky Thú có nghĩa là mình đã chủ động cái Tâm mà chế phục được cá tính, hàng phục được chúng sanh trong nội bản thể. Bắt Yêu Tinh quy hàng Phật Tánh, đó là Tiên Ky Thú. Thú là thú tánh, chúng sanh tánh, là dục vọng. Tu là Chủ Tâm để chế ngự dục vọng của lòng. Đó là mình cõi lên con thú của lòng mình vậy. Cõi được nó là Thành Đạo, không thâu phục được nó là Đạo chưa thành. Cũng như Đường Tam Tạng nhờ có 4 trò giúp đỡ, nhờ có Long Mã mà đến được Tây Phương.

Thôi đêm nay Thầy dạy đã tạm đủ, Thầy già từ các con.

Thăng.

\*\*\*\*\*

**CĂN NGUYÊN NGỘ KHÔNG  
BỨC NGUYÊN CĂN TỰ TRÊ  
ĐỒNG TỰ HUYỀN ĐỒNG  
CHƠN DƯƠNG CHANH ĐẠO  
TRUÔNG THẤT TUYỆT NGỘ KHÔNG.**

Dàn Thanh - Tuất Thời 13-07-86 (AL)

## HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

Thầy mừng các con, các con hãy ngồi nghe  
Thầy dạy.

THI:

*Thầy giải Chơn Kinh để trẻ minh  
Hồi quang phản chiếu rọi Tâm minh  
Bao nhiêu kinh báu tùng Tâm xuất  
Vạn pháp do Tâm phải rán gìn.  
Tâm khởi niệm thì vạn pháp sanh  
Tâm còn vương niệm Đạo chưa thành  
Khi ngồi con chuyển Châu Thiên Vận  
Phải để Tâm Không tiếp Diển Linh.  
Cái Tâm là gốc ở Tiên Thiên  
Vào chốn trần ai chịu lụy phiền  
Bị nhiễm hòng trần ô trước khí  
Nay lo phản bốn kíp Huyền Nguyên.  
Huyền Nguyên là trở lại Cung Thiên  
Ấy gọi là Lý phản vị Kiền  
Nước trở lại Trời, Tinh Hóa Khí  
Lửa quay về Đất, Khảm huyền Khôn.  
Càn Khôn phục vị đắc trường sinh  
Ấy gọi là Nhơn đắc Nhứt Thành  
Đắc Nhứt là gom Ba Bátu lại  
Hiện thành một thể Vóc Kim Thân.  
Vóc Kim Thân là ngoại hữu thân  
Phật gọi Liên Hoa ấy Xác Thân  
Bỏ xác phàm phu nương Xác Phật  
Niết Bàn trở lại hưởng hồng ân.*

Chỗ Yếu Diệu công phu tu hành là phải kết Kim Thân. Có Kim Thân mới chắc rằng mình Thành Đạo, Giải Thoát. Khi bỏ xác trở lại cội nguồn thì còn

phải tiếp tục tu luyện tinh tấn ở những cảnh giới cao hơn. Bỏ xác đắc phẩm vị chưa phải là đã hết tu. Có được Kim Thân là đã có cái nền tảng căn bản rồi, đã qua giai đoạn khó khăn rồi, từ đây không còn trở ngại vì tai tinh ma nạn nữa, từ đây mới bắt đầu học cái Lê Nhiệm Mầu của Tạo Hóa.

Có trường hợp Bực Nguyên Căn khởi tu trễ nải, bắt đầu học Đạo thì tuổi đã cao. Học chưa bao lâu rồi chết, như vậy sự kết quả sẽ ra sao? Thầy đã giải về ba hạng Đào của ba hạng người tu, đó là Công Lê Thiên Điều:

- Tuổi ấu niên mà biết Đạo sớm tu thì còn được phần Tinh Ba tốt đẹp, hưởng phần Đào Thượng.

- Trung niên tu học thì đắc Đào Nhì (trung).

- Lão niên tu học thì đắc Đào Hạ.

Tuy nhiên nếu người tu trễ mà Căn Đức Lớn, tạo Âm Chất nhiều thì đây là trường hợp ngoại lệ.

Bởi nay là Tam Kỳ Ân Xá được hưởng Hồng Ân Thượng Phụ, sự thiếu sót đó, Thầy sẽ do công qua mà ban ân cho dù công phu chẳng đủ, Huyền Đơn chẳng trọn. Trường hợp này Thầy sẽ báo Điển trợ Đơn cho tròn Tam Phẩm hoặc Nhị Phẩm. Con khá hiểu đây là do Hồng Ân mà thành tựu chứ không phải do chỗ công phu mà phục hồi sự mất mát.

Phật ngôn có câu:

*"Sớm mai nghe đăng Đạo Mầu  
Tôi dầu có thoát khỏi hồn họa sa."*

Có lăm Bực Linh Căn, hoặc hàng Tiên Thánh, trước xin với Thầy vào độ thế, nhưng khi vào trần rồi cũng mê trần, cũng đọa vì trần. Những hàng căn kiếp ấy, khi Thầy chiếu Điển tới lúc thì tỏ ngộ, lo tu

tinh tấn độ đời, hoặc giả tu được một năm rồi bỏ xác. Trường hợp này Thầy phải xét công quả rồi ban Ân Huệ cho mới được Huyền Đơn Đắc Đạo.

Trường hợp những người trung niên tu học, Thầy điển hình như Huệ Mạng Kim Tiên, thân phụ Ta đó. Khi biết Đạo gấp Thầy khởi Tâm tu hành, đâu đặng 1, 2 năm rồi bỏ xác, lòng định ninh là chỗ công phu làm sao trọng vẹn, làm sao Huyền Đơn đoạt phẩm, nhưng nhờ căn đức đủ đầy có được Âm Chất nên được Đại Từ Phụ ân ban Huyền Nguyên Tam Phẩm, đắc Huệ Mạng Kim Tiên. Đó là nhờ Hồng Ân Thượng Phụ mà cũng gấp kỳ Đại Ân Xá vậy.

Sự tu học tại tiền dầu cho thiếu sót, miễn là biết tu, một lòng ôm chắc mối Đạo, ráng tạo công quả, tài bồi Âm Chất, chi chi cũng do Thầy "Đắc Đạo Cũng Do Thầy Mà Thành Đạo Cũng Do Thầy."

Thầy giải về các Đồng Tử, Tiểu Thánh ở trong Thiêng Liêng Hư Vô Cảnh. Những Đồng Tử này không có Kim Thân.

Thanh Vân Đồng Tử là Hư Không Chơn Tịnh Điển.

Bạch Hạc Đồng Tử là Thái Dương Điển, là tia sáng Nhứt Quang. Sức sáng ấy vận tốc trong 1s (giây) là 360,000 km, đó là cái chớp cánh của Bạch Hạc Đồng Tử. Những Đồng Tử này Phật gọi là Chư Thiên. Tiên gọi là Thiêng Liêng, Thiên Chúa gọi là các Thiên Thần.

Trường hợp 1 nguyên nhơn đắc Đạo trở về, được sắc phong phẩm vị thì tùy thep phẩm vị Phật hay Tiên mà có những Đồng Tử đến hầu lệnh để phục sự cho vị Tiên Phật ấy.

Như trường hợp của Thầy có Bạch Hạc Đồng Tử hoặc Thanh Vân Đồng Tử phục sự hầu lệnh. Những Đồng Tử này đồng không kể xiết, gọi là vô lượng vô biên, hằng hà sa số. Chơn Tịnh Điển của Thanh Vân Đồng Tử lại còn siêu việt hơn Thái Dương Điển của Bạch Hạc Đồng Tử.

Đó là Thầy mới kể thần thông của Bậc Tiểu Thánh. Còn thần thông của Tiên Phật thì vô lượng, pháp nhiệm khôn lường. Sở dĩ Thầy giải minh như thế là để các con hiểu rõ thêm chi tiết vậy thôi, chứ tất cả chỉ là Một. Các con biết Phản Bổn Huyền Nguyên, Đồng Nhứt với Đại Từ Phụ là như thế nào? Thượng Đế Đại Linh Quang là Chủ Quyền Vũ Trụ thì Vô Cùng Tận là Hư Không Chơn Tịnh Điển. Tất cả các hiện tượng đều là Một. Thầy ví như thân thể con người, đầu mình tay chân là một vóc, là bất khả phân. Nhưng nếu phân tích ra từng chi tiết nọ này thì là riêng. Đồng mà chẳng đồng, nhỏ lớn khác nhau, thấp cao khác bực. Sự hiệp cùng Tạo Hóa, Huyền Đồng Vũ Trụ, Đồng Nhứt với Chí Tôn không có nghĩa là ngang hàng với Chí Tôn. Thầy hằng nói "Thầy Là Các Con, Các Con Là Thầy." Tất cả các hiện tượng Nhứt Nguyệt Tinh Tú Địa Cầu đều nằm trong Hư Không tức là trong Bản Thể của Thầy, thì cũng như trong thân các con có Tim Can Tỳ Phế Thận vậy. Hiệp tất cả những Tiểu Thể lại làm một để thành ra Đại Thể, còn phân chia ra Vạn Thủ thì là Cá Thể.

Con người tưởng rằng tất cả các môi trường hoạt động của các đảng chúng sanh, các sinh vật, những cảnh giới Địa Cầu, Nguyệt Cầu, Tinh Tú là riêng biệt nhưng kỳ thật tất cả đều ở trong một cộng

đồng Vũ Trụ cũng như tất cả những cơ vi trong thân các con vậy. Nhơn Thân là Thái Cực Đồ, là Tiểu Vũ Trụ. Thiên Đàng, Địa Ngục, Âm Dương, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ Hành, Phật, Chúng Sanh cũng là trong ta.

Muốn hiểu Đạo thông suốt Chơn Lý thì hãy tìm vào trong ta, cầu nại ta, phải học trong Tâm Linh Nội Giới. Hiểu rõ được mình rồi, từ trên xuống dưới đã thông suốt được rồi, không còn ngăn ngại thì tự nhiên các con biết được Vũ Trụ dễ dàng.

Phản Bổn Huyền Nguyên là trở về nguồn cội. Đồng Nhứt là hiệp cùng Đại Bản Thể. Trong Đại Bản Thể ấy cũng có biết bao nhiêu là Tiểu Thể không thể lường được, bất khả tư nghì. Xã hội loài người, nhơn loại sống trên Mặt Đất này tưởng là riêng lẻ, nào ngờ đâu tất cả đều sống chung trong một vóc một Thể Đại Đồng ấy. Đừng phân biệt mới thấy được Đại Đồng, Đại Thể, mới biết được Đại Đạo là gì? Trời Đất là ai? Cho nên Bực Hiền Nhơn Thánh Trí phải tìm hiểu cội nguồn không chấp nê mới khỏi lầm lạc. Phải có Đức Từ Bi, thương yêu mọi người như chính bản thân mình, vì là đồng chung một cuộc sống, cùng chung một bản thể, cùng chung một gốc sinh ra, cùng chung Cha Mẹ Đại Từ. Biết được cội nguồn thì thấy tất cả chúng sanh đều là huynh đệ.

Dùng Quang Niên mà định khoảng cách của hiện tượng trong Vũ Trụ này thì cũng là phỏng định trừu tượng chứ không phải là chính xác. Tuy nhiên bất cứ một hiện tượng nào đã được cấu tạo thành tựu đều có những chu kỳ, những sinh hoạt, những khoảng cách đều có những giới hạn, cũng như các

Ngôi Tinh Đầu trong Vũ Trụ là hữu lượng số nhưng sức người chưa tri nổi những khoảng cách ấy. Cũng như định vận tốc ánh sáng là 300,000 km/s cũng chẳng đúng.

Bạch Hạc Đồng Tử (Ánh Sáng Mặt Trời) chớp cánh một cái là 360,000 km/s, như vậy thì kiến thức Khoa Học chưa phải chính xác. Muốn tìm hiểu khoảng cách giữa các vì Tinh Tú trong Vũ Trụ, các con hãy tìm hiểu trong nhơn thể, những khoảng cách của các con trong Tạng Phủ rồi tìm hiểu Vũ Trụ, các con sẽ thấy.

Con đường Tây Du dài 10 muôn 8000 dặm (108,000 dặm) lấp nỗi cam go, núi sông cản lối. Những con sông trong Dẫn Truyền Tây Du như: Mẫu Tử Hà, Lưu Sa Hà, Thông Thiên Hà, Suối Ưng Sầu, Bến Lăng Vân Độ, đó là những đường Kinh Mạch cắp theo đường Chơn Dương Chánh Đạo, là Đường Xương Sống trong con người.

Nay Thầy chỉ rõ cho các con chỗ Truông Thất Tuyệt 700 dặm bị uế khí ô trược của Hồng Đào là bít lối, phải nhờ sức của Ngộ Năng khai thông mở lối, Thầy trò mới bình yên qua khỏi.

Ấy là chỗ Cốc Đạo, bởi vì Truông Thất Tuyệt 700 dặm từ Cốc Đạo đến Dương Quan nó là một đường gọi là Cốc, bị bít lối bởi Hồng Đào Truotec Khí. Nơi đây có một con Rắn lớn gọi là Mãng Xà Tinh. Phải diệt trừ nó bởi nó là Tinh. Hồng Đào của phàm trần đâu phải vật quý. Bởi Hồng Đào rơi rụng mà sinh ra Truotec Khí, một đoạn của Tinh Yêu dục vọng bởi Tinh Mãng Xà gây ra. Hồng Đào là Phàm Tinh cũng như Mãng Xà là Tà Tinh, một thứ ô trược của

vọng niệm sanh ra, nó chẳng phải như Tiên Đào ở Cung Diêu Trì bởi vì Tiên Đào là Chính Khí mà Hồng Đào là Tà Khí.

Chữ Thất Tuyệt, Tuyệt là ngăn trở khó khăn, bít lối cũng gọi là Tuyệt Lộ, là con đường nguy hiểm khó qua. Vì nó là đường hang từ Cốc Đạo đến Dương Quan bị Tà Khí làm cho bế tắc gọi là Thất Tuyệt. Sau khi diệt được Tà Tinh Mãng Xà thì Bát Giới dùng sức của mình mà khai Truông Thất Tuyệt, bốn Thầy trò mới qua được bình an.

Vậy trong nội thể con người, khi một Hơi Thở xuống tới Đơn Điền, Khí Hải chuyển qua Vĩ Lư là vòng sau Đốc Mạch tức là Đường Xương Sống Chơn Dương Chánh Đạo. Truông Thất Tuyệt là phần chót của đường Chơn Dương ấy, đầu Truông là Cốc Đạo, cuối Truông Dương Quan, phía dưới Mạng Môn, Vĩ Lư, hai bên là Tọa Cốt.

Hành Giả phải chú ý đoạn đường này. Cần phải Định Cái Tâm, Chủ Thần Lực vận Ngươn Khí để khai thông, đây là chỗ trở ngại lớn mà ai cũng có, ai cũng phải qua. Tuy nhiên, việc chi cũng có Thầy, ở những chỗ trở gay nguy hiểm mà sức con không kham nổi, các con chưa tu nổi thì có Thầy, có Phật, có Tam Thanh phù trợ. Tất cả mọi khó khăn đều vượt qua nếu Hành Giả Bền Tâm Vững Chí, quyết một lòng đi đến Tây Phương.

Cuộc Tả Kinh đến nay đã gần viên mãn.

Trước sau Thầy chỉ dạy về cái Tâm. Tất cả mọi sự việc từ đầu tới cuối trong Tây Du cũng không nói ngoài Tâm, mà Tâm tượng trưng cho Tôn Ngộ Không Hành Giả. Vậy hôm nay Thầy chỉ rõ căn

nguyên của Ngộ Không.

Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động là xuất xứ của Minh Linh Thạch Hầu, là chỗ sanh ra Hành Giả Ngộ Không. Còn Tự Tánh Linh Quang của Thạch Hầu được tạo bởi Khí Âm Dương Trời Đất.

Truyện Tây Du bị các học giả về sau sửa đổi nhiều khoảng, thành ra có chỗ sai với cái nguyên bản của Trường Xuân Chơn Nhơn. Chỗ này Thầy nhắc lại cho đúng theo Dẫn Truyền thuở trước.

Hồi Thượng Ngươn Nhứt Kỳ Phổ Độ, Nghiên Đăng Cổ Phật mở Long Hoa Thanh Dương Đại Hội. Lúc ấy Chư Tiên Phật Hội Đồng Công Hỷ tại Cung Diêu Trì, có Lão Tổ Thái Thượng, các Vị Cổ Tiên liên quan Đại Hội lúc ấy có Thánh Mẫu Nữ Oa chung dự.

Lão Quân Thái Thượng mới dụng một phép khoán tại Cẩm Đôn của Thánh Mẫu. Nữ Oa Thánh Mẫu bị phép ấy mà có Thánh Thai. Đây là một sự vui đùa của Lão Tổ, Thánh Mẫu bất bình đòi kiện tới Thượng Đế xử phân, thì Lão Quân đề nghị Thánh Mẫu đừng tâu lên Thượng Đế vì đó là một việc vui đùa, để Ngài giải phép cho. Thánh Mẫu thuận ý, Thái Thượng mới dặn Thánh Mẫu giáng hạ xuống Thủy Liêm Động đến chỗ Thạch Noãn mà ngồi lên thì Thánh Thể liền nhập vào Thạch Noãn. Được giải pháp xong Thánh Mẫu trở lại Thiên Cung thì hòn đá ấy đã thọ Linh Thai, đồng thời Hấp Hô Linh Điển của Trời Đất, khí Âm Dương Nhựt Nguyệt mà sinh thành.

Thánh Thể nhập vào Thạch Noãn là Linh Khí của Trời, còn khi Mỹ Hầu Vương sinh ra giống hình Khỉ do bởi lúc Thánh Mẫu ngồi trên Thạch Noãn thì gần nơi đó có một Thần Hầu nhìn thấy. Khi Thánh

Mẫu biến mất mà trở lại Thiên Cung, Thần Hầu ấy cũng ngồi lên Thạch Noãn, rồi Tinh Thể của Thần Hầu lại nhập vào Trứng Đá ấy nữa. Vì lẽ ấy khi Trứng Đá nổ một tiếng sinh ra Khí Đá giống hình thể của Thần Hầu. Lão Âm là Ngươn Khí hiệp với Lão Dương là Ngươn Thần, Âm Dương Nhị Khí sản Linh Quang. Linh Quang ấy giáng trần nhập thế được là người là các con đó vậy.

Vậy thì Thượng Đế Đại Từ Phụ sanh thành các con "Nhứt Bồn Đại Linh Quang Sinh Ra Vạn Linh Phật Tử, Nhờ Hiệp Cùng Mẫu Khí Hư Vô Diêu Trì Kim Mẫu Mà Sinh Thành Chủng Tử Linh Quang." Tất cả Linh Quang đều phải nhập thế hồng trần, mượn thai phàm là vật thể để mà sản Đạo.

Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động là chỗ sanh ra con người, tạo nên xác phàm các con đó! Nó là xuất xứ của Nhơn Loại. Hoa với Quả là Bông với Trái cũng tượng trưng cho Âm với Dương, là hai bên phía núi, là Noãn Châu của con người. Hoa Quả Sơn Đông Lý Tây Đào, trăm hoa đua nở một cảnh thiên nhiên, chỗ này cũng gọi là Sơn Hà Xã Tắc Đồ là Pháp Bửu của Nữ Ông Thánh Mẫu. Hiểu Pháp Ý thì chẳng có chi xúc phạm, Giải Chơn Kinh là diễn đạt cái Lý của Đất Trời. Cội nguồn của Đạo, tất cả đều nằm trong Lê Đạo. Vạn vật đều bởi Đạo Sanh, Trời Đất, Nhựt Nguyệt, Tinh Tú đều do nơi Đạo sinh thành.

Giải thêm về sự tiến hóa ở các đẳng chúng sanh bực thấp. Thấp nhứt là từ Kim Thạch, tiến lên Thảo Mộc, rồi sang Thú Cầm. Sự tiến hóa ấy là tuân tự nhi tiến theo Lê Đạo Tự Nhiên, chứ chẳng tu học. Nhưng thuở xưa Đức Hồng Quân Lão Tổ còn ban ơn

để độ chúng sanh thì có truyền cho Đức Thông Thiên mở cơ Triết Giáo để dạy cầm thú. Sự truyền Đạo ấy cũng rất là khó. Bởi vì muôn độ một vật phải dụng thần thông điểm hóa hiệp điển cùng vật ấy để mà Cảm Ứng Tâm Linh mới dạy được Đạo. Bởi vì muôn loài vạn vật, loài nào cũng có sự sống, cũng có Tánh Mạng, cũng do Âm Dương mà sanh thành. Cái Đạo ở bực ấy cũng chẳng ngoài cái Lý Âm Dương, muôn điểm hóa cho một sinh vật hiểu Đạo cũng do chỗ Âm Dương mà dạy Đạo. Cũng cùng chỗ Hô Hấp của sinh vật mà làm cho Âm Dương hiệp hòa mới thành Đạo được.

Bởi vậy trước kia những linh vật được điểm hóa mà thành Đạo cũng đều Kết Châu Đắc Ngọc. Hòn Đá mà được Điểm Đạo cũng thành Ngọc, phi cầm tẩu thú được Điểm Đạo cũng Kết Minh Châu, cũng hùn Nhị Xác Thân đặng, cũng đắc trường sanh bất tử. Nhưng đây là Bực Yêu Tiên, đến cuộc Phong Thần tuyển chọn để định vị, Chư Linh mới dựng Bảng Phong Thần thì bên Xiển Giáo được thành Chánh Quả, còn Triết Giáo tức là các Yêu Tiên Đắc Đạo vì chưa đủ Đức để được Thành Người nên không thành Tiên đặng, tất cả đều được Phong Thần. Về sau Triết Giáo bế môn, Đức Thông Thiên trở về hầu Lão Tổ thì cái Đạo ấy không truyền lưu nữa. Bởi vì Đức Hồng Quân muốn các đẳng chúng sanh được tuân tự nhi tiến, phải trải qua nhiều kiếp tiến hóa để lập công học hỏi nơi trần. Đủ Đức làm người mới đủ điều kiện học Đạo thành Đạo, thành Tiên tác Phật.

Trong sự tu hành, ngoài việc công phu ra, còn phải tài bồi Âm Chất, tạo công lập quả độ đời.

Âm chất ấy hộ độ cho các con vượt qua những ma nạn khảo đảo mà Thành Đạo dễ dàng hơn. Nhược bằng chổ công phu có thiếu chặng nữa thì cũng được hưởng Hồng Ân Từ Phụ, có nghĩa là vừa tu công vừa tạo quả, vừa Tu Tánh vừa Luyện Mạng, Vô Hữu song hành. Chớ chuyên thủ công phu cũng vị tất đã đắc. Công phu đầy đủ mà thiếu âm công cũng khó thành. Có câu "Nhược bất tích Âm Công, bất chưởng Âm Chất, động khởi quần ma tác chướng duyên." Trong sự hành công tu luyện, mỗi giờ công phu các con phải chuyên nhút, không chěnh mảng lơ là, công phu thiếu sót, phải nghiêm chỉnh trong giờ công phu, phải luyện cho được Hằng Tâm để Cảm Ứng Thiêng Liêng Chi Tánh. Bởi vì trong khi các con công phu có Long Thần gìn giữ, có Tứ Trí Công Tào xét xem niêm ngoặt nhụt người tu hành thế nào, hành vi ra sao, mỗi mỗi đều xét xem nghiêm nhặt. Lại có Thần Lục Đinh Lục Giáp trợ chuyển Pháp Luân. Lục Đinh Lục Giáp là 12 vị Thần Kỳ Hộ Pháp trợ chuyển Pháp Luân một vòng Châu Thiên Vận. Lục Đinh là 6 vị Thần, Lục Giáp là 6 Khí. Lục Thần với Lục Khí tiếp trợ với Thần Khí các con mà vận chuyển Pháp Luân đó.

Lục Giáp là: Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất.

Lục Đinh là: Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi.

Trong khi con chuyển Pháp Luân thì Thần Lục Đinh, Lục Giáp vây quanh một vòng tròn để Hộ Pháp các con nghiêm nhặt. Trong cơ cuộc tu hành của các con Tu Pháp Luyện Đạo, có các Thần Minh cộng sự phò trì thật là nghiêm nhặt chớ chẳng phải tầm

thường, Thầy dạy các con hiểu cho tường chó nén khinh xuất. Phải tình thật, không dối trá, không hý ngôn, phải lập hạnh nghiêm trang, giữ Hằng Tâm chuyên chú, người Đạo không nói chơi vì "Quân tử bất hý ngôn," không nói dối vì quân tử phải tình thiệt. Tu mà không có Hạnh cũng như thuyền không lái. Thôi! Đàn nay Thầy dạy cũng đã đủ.

*Con nay gấp Bát Nhã Đò  
Mong con cố gắng ráng lo cho thành  
Long Hoa Bảng Ngọc đề danh  
Các con phải ráng công thành đó nghe!  
Thăng!*

\*\*\*\*\*

## TIÊN THIÊN KHÍ TỨC NGỘ KHÔNG

Đàn Thanh - Tuất thời 10-08-86 (AL)  
HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO  
HUỆ PHÁP THIÊN TÔN  
Thầy mừng các môn đồ đệ tử. Thầy miễn phép, các con bình thân.

THI:  
*Đạo là Đường Sáng các con ôi!  
Còn nèo tối tăm, ấy gọi đời  
Quyết chí Thiên Đường mau bước tới  
Chân chờ Địa Ngục chịu luân voi.  
Luân hồi Địa Ngục thuở nào ra?  
Muội trí làm sao thoát ái hè  
Máy thuở Đò Trời qua Bến Giác  
Hồng Ân Đại Xá buổi Kỳ Ba.*

Kỳ Ba Ngọc Đế bối Hồng Ân  
 Từ Phụ thương con đọa cõi trần  
 Xá lỗi tiền khiên oan nghiệp trước  
 Con mau tu luyện hưởng Hồng Ân.  
 Từ nay các trẻ ráng lo tu  
 Chiếu Diển Thầy trên vẹt ngút mù  
 Dẫn dắt các con từng bước tiến  
 Bên lòng con trẻ gắng công phu.

Muôn loài sống trên mặt Đất này đều có Tánh Mạng, cũng đồng tu tiến, tất cả chúng sanh không đi ra ngoài luật ấy. Linh Quang vào trần phải trải qua bao kiếp học hỏi. Phải hy sinh giúp đời, hy sinh thân mạng của mình để nuôi sống kẻ khác, thì Chủ Tể Linh Quang mới được tiến hóa. Cứ bỏ xác này nhập vào xác khác, từ kiếp này qua kiếp kia, loài này qua loài nọ, trải qua muôn kiếp mới làm được con người. Người là nhơn loại, còn thực vật, động vật, khoáng sản, kim thạch thì gọi là vật loại. Còn những vi thể cực vi gọi là sanh linh mà kiếp sống ngắn ngủi chỉ bằng một sát na (1/90 của giây), một kiếp sống vô cùng ngắn ngủi, sanh linh ấy phải sinh sinh tử tử hàng triệu kiếp rồi mới tiến lên một bực, một kiếp sống dài bằng một giây, rồi vài phút, rồi vài tiếng đồng hồ. Có những sinh vật sống được vài ba hôm rồi chết. Đến loài dã thảo thì sống được một năm, cứ thế mà tiến dần từ lũy kiếp đến tiền kiếp, phải ngàn muôn triệu kiếp mới qua được trung kiếp là cầm thú.

Trải qua ngàn muôn kiếp bực trung mới tới bực nhơn loại là đại kiếp. Kiếp Vi Nhơn định hạn Bách Niên, nhưng thế gian ít người được Chín Mươi (90). Làm người thật rất khó, làm Tiên Phật lại càng

khó hơn. Bởi vì kể từ Kiếp Vi Nhơn là bắt đầu chịu Thiên Điều thưởng phạt. Nếu biết sống thuận Thiên Mạng, xả thân giúp đời, vị tha vong kỷ thì được tiến hóa. Nhưng bằng mê muội theo hồng trần làm điều nghịch lý, lợi kỷ tổn nhơn thì phải chịu nhiều quả báo, có khi còn thối chuyển xuống thú cầm, thảo mộc là đẳng khác.

Ôi! Khó lăm thay! Thiên Điều định luật!

Vi Nhơn nan! Vi Nhơn nan!

Thầy giảng về Chay Mặn:

Loài linh vật hay thảo mộc, rau quả ngũ cốc là vật Tiên Thiên tự hóa, là giống vô tình, là vật vô tri, hữu sanh vô giáo, hữu mạng vô tánh, cần phải được tiến hóa hơn, bởi thanh chất phù hợp với Tiên Thiên Khí. Rau quả có màu xanh là do tiếp thụ ánh nắng Mặt Trời, hấp thụ Hạo Nhiên Khí đầy đủ tinh ba Thương Giới, nên dù phải tiếp độ, ăn chung, vẫn dung được cái Thanh Chất ấy mà luyện Mạng hoàn đắc Kim Thân theo các pháp, bởi Thanh Chất phù hợp với Khí Tiên Thiên. Chừng công đầy quả đú, cởi bỏ xác phàm, Kim Thân thăng thượng mới siêu xuất Tam Giới, ấy là lẽ đương nhiên "Thanh Giả Vi Thiên." Còn như ăn mặn bởi động vật là giống hữu tình có Tánh Mạng, hữu tri hữu giác do chỗ Hậu Thiên tràn cầu, chỗ huyết nhục giao cảm chi tình. Bởi Động là Đất, Tịnh là Trời, Động vật thuộc về Đất sanh, Tịnh vật thuộc về Trời sanh. Cơ Động Tịnh đã rõ ràng như vậy.

Người Tu Đơn Luyện Mang mà nếu ăn mặn thì bị cái huyết nhục sinh động của hồng trần Trước chất thâm nhập, thì Kim Thân bị Điển Trước, dầu có

Đắc Hồng Châu, thì Hồng Châu này do huyết nhục tạo thành nên không thể Siêu Xuất Tam Giới mà vẫn bị luân hồi trong cảnh Trược. Các con ghi Tâm khắc cốt điều này.

Lại như ăn chay cũng không nên ép xác khổ hạnh. Bởi vậy, cần ăn uống cho đủ chất, đủ mùi, đủ vị thì mới đủ Tinh Ba để luyện mạng, Ngũ Tạng mới sanh Tinh, mới huyền qui Ngũ Khí.

- Chất cay nồng thuộc Phế Kim. Chỉ ăn vừa đủ, không ăn nhiều chất Cay như Ớt, Gừng, Tiêu vì chất Cay Nồng hại Can Mộc. Ấy là Kim Khắc Mộc sẽ sanh bệnh.

- Chất Chua, The, Chát thuộc Can Mộc dùng nhiều có hại cho Tỳ Vị (Thổ). Ấy là Mộc Khắc Thổ sẽ sanh bệnh.

- Chất vị ngọt, Bùi thuộc Vị là Bao Tử (Thổ). Dùng nhiều có hại cho Thận Thủy. Ấy là Thổ Khắc Thủy sẽ sanh bệnh.

- Chất Mặn, Lạt thuộc Thận Thủy. Dùng nhiều sẽ hại Tim (Hỏa). Ấy là Thủy Khắc Hỏa sẽ sanh bệnh.

- Chất Đắng, Nhẫn thuộc Tim (Hỏa). Dùng nhiều hại Phế Kim. Ấy là Hỏa Khắc Kim sẽ sanh bệnh.

Trong việc ăn uống cũng phải cẩn thận để cho Ngũ Tạng điều hòa mà sản suất Tinh Ba, Ngũ Tinh Hóa Ngũ Khí, Ngũ Khí Hóa Ngũ Thần, Ngũ Thần Hóa Ngũ Quang, Ngũ Quang Huyền Phục Hư Vô. Hư Vô thì không còn phân chia, Đắc Nhứt rồi không còn sanh diệt mới vĩnh viễn trường tồn, huyền đồng Vũ Trụ. Đó là tột cùng cái Đạo vậy.

Quả Tim là Tâm Thất nghĩa là nhà của Tâm, còn huyết mạch là Thể của Tâm, vì huyết mạch chủ

lưu khắp cùng thân thể, mang Dưỡng Khí nuôi dưỡng các Tế Bào trong thân thể, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng có huyết mạch đi tới để trưởng dưỡng. Bởi vậy khi chân đập gai, tay đụng nhầm Lửa liền cảm giác biết đau, biết nóng. Cái biết ấy do Xúc mà biết, nhờ Tâm Thể là huyết mạch là biết. Nơi nào không có huyết mạch đi tới là chỗ ấy không có sự sống hoặc bị tê liệt thì không có Xúc Giác. Cái biết ấy cũng là Tâm nhưng là của huyết mạch tức Tâm Thể. Còn cái thấy của Mắt đối cảnh thần tri, biết phân biệt màu sắc sự vật, cái biết ấy là Nhãn Thức. Nhãn do Tâm mà có Thức. "Nhãn Thị Chủ Tâm" nhưng đấy gọi là Tâm Thần là cái Tâm, chung quy cũng chỉ là một Hơi Thở.

Mà Hơi Thở là cái Khí, mà Khí chính là Tâm! Tâm có thấp có cao, do chỗ Khí có Trước có Thanh. Phàm nhơn Thở thì cái Khí hòng tràn là Tâm, một Hơi Thở dùng làm lẽ sống nuôi thân, nhờ Hơi Thở ấy mà có sự sống, dứt Hơi Thở là chết. Dứt Hơi Thở thì không còn gì nữa hết. Mắt còn mà không thấy, Tai còn mà không nghe, Mũi còn mà chẳng ngửi, Miệng còn mà chẳng biết mùi vị nóng lạnh, Thân còn mà chẳng cảm giác đụng chạm tiếp xúc. Vậy thì tất cả cũng chỉ do Tâm.

Còn Hơi Thở Tiên Thiên là sao? Là chẳng phải Thở bằng mũi miệng mà Thở bằng Tâm. Tiên Thiên chỉ ứng hiên vào Tâm khi cái Tâm được Định, trở về cái Nguyên Thể của nó là Chơn Không. Bởi Tâm không còn một niệm, không tạp tưởng thì trở lại chỗ Tâm Nguyên Thủy là Chơn Không thì phù hợp với Chơn Không của Vũ Trụ, ấy gọi là "Tâm Tâm Tương Cảm." Cái Tâm đồng thể với Vũ Trụ, ấy là

Huyền Đồng thì Khí Tiên Thiên ứng vào Tâm Thể mà hòa cùng huyết quản. Khí Tiên Thiên hễ Tâm cảm thì nó ứng, chẳng phải do Hơi Thở của phàm phu.

Bởi thế các con Luyện Đạo cần để Tâm Không mới Tiếp thu được Tiên Thiên Khí. Tiên Thiên Khí hoặc biến, khó có thể cầm giữ lâu ngày nếu cái Tâm chưa hằng Định. Bởi vậy phải luyện cho được Hằng Tâm. Giữ được Hằng Tâm trong một phút nhưng mà rất khó, phải dày công phu luyện tập mới đặng.

Hơi Thở Tiên Thiên vào là Khí mà ra là Thần. Nhập Tần nghĩa là hít vào bằng Mũi, Mũi là Tần Môn cửa của Đất. Xuất Huyền là ra tại cửa Huyền Môn tức Nê Hùn Cung cũng gọi là Nam Thiên Môn Đại Phật Đản.

Vào là Khí mà ra là Thần, đó là Hơi Thở Tiên Tiên.

Lúc ngồi Châu Thiên Vận mà cái Tâm được Định, Thần Khí được vững, Tiên Thiên thị hiện, Khiếu Nê Hùn bị Điển Tiên Thiên xung phá, ấy gọi là Xuất Huyền, được như vậy mới là Ấn Chứng, nhược bằng trong lúc công phu mà Tâm còn vọng tưởng lo nghĩ bằng quơ thì Hơi Hô Hấp chỉ còn là hòng tràn tạp khí. Vậy sự công phu trong giờ ấy không kết quả. Bởi Nguyên Thể của Tâm là Tiên Thiên Khí, mà nếu Tâm còn tạp nhiễm tràn lao thì mất chỗ Tiên Thiên. Có câu:

"Phật Túc Tâm Tâm Túc Phật," cái Khí Tiên Thiên ấy là Tâm Phật đó. Tâm tưởng Phật là Tâm Không, còn Tâm vọng niệm tràn lao là Tâm tà, Tâm vọng.

Biết được nó rồi gọi là Ngộ Không tức là Đắc Đạo. Biết được nó phải thâu nhiếp được nó. Giữ nó cho thường tại trong lòng gọi là có Hằng Tâm. Không biết được Tâm mình thì không thể nào Đắc Đạo, công phu không kết quả thì không thể nào Thành Đạo được. Không biết được Hơi Thở Tiên Thiên thì làm sao biết được Thiên Tướng (Không Tướng).

Trải qua con đường thiên sơn vạn thủy, muôn hiểm ngàn lao, Ngộ Không cùng Ngộ Năng, Ngộ Tịnh phò Thầy đến được Tây Phương, bỏ xác tại Lăng Vân Độ, lìa Bến Mê lên Bờ Giác, bỏ xác phàm mà nhập cảnh Tây Phương. Vào Kiến Phật là Khí đã hóa Thần. Phật truyền lệnh mở Hội Truyền Kinh, Cộng Đồng Chư Phật Mười Phương lại chừng có 500 A-La-Hán Giáng Long Phục Hổ, Bát Đại Kim Cang Thắng Hội. Sau khi Phật Như Lai minh giải về Ba Tạng Kinh, Phật truyền cho A-Nan, Ca-Diếp nhị vị Tôn Giả dẫn Thầy trò Tam Tạng qua Bửu Kinh Các mà phát Kinh. A-Nan, Ca-Diếp nhị vị Tôn Giả lại hỏi Đường Tăng rằng: "Thánh Tăng từ Trung Thổ đến đây lạy Phật thỉnh Kinh mà có đem lẽ chi chăng?" Tam Tạng thưa: "Chỉ có lòng thành" mà đến đây lạy Phật thỉnh Kinh về Trung Thổ để cứu độ người đời cùng siêu độ âm hồn. Thế rồi nhị vị Tôn Giả phải cho Kinh Không Chữ (Vô Tự) mà Bốn Thầy trò Tam Tạng cũng không biết. Ấy là "Vô Tự Chơn Kinh" dẽ gì thế gian biết được? Mà Đường Tăng đã Hiển Đắc Kim Thân lẽ nào không biết Tâm Kinh Vô Tự? Còn Ngộ Không tức là Ngộ Đạo lẽ nào không biết Vô Tự Chơn Kinh? Thế rồi Bốn Thầy trò nhận Kinh ấy mà ra khỏi núi. Lúc đó Nhiên Đăng Cổ Phật đã thấu rõ nguyên

do bèn sai đệ tử Mạnh Hùng theo lấy Kinh lại, vì biết rằng thế gian Nam Thiệm Bộ Châu là bức thường nhơn muội trí không thể nào tri nổi Tâm Kinh ấy.

Khi Bốn Thầy trở lại ra mắt Như Lai, Phật mới phán bảo nhị vị phát Kinh không có lỗi. Chỗ này Ý Pháp rất quan trọng. Các môn đồ đệ tử muốn Đặc Pháp Thành Đạo thì phải có cả một tấm lòng thành, nguyện chí Tâm hy sinh trọn cuộc đời mình xả thân Hành Đạo thì mới được Pháp Bảo, được Kinh Báu Phật ban, mới được Thân Vàng Hiển Chứng. Đó là một sự trao đổi lập ước giữa Thánh với phàm, giữa Tiên với tục. Phàm mà muốn được Bửu Pháp của Tiên ban thì có vật trao đổi, là trọn tấm lòng thành dâng hiến, trọn kiếp sống hy sinh để đánh đổi lấy Đạo, lanh được Báu Kinh cho mình. Cũng như Thầy muốn truyền Đạo cho các con, buộc các con phải dâng Hồng Thệ, phải lập ước với Thầy, phải cam kết cùng Thượng Phụ, phải đem cả cuộc đời, mạng sống của mình để đánh đổi cái Đạo.

Sau khi Phật thuyết minh, Đường Tăng đã tinh ngộ hiểu ý, Phật dạy A-Nan Tôn Giả phát kinh Hữu Tự cho Đường Tăng đem về Trung Quốc. Lần này A-Nan Tôn Giả cũng hỏi một câu là: "Thánh Tăng từ Trung Thổ đến Tây Phương lạy Phật thỉnh kinh có đem theo lễ gì chăng để hiến dâng lên Phật?" Đường Tăng mới lấy Bình Bát Vàng dâng lên mà làm của Lễ. Bình Bát Vàng tượng trưng cho tấm lòng thành là vật quý nhứt của Đường Tăng để đổi lấy Kinh Báu.

Một Tạng Kinh Hữu Tự cũng tức là phần Thiên Thơ Quyển Hạ được giao cho Đường Tăng đem

về Trung Thổ. Xong Bốn Thầy trò ra khỏi núi Linh Sơn. Phật Quan Âm tra bộ công quả của Đường Tăng trải 13 năm gian khổ cùng bao nhiêu là tai nạn, bèn bạch trình cùng Đức Như Lai xin cho Bát Đại Kim Cang dùng thần thông đưa 4 Thầy trò đem Kinh Báu về Trung Thổ cho kịp trong vòng 8 ngày để trả lại Lôi Âm mới Thành Đạo. Bởi khi vào Lôi Âm bái Phật thỉnh kinh gọi là Khí Hóa Thần. Đến khi thỉnh về Đông Độ dâng lên Vua Đường Thế Tôn ấy gọi là Thần Huyền Hư. Xong nhiệm vụ rồi 4 Thầy trò được Bát Đại Kim Cang dùng thần thông hóa gió trả lại Phật cảnh là Thành Đạo gọi là Hư Huyền Vô. Như Lai sắc phong cho Tam Tạng đặng thành Chánh Quả là Chiên Đàm Công Đức Phật. Ngộ Không Hành Giả được thành Chiên Đầu Thắng Phật, phục huyền Chơn Thể, không còn mang lốt Mỹ Hầu Vương, cũng không còn Kim Cô Cẩn Thủ, ấy là "Tướng Thể Quy Minh, Chơn Như Đại Giác." Ngộ Năng được phục hồi Thiên Bồng Chánh Khí, được Phật chỉ phong làm Tinh Đàm Sứ Giả. Ngộ Tinh phục hồi Quyên Liêm Thiên Tướng hình dung tuấn nhã. Được Phật chỉ phong làm La Hán.

Tam Tạng thần sắc quang minh, ba tròn hình dung tuấn tú, chẳng còn mặt người mà lòng thú như xưa "Thân Phật mà lòng cũng Phật." Con Long Mã cũng được A-Nan Tôn Giả dẫn ra ao Hóa Long xô xuống mà hoàn lại kiếp Rồng, vẩy vàng, sừng ngọc, râu bạc, liền bay lên dán vào Long Trụ được Phật chỉ phong làm Bát Bộ Thiên Long.

Bốn Thầy trò được thành Chánh Quả ấy gọi là "Nhứt Thể Tam Thân Đồng Hiển Phật." Đó là xong

cuộc Tây Du, phần Tả Kinh của Thầy đến đây đã mãn.

Đàn mai còn một đêm Thầy trò ta hội ngộ  
tâm sự một lần cuối để rồi chia tay cho đến ngày  
Long Hoa mới gặp lại.

*Canh khuya Thầy mãn Diển Thần  
Các con ở lại cõi trần lo Tu.  
Thắng!*

\*\*\*\*\*

## ĐÀN CHUNG

ĐÀN THANH - Tuất Thời 11-08-86 (AL)

*Hà Thanh ngự Diển đến cùng con  
Chưởng Giáo ngày nay phận sự tròn  
Huệ Pháp truyền trao cho đệ tử  
Thiên Tôn nay đã phận vuông tròn.*

Sắc lệnh Đại Từ ban xuống, định đến thu này  
cuộc tả kinh phải chấm dứt. Thầy không dám trễ lịnh  
mà phải đúng Thiên Cơ. Từ đây các con phải Chí Tâm  
Chí Thành, cố gắng công phu Nhứt Tâm tu tiến, đừng  
nên bê trễ, phải tranh thủ từng giờ từng khắc, bởi Đạo  
là rất quý báu, Đạo là tất cả nghe các con!

Phải tự mình nỗ lực đoạt thủ công phu. Cơ  
Tự Đắc là bởi nơi mình, Thầy không phương hành thế  
cho các con được. Thầy mong sao các con phải "Thành  
Công Kết Quả."

Nếu con thành Tâm lo giải thoát thì sẽ có  
Long Thần bảo trợ, việc chi cũng do Đại Từ Phụ,  
Thầy trên hằng chiếu điển xem xét công quả của mỗi

con. Vậy con cố gắng hết sức mình thì sẽ được thành  
công như ước nguyện.

Thầy đây có trách nhiệm Giám Khảo trong  
ngày Long Hoa Đại Hội, một phận sự rất là quan  
trọng nên ngoài việc phải lo cho các con môn đồ đệ  
tử, Thầy còn trách nhiệm sắp xếp thứ tự trong ngày  
Phán Xét Đại Hội Long Hoa.

Ôi! Hội Long Hoa vô cùng vĩ đại! Là ngày  
hội Tiên Phật Thánh Thần, Nhứt Nguyệt Tinh Tú,  
Tinh Đầu Tinh Quân, thảy đều Xuất Tướng Tinh về  
Triều Đế Khuyết. Ngày Hội Lớn của Vũ Trụ "Thiên  
Đô Bạch Ngọc Kinh."

Ôi! Vô cùng vĩ đại! Ngày ấy con nào được dự  
Đại Hội Long Hoa thì kể như là Thành Đạo! Còn sự  
khảo thí tại trần này là để Hành Giả vượt mọi trở lực  
cam go thử thách vì "Thắng Được Lòng Mình Thủ Kẻ  
Như Thành Đạo." Chứ ngày ấy không phải là ngày  
Thi Tuyển, mà Hội ấy là Hội Mừng Vui Sự Thành  
Công Kết Quả của Chư Phật Chư Tiên trở về dự Hội.

Thầy mong ngày ấy có mặt các con!

### THI BÀI THẦY BAN

*ĐẠI TỬ PHỤ CHÍ TÔN hoan hỷ  
HÀ THANH - Ta phụng chỉ Tả Kinh  
Từ khi cách mặt xa nhìn  
Mà lòng không cách như hình bóng xưa.  
Cuộc Tả Kinh cũng vừa viên mãn  
Từ nay đây trẻ ráng lo tu  
Thiên Thơ Thầy vẹt ngút mù  
Cho con nhìn ánh Trăng Thu tỏ tường.  
Kể từ đây một đường thẳng tới  
Thầy về Tiên mãi đợi mong chờ*

Thầy truyền Nhứt Bộ Thiên Thơ  
Hỡi con tu luyện còn chờ chi chăng?  
Vậy trẻ ráng tâm phảng nguôn cội  
Kể từ đây sớm tối tu hành  
Tứ Thời con hãy tiến nhanh  
Hầu trên Từ Phụ Diển lành bố ban.  
Vậy trẻ hãy một đằng thẳng tiến  
Có Thầy trên chiếu Diển xét soi  
Long Thần Hộ Pháp trông coi  
Xét xem công quả con ôi ráng gìn!  
Thầy đã giải Chơn Kinh cho trẻ  
Thầy chỉ tường mọi lẽ nên hư  
Khai Tâm mở Trí Huệ Từ  
Chờ ngày Phản Bồn Bồng Lư gặp Thầy.  
Đêm nay đây canh chày Thầy dạy  
Mong các con đừng trái lời Thầy  
Bên lòng chặt dạ chó khuây  
Tình Thầy nghĩa trẻ đêm này nưa thôi.  
Các con ôi! Lỗi thôi chi nưa  
Nếu thương Thầy bùa bùa siêng lo  
Ngày sau hiệp mặt Thầy - Trò  
Thầy mong con trẻ ráng lo cho thành.  
Các con muốn thành danh mai hậu  
Thì phải toan phấn đấu vượt qua  
Những khi thỏ lặn ác tà  
Đường dài lắm lúc Quỷ Ma ngăn đường.  
Thương cho trẻ còn đường tu niệm  
Còn trải qua muôn hiểm ngần nguy  
Miễn con chặt dạ kiên trì  
Thiên lao vạn khố gắng thì vượt qua.  
Thương Đệ Tử lòng Ta chưa cạn

Muôn vạn lời chưa mãn lòng Ta  
Lòng Ta luống những thiết tha  
Các con có biết Lòng Già này chăng?  
Day con từ Kẻ Rặng Chon Tóc  
Chỉ mong con ráng học ráng hành  
Hiểu rồi con phải thực hành  
Các con ghi nhớ lòng thành đừng loi.  
Con khôn lớn phải rời Cha Mẹ  
Thầy dâu thương dâu lẽ ăm bồng  
Tự mình tả đột hữu xông  
Thoát ra cho khỏi cái vòng tròn ai.  
Đêm nay đây là ngày kỷ niệm  
Thầy trò Ta đôi tiếng biệt ly  
Con ôi! Đường thẳng cứ đi  
Long Hoa Đại Hội Trường Thi đã gần.  
Thương Đệ Tử ân cần nhắc nhở  
Ráng lên con đừng trở lối đường  
Thẳng đường trực chỉ Tây Phương  
Trở về Bạch Ngọc tình thương Đại Từ.  
Giờ đã mãn Cung Hư trở lại  
Từ giã con, con hãy ráng lo  
Chơn Kinh Thầy giải một pho  
Các con noi đó mà lo tu hành.

THI:

Chơn Kinh Thầy giải đã tròn xong  
Các trẻ từ đây gắng một lòng  
Hãy ráng công phu tròn phận trẻ  
Công đây con sẽ dự Hoa Long.

THI:

Thầy trò cách biệt kể từ đây  
Thầy dạy trước sau đã đủ đây

*Cứ thế mà lo trau luyện mãi  
Thương Thầy con chó phu lòng Thầy.*

THI:  
*Thầy dạy các con đã hết tình  
Các con nam nữ róng đinh ninh  
Quản bao cay đắng trần gian khổ  
Công quả công phu hãy róng gìn.*

THI:  
*Từ giã các con trở lại trần  
Róng lo tu luyện róng siêng nồng  
Mây lành năm sắc Thầy lui điển  
Tiên tục từ đây khó nói gần!  
Thăng!*

(Châm Dứt Tây Du Chơn Giải)