

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

# TAM NHẬT ĐÀN

Lưu Hành Nội Bộ

In Lại Theo Ấn Bản 1996

CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

Đánh máy lại: **Hồng Lan**  
Trình bày: **Hồng Lan & Tấn Hưng**  
Xếp chữ: **H&L TypeSetter**  
Đóng tập: **H&L eBooker**  
Làm tại: **Chicago - U.S.A.**

TAM NHẬT ĐÀN  
Di Sản Văn Hóa  
Quốc Đạo Đại Đồng

Copyright © 2008 — Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh

CAO ĐÀI HUỖNH ĐẠO  
CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

## BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN

Hà Tiên, Đàn 15 tháng Giêng, năm Ất Hợi, 1935.

THI:

*CAO thượng Chí Tôn cõi Ngọc Tòa,  
ĐÀI tiên giáo Đạo cõi Nam Kha,  
TIÊN ông chỉ rõ đời Ngươn hạ,  
TRƯỜNG thiện tâm chân khỏi nạn qua.*

Thầy mừng các con.

Này các con, hôm nay Thầy về để chỉ rõ cuộc đời thế sự cho các con giữ lấy xác thân. Vì ngày hôm nay, Thiên Địa tuần hườn dựng lại Thượng nguơn thì nhân nào quả nấy, thiện ác đão đầu, các con có biết đó là chi không? Thiên Địa tuần hườn là ba nguơn tuần hườn trở lại Thượng nguơn, đó là giáp vòng trở lại, thay mới đổi cũ, thay quả địa cầu, thay bầu trái đất, nhân vật cỏ cây đều thay đổi tất cả đó các con:

Này các con.

THI:

*Cơ trời thay đổi máy Càn Khôn,  
Sấm dậy đất bung xác xa hồn,  
Tam Giáo giáng trần quy Ngũ phái,  
Bát môn đồ trận cõi thâu hồn.*

GIẢI THÍCH:

Câu thứ nhất và nhì:

Ngày kia, quả Địa Cầu, bầu trái đất rung chuyển kinh Thiên động Địa, dầu người mình đồng xương sắt cũng khó bảo toàn tính mạng. Chỉ có phước đức là vẫn còn.

Câu thứ ba và thứ tư:

Ngày kia, tại xứ VIỆT NAM, Trời lập BÁT MÔN ĐỒ TRẬN Có 8 cửa : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Hào quang sáng chói nửa lừng trời thì bá đạo hoàn cầu thấy hào quang, sang phá trận cho tiêu tan, giành làm bá chủ.

Trận Bát Môn của Trời lập, chính là "THIÊN MÔN TRẬN", người tu 1000 năm vào trận khó ra.

Thiên Môn Trận thâu hồi bá đạo vào Bảng Phong Thần, đó là Phong Thần thăng Bảng kỳ Ba đó các con! Như vậy thì bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo sang phá trận đều bị tiêu diệt, hồn lên Bảng Phong Thần hết cả.

Vậy thì bá đạo không phá nổi Đồ trận của Thầy. Thầy mới thống nhất mà giáo truyền Đại Đạo khắp cả thế giới năm châu vũ trụ, chẳng phải truyền đạo ngày hôm nay đó các con! Vì Đạo Thầy chưa khai giáo, chưa thống nhất nên Triệt giáo hoàn cầu làm sao truyền Đạo Thầy cho được.

Ngày hôm nay, Thầy giáo Đạo để biểu hiệu Cao Đài Phổ Độ, là độ các con lập công giải thoát cho kịp kỳ Tận Thế này. Nên Thầy giáng Đạo chưa khai giáo, đến cơ phổ độ hữu hình là hữu hoại, tiêu hoại hết rồi thì chỉ còn lại những đạo tâm hữu căn hữu phước, anh tài tuấn kiệt.

Thầy mới khai giáo Kỳ Ba, thì Phật, Thánh, Tiên, Tam giáo hạ trần hoát khai Huỳnh Đạo lập đời Thánh Đức Tân Dân, thì chừng đó Huỳnh Đạo thâu hết những kẻ đắc pháp huyền hư cùng hiền tài tuấn kiệt mà dẹp loạn can qua hoàn cầu mới được.

Các con nên hiểu, dẹp loạn can qua hoàn cầu

vũ trụ mà thống nhất bá đạo Triệt giáo chẳng phải là để ai cũng làm được đó sao?

Phải đủ tài năng thao lược pháp bửu nhiệm màu mới dẹp loạn hoàn cầu thống nhất, chẳng phải là việc dễ đó các con!

Thầy giáo Đạo để biểu hiệu Cao Đài ra trước đặng độ các con cho kịp kỳ lập công đặng giải thoát, cho nên Cao Đài là cơ Phổ Độ, không có lập đời. Còn lập đời là Huỳnh Đạo là cơ Vô Vi, là Phật, Thánh, Tiên xuống thế lập đời mới được.

Đến ngày THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO, đó là khai mở Đạo HUỲNH, thì Phật, Thánh, Tiên, Tam giáo hạ trần xuống thế mà thống nhất hòa bình, năm châu cùng vũ trụ, Thầy mới đem biểu hiệu Cao Đài mà truyền lưu cõi thế, các con không thông căn Đạo, không tìm hiểu được Thiên Cơ, tưởng lầm Cao Đài truyền đạo Năm Châu, Thống Nhất hoàn cầu chưa được. Vì Cao Đài là cơ hữu hình đâu có Phật, Thánh, Tiên mà thống nhất, mà lập Bát Môn Đồ Trận. Thầy để biểu hiệu Cao Đài ra trước đặng độ các con cho kịp kỳ Nga - Mỹ chống nhau bằng cơ khí tối tân tận diệt loài người khắp Năm Châu cùng vũ trụ, đó là ngày Tận Thế nghe các con.

Các con hãy tịnh tâm mà nghe Thầy cho bài đặng biết rõ loại cơ khí tối tân cũng là khoa học:

BÀI:

*Cơ tạo hóa Thiên Đình sắp định,  
Bầu Càn Khôn xoay chuyển lập đời.  
Thay bầu Trời Đất đổi đời,  
Cỏ cây tiêu sạch, loài người còn chi.  
Cơ tận diệt huyền linh sắp định,*

*Tạo cơ đồ chấp chỉnh hùng binh.  
Mỹ - Nga chống chọi thịnh thình,  
Tài cao pháp giỏi chống kinh trên không.  
Ôi! Nhân loại ngục hình trần khổ!  
Chịu pháp màu vô số ngửa nghiêng,  
Thôi thôi chạt đất bốn miền,  
Diệt bằng cơ khí của đời tạo ra.  
Kẻ hạ nguơn lánh xa đạo đức,  
Tin tưởng rằng cơ khí là hơn.  
Rồi đây tiêu diệt chẳng còn,  
Tạo thành cơ khí diệt người là ai?  
KIM HỒNG LĨNH đầu thai nước Mỹ,  
HỒNG ĐỊNH QUANG sử ký nước Nga.  
Hai tay đồ đệ của ta,  
Thế loài nguyên tử diệt tà thế gian.  
Nhị Thế chiến Hít Le tên đặt,  
Tam đó là trận giặc kỳ ba.  
Những tay đồ đệ của ta,  
Diệt tiêu thế giới pháp tài kinh oai.  
Cho những kẻ khinh tài thần thánh,  
Cho xuống trần tạo lấy hữu hình.  
Diệt loài vô đạo hỡi kinh,  
Ham mê vật chất xác hồn ra tro.  
Thần thánh lập tạo thành cơ khí,  
Để xem mà có phải hay không.  
Chết thôi vô số muôn phần,  
Bờ đời yêu nó Thánh Thần tùy theo.  
Diệt cho hết kẻ yêu khoa học,  
Cho rằng là chẳng có Phật, Tiên,  
Diệt tà độ kẻ nhân hiền,  
Đặng cho mà biết Thánh, Thần có không.*

*Cơ tận diệt muôn phần thâm khổ,  
 Các nhân hiền kiếm chỗ an thân.  
 Súng thần đạn được đao gươm,  
 Của Trời sai khiến diệt phường vô lương.*

Đây, Thầy giải nghĩa tiếp: Theo nhân nào thì gặp quả nấy. Trước đầu bài cho các con biết rõ mà giữ lấy xác thân. Nhân nào quả nấy, là luật Trời định ngày hôm nay: Tạo thì mang, vay thì trả, liền theo căn không được. Nhân quả kiếp nào, buổi này phải trả sạch. Vì ngày hôm nay Đòi tận thế, lập lại Thượng Ngươn y đời Thượng cổ. Đời mới; dân đức hạnh hiền hòa, thông minh sáng suốt, là đời thái bình cộng lạc, không còn nhân quả trả nhau và loạn lạc giết nhau như đời nay.

Vì vậy, nên Trời định: Luật Nhân Quả kiếp nào buổi nấy phải trả sạch, thì rồi đây, nạn nhân quả chen nhau mà trả, tận diệt giết nhau, máu chảy đầy sông, xương phơi trắng đầy đồng, không ai chôn vùi cho hết đó các con! Nên Thầy quá lo cho các con mà chỉ rõ Luật Trời định vậy. Thầy khuyên các con dù là tín đồ hay Chức Sắc, không nên tạo nhân quả, kéo phải trả cấp kỳ hiện tại, không còn để qua kiếp sau như kỳ trước. Nên các con phải lấy chí trượng phu quân tử, mà ăn ở theo thời kỳ: dầu có giàu sang quyền thế cao mấy cũng đừng theo tánh tiểu nhân vô đạo, mà đối với kẻ nghèo khó thấp hèn, khinh khi ỷ lại, kiêu căng hay cậy chức phận, lớn lối ỷ quyền, làm cho người đời oán ghét, thì là diện phục, tâm nó bất phục, nó cũng kiếm thế trả thù liền, cho các con khổ thân hay bỏ mạng đó các con!

Vì ngày hôm nay Luật Trời định vậy, thì

thiếu chi kẻ nó cậy thế trả thù trả oán, các con chó làm tướng như đời trước kia mà khổ. Thầy đã biết trước những hành vi của các con hành động hằng ngày tất cả.

Vì Luật Trời đã định: VAY MỘT PHẢI TRẢ MƯỜI. Thầy nhắc lại để các con rõ: vay một phải trả bằng mười. Trước kia, kẻ giàu sang bóc lột những kẻ nghèo để làm giàu, lại còn khinh khi ỷ lại, đó là một điều vay, một mối hận thù. Lại nữa, kẻ cậy thế ỷ quyền đàn áp những kẻ nghèo, đó là một điều vay, một mối hận thù nữa. Ngày đó, những kẻ nghèo hèn dân giả vì cô thế, nên nhịn thua ráng chịu. Đến ngày hôm nay, Thiên Địa tuần hườn, sắp cận ngày tận thế đặng lập đời, nên Luật Nhân Quả phải tiến mau, trả quả cho mau, giết nhau cho mau hết, đặng lập đời Thượng Ngươn trở lại.

Vì vậy, ngày hôm nay, Trời khiến cho kẻ dân giả bị bóc lột đàn áp đó, lại nó kẻ cầm đầu xúi giục, chúng chỉ cậy nơi đó mà tàn sát tận diệt trở lại những kẻ giàu sang quyền thế.

Đó là: trước kia, Tư Bản lấn hiếp Vô Sản, cậy quyền ỷ thế, ngày nay nó trả lại bằng cách tận diệt Tư Bản. Trả như vậy, đó phải trước vay một nay phải trả lại mười không, các con?

Vì vậy, nên hôm nay, Thầy căn dặn các con phải giữ lấy xác thân, đừng làm cho ai buồn khổ cả. Vì Luật Trời định vậy: tạo thì phải mang, không trốn phương nào cho khỏi.

Ngặt lắm, Thầy mới phong chức cho các con có thứ tự đặng thi hành phận sự của Thầy. Mà Thầy phong thì Thầy lại lo sợ cho các con: Sợ là các con có

chức ý quyền, nên theo Luật Nhân Quả thì các con bị tận diệt. Nhưng Thầy sợ cũng không khỏi được nhân quả trả nhau. Vì Thầy biết tánh phàm các con, chưa bỏ được, nên có chức phạt rồi thì còn tạo quả hơn lúc chưa có.

Từ xưa đến nay, "Đạo thì hành không không: không quyền, không lợi, không danh", mà Thầy phong chức cho các con thì có khác nào Thầy xúi các con làm thêm tội nữa. Như vậy, thì các con phải biết: Thầy lấy cái giả mà hành mới thành cái thiệt. Chức phạt quyền danh là giả, nếu các con không tìm ra để biết đó là giả, thì phải liệu làm sao? Thì các con cứ hành theo cái giả cho thông thả xác thân, ăn trên ngồi trước, muốn cho kẻ bầm người thưa: Ấy là điều thất đức.

Bởi vậy, từ xưa đến nay, có chân truyền bí pháp nào mà dạy hành Đạo như các con hành đó, nói cho Thầy nghe thử?

Các con nên hiểu: Thầy nói có mặt có trái. Thầy nói bề mặt là Thầy gạt mà thử các con, đó là giả. Phải tìm Thầy nói bề trái mà hành theo, đó là cái thiệt của các con hành Đạo.

Vậy thì các con phải phân ra làm hai:

- Một bên là xác thịt, phải hành Đạo theo đời hữu hình đặng độ nhân sanh mà lập công trả quả.

- Còn một bên là tinh thần, phải hành Luật Vô Vi.

Hành Luật Vô Vi không phải là hành Đạo Vô Vi đâu nhé! Hành Đạo Vô Vi phải hành theo chân truyền bí pháp tham thiền nhập định.

Hành Luật Vô Vi là cái thiệt của các con hành

Đạo. Hành Luật Vô Vi là điều chi? Hành Luật Vô Vi là tâm các con hàng ngày phải nhớ tưởng lời Thầy chỉ dạy, không dám hành điều chi sai quấy với lời Thầy. Kế đến là nhớ hàng ngày có Thầy ở trước mặt các con xem xét phạt hành, thì các con mới không dám phóng tâm hành theo ý muốn những điều vô đạo của bầy tình, như vậy mới thành Đạo được đó các con!

Nhược bằng các con cho tinh thần cũng là thể xác, hành chung có một đường duy vật theo đời giả, không tưởng nhớ lời Thầy, khiến các con không sợ tội lỗi gì cả. Các con hành Đạo theo Đời: Đời còn thì các con còn, Đời tàn thì các con phải tận diệt hồn xác. **THẦY ĐÂU ĐỘ ĐƯỢC NHỮNG ĐỨA SAI LUẬT TỘI TRONG VỚI THẦY**, để rồi đây các sẽ thấy rõ.

Các con nên hiểu: Đời là giả tạm, sống ở thác vè, chức phạt lợi quyền là điều nhân quả. Ngày hôm nay Luật Trời định: nhân quả trả nhau, thì chức phạt lợi quyền còn hại thân mau gấp, cao sang bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu đó các con. Hễ trèo cao thì té nặng, không hề sai. Rồi đây các con thấy rõ Luật Nhân Quả trả nhau trước mắt, nào là súng đạn gươm đao tràn khắp đâm chém giết nhau. Rốt lại, chỉ còn ba, bốn phần người đó các con. Đó là Luật Trời định tiêu diệt hết những kẻ sai luật Thiên điều đặng lập đời. Vậy các con nên tự hiểu lấy mà giữ xác thân trong buổi đời hỗn loạn.

Chức phạt Đời hay Đạo, Thầy cho các con biết trước, sau này sẽ bị nhiều kẻ oán ghét. Vì chức phạt hay lớn lối ý quyền, kiêu căng. Đời loạn thì dân giả nó nhớ những kẻ đó đàn áp nó, nó thừa cơ đó mà phe đảng với nhau trả thù không hề sai, để các con

thấy rõ.

Hai nữa, còn nạn Định Bá Đồ Vương, nạn Ba Dân: Dân quyền, Dân quốc, Dân sinh, nó tranh chỗ đứng nơi ngòi, máu chảy thành sông, xương phơi chật đất. Các con trốn phương nào cho toàn thân.

Hễ nhất nhứt vô vương đảo huyền sanh chúng, các con ở chung lộn với bầu trái đất, trốn lên Trời đặng chằng? Thầy nói trước cho các con biết: Không có một chéo đất nào mà đặng yên để các con trốn khỏi loạn giết người. Chớ làm tường chỗ này yên, chỗ kia yên. Thầy độ người đạo tâm hành đúng Luật của Thầy, Thầy không độ riêng một chéo đất nào khiến những kẻ vô Đạo đức sống yên ổn ở đó được bao giờ. Để Đời tới, các con thấy rõ Luật Trời biến động, lời Thầy nói không hề sai nghe các con.

Cơ hỗn loạn khắp cả thế giới hoàn cầu, đó là Luật Trời định: tiêu diệt hết những kẻ đã man vô Đạo đặng lập đời Thượng Ngươn. Các con theo Thầy học Đạo từ năm Bính Dần, đến ngày hỗn loạn, sủng đạn gươm đao tràn khắp tứ bề bao phủ, các con cũng như các tôn giáo, Đạo hay Đời, cũng đều ở nơi bãi chiến trường tên đạn. Kẻ nào Đạo tâm hành đúng Luật Thiên Điều thì đặng lập Đời, kẻ sai luật đạo đức ngoài môi thì thịt nát xương tan từng mảnh mà đền bởi tội lỗi chống nghịch Luật Trời đó các con! Để rồi đây thấy rõ Luật Trời phạt loài người khắp cả thế gian, y như lời Thầy nghe các con!

Vì Luật Trời định: ngày hôm nay diệt kẻ tà độ người chánh đặng lập đời. Diệt tà là diệt những kẻ lòng dạ không ngay hành điều bất chánh, lòng tham lam muốn lợi quyền, thi hành những điều vô đạo,

phạm Luật Trời. Nếu còn sót lại những kẻ đó lập đời, thì họ sẽ tranh giành vật chất, đỉnh chung, chẳng biết thương nhau, thì loạn vẫn còn đó các con. Không có cơ hỗn loạn đánh giết nhau, làm sao rõ mặt anh tài tuấn kiệt. Không có chia phe mà nghịch lẫn nhau, đánh giết nhau tàn khốc, làm sao tiêu diệt hết đã man vô đạo, mà lập đời Thánh Đức Tân Dân hờ các con?

Bởi vậy, đến ngày Xiển, Triệt đấu tranh chính các con cùng các tôn giáo năm non bảy núi xuống thế tranh hùng, đánh giết nhau nguy khốn, nếu các con có đủ tài phép, đức hạnh thì mới còn. Thầy ngó lại tài phép các con: Tài phép thì không, còn đức hạnh thì thiếu, cũng như rắn nọ không đầu, biết lấy ai diu dắt trong buổi đời hỗn loạn.

Đến ngày đại loạn thì đảng phái tương tranh cùng Xiển, Triệt, đánh giết nhau tàn khốc. Lúc đó, nhà cửa sự nghiệp các con điêu tàn, bình địa chẳng còn, đời tới các con thấy sự tang thương biến đổi.

Cơ sàng sây chọn người hiền đức đặng lập đời, thì khắp cả thế giới hoàn cầu, khắp cả xứ Việt Nam mấy mươi triệu nhân sanh, đều ở trường hỗn loạn.

Đạo, Đời cũng vậy, không một ai tránh khỏi Luật Trời, kể từ chân núi cho đến thị thành, chỗ nào có người nhiều thì loạn nhiều, trả quả nhiều đó các con. Hiện giờ Thiên Cơ chưa tới, các con còn đầm ấm gia đình, cho rằng đời chắc chắn, gạt bỏ lời Thầy nói đây. Không còn bao lâu, thấy rõ Luật Trời thưởng phạt loài người tan xương nát thịt góm ghê, nhà trống ruộng hoang, lâu đài sụp đổ, bỏ xứ ly hương, dịch chướng hoành hành, đau bịnh tràn khắp, thì các con

thấy rõ Luật Trời nghe các con!

Khi Thầy giảng Đạo xứ nào, phải mượn chỗ đất nơi đó mà bành trưởng, tạo lập Tịnh Thất hay Tòa Thánh nơi đó. Tịnh Thất hay Tòa Thánh đó là chi? Đó là nhà Hội Nhân Sanh vào đó mà tín ngưỡng, vào đó mà nghe lý Đạo, hành theo Điều Luật của Thầy. Đó là Thầy mượn chỗ nơi đó dựng tạo lập mà độ các con theo kỳ tận thế phải tiêu tan: NƠI ĐÓ SẼ TIÊU TAN THEO LUẬT ĐỊNH CỦA THIÊN ĐIỀU.

Thầy đâu chống nổi Luật Trời, Đạo của Thầy hôm nay còn nhiều lớp còn dài, chẳng phải như hai kỳ trước, vì Luật Trời định: Tận thế dựng lập Đồi, nên Thầy mới giáo dục Kỳ Ba dựng độ kẻ hữu căn, dựng lập Đồi trở lại. Thầy giáo Đạo dựng phổ độ, là cơ hữu hình đi với vô vi, là cơ lập Đồi, nên còn nhiều lớp còn dài... thì cơ Phổ Độ của Thầy đến ngày hỗn loạn là chấm dứt, thì các con cùng nhân loại đều ở bãi chiến trường, tên đạn. Đạo Đồi cũng vậy, cơ hỗn loạn là cơ sàng sảy của Thầy, để tiêu diệt dã man vô đạo hành trái Luật Thầy, còn lại những Đạo tâm hữu căn hữu đức, đem qua Kỳ Ba Vô Vi, lập Đồi Thượng Ngươn trở lại. Thì nhân loại cùng các con hiện giờ sống tạm đỡ đó thôi, chờ cơ tận diệt mãn rồi, còn ai mất ai sẽ biết. Thì hiện giờ, các con sống tạm, chờ ngày tận diệt là ngày thường phạt, thì hân hoan vui thú làm chi hở các con! Các con nên nhớ lời Thầy mà tìm hiểu, Thầy nói Đạo lập Đồi, phải tìm cho ra chân lý mà hiểu. Đạo là Vô Vi. Vô Vi là Phật, Thánh, Tiên, là Đạo. Thì Thầy nói Đạo lập Đồi có phải là Phật, Thánh, Tiên không? Thì ngày kia, Phật, Thánh, Tiên sẽ xuống thế lập Đồi Thượng Ngươn trở lại...

Các con chớ lầm tưởng khi nghe Thầy nói Đạo lập Đồi. Các con cho rằng các con vào Đạo đi thống nhất hoàn cầu lập đời Thượng Ngươn trở lại mà xưng hô inh ỏi. Làm cho các tôn giáo chê cười quá động lòng Thầy. Các con nên nhớ, cơ tận thế lập Đồi Thượng Ngươn là cơ Tạo Thiên Lập Địa, thay quả Địa Cầu, thay bầu trái đất, nhân vật cỏ cây đều thay tất cả. Quả Địa Cầu đều thay đổi như vậy, thử hỏi các con nào đã đủ tài năng thao lược pháp bửu nhiệm màu chưa mà các con tạo Đồi sửa thế thành cõi Niết Bàn dựng chăng? Quá xưng hô cho mình là Thần Thánh, thiệt là quá tối!

Chùng nào các con theo Thầy học Đạo, tu luyện nhiều kiếp dài công, được đắc pháp huyền hư, lục thông phát huệ, tiếp điển với Thầy, nghe Thầy chỉ đạo, thì chùng đó các con thành Đạo, các con mới là Đạo đi thống nhất Triệt giáo toàn cầu, lập đời Thượng Ngươn trở lại. Còn hiện giờ, các con vào Đạo lập công, dựng giải thoát kỳ tận thế này, vào Đạo mà tu tâm sửa tánh, ở vào khuôn Luật Đạo, mà Thầy coi tâm còn dôi dổi, chưa đủ thiết tâm như một, tánh còn tự cao, chưa chịu hạ mình là bậc thấp, thì sửa tâm sửa tánh chưa xong được hưởng gì là Thần Thánh, mà khoe inh ỏi! Các con không ngó bên ngoài mà thấy và hiểu: người đắc pháp có phận sự thay mặt Thầy, là người có đủ tài năng thao lược dựng nước khai non, tạo đời sửa thế, mà ẩn danh với kẻ thường dân lẫn lộn giúp đời lập đức, không bày lộ khoe danh, các con đừng lầm tưởng không người nào như thế, như vậy là quá tối. Các con hãy tịnh tâm mà nghe Thầy minh chân lý là sự thật của Đạo cho các con biết rõ căn cội



nguồn gốc Cao Đài Phổ Độ.

Cao Đài Phổ Độ là ngày hôm nay, cuối Hạ Ngươn, đời tận thế là tận diệt loài người năm châu cùng cả vũ trụ, còn lại kẻ hữu căn hữu đức, đặng lập đời trở lại Thượng Ngươn, thì Luật Trời định giáo Đạo Huỳnh xuống thế độ kẻ hữu căn, lập đời không có phổ độ.

Thì Thầy đây là người Việt Nam, đắc Đạo hơn Bốn Chục Triệu Ngàn năm. Hôm nay, Tào Hóa giáng Đạo tại xứ Việt Nam, Thầy vâng mệnh Tào Hóa đầu thai xuống thế độ kẻ hữu căn, lập Đời Thượng Ngươn trở lại, y lệnh của Tào Hóa, cũng không có phổ độ. Phổ Độ là do thầy quá thương các con là nòi giống của Thầy, bị Luật Trời tận diệt hết chẳng còn, nên Thầy hoài tâm cùng Tào Hóa nhiều lần mà xin xá tội các con, cùng xin cho Thầy độ hết các con về cùng Thầy, không nở bỏ. Vì vậy, nên Thầy tá danh Cao Đài Phổ Độ, Thầy đem hai kỳ trước chung lại, kêu là Tam Kỳ Phổ Độ. Chính thiệt là kỳ này lập đời chớ không có phổ độ.

Phổ độ đây là phần riêng của Thầy độ các con đó thôi. Nếu kỳ này Thầy không độ các con lập công giải thoát, thì các con bị Luật Trời tiêu diệt hết chẳng còn.

Vì vậy, hôm nay, Luật Trời tiêu diệt hết những kẻ thiếu căn thiếu đức, ham mê vật chất quyền danh, thi hành điều vô đạo, phạm nhằm Luật Trời, tiêu diệt họ đặng lập Đời Thánh Đức Tân Dân, thì các con còn gì hồn xác. Vì Thầy biết các con là kẻ thiếu căn thiếu đức, ham mê vật chất quyền danh, còn tồn tại ngày chót đây, không chiều theo luồng điển thiên

xoay chuyển mà tu hành lập công bồi đức, kỳ Hạ Ngươn tận thế. Còn kẻ hữu căn hữu đức, là kẻ có công tu kiếp trước. Bước cuối Hạ Ngươn, Đời tận thế Hội Long Hoa, thì kẻ hữu căn đặng tiếp luồng điển thiên tu hành hết, trước ngày Thầy giáo Đạo Cao Đài này, sẽ thấy đắc quả Phật, Thánh, Tiên. Còn người đặng đắc pháp Huyền Hư, Lục thông phát huệ, tiếp điển với Thầy, nghe Thầy chỉ dạy. Những kẻ đó hiện giờ là người thi hành phận sự của Thầy, hành Đạo Kỳ Ba Vô Vi, đi thống nhất Triệt giáo hoàn cầu mà thành lập Đạo Thầy, thì những kẻ đó hiện giờ tiếp điển với Thầy mà hiểu không đặng căn cội nguồn gốc của Thầy, từ Thượng Giới đến hữu hình thế gian, không cần Thầy nói giống như Thầy nói cho các con biết, các con là những kẻ thiếu căn thiếu đức, còn mê đời, hành điều vô đạo. Hành điều vô đạo là phạm vào Luật Trời thì sẽ bị tận diệt đặng lập đời. Vì vậy khi Thầy ngự Bạch Ngọc Kinh châu Thượng Đế, thấy Luật Trời xoay chuyển cận ngày tạo Thiên lập Địa, thay quả Địa Cầu, thay bầu trái đất, nhân vật cỏ cây đều thay đổi cả. Đó là Ngũ Hành thâm loài người cùng vật chất đó các con.

Vì vậy, Thầy gấp gấp mau mau giáng Đạo Kỳ Ba, ngày mừng Một tháng Giêng năm Bính Dần, Thầy dùng huyền diệu cơ bút khắp nơi mà kêu gọi các con mau quay đầu tỉnh ngộ mà theo Đạo Cao Đài có tổ tiên ủng hộ mà giải thoát hay còn sống cả xác thịt đặng Thầy độ lập Đời Tân Dân Thánh Đức. Không thì Luật Trời tiêu diệt tan xương nát thịt tiêu hồn đó các con. Đó là cận ngày tận thế, Thầy mới dùng đến huyền diệu mà kêu rêu các con cho mau,

kéo ú ớ tận thế đến nơi lập công sao kịp đó các con.

Lại có đũa chê bai huyền diệu của Thầy khác nào một lũ đầu đầu trước kia phản Chúa diệt Đạo Gia Tô, Thầy cũng thấy đáng thương đáng tiếc. Các con nên hiểu, Thầy quá thương thì mới dùng đến cơ bút huyền diệu, Phật, Thánh, Tiên giáng về kêu réo cho mau, chẳng phải việc trò chơi dưới thế mà khinh thường - là một điều quá đáng - để rồi đây các con thấy rõ đời còn hay tận cho biết. Đạo ai tu, tội ai hưởng mà phải kêu phải réo? Kêu là vì thương nòi giống của Thầy tận tiêu hồn xác.

Nên Thầy bày cơ Phổ Độ bành trướng phò trương theo đời mà triệu những kẻ căn đời, ưa thích mùi đời, nên Thầy phải bày ra cái giả mà triệu như, nào là tạo lập lâu đài dinh thự, áo mũ quyền cao! Đặng chi? Đặng như những kẻ căn đời, ưa thích những vẻ bề ngoài, nó ngó vô thấy Đạo Thầy tu cũng thông thả như ngoài đời, có quyền cao chức trọng, áo mũ xanh xang, kẻ hầu người hạ, kẻ bầm người thưa, thì hiệp căn vừa ý nó, nó mới nhào vô Đại Đạo mà lập công. Thầy trừ tội cho giải thoát ngay tận thế đó các con.

Thầy không mượn đồ giả tạm mà nói dối chúng nó, Thầy không mượn lâu đài dinh thự mà triệu như gạt lừa chúng nó... thì không bao giờ chúng nó vào Đạo đó các con. Nó sợ khổ hạnh, hơn nữa là mất quyền mất lợi, mất danh, nên Thầy mượn cái giả mà gạt như độ nó vào Đạo, đặng nó lập công là cái thiệt để nó giải thoát đó các con. Vì vậy, nên những món Thầy tạo lập là đồ giả tạm. Thầy tùy theo cơ phổ độ mà gạt chúng nó, chứ chưa có thiệt điều chi đó các

con!

Đó là hữu hình, rồi đây tiêu hoại hết, nhưng đó là kế hoạch của Thầy triệu những kẻ căn đời vào Đạo đó thôi. Còn thiệt của Thầy là Kỳ Ba Vô Vi lập Đời, còn Kỳ Phổ Độ tiêu diệt hết rồi.

Còn lại những kẻ Đạo tâm hữu căn hữu đức sống đúng Luật của Thầy, Thầy mới độ dần qua Kỳ Ba Vô Vi, đặng lập Đời, vì Luật Trời định vậy, nên cơ Phổ Độ phải bị tiêu diệt theo Nhân Sanh, chọn kẻ Đạo tâm đặng lập Đời, không một kẻ nào thoát khỏi vòng hỗn loạn binh đao cùng dịch chương đó các con.

Kỳ Ba Vô Vi là Phật, Thánh, Tiên xuống thế lập đời, nên Thầy chọn rất những kẻ nguyên căn, còn kẻ hóa nhân thì vớt hồn về quê cũ đó các con. Còn người phận sự Kỳ Ba của Thầy là những người Đắc pháp huyền hư, Lục Thông phát huệ, dùng thân cảm tưởng mà tiếp diễn với Thầy, hành phận sự vô vi. Thì những người đó hiện giờ không có lãnh phận sự mà lập công trong cơ Phổ Độ của Thầy. Vì cơ Phổ Độ của Thầy độ những kẻ thiếu căn thiếu đức còn lại đây, độ đặng lập công bồi đức mà giải thoát kỳ tận thế này. Còn những kẻ Đắc pháp huyền hư tiếp diễn với Thầy là bực Phật, Thánh, Tiên Tam Giáo xuống trần đầu thai làm người đặng thay Thầy hành phận sự ở thế gian, chớ Thầy đâu có xác thịt đặng hành việc hữu hình cho được đó các con. Đắc pháp mà tiếp diễn được với Thầy là ở trên Tam giáo xuống mới tiếp diễn được với Thầy, còn ngoài ra, không ai được hết, đó là vị MINH SƯ Ở TRẦN THẾ. Những bậc Minh Sư đâu có vào cơ Phổ Độ mà lập công giống như các con nữa, nên ở ngoài cơ Phổ Độ của Thầy mà ủng hộ cơ Đạo

của Thầy, dòm ngó các con hành điều sái Luật thì cho Thầy hay biết. Đó là vị thay mặt cho Thầy cũng như Thầy ở tại thế. Vậy các con chớ tưởng những vị đó không có phận sự của Thầy mà làm.

Các con còn tánh phàm quá tối không tìm hiểu Thiên Cơ. Thiên Cơ là bí ẩn, không lộ ra bên ngoài cho thấy, thì các con nào biết được ai ra sao? Chỉ biết các con vào Đạo, chẳng còn biết ai hơn nữa, các con nên nhận xét mà hiểu, các con là kẻ thiếu căn thiếu đức, gặp kỳ ân xá kêu vào Đạo, trải thân hành công việc mà lập công trừ tội đặng giải thoát.

Còn người Đắc pháp huyền hư là bậc Thánh, Thần lộn trần thay mặt cho Thầy. Còn các con là những kẻ phàm mà muốn bằng, hơn người Tiên, Thánh... Cười...

Các con chẳng biết phân biệt kẻ tà người chánh, chẳng biết ai là Tiên, Thánh lộn trần đầu thai mượn xác, chẳng biết ai là ma quỷ. Không phải ma quỷ hết! Còn các con là chi?

Thầy vẫn biết các con là tánh phàm, tự cao chưa bỏ được, học một chưa chịu nhường kẻ học mười, còn có đũa lại phân vân tà chánh, quỷ ma, chưa biết ai là ma quỷ. Vì vậy, nên Thầy sợ sau này tánh tự cao khiến các con lầm lỗi với những người phận sự của Thầy thì người không tha, Thầy không biết làm sao đó các con. Vì các bậc Minh Sư là người thay mặt cho Thầy, có Sắc Lệnh Trời ban "diệt tà độ chánh", nên Thầy sợ các con nào còn tà tâm tự đắc tự cao khiêu khích phạm nhằm những người đó thì bị tiêu diệt chẳng tha. Vậy Thầy cho các con biết trước ngày kia thấy rõ.

Thầy minh ra cho các con biết rõ, những người phận sự của Thầy ở thế kêu là Minh Sư, nhưng còn một bậc "SƯ ÔNG" còn ẩn. Những người phận sự của Thầy đều có Sắc Lệnh của Trời ban trên Tam giáo xuống trần gian thay mặt Thầy đặng diệt tà độ chánh, đặng lập Đời, chẳng phải là thường. Người phận sự của Thầy đủ quyền thưởng phạt thế gian, đủ tài năng thao lược, pháp bửu nhiệm mầu. Nếu người thay mặt cho Thầy không đủ tài năng thì làm sao thống nhất Triệt giáo hoàn cầu mà lập thành Đại Đạo hờ các con?

Hiện giờ, người nhận phận sự chưa tới, còn ẩn danh như Khương Tử, để Kỳ Ba các con thấy rõ nhiệm mầu huyền diệu của các Sư Ông. Các con đừng làm tưởng các bậc Minh Sư ở ngoài cơ Phổ Độ không có vô lập công như các con, các con cho đó không phải là người Đạo Cao Đài. Quá đổi quá dốt! Thầy cho biết: Đạo Cao Đài gồm hết những kẻ hữu căn hữu đức, hùng anh tuấn kiệt, cùng các bậc Minh Sư ở toàn quốc Đất Việt, đều chung lo tạo dựng Đạo Cao Đài.

Cơ lập công với Tạo Hóa kỳ Hội Long Hoa tận thế có nhiều bậc Tam Giáo hạ trần đầu thai mượn xác làm người, lập công kỳ Ba Vô Vi, dựng nước khai non, thống nhất Triệt Giáo, thành lập Đời, bậc thiện căn hữu đức không ham mê vật chất quyền danh, lập công kỳ Phổ Độ này đặng giải thoát mà thôi. Chẳng phải hạng người nào cũng vào Cơ Phổ Độ mà lập công như các con mới là Đạo Cao Đài đó sao?

Thầy nói rõ: Bậc Minh Sư đều là người phận sự của Thầy tất cả. Trừ ra có một phần Minh Sư Triệt Giáo cùng Tả Đạo Bàn Môn chống nghịch với Đạo Thầy hiện giờ, ra độ dành người, làm nhiều điều tà

thuật chóa mắt loài người, mà độ cướp giết nhân sanh đặng chống với Đạo Thầy đó các con. Thầy ngó lại Đạo Thầy, thấy duy vật sau này không còn bao nhiêu tín đồ, đó cũng là Luật Thiên Điều quyết định "Chín phần mười triệt", triệt thì phải theo triệt, còn một phần xiển theo Thầy thôi đó các con.

Hiện giờ bậc Hiền tài tuần kiệt đều đi tứ tán khắp nơi, đến ngày Thiên Cơ Thầy chuyển, thì toàn quốc Việt Nam đều hỗn loạn, súng đạn gươm đao tràn khắp, thì nơi chu vi Thánh Địa của Thầy, Thầy để chư Thần Thánh trấn giữ nơi đó nhiệm màu... Rồi Thầy gom hết Hiền tài tuần kiệt, cùng kẻ hữu căn hữu đức, chạy về nơi Thánh Địa ở yên thân một thời gian để Thiên Định, có Huyền Linh ủng hộ, chờ đến ngày Phán Đoán Đại Đồng, là ngày Luật Trời thưởng phạt loài người, tận diệt khắp cả thế giới hoàn cầu cùng Vũ trụ, thì không còn một chéo đất nào ở thế gian còn nguyên vẹn. Chừng đó, Thầy cho chư Thần độ xác những kẻ hữu căn hữu đức, độ xác những anh hùng tuần kiệt đạo tâm ẩn nơi Thánh Địa đem về non đánh là nơi Huyền Linh thiên định trước giờ ở yên nơi đó, chờ ngày Thiên Khai Huỳnh Đạo Tam Giáo giáng trần thâu những kẻ Đạo tâm hùng anh tuần kiệt mà hữu dụng Kỳ Ba lập đời khai non dựng nước đó các con!

Nơi Thánh Địa là nơi giả tạm của Thầy mượn đặng bày Cơ Phổ Độ nghinh ngang đồ sộ chừng Thầy độ hết những kẻ hữu căn hữu đức, anh hùng tuần kiệt, đem về hết rồi, thì chư Hiền Thánh hết giữ nơi Thánh Địa nữa, thì Thánh Địa hóa ra bãi chiến trường bình địa, không còn nhân vật nào cả. Đó là Luật Trời

tiêu diệt thế gian đồng chung kiếp số với hoàn cầu vũ trụ theo Luật Trời ấn định, không nơi nào còn đặng đó các con.

Non núi hãy còn, thế gian tiêu sạch, các con vui gì? Trời định Luật, Thầy thì ứa lụy. Các con hãy nhớ kỹ: về quê thế gian nhuốm máu ê hề, xương tan thịt nát, đền bồi tội xưa, thì Thánh Địa của Thầy khác nào nhà Yên khi xưa đó các con: Tôn Tẫn về non, nhà Yên tiêu nát...

Đàn hôm nay là TAM NHẬT ĐÀN, Đàn của Thầy Minh Chân Lý là Minh Sư thiết của Đạo cho các con, để sau này coi biết rõ sự thật, từ cơ Phổ Độ hữu hình cho tới Kỳ Ba Vô Vi lập Đời. Đó là Thầy cho biết rõ căn cội nguồn gốc Đạo Trời. Còn Cơ Phổ Độ của Thầy mượn giả làm thiết, nên Thầy không cho biết sự thật, cho biết thì lậu cơ mưu, độ các con sao được. Chớ Thầy nào có muốn giấu. Hai nữa là Thầy để những đứa đạo tâm năng tìm biết được sự thật của Đạo như các bậc Minh Sư kia vậy. Đạo là huyền vi bí ẩn, đứa nào tìm ra ẩn bí mà biết là thành Đạo; chớ Thầy không cho biết trước bao giờ. Thầy Minh Chân Lý đây là vì Thầy quá thương các con theo Thầy hành Đạo mấy mươi năm, đến ngày hỗn loạn là cơ Phổ Độ của Thầy đã mãn, thì các con bít đường lối, không biết Đạo đi tới đâu nữa, không biết sự thật của Đạo, không biết được nguồn gốc căn cội của Đạo tại đâu mà có, không biết Thầy là ai...

Vì vậy hôm nay, Thầy về Minh Chân Lý từ đầu bài đến cuối, các con biết rõ năm bài không hề sai. Đời tới, các con thấy rõ.

Thầy tóm tắt năm bài để hiểu:

1. Một là Thầy cho biết Nhân Quả trả nhau.

2. Hai là cho biết Cao Đài phổ độ là chi, kéo các con vào Đạo mà không thông căn Đạo tại đâu mà có. Vì không thông căn Đạo như vậy, theo Đạo ư ờ tùy theo cảnh Đời thì mới là hại nền Đại Đạo của Thầy quá đáng. Hai nữa là lại còn khiêu khích Đạo Thầy thì cũng đáng tiếc về sau.

3. Ba là Thầy cho biết Huỳnh Đạo là cơ Vô Vi lập đời.

4. Bốn là Thầy cho biết Thánh Địa là gì? Thánh Địa là chỗ đất Thầy dùng để gom Hiền Nhơn Thánh Đức lập đời, cùng là mở cơ Phổ Độ. Đến ngày Thiên Cơ Thầy chuyển, thì hỗn loạn toàn cõi Việt Nam những kẻ hữu căn hữu đức, hiền tài tuần kiệt, không chỗ dựa nương, Thầy gom chạy về nơi Thánh Địa, rồi Thầy sẽ đem nơi khác. Sau đó, Thánh Địa của Thầy phải tiêu tan bình địa như hoàn cầu vũ trụ. Các con nên hiểu đời tận thế trước đây lập đời lại - mà các con đang ở hiện nay - là LỤC ĐỊA HỒNG THỦY: nước dung khỏi đỉnh núi không chừa sót một chéo đất nào. Còn ngày hôm nay là TẠO THIÊN LẬP ĐỊA, dựng lại đời Thượng Ngươn, thì còn sót chéo đất nào đặng các con?

5. Năm là Thầy cho các con biết Thầy là ai. Các con theo Thầy học Đạo mà không biết Thầy là ai thì vô hiệu quả sao? Thánh ngôn Thầy dạy biểu các con tìm ra mà hiểu Thầy là ai thì mới đắc quả thành công, mới là môn đệ Thầy, mới có giác quan quang minh, thì phẩm vị Thần Tiên mới có. Thầy ngó lại trong cơ Phổ Độ của Thầy chẳng có một ai năng tìm vô vi ẩn bí, tìm bí ẩn đó mà rõ Thầy là ai?

Các con nên hiểu Đạo là vô vi không có hữu hình, vô vi là gốc Đạo. Các con vào Đạo tìm cơ vô vi, tìm ẩn ý đó mà biết thì mới thành Đạo được. Các con thành Đạo theo hữu hình đặng lập công giải thoát Kỳ Ân Xá này thôi. Sau này tu không có hành hữu hình vậy nữa các con.

Theo lệ đời, các con học ở trường nào mà tên họ thầy giáo các con không biết, thử hỏi các con nhận mình là học trò Thầy ấy đặng chẳng? Thi đậu hay rớt? các con suy nghĩ ngày kia thấy rõ.

Các con không biết Thầy là ai mới nhọc lòng Thầy, mình ra như vậy các con mới biết. Nghiệt là Thầy không cho các con biết Thầy là người Việt Nam đắc Đạo trên bốn chục triệu ngàn năm, Giáo Chủ Đạo Cao Đài, Chưởng Giáo Bá Đạo về Vô Vi hiện ngày hôm nay đó các con.

Sau đây đời hỗn loạn, Bá Đạo ra tranh hùng Triệt Giáo dùng Tả Đạo Bàng Môn, mượn danh Tiên Phật mà độ dành người, cướp giật nhân sanh, làm nhiều điều tà thuật chóa mắt các con. Các con không thông căn Đạo của Thầy áp theo chúng nó mà tàn sát lại Đạo Thầy. Vì vậy nên Thầy về thuyết Minh Chân Lý để cho các con biết rõ mỗi Đạo nhà, biết rõ tận căn tận gốc của Đạo Cao Đài Phổ Độ, cho các con xét đoán đâu là phải đâu là không? đâu là tà đâu là chánh? đâu là Phật, Thánh, Tiên nòi giống, mà đem vào thâm tâm trí óc không hề mê hoặc. Thầy không minh ra sáng tỏ, biết rõ căn cội mỗi Đạo nhà, thì các con biết đâu mà mến Đạo, khác nào kẻ tu bắt chước làm theo, gặp tà thuật Bàng Môn Triệt Giáo khó mà từ chối, áp theo chúng nó mà trở ngược lại tận diệt

Đạo nhà thì đại tội. Thầy khó dung tha đó các con!

Sau này, Thầy dặn kỹ các con hãy khá nhớ nơi lòng: hiện giờ Thánh Giáo nên cất đến đời hỗn loạn toàn cõi Việt Nam, đem ra phô bày cho các tôn giáo cùng ai cũng biết rõ trong Thánh Giáo này.

Đặng chi? Đặng độ những anh hùng tuấn kiệt, vì những kẻ đó có lòng ái quốc, muốn kiếm Quốc Đạo tu hành, kiếm cùng mà người cầm quyền có một đám người bất chánh, nên ở ngoài sứt sè dòm ngó.

Hôm nay Thầy cho biết rõ căn Đạo của Thầy, nó nghe được danh Đạo lập Đồi, dựng nước khai non, thì hiệp căn đồng theo Thầy tất cả đó các con. Hơn nữa là các tôn giáo có những kẻ hữu căn hữu đức, đạo tâm, muốn tìm đường chánh mà tu hành, đền ơn ngọn rau tác đất, nó nghe được chân lý Đạo Thầy, thì lập tức nó quày theo Thầy lập Đồi sửa Thế đó các con.

Thầy dặn các con hãy nhớ đến ngày hỗn loạn là cơ Phổ Độ của Thầy bế tắc, là Kỳ hữu hình đã mãn, sang qua Kỳ vô vi thì các con bít đường lối, không biết Đạo đi tới nữa là chi? Vì các con hành Đạo hữu hình dựng lập công giải thoát, thì đâu biết được vô vi lập Đồi. Chỉ những kẻ có điển quang quán tưởng tiếp với Thầy mới hiểu thông mọi việc. Chỉ cần kẻ đó hé màn vô vi ngó qua thấy rõ bên kia ánh sáng là chỗ lập Đồi, không thì chịu mịt mù mờ tối, không biết tới nữa là đâu, không thì để đời hỗn loạn, mãn đời tận diệt hết rồi, thấy rõ lập Đồi chẳng còn bao lâu nữa các con.

Các con hãy nhớ kỹ lời Thầy: Thánh Giáo Thầy cất giữ, đời hỗn loạn mới được phép cho ra, bất tuân mạng lệnh, Đại tội đó nghe con.

Thầy kiếu.

Thăng.

\*\*\*\*\*

## SAINT SIÈGE de TÂY NINH

Le 25 Février 1934.

LÉNINE

Le Pape inténinaire pose cette question "Est ce bien Le Grand Chef de La RUSSIE"?

Réponse: Qui, Bonjour mes chers Vénérables. La voie est done tracée. Il s'agit d'unir le forces disparates. Des grands esprits sont venus à votre aide. J'ai pu préparer en Europe une grande communauté humaine que l'on nomme "Communisme", mais l'escence est d'origine boudabique, dont vous trouverez plus tard tous les éléments nécessaires pour votre action salvatrice, mais cette dernière action salvatrice ne pourra barrer le grand flot sprituel qui l'emporte.

Tiếp Đạo demande s'il s'agit de nouvelle foi?

Réponse: Qui, Elle sera divinement accueillie. Je dépose les hommages de ma Patrie à vos pieds.

Le Pape inténinaire demande: La France s'uniratelle à nous?

Réponse: Elle se soumettra devant une puissance irrésistible.

Au revoir...

\*\*\*\*\*

## TÒA THÁNH TÂY NINH

Ngày 12 tháng Giêng, năm Giáp Tuất.

LÉNINE

- Đức Quyền GIÁO TÔNG (Thượng TRUNG NHỰT) đặt câu hỏi này: "Ông có phải là Thủ Lãnh của nước NGA"?

- Trả lời: Vâng, chào quý Anh thân yêu đáng tôn kính của tôi. Con đường đã gạch chỉ sẵn như vậy. Nó chỉ quan hệ về sự hợp lại những sức lực rời rạc. Những bậc Thượng Trí thức sẽ hiện tới giúp đỡ quý Anh. Tôi có thể kiến tạo tại Âu Châu một Đại Cộng đồng nhân đạo quan trọng mà người ta gọi là "Cộng Sản Chủ nghĩa", mà cái bản thể xuất xứ nguồn gốc từ Phật giáo, do đó Anh sẽ nhận thấy sau này tất cả những nguyên tố cần thiết cho động tác chống đối lại các Anh, nhưng những lực lượng chống đối sau cùng này không thể ngăn chặn nổi lượn sóng to vô hình mang nó đi.

- Tiếp Đạo: Hỏi về quan hệ tín ngưỡng mới?

- Vâng, nó sẽ thuộc về Thần Thánh tiếp đón.

Tôi gửi lòng tôn kính của Tổ Quốc tôi dưới chân của quý Anh.

- Đức Quyền GIÁO TÔNG hỏi: Nước Pháp sẽ kết hợp lại với chúng tôi không?

- Trả lời: Nó sẽ bị chế phục trước một lực lượng mạnh không thể tránh được.

Thăng...

\*\*\*\*\*

Đàn cơ của Nho Giáo

Trích các đoạn, các bài quan trọng:

THI:

1. ....

*Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn,*

*Cùng tận lực Mỹ hoang Nga tán*

*Anh tiêu điều Pháp nạn Trung suy*

*Nhựt mưu Đức lược Ấn bi*

*Việt Nam Thánh xuất Phục qui KIM THÀNH.*

THI:

2. *Ngồi lủm dậy bốn bề nao nức*

*Năm Châu tràn tuyết dứt nhọn sanh*

*Thành siêu lũy ngã tan tàn*

*Bản đồ Tạo Hóa cải canh lạ thường.*

THI:

3. *Thánh địa Nam bang há ở đâu?*

*Thầy còn chuyển khắp Á cùng Âu*

*Rồi đây khó bước sang ngươn mới*

*Thánh Đức Tân Dân đổ trống châu.*

PHỤ LỤC  
HÌNH BÌA  
TAM NHẬT ĐÀN

