

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

QUI TÔNG
THỐNG NHỨT

Lưu Hành Nội Bộ

In Lại Theo Ấn Bản 2008

CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

Đại Hội
QUI TÔNG THỐNG NHỨT
Các Đàn Chiếu Minh

Đánh máy lại: Nguyễn Văn Thâm
Trình bày: Hồng Lan & Tấn Hưng
Xếp chữ: H&L TypeSetter
Đóng tập: H&L eBooker
Làm tại: Chicago - U.S.A.

CAO	ĐÀI	CHIẾU	MINH
THƯỢNG	THÔNG	SẮC	TRUYỀN
CỬU	TAM	ĐẠI	CHƠN
THIÊN	GIÁI	THỪA	GIÁO
HOÀNG	PHỔ	QUI	HIỆP
KHAI	HÓA	BỔN	NGUYÊN
CHÁNH	CHƠN	TÁNH	CĂN
GIÁO	TRUYỀN		

Copyright © 2011 — Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh

Đàn Thánh Đức Tổ Đình
 Rằm tháng Năm Đinh Mùi (22-6-1967) (#1)
 Phò Loan: Lang, Điền.
 Độc giả: Hỷ, Ái.
 Điển ký: Sóc.

THI:

*CAO cả huyền linh chiếu diệu thông,
 ĐÀI tiền sùng bái tự nơi lòng,
 GIÁO truyền tâm pháp con gìn giữ,
 CHỦ hóa Tiên Thiên khí hiệp thông.*

Thầy các con, Thầy mừng các con. Thầy miễn lễ cho các con an tọa. Các con định tâm nghe Thầy giáo huấn:

Các con ôi! Cơ Đạo ngày nay nếu Thầy hiệp nhứt Qui Tông không rời thì mỗi giềng rời rạc, chí hướng lãng lơ. Các con không chung tâm nhứt trí để chống đương cơn đời biến chuyển, vì lẽ mà Thầy lo hiệp nhứt Qui Tông cho kịp ngày giờ để chấn chỉnh nền giáo lý về Cơ Vô Vi Đại Đạo.

Các con ôi! Dầu việc nhỏ hay việc lớn chi thì để cho Thầy định đoạt theo ý Thầy tức là Thiên ý. Các con ép Thầy phải chiều theo ý muốn các con lá ý phàm, thì không trùng với Thiên Cơ, vậy sao phải đó các con?

Cơ Qui Nguyên thì ý chí của các con hiệp đồng thì Thầy khếp các điều lệ vào khuôn khổ của Cơ Đạo mới đặc thành. Vậy cũng bởi nơi các con, cho nên cơ Đạo về sau không còn cơ hội qui tông thống nhứt được nữa, vì Thiên cơ tiền định có ngày giờ. Đàn nay Thầy phân cho các con tường Thiên cơ biến chuyển.

Các vị Thiên Thần cầu xin với Thầy để khảo duyệt các con, vì thời kỳ giáo hóa về cơ Vô Vi gần ngày tạm ngưng để chọn lọc. Vậy các con ghi nhớ, đóng cửa đơn phòng, thiền định luyện tu, đặc thành ngôi chánh quả. Bỏ chốn đơn phòng theo quyền tước lợi danh vĩnh đọa luân hồi. Các con phải cẩn thận ngày đêm lo tu luyện, chớ bài bác việc trần, rộn rịp tâm linh mà khí thần tà chen lẫn vào tâm các con, xúi giục các con.

Các con tịnh tâm nhắm mắt tưởng Thầy một phút. Thầy ban điển huệ cho mỗi con đặng thân tâm mát mẻ, hộ trì cho các con...

TRƯỜNG THIÊN:

*Đêm thanh ngự giá Tổ Đình,
 Ban lòng Thiên điển hộ gìn các con,
 Khá nên nhẫn nhịn chịu đòn,
 Ngày đêm tu luyện kéo mòn tâm linh.
 Lời Thầy con khá chặt gìn,
 Đừng cho xao lãng thất tình lừng lên.
 Cuộc đời thay đổi chẳng bền,
 Tâm linh xao động lệch chệnh Đạo màu.
 Cao linh diệu ẩn cao sâu,
 Thiên thơ tiền định Đạo màu ngày nay.
 Chuyển xoay tất cả trong ngoài,
 Cuộc đời màu sắc lợt phai chẳng vơi.
 Khuyến con tu luyện sớm trưa,
 Bên lòng chặt dạ, sớm trưa tu trì,
 Dầu ai ngang dọc sân si,
 Thì con cứ giữ gìn y lời Thầy.
 Dầu ai bôn tẩu Đông Tây,
 Dầu ai hay, giỏi hơn Thầy, chẳng nghe!*

Ẩn mình chớ có giỏi khoe,
 Đơn phòng ẩn dạng, dặt dè nghe con!
 Việc chi cũng ráng chịu tròn,
 Cho xuôi, cho thuận, một bòn giờ tu.
 Gìn lòng gắng chí công phu,
 Vượt qua những lúc mây mù đó con!
 Bền lòng chặt dạ sắt son,
 Gần ngày chọn lọc chẳng còn bao lâu.
 Thử coi đạo đức cao sâu,
 Thử cho đúng mức Đạo mâu cao siêu.
 Các con xuôi đứng một chiều,
 Dầu ai hay, giỏi bao nhiêu chẳng màng.
 Cứ lo ẩn dật cho an,
 Cứ lo tô điểm Đạo Vàng bớ con!
 Lòng Thầy thương trẻ thon von,
 Muốn con sum hiệp chẳng còn rẽ chia.
 Cùng con trong lúc canh khuya,
 Thấy con, Thầy muốn đấm đũa vì con,
 Tâm linh gìn giữ chớ mòn,
 Lo tu, lo luyện bằng son chờ ngày.
 Lời Thầy khuyên trẻ Đàn nay,
 Ghi đem vào dạ hằng ngày, nghe con!
 Bấy năm lòng dạ hao mòn,
 Cơ linh xoay chuyển sắt son lột màu.
 Gìn lòng giữ chặt Đạo cao,
 Tiết Thu sẽ thấy lối mời Thiên Cơ.
 Tâm linh lắng lặng như tờ,
 Đơn phòng ẩn dạng, ờ thờ nghe con!
 Ngày thanh phước đức vẫn còn,
 Máy linh xoay chuyển sắt son hiệp hòa,
 Thấy con, động đến lòng Già,

Thương con hiền thảo cũng mà chịu chung.
 Chừng nào con thấy Cửu Trùng,
 Thì là con được vui chung cùng Thầy.
 Nhẹ chơn bước đến Đài Mây,
 Non Bồng trở lại được Thầy ân phong.

Các con tuân lời giáo huấn chung niên mà hành chỗ Thầy dạy mỗi con.

Thầy ban Bò Đào, các con hoan ẩm. Thầy phản giá. Thăng.

Đàn Long Ẩn,
 14 tháng Tám năm Đinh Mùi (16-9-1967) (#2)
 Phò Loan: Lộc, Huỳnh.
 Độc giả: Tiêng, Giỏi.
 Điểm ký: Lâm.

THI:

Cao Đài Thượng Đế giáng mình con,
 Các trẻ lo tu bốn phận tròn,
 Đức cả trau dồi, mau phát hóa,
 Đạo cao cần luyện chứng ngôi son.

oOo

Sơn sắt một lòng chớ tạo sai,
 Cần tu năng tịnh, phát huệ khai,
 Đêm ngày chí dốc, con năng luyện,
 Đạo cao phát hóa, huệ minh khai.

Thầy các con, Thầy mừng các con nam, nữ kim đàn. Các con an tọa tịnh tâm nghe Thầy dạy.

Tiết Thu đã đến. Các con cần phải lo ẩn nhẫn đặng công phu cho đầy đủ, Đạo màu mau phát triển, đức cả cần phải trau dồi cho đặng chí thiện, chí chơn. Thầy giáng chứng chiếu lòng thành nguyện của các

con. Từ đây các con cũng phải chung hòa hiệp sức cùng nhau lo giúp Thầy, giúp Đạo đặng mau đi lên chỗ đắc thành theo Thiên ý đã định là Qui Tông Chơn Pháp Đạo Chiếu Minh Tam Thanh cho đúng, đừng để chính lịch làm cho người ngoài trông thấy, khiến cho bán tín, bán nghi, đâu còn ai dám tìm tu.

Thầy đã dạy các con, nhưng cũng đã không thật hành đặng, cũng chẳng qua là trong hàng đệ tử của Thầy không trọn tin lời giáo huấn của Thầy. Vậy Đàn nay Thầy minh cho các con hiểu rành chỗ quan trọng về Cơ Chính Đốn Qui Tông của Đạo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh đúng theo Thiên Thơ tiền định. Đạo Thầy đến ngày giờ Qui Thống Nhứt, ấy là cơ Đạo đi đến chỗ đắc thành từ năm Bính Ngọ, cũng chỉ vì các con chẳng chung hòa hiệp sức cùng nhau. Không có chi ngăn cản được luật Tạo Hóa. Thầy khuyên các con nên để ý tìm hiểu cho tận cùng lời Thầy dạy Đàn nay và các con cũng phải gửi cho các Đàn về Phái Vô Vi biết lời Thầy giáo hóa. Đạo Thầy mà không thành đặng thì đời còn phải đi đến chỗ diệt vong. Các con đành làm ngơ để nhìn vào sự đau thương thống khổ của nhơn loại sao?

Các con ôi! Thầy đã lấy lòng Từ Bi mà khuyên nhủ các con khỏi phạm vào định luật Thiên Điều, các con chẳng nên coi đó là Thầy không đủ năng lực làm cho cơ Đạo đi đến chỗ đắc thành.

Từ đây các con phải thương yêu cùng nhau, dung chế lẫn nhau thì trên Thầy cũng đẹp dạ.

TRƯỜNG THIÊN:

Trăng Thu dạo chiếu ánh ngời,

Thầy ban linh điển chiêu mời tu hành,

*Đạo màu khử trược lưu thanh,
Con cần phấn luyện cho thành quả công.
Cuộc đời chớ bận nơi lòng,
Thiên cơ sẵn định chờ mong đổi đời.
Đạo cao con ráng vun bồi,
Đức lành con cũng trau dồi cho nhanh.
Đến ngày cơ Đạo đắc thành,
Các con hiệp sức lập thành quả công.
Lời Thầy dạy dỗ tạc lòng,
Cùng nhau hiệp sức qui tông Đạo Thầy.
Con ôi đừng để lãng khuây,
Ngày giờ hầu cận gần đây Thầy truyền.
Lời vàng tiếng ngọc Thầy khuyên,
Các con chạm dạ cho yên lòng Thầy.
Đừng làm cho đó trật đây,
Vô Vi căn bản lời Thầy định phân.*

Các con gửi bài thánh giáo này cho các con nơi Long Hoa Đàn và nơi Tổ Đình, cùng các Đàn khác thuộc về Chiếu Minh Tam Thanh.

Thầy ban đại hồng ân chung cho các con. Thầy phản giá. Thăng.

Đàn Long Ẩn,
Mùng 1 tháng 9 năm Đinh Mùi (4-10-1967) (#3)
Phò Loan: Huỳnh, Lâm.
Độc giả: Tiêng, Giỏi.
Điểm ký: Tín.

Cao Đài Thượng Đế. Thầy các con, Thầy mừng các con. Thầy mừng các con nam, nữ kim đàn. Thầy miễn lễ. Các con an tọa. Tịnh tâm nghe Thầy dạy.

THI:

*Đạo mâu Thầy tứ trẻ tu hành,
Khuya sớm chuyên cần võ luyện phanh.
Đức cả trau dồi mau chóng đạt,
Tâm linh cần luyện đắc chơn thành.*

oOo

*Thành tâm tâm công khó rắng bền lòng.
Lập chí trau dồi đặng chữ KHÔNG.
Đạo mâu phát hóa nhờ năng tịnh.
Rõ thấu huyền linh đắc lục thông.*

oOo

*Thông hiểu cơ Trời máy ẩn vi,
Các con chớ để huốt khoa kỳ,
Đêm ngày cần mẫn lo tu luyện,
Cho chóng đạ thành đắc huyền kỳ.*

Các con nghe Thầy giáo hóa đàn nay: Đạo Thầy đã đến lúc cần phải chỉnh đốn qui tông cho hợp với Thiên Cơ Thầy đã định. Nhưng cũng bởi tánh phàm của trong hàng môn đệ của Thầy làm cho ngưng trệ. Các con cần phải chung hòa hiệp sức cùng nhau lo giúp Đạo, giúp Thầy đặng mau đi đến chỗ đắc thành. Chừng đó các con mới thấy chỗ quan trọng của cơ Đạo tiến triển cho kịp thời cơ. Các con! Thầy đã dạy nhiều lần rồi! cũng chưa thấy chi gọi rằng giúp Thầy giúp Đạo.

Bài thánh giáo Thầy dạy kỳ Đàn rồi các con hãy đọc lại cho kỹ càng tìm hiểu ý Thầy dạy chi, trong đó Thầy đã dạy rõ. Các con cần phải tìm hiểu cho thấu đáo vì cơ Đạo cần phải đi đến chỗ đắc thành đặng cứu khổ cho chúng sanh. Các con phải làm sao gọi giúp Đạo giúp Thầy: Trước hết các con phải

chung hòa hiệp sức cùng các môn đệ của Thầy nơi các Đàn của Phái Chiếu Minh Tam Thanh, đem những lời tâm huyết của Thầy đã dạy, bàn bạc cùng huynh đệ hầu có dịp thuận tiện để đi đến chỗ tái hợp một lần nữa để Thầy dạy về cơ Tiến hóa của Đạo Thầy nay phải chỉnh đốn lại. Nếu các con không thành tâm lo giúp Thầy giúp Đạo thì làm sao cho đời đi đến chỗ bớt tai nạn đó các con?

Thầy hết sức từ bi để các con lập công, chớ đừng tưởng Thầy không thể làm cho cơ Đạo đắc thành.

TRƯỜNG THIÊN:

*Đạo Thầy đến lúc Qui Tông,
Các con hiệp sức hòa đồng chung lo.
Đó là bốn phận làm trò,
Thờ ơ xao lãng không lo cho tròn,
Con ôi! Thầy đã héo von,
Sao cho đành để không tròn lời khuyên?
Cuộc đời đến lúc chinh nghiêng,
Ra tay giúp đỡ cho yên phần nào,
Các con lập đức âm hao,
Giúp Thầy giúp Đạo cho mau đắc thành.
Đạo cao con hưởng phước thanh,
Người đời thống khổ sao đành làm ngơ?
Thiên Thơ nay đã đến giờ,
Nên Thầy quyết định không ngờ thi hành.
Qui Tông Chơn Giáo Tam Thanh,
Truyền lưu hậu thế cho rành pháp môn.
Ngàn năm hậu thế lưu tồn,
Độ đời tu luyện phách hồn siêu thăng.
Con ôi Thầy đã dạy răn,*

Đừng hòng lơ lãng Thầy hằng xót xa.
 Gần ngày Đại Hội Long Hoa,
 Các con lập đức chung hòa thành công.
 Lo tròn bổn phận cho xong,
 Công thành danh toại Non Bồng để lại.
 Lời vàng tiếng ngọc dân nay,
 Các con chạm dạ chiều mai tuân hành.

Thầy ban đại hồng ân cho các con, ban bờ
 đào cho các con hoan ẩm. Thầy phản giá. Thầy thăng.

Đàn Chợ Lớn,
 Rằm tháng 9 Đinh Mùi (18-10-1967) (#4)

THI:

CAO vọi hư vô vốn một Trời,
 ĐÀI thành siêu việt độ năm nơi,
 TIÊN truyền chơn giáo qui đồng nhất,
 ÔNG Phật, Ông Tiên đắc lệnh mời.

oOo

Lịnh mời Thiên Ý định qui nguyên,
 Nên Đạo Vô Vi nhất luật truyền.
 Giáo lý chuẩn thẳng Thầy nắm giữ,
 Các con lớn nhỏ khá như nguyên.

oOo

Nguyên với Thầy Cha giữ một khuôn,
 Một màu, một sắc ấy đường sông,
 Thuận chiều đưa rước người căn kiếp,
 Thoát khỏi trần mê đến tận nguồn.

oOo

Nguồn gốc Đạo tri cơ con hiểu,
 Lý thiên nhiên mâu diệu từ đâu,
 Nguồn căn phát hóa một bầu,

Gieo trồng giống Đạo đâu đâu cũng lành.

THI:

Cơ thống nhất Thầy dành dịp tốt,
 Cơ Qui Nguyên về một Thầy Cha,
 Cội Nguồn Gốc Đạo Một Nhà,
 Nhà Tiên tuyển độ không xa luật Trời.

oOo

Trời gieo giống nơi nơi giống quý,
 Đạo căn cơ nhất lý thi hành,
 Cõi đời hãn hữu thiện linh,
 Gặp Trời tế độ thioát sinh qui hồi.

THI BÀI:

Thiên ý định tô bồi nền móng,
 Đạo sáng ngời tiếng vọng phương xa,
 Tam Thanh Thánh Đức Thiên Tòa,
 Huyền Khung chiếu diệu sáng loà Thiên môn.
 Ý Thầy định bảo tồn nguồn gốc,
 Rộng lòng thương nệ nhọc chĩnh nguyên.
 Muốn cho sáng tỏ lời nguyên,
 Các con thuận ý lời khuyên vẫn dài.
 Thầy chỉ định giờ ngày sắp đến,
 Hội Tam Giang trẻ mến của Thầy,
 Các con chung hiệp vui thay!
 Nghe Thầy chỉ định Cao Đài Qui Tông.

Đàn nay các con chuyền đến các Đàn Chiếu
 Minh Tam Thanh.

Đàn Thánh Đức Tổ Đình,
 Tý thời, Rằm tháng 9 Đinh Mùi (18-10-1967) (#5)

THI:

CAO ẩn huyền vi hồi các con,

*ĐÀI ban ân huệ giữ cho tròn,
THƯỜNG căn tâm tỏ nơi cơ Đạo,
ĐỂ chuyển các con hiệp sức vào.*

Thầy các con. Thầy mừng các con nam, nữ Đàn trung. Thầy miễn lễ, cho các con an tọa. Các con tịnh tâm nghe Thầy giáo huấn:

Thầy tỷ dụ nơi Đại Học Đường, thầy giáo giảng dạy học trò thì cứ theo chương trình mà giảng giáo, trong lớp học sinh đứa nào khôn ngoan thì chăm nom lời giảng giáo mà ghi nhớ vào tâm để lo chăm học, thì đứa ấy sau này sẽ nên danh phận, còn đứa nào chơi bời lêu lổng thì thất học hư danh.

Còn Thầy hôm nay lập cơ Vô-Vi Đại-Đạo, mỗi khi Thầy làm đàn chỉ giáo điều hay lẽ phải, nẻo chánh đường tà, sự lợi điều hại cho các con tường. Nếu con nào biết tin theo lời giáo huấn của Thầy thì cần tu khổ luyện, lập đức bồi công, trau dồi hạnh đức, thì con ấy có hạnh, được đức được đạo, đắc thành ngôi Tiên Phật, còn con nào không tin nơi lời giáo huấn của Thầy thì việc tu lỗi thôi không cần mẫn đến, thì không hạnh thiếu đức, mất Đạo thì không đắc thành. Ấy cũng tại nơi các con, chớ Thầy làm sao nung đỡ các con được? Vì là nơi trường thi để cho con trong hàng đệ tử chọn lựa nên Thầy không ép các con, bốn phận Thầy giáo huấn các con điều đạo đức cho các con.

Các con ôi! Ngày hôm nay Thầy tỷ dụ như Thầy làm chủ một tòa nhà học đường, Lớp Đại Học cao siêu thuần khiết mà ngày nay Tòa Học Đường ấy muốn xiêu cột đổ tường, cho nên Thầy rất lo ngày đêm để sửa lại cho tốt đẹp nguy nga. Vậy Thầy cậy

nơi các con giúp cho Thầy, mỗi con một phần, để xây dựng với Thầy kéo Thầy lao nhọc lo lường hồi các con!

Vậy Thầy gọi tên mỗi con để ra giúp Thầy: LỘC, GIỚI, TÂN, TRUÂN, TRUYỀN, HÙNG, TƯỢNG, CHÂU, PHỤ, QUẢNG, HUYÊN.

Vậy các con hội hiệp ngày Mười Tám tới, các con hội về Đàn Long Hoa lập đàn để Thầy sắp cơ quy-tông thống nhất cơ Vô-Vi Đại-Đạo Chiếu-Minh Tam-Thanh.

TRUYỀN con ôi! Con khá tuân lời giáo huấn đàn nay mà giúp Thầy nghe con!

Ngày Hai mươi một đến Đàn Chợ Lớn lập đàn để Thầy dạy. Các con chung tâm nhất trí để lo cho đắc thành công về cơ Thống Nhất thì công lao của các con rất lớn. Các con phải hiệp-hòa, kiên nhẫn, mỗi con nghe nơi Thầy mà giữ ôn-hòa, nhã-nhận, chịu lòn với nhau mà chung lo giềng mối cho Thầy nghe các con!

Khi xong rồi các Đàn, đến ngày Hai mươi chín trở về Tổ-Đình lập đàn Tý-thời. Các con phải hội về đủ mặt để nghe Thầy phân.

HUYÊN: con có bốn phận giao phó nơi Tổ Đình, Thầy ra lệnh nơi Tổ Đình thì con phải lo đem lời giảng huấn Đàn nay cho các nơi để lo tựu hội cùng nhau lo giúp Thầy nghe con!

HUYÊN bạch: Bạch Thầy "Máy anh em bạn Đạo của con được Thầy điểm danh thì phải hội về Tổ Đình, còn những người Thầy không điểm danh phải làm sao?"

Cười... Thầy không muốn làm nhọc các con,

nên Thầy dùng một số ít để hành trình mà thôi. Nếu mà các con sẵn lòng lo cho cơ thống nhất mà được mỗi con đều nhứt tâm Thầy khen. Các con không vì lẽ nào mà phụ lời Thầy đàn nay mà không thân hành nghe các con!

TRƯỜNG THIÊN:

*Đêm thanh ngự giá bửu Đàn,
Đem lời thánh huấn nghiêm trang chỉnh tề.
Dạy con bươn bả hội về,
Chung lo giúp sức dựa kê nghe phân.
Lập Đàn chỉnh lập cho cần,
Nghiêng vai tốt nặn một phen, Thầy khen.
Bấy lâu con học sách đèn,
Hôm nay Thầy cậy một phen giúp Thầy.
Cơ Trời thay đổi đó đây,
Cơ Thiên máy Tạo vờn xoay tuàn hườn.
Tùy theo Máy Tạo nhằm con,
Khi mưa khi nắng, khi thì bạch thanh.
Vô vi cơ Đạo vận hành,
Tùy theo Máy Tạo lộn quanh theo chiều.
Cơ linh ẩn bóng cho siêu,
Tùy cơ hành Đạo theo chiều mới nên.
Đàn nay Thầy điểm danh tên,
Các con tuân lệnh tạo nên Đạo cao.
Chớ nên đổi sắc khoe màu,
Chớ nên thối thoát mà đau lòng Thầy.
Hiệp nhau chung sức vui vầy,
Tận tâm xây dựng cho Thầy nghe con!
Xong rồi Thầy điểm sắt son,
Công lao khó nhọc mót bòn quả công.
Đàn sau đi đến đại đồng,*

*Danh nêu sáng rạng rõ lòng thảo ngay.
Hành xong trở lại non Đài,
Thầy ban ân huệ hôm mai cảnh nhân.*

Thầy ban hồng ân cho mỗi con thân tâm mát mẻ vững chí lo giúp Thầy nghe các con! Thầy ban bờ đào cho các con hoan ẩm. Thầy phản giá. Thăng.

Đàn Long Ẩn,
Ngộ thời, 18 tháng 9, Đinh Mùi (21-10-1967) (#6)
Phò Loan: Quảng, Châu.

THI:

*CAO ban Thánh huấn trẻ y hành,
ĐÀI Đạo nhứt truyền độ chúng sanh,
GIÁO huấn lưu hành Trời TUYẾN ĐỘ,
CHỦ tâm hòa hiệp ý Thầy dành.*

Ngày giờ qui nguyên về một mối, Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên đều hết lòng lo cho cơ Đạo.

Các con hiểu: Nơi Dương Đông (Phú Quốc), Thầy chuyển các con gầy dựng một ngôi "Chiếu Minh Tam Thanh" để làm tiêu biểu nên Đạo. Đạo phát nguyên từ nơi Thầy ngộ chơn truyền, Linh Tiêu, Ngôi Hai giáo hóa hiện thành mối Đạo bằng huyền diệu vô vi.

Thầy tạo nên cảnh hữu vi để tu hành. Ngày nay các con tạo nên ngôi sáng tỏ: ấy là một chỗ tiêu biểu "Đạo phát nguyên".

Còn Tổ Đình là nơi thành Đạo của Thầy, cũng là một nền móng huy hoàng cho các con có một căn cơ.

Thầy sẽ làm nội khoe Đạo, nên ngày nay Thầy chuyển các con phải y hành theo căn nguyên

của Đạo. Hai nơi: Phú Quốc, Tổ Đình, phải y khuôn, y kiểu, để sau này Đạo càng được sáng tỏ danh Thầy, danh Đạo. Nơi phát nguyên, nơi thành Đạo, một gốc, một nguồn. Thầy vui chúng chiếu lòng thành của các con. Các con không còn chi phân vân.

Nay Thầy hội các con đây là Thiên Ý định. Thầy nhìn nhận các con đều là đệ tử tu hành trực tiếp ngay với Thầy. Cười... Các con không còn là tu với cấp nhứt, cấp nhì, mà sợ trái ý người chỉ Đạo.

Hễ là đệ tử trực tiếp với Thầy thì nội dung vô vi, ngoại dung hữu hình đều cũng phải y theo Thầy. Một lời dạy sau cùng là: Các con nên tưởng Thầy xác phàm phải dạy các con luôn luôn. Như vậy thì các con thoi thới trong lòng, tin Đạo, giữ chơn truyền đúng đắn. Thầy ban bồ đào chung các con hoan ẩm. Thầy phán giá.

Đàn Chợ Lớn,

Đêm 21 tháng 9, Đỉnh Mùi (24-10-1967) (#7)

Phò Loan: Tượng, Lê

Cao Đài Tiên Ông Ngô Tiên Ông, Thầy mừng các con. Dung bồ đào...

THI:

*CAO ban thước ngọc cả vàng khuôn,
ĐÀI nhơn nhơn hiền thoát nghiệp oan,
TIÊN hóa pháp chơn, nhơn nhơn giác,
ÔNG thầy dẫn dắt đến Tiên bang.*

Thầy mừng các con. Thầy vì cơ Đại-Đạo Chiếu-Minh trên một ngàn năm sau cho các con khỏi vương tinh thần cơ hậu lai, các con đã hợp đạo tức nhơn hòa...

Đại-Đạo Chiếu-Minh Tam-Thanh hiện nay có đủ sáu Đàn cơ, sáu Đàn cơ hiệp lại là một biến thành sáu, các con cũng hiểu. Vậy mỗi đàn cơ phải lập một ban hành lễ mà phân công trong đàn chia gánh và lo cơ Đại-Đạo hoát khai. Trong sáu đàn cơ, các con chọn một hoặc hai con hiệp lại làm một ban điều hòa chung lo trong sáu Đàn. Vậy là đúng ý Thầy.

Hiện nay cơ Tiểu-Thừa đã sai, một ngày gần đây Thầy sẽ tuyển cơ Tiểu-Thừa Chiếu-Minh, có Tiểu-Thừa Chiếu-Minh mới dẫn dắt người sau đến Đại-Thừa Chiếu-Minh. Vậy mới đúng Thiên ý.

Kỳ đàn ngày 29 các con hiệp lại Tổ-Đình, còn thiếu Đàn Tây-Ninh Minh-Cảnh và một Đàn Phú-Quốc Dương-Đông. Nhưng Dương-Đông để kỳ Đại-Hội Thầy sẽ gọi về hậu Thầy.

Kể từ đàn ngày 29 tới đây là kỳ chót, xong thì các con chung lo nơi Tổ-Đình cho vẹn tròn, đến ngày 14 tháng 10 là ngày đại lễ, các con tạ ơn chư Tiên, chư Phật cùng chư Đạo Huynh, Đạo Tỷ các con.

Kỳ Đại-Hội, các con mỗi Đàn phải đủ ban hành lễ đặng hậu Thầy. Trong sáu Đàn cơ, có 5 Đàn có đủ đồng tử, vậy Thầy phân công ra làm:

- 1. Đêm 14 một Đàn cơ.
- 2. Sáng ngày Rằm cúng sớm một Đàn cơ.
- 3. Bãi Đàn công phu xả hơi, tiếp theo một Đàn cơ, đó là trọn ngày Rằm.
- 4. Tối lại một Đàn cơ và công phu xả hơi.
- 5. Tiếp theo một Đàn cơ là đủ.

Đại Lễ trong mấy ngày Hội nơi Tổ Đình nên chung lo chuyện Đạo. Mỗi Đàn cơ phải phân chia ra, con nào thủ Đàn mình thì thủ Đàn lựa chọn trong

hàng đạo hữu của Đàn có thiện chí lo cho cơ Đạo và tu hành lâu năm đặng thông hiểu cho đúng lý Đạo. Phân công với nhau, chung lo với nhau cho tròn câu công quả.

Các con hiệp được Đạo rồi, nhưng chi tiết về hành Đạo chưa y khuôn vàng thước ngọc nên người sau hiểu sai mà không hợp. Vậy sáu đàn của các con phải hành chung một bản nguyên của Thầy. Trong những Đàn cơ cũ và mới, chọn lọc tất cả Thánh giáo các Đàn mà lập thành cuốn Bản Nguyên. Vậy là Đàn Thầy không còn của riêng là Đàn nào.

Từ đây về sau cơ Đạo của Thầy một ngày một tiến mạnh.

Các con nên hiểu hai chữ Cao-Đài Đại Đạo là bao gồm tất cả các tôn giáo đủ màu, đủ sắc, gom về một mối Đại Đạo Chiếu Minh, có đủ từ hữu sang vô. Nếu người đại căn giác ngộ tu thì đắc thành. Biết bao nhiêu Đàn cơ nôm na theo Chiếu Minh, đủ chơn truyền dẫn dắt người không đến bến.

Sẵn đây Thầy minh cho các con nên hiểu rộng tâm cỡ quan trọng về ngôi Đàn Chợ Lớn.

MINH ÂN, Đàn cơ Chợ Lớn là Đàn cơ khi Thầy còn sanh tiền đã định thì các con biết quý về sau của Cơ Đại Đạo Chiếu Minh, một ngày kia các con sẽ thấy sự huyền diệu của Thầy. Cơ khảo đã qua thời cơn vui sắp đến. Các con chung lo cùng nhau mà lập nên công quả. Hiện lo vun bồi nơi Đàn cũ làm căn cơ. Còn Đàn hiện tại sau này dành cho Nữ Phái. Các con còn điều chi thắc mắc bạch, Thầy sẽ phân cho các con. Công việc các con có chí hành cho kịp ngày định, rồi Thầy sẽ nhắc nhở thêm cho các con.

Thầy ban bồ đào cho các con tinh thần phấn khởi, chung lo, chung gánh Đạo Thầy, một vinh quang với người hậu thế. Thầy phản giá. Thăng.

Đàn Hội tại Thánh Đức Tổ Đình,
Tý thời, ngày 29 tháng 9 Đinh Mùi (1-11-1967)
(#8)

Phò Loan: Lang, Điều.

Độc giả: Hỷ, Ái.

Điểm lý: Sóc.

THI:

CAO chiếu đức tài mới đạt thông,

ĐÀI ban ân tứ Hội Qui Tông,

THƯỢNG căn rõ thấu nguồn nguyên lý,

ĐỂ chuyển các con sớm hiệp đồng.

Thầy các con. Thầy mừng các con nam, nữ kim đàn. Thầy miễn lễ, các con an tọa. Các con bình tâm nghe Thầy thuyết minh giáo lý:

Thầy lập Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh đến thời kỳ Thầy đem bí pháp ban truyền cho các con tu luyện. Từ ngày giáo lý được ban hành thì cơ Đạo càng ngày càng tăng tiến, mãi đến năm Tân Mão cơ Đạo nảy nở, đến đây là cơ Đạo chuyển tiến hành của Vô Vi khai mở, cơ giáo lý phô trương. Đến khi Đạo chuyển mạnh, nên nhứt bản tán vạn thù, cơ vô vi bành trướng bốn phương, nguyên nhân cùng các hàng căn kiếp quày về thọ Đạo tu luyện đắc, phản bổn hoàn nguyên qui hồi cựu vị.

Cơ vô vi chuyển mạnh nên nảy nở cơ Đạo chuyển để cho các con đua nhau đặng lập công bồi đức, mãi cơ Đạo chuyển đến ngày nay là đúng thời kỳ

gần mãn, cơ Đạo chuyển sắp sang qua cơ Đạo thành.

Từ khi cơ Đạo phát nguyên mãi sang cơ Đạo chuyển thì các con tu luyện, biết bao nhiêu là cơ khảo đảo rất khó khăn lao nhọc, nhưng mà bước sang cơ Đạo thành thì càng khó hơn.

Thầy tỷ dụ: Lúc cơ Đạo phát nguyên là lúc Thầy đang ương cây, lần lần sang cơ Đạo chuyển thì lúc này cây Đạo to cội lớn cành, đây là lúc đơm bông kết quả, cho đến ngày hôm nay sắp sang qua cơ Đạo thành, thì trái đã già chín, nên cơ Đạo chuyển mãi nhiệm kỳ, kể sang qua cơ Đạo thành, vì vậy mà Thầy rất lo hối hả qui-tông chơn Đạo cho kịp thời kỳ bước qua cơ Đạo thành.

Cơ Đạo chuyển mãi thì trở về mộc bốn thủy nguyên. Nay Thầy định qui tông trở về nơi cơ Đạo phát nguyên, vì nơi cơ Đạo khai là cội là nguồn, khi Thầy khai Đạo thì có Thiên-Thơ tiền định, tùy theo máy Tạo Thiên-cơ mà ban hành giáo lý cho hợp với thời cơ mẫu-mực định phân. Các con coi cơ Đạo chuyển, chơn truyền Thầy có sửa đổi chi đâu. Cơ Đạo Vô-Vi quý nơi tâm pháp bí truyền mà Thầy đâu có dạy thêm cho các con những chi tiết nào, chỉ là tạm trong thời gian. Đến thời cơ Đạo thành thì Thầy chỉnh sửa lại theo một chiều để lo chuẩn bị bước sang cơ Đạo thành.

Thầy thấy các con mộ Đạo tu hành, lẫn lóc theo Thầy, nhiều khi bị khảo đảo nhứt tử nhứt sanh mà cũng vững tâm tiến bước theo Thầy, vì vậy mà lòng từ bi của Thầy không nở để cho bầy con chí hiếu phải trễ kỳ Đại Hội Long Hoa, cho nên Thầy lo qui-tông thống nhứt cơ Đạo, chỉnh sửa mối giềng đầu đó

cho hoàn thành, được các con hòa hiệp em anh lại một chiều hướng cùng nhau lo bước qua cơ Đạo thành, vì vậy mà Thầy lập cơ qui-tông lần thứ nhứt, bởi các con không để ý đến nên thất bại hết một kỳ, vì lòng từ bi của Thầy không nở để các con dật lạc một nơi một đũa, nên Thầy chịu khó lập lại kỳ thứ hai. Vậy Thầy khuyên các con tuân theo lời giáo huấn đàn nay mà thi hành được Thầy có ngày giờ chỉnh tu cơ Đạo lại cho kịp ngày giờ đến Hội Long Hoa.

Các con ôi! Long Hoa di chuyển khắp Ngũ-Châu Thế-Giới, nghị lực mạnh bạo phi thường. Các con ôi! Thiên-cơ không lẽ lậu được.

THI

*Tấm gọi ma-ha mát mẻ lòng,
Gân thành cơ Đạo Thầy qui-tông,
Các con đâu rõ nguồn cao cả,
Đạo-pháp ngày sau đến đại đồng.*

Các con xả đàn một giờ tái cầu. Thầy ban ơn các con, Thầy phân giá. Thăng.

TÁI CẦU:

Như Ý Nương Nương, Bàn Đạo mừng chư Đạo hữu nam, nữ kim đàn. Bàn Đạo miễn lễ, chư hiền an tọa, nghe Bàn Đạo phân:

Bàn Đạo vưng linh Sư Phụ lâm đàn. Khi Bàn Đạo còn mang xác phàm thì Thầy giao phó cho Bàn Đạo về cơ Đạo chuyển, cách sắp đặt bàn thờ theo Bát Quái Đồ. Trong thời gian ấy, Bàn Đạo rất lo lường trong cơ Đạo chuyển. Thầy đã chứng chiếu hồi năm Tân Mão, thì chư Đạo hữu noi truyền đến ngày nay.

Hôm nay Bàn Đạo trở về Tiên Cảnh, bỏ xác phàm là nơi trọng trực mới rõ Thiên Cơ sâu kín. Cơ

Đạo có nhịp, có nhàng, có khuôn mẫu.

Cơ Đạo Chuyển lập thành thì Bàn Đạo cũng tương là bắt đầu từ Cơ Đạo Khai mà chuyển qua Cơ Đạo Chuyển, từ thấp đến cao, ấy là vĩnh viễn: Phải bỏ cơ Đạo Khai để sang cơ Đạo Chuyển. Trái lại là không phải vậy. Chuyển là cơ Chuyển Mạnh của cơ Vô Vi Đại Đạo, song Thầy giáo truyền cho Bàn Đạo để phổ thông, ấy là Thiên Cơ tiền định.

Ngày hôm nay Bàn Đạo mới rõ là cơ Đạo đến đây sang qua thời gian Đạo Thành, nên Thầy chuyển cơ Qui Tông Thống Nhứt. Vậy chư Đạo hữu chưa được hài lòng về cơ Qui Nguyên trở lại Cơ Đạo phát nguyên, vậy chư hiền phải hỏi Thầy, để Bàn Đạo mình ra cho chư Đạo hữu rõ Thiên cơ tiền định.

Năm Tân Mão là cơ Đạo chuyển mạnh, Thiên cơ định đến ngày, giờ khiến cho Bàn Đạo hành trình trên bước Đạo để cơ Đạo Chuyển cho chư đạo hữu đua nhau mà lập công quả ngày giờ ấy những nay thì cơ Đạo Chuyển muốn hết thời kỳ nên Thầy qui tông thống nhất cơ Đạo. Nếu Thầy thống nhứt về cơ Đạo Chuyển thì làm sao có căn cơ bản dạng. Nếu trước khi Đạo Chuyển mà không thay đổi Thiên Bàn như kiểu Đạo Khai là kể từ thấp đến cao, một khuôn một mẫu, có thể kêu là Cơ Đạo-Tiến cũng được, thì đến ngày nay Thầy khôi thống nhất qui tông.

Đây là Cơ Đạo Chuyển riêng biệt kiểu Bàn Thờ, đó là để cho chư đạo hữu đua nhau mà lập công quả. Đến mãn thời kỳ thì Thầy sắp xếp lại. Nếu theo ý chư đạo hữu qui về Cơ Đạo Chuyển thì không phù hợp với Cơ Lập Đạo.

Chư Đạo hữu ôi! Bàn Đạo khi còn mang xác

phàm, ý chí hay lường về việc Đạo, muốn sao cho phù hợp với ý mình. Đến nay mới rõ Thiên cơ là định luật sâu kín.

Vậy chư hiền xả Đàn ba chục phút, tái cầu, Đồng Đàn Chợ lớn thủ cơ. Bàn Đạo cầu xin Thầy ban ơn cho chư đạo hữu nam, nữ. Bàn Đạo giả từ.

TÁI CẦU:

Ban Hành Lễ Đàn Chợ Lớn

Phò Loan: Quảng, Châu.

Độc giả: Phụ.

Diễn ký: Huê, Sóc.

THI:

*CAO diệu Thiên Thơ nhứt luật tuyên,
ĐÀI ban sắc chỉ định qui nguyên,
THƯỢNG hòa thước mực gìn nguồn gốc,
ĐỂ hiệp căn cơ giữ mối giềng.
NGÔ Đạo Linh Tiêu lưu Thánh huấn,
MINH-Hoàng Từ Phụ tạc Chơn truyền,
CHIẾU phê đại ý khâm tuân mạng,
GIÁNG dạy các con vẹn đức nguyên.*

HỮU:

*Nguyên trước Thầy Cha giữ Đạo chung,
Một màu một sắc quý vô cùng,
Tổ Đình Thánh Đức ngồi căn bốn,
Phú Quốc Chiêu Minh rạng cửu trùng.
Nền Đạo độ siêu đưa thoát kiếp,
Nguyên nhân tu học đến qui sùng,
Một trời sáng tỏ hai tiêu biểu,
Thế giới ngày sau khấu bái tùng.*

Thầy trở lại thế gian gặp đệ tử của Thầy và ban mừng ngày Qui Tông Chơn truyền về Đạo Khai.

Không chi vui hơn Thầy nhờ hai con, một con HUYỀN làm tay mặt quì phía trước, LỘC làm tay trái của Thầy quì phía bình bông.

Thầy muốn cho các con thấy việc sắp đặt tại thế lần nhì của Cơ Khai Đạo, nên hai con không chi cả. Đây là bàn tay Thầy sắp đặt lại chơn truyền của Thầy, hai bàn tay đem hai chơn đèn, phải Âm Dương Thủy.

Đệ tử nhớ Thầy có nói Thầy nhìn thấy Thiên Nhân hiện lúc ấy Thiên Nhân huyền diệu vô cùng. Các đệ tử vẽ Thiên Nhân hồng từ là Đạo Vô Vi Tam Thanh, Nãi Nhứt Nguyệt Tinh Thần theo chiều lên.

TRUYỀN, con hiểu Thầy.

Thầy dạy Thập Tự, mỗi đệ tử của Thầy đứng thẳng trước Thiên Bàn giảng hai tay thì thấy là Thập Tự.

Thập Tự là ĐẠO, các đệ tử cũng là Đạo. Khi Đạo từ trên đầu đến dưới và ngang qua sẽ thấy các con là Thập Tự, nên chi chi các chi tiết về Chơn Truyền giáo lý gom lại khi xưa của Thầy nói mà truyền lại cho nhau, để gìn giữ mối Đạo của Thầy. Đòi hưởng được sự quý báu là do các đệ tử nghe. Muôn năm Thầy mới khai Đạo, hiểu à!

Lời Thầy sanh tiền ngày sau quý vô giá. Các đệ tử nói chí theo Thầy, sau khi về... những gì của đệ tử cũng đều quý trọng...

Ngày giờ nay Thầy sắp xếp đại qui mô, còn những chi tiết sau, các đệ tử lo ven lấy.

Thầy ngự ý, Đàn Long Ẩn tiếp cơ...

Phò Loan: Huỳnh, Lộc.

Độc giả: Giỏi, Tiềng.

Diễn ký: Sóc.

Giác Minh Kim Tiên...

THI:

*GIÁC đắc linh cơ thọ lệnh Thầy,
MINH truyền Chơn pháp khắp Đông Tây,
KIM ngôn khuyên nhủ cùng chư đệ,
TIÊN Phật tròn câu nghĩa đệ Thầy.*

Chư hiền an tọa nghe Bàn Đạo thuyết minh chơn lý.

Đạo Thầy đã quyết định về cơ Qui Tông để độ người đời còn đang say mê vật chất, nên chi Thầy đã quyết định về Cơ Qui Tông Chơn Pháp ngày nay để cho khỏi sai lạc về sau mối Chơn truyền về cơ Vô Vi Tam Thanh. Nay Thầy đã sửa đổi lại Cách Thờ Phụng cho hợp theo Thiên Cơ đã vạch sẵn. Chư Hiền không còn chi thắc mắc về việc Thầy sắp đặt.

Chư Hiền Đệ ôi! Đời đã lúc làm than thống khổ vô cùng! Nên chi Thầy chỉnh đốn lại cơ Đạo cho phù hợp với Thiên Ý, hầu có rồi phần nào cho đời đặng nhẹ nhàng, bớt sự khổ đau. Từ đây chư đệ phải cần thương yêu hòa hiệp cùng nhau để đi đến chỗ đắc thành về cơ Đạo đang tiến đến.

Đàn nay Bàn Đạo thọ lệnh Thầy sắp đặt cho Đạo đặng cùng chung hòa hợp cho in khuôn in rập.

TRƯỜNG THIÊN:

*Đạo màu đến lúc chuyển xoay,
Theo cho hòa hợp ý Thầy định phân.
Chung lo việc Đạo tối cần,
Cho đời bớt khổ đôi phần đắng cay.
Phận làm đệ tử thảo ngay,
Y hành sắc lệnh trên Thầy định phân.*

*Đâu là những việc tối cần,
Đâu là chi tiết lời phân của Thầy.
Chư hiền khá rõ Đàn nay,
Chung lo hòa hiệp dựng xây cho thành.
Đạo Cao khải trược lọc thanh,
Đạo Cao cố gắng lập thành quả công.
Xong rồi Thầy thường ân hồng,
Bồng Lai Tiên Cảnh thành công trở về.*

Đàn kế tiếp:

Phò Loan: Tượng, Hùng.

Độc giả: Huỳnh, Giỏi, Phụ.

Diễn ký: Sóc.

THI:

*CAO tụng Thiên Ý một Cha Chung,
ĐÀI hội các con đến chỗ phùng,
TIÊN Pháp Chánh Chơn lưu thế hậu,
ÔNG Thầy độ trẻ đến nhà chung.*

Các con mừng Thầy một Bài Nguyễn Độ đời (cũng y cựu pháp mà truyền người sau)... Các con đã đọc mà các con không để ý đến.

Đàn nay Thầy ghi công các con nhiều cực nhọc cùng Thầy. Thầy ban bồ đào ân tứ mỗi con. Từ đây các con vui mãi mãi, ngày ngày bốn buổi hầu Thầy, đêm đêm lòng thanh tịnh mà dưỡng lấy tinh thần. Đạo Thầy một ngày qua như cỏ mùa Xuân.

Đàn nay tới đây là dứt, vậy các con lo chính đốn theo ý Thầy đã dạy. Về Đại Hội ngày 14 tới đây, các con sum họp mà thường thức: "Đạo Hợp Nhơn Hòa".

Đàn kỳ tới các con nên hội họp bàn những chi tiết mà hành cho y khuôn y rập. Ban Điều Hòa

cùng trong 6 Đàn Cơ, có chỗ nào các con không giải quyết được thì các con nên trình lên Thầy dạy cho các con thêm.

Đạo Thầy có căn cơ, khuôn vàng thước ngọc sẵn đó mà tìm hiểu. Tìm hiểu được các con mới biết Thầy sắp đặt trước cho các con. Thầy biết trước nên Thầy đã ra lệnh cho Đàn Long Hoa sư tập Thánh giáo các Đàn mà góp thành cuốn Bốn Nguyên Y Pháp. Đó là của Thầy, không riêng một Đàn nào.

Các con rộng hiểu Thầy khen. Thầy phản hồi, các con xúc tiến cho kịp ngày. Thầy ban Bồ Đào cho các con đây sáng suốt mà lập công quả. Thăng...

Đàn Hội tại Thánh Đức Tổ Đình,
Tý thời, Rằm tháng 10 Đinh Mùi (15-1-1967) (#9)
Phò Loan: Lang, Điều.
Độc giả: Hỷ, Ái.
Diễn lý: Sóc.

THI:

*GIÁC tánh minh khai đạt lý thông,
MINH truyền Đạo pháp độ trần hồng,
KIM quang chiếu diệu nơi LINH BỬU,
TIÊN Phật lâm Đàn hội Lý Tông.*

Bàn Đạo mừng chư Hiền nam, nữ kim Đàn.
Bàn Đạo báo tin Thượng Phụ lâm Đàn, có chư Tiên, Phật hộ trì, vậy chư Hiền thành tâm nghinh Thánh Giá. Bàn Đạo đi tiếp nghinh. Bàn Đạo xuất cơ.

TIẾP ĐIỂN:

THI:

*NGỌC sắc chuẩn phê thống nhứt thành,
HOÀNG ân chuyển hóa Hội Tam Thanh,*

*THƯỢNG Thiên chỉnh giáo nguồn nguyên thủy,
ĐỂ hiệp các con Nhứt luật hành.*

HỮU:

*Luật hành giữ lấy mối Chơn Truyền,
Đạo đức đưng sai chỗ Bồn Nguyên,
Chánh pháp vô vi Cơ Đắc Đạo,
Chơn Tông diệu lý chỗ siêu nhiên.
Đạo tâm năng luyện gìn căn bản,
Tánh đức thường trau giữ mối giếng,
Ghi nhớ lời khuyên nghe các trẻ!
Ngàn năm gìn giữ chớ sai nguyên.*

Thầy mừng các con nam, nữ kim Đàn. Thầy rất vui thấy các con Hội về châu Qui Tông Chính Giáo, vậy Thầy rất vui cùng các con. Các con đọc bài Mừng Thầy (chư môn đệ đọc bái Chốn Bồng Lai)...

Các con thành tâm sum hiệp để chung lo ngày Thầy định. Vậy trong 6 Đàn của Thầy, các con tựu về đủ mặt, Thầy rất vui. Trong 6 Đàn, mỗi con Chủ Đàn lên qui gần Thầy bên bình bông và đĩa trái (quả). HUỖNH thay thế cho Thầy, rót bồ đào cho mỗi anh con. LỘC, TRUYỆN, mỗi con Thầy ban một bồ đào.

Các con ôi! Trong 6 Đàn, mỗi con Chủ Đàn là Thầy giao phó một chiếc thuyền, vậy từ đây hòa thuận cùng nhau. Thầy ban mỗi con một ly bồ đào để gánh vác sự khó nhọc cho Thầy.

HUỖNH, rót bồ đào mời anh con. Còn mỗi con nam, nữ có mặt nơi Đàn Thầy ban bồ đào cho các con hoan ẩm. Các con ôi! Gánh Đạo ngày nay rất nên khó nhọc. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Ngày nay Thầy qui tông chơn giáo Vô Vi Đại

Đạo để cho các con hòa hiệp mà chung lo giếng mối cơ Đạo của Thầy. Các con ôi! Không có chi hơn các con hòa thuận một chiều, một ý với nhau là các con hiến lễ cho Thầy rất long trọng đó các con.

Vậy Thầy định Đàn Qui Tông Chính Giáo cho đến ngày năm Đàn Cơ ra nơi Phú Quốc, là nơi phát nguyện cơ Đạo, Thầy mới bế Đàn về chỉnh giáo. Còn nhiều Đàn Ngộ thời các con hiến lễ Tạ Ổn chư Phật, Tiên. Thầy hội Tam Thanh chí nhứt Ngộ thời chánh rằm.

Cơ Đạo lần lần Thầy sắp chỉnh về cơ Qui Nguyên, vậy các con để Thầy sắp xếp. Bồn phận các con tuân lời: Trên hòa dưới thuận, có dưới gián, trên đừng cho thất lễ, trên dạy, dưới chẳng mất khiêm cung.

TRƯỜNG THIÊN:

*Đêm thánh giá ngự Tổ Đình,
Qui Tông Chơn Giáo chỉnh minh Chơn Truyền.
Từ lâu Cơ Đạo chỉnh nghiêm,
Nay Thầy sửa lại Chơn Truyền khi xưa.
Vô Vi đúng pháp Thượng Thừa,
Chơn Tinh chỉnh sửa cho vừa máy linh.
Máy Linh xoay chuyển Thượng Thừa,
Xoay chiều theo hướng cho vừa Đạo khai.
Các con gìn giữ chớ sai,
Gắng lo tu luyện đêm ngày chớ xao.
Ngày nay qui lại một màu,
Khăn Đen, Áo Trắng, trước sau châu Thầy.
Anh em chung hiệp vui vầy,
Tuân lời giáo huấn Đàn nay thi hành.
Ngày đêm tiến bước cho nhanh,*

Gần ngày bước đến Đạo thành đó con!
Giữ sao cho được vẹn tròn,
Đức tài lo lập chớ mòn nghe con!
Khó khăn lòng chớ nót non,
Chủ Đàn khó nhọc lắm con giúp Thầy.
Sao cho huynh đệ vui vầy,
Xây lưng đâu cột, giúp Thầy nghe con!
Từ đây đời đa hao mòn,
Khó thay cơ Đạo, nhờ con mối giềng.
Đời tàn lắm lúc chinh nghiêng,
Lắm khi thay đổi dũ hiền chịu chung.
Vậy con nghe phải thính từng,
Lo chung giúp Đạo, hiệp chung vui vầy.

Đàn cơ Qui Tông Chính Giáo này Thầy định ngày Rằm tháng Chạp năm Đàn Cơ hội về Dương Đông, để Thầy định là nơi Cơ Đạo Phát Nguyên lập thành Chơn Đạo kỳ Qui Tông Chính Giáo lần Thứ Hai cho phù hợp Thiên Cơ.

Ngọ Thời lập đàn, Đàn Chợ Lớn thủ cơ. Thầy ban bồ đào và ban ơn hộ trì.

TRUYỆN bạch: Bạch Thầy Đàn sáng nay Thầy định giờ nào?

Đàn sáng nghĩ để các con lo lập để châu Tam Thanh và chư Phật, Tiên. Thầy ban ơn các con, Thầy phân giá. Thăng.

TÁI CẦU:

Ban Hành Lễ Đàn Chợ Lớn
Phò Loan: Quảng, Châu.
Độc giả: Phụ.
Diễn ký: Huê, Sóc.

Cao Đài Giáo Chủ, Thầy mừng các con. Các

con nghiêm chỉnh, thành tâm đọc bài mừng nghinh tiếp Tam Giáo Chủ. Thầy ngự ý.

THI:

THÁI hòa chỉnh lý Đạo qui nguyên,
THƯỢNG đánh Linh Tiêu nhứt luật truyền,
ĐẠO đức siêu hình nêu tận độ,
TỔ Đình điểm hóa kẻ căn nguyên.

oOo

Căn nguyên tu học đắc thành công,
Mừng hiệp các con đến họp đồng,
Huấn lệnh ban hành tuân nhứt trí,
Ngày sau tươi đẹp đến Non Bồng.

Thầy rất vui chứng lễ các con đáp đền Thầy. Các con được như ý, Thầy rất vui ngày thành công Qui Nguyên Thống Nhứt. Các con đọc bài nghinh Nhị Giáo Chủ.

TIẾP CẦU:

THI:

NGUỒN linh Đạo hiệp đến căn nguyên,
THỈ Tổ qui tông Thánh Ý truyền,
THIÊN mạng tuân hành Thầy chỉ định,
TÔN minh vẹn giữ ý Thân Tiên.

Thầy giáng lâm ban mừng ngày vui Qui Tông Hiệp Nhứt. Thầy chứng lễ các con dựng hiến.

THI:

Mừng Đạo Qui Nguyên kịp tháng ngày,
Cùng nhau hòa hiệp lệnh Cao Đài,
Thuận chiêu Thiên Ý Thầy vui dạ,
Mừng trọn thành công ý chí thay.

Thầy thượng ý. Các con tiếp Tam Giáo Chủ.

TIẾP CẦU:

THI:

LINH ửng lời Thầy tại thế gian,
 BỬU Tòa Thánh Đức đẹp huy hoàng,
 THIÊN môn rộng mở qui căn kiếp,
 TÔN ý thành công Đạo nhứt tràng.

Thầy mừng chung các con nam, nữ. Ngày lành tháng tốt, Thầy giảng Đàn mừng các con được ân hồng vô tận. Các con giúp Thầy, lành thay! được qui tông về nguyên thủy. Các con cùng nhau đọc bài mừng Thầy (chư môn đệ đọc bài Chốn Bồng Lai)...

TIẾP CẦU:

THI:

HUYỀN Khung sáng tỏ cảnh thiên thiên,
 MINH tánh cùng nhau đoạt ý nguyên,
 CHƠN Đạo trở về nguồn gốc cũ,
 NHƠN tâm đức nhứt lịnh Thầy khuyên.

(Ông Mười DƯƠNG Phú Lâm)

Bàn Đạo đắc lịnh Thầy giảng Đàn chúc mừng ngày vui đẹp nơi Thánh Đức Tổ Đình, mừng Đại Hội Tổ Đình. Bàn Đạo miễn lễ, chư Hiền an tọa.

THI BÀI:

Cơ thống nhứt Tổ Đình qui hiệp,
 Nghe lịnh truyền trực tiếp Qui Tông,
 Căn cơ giáo lý Đại Đồng,
 Qui hoàn nguồn gốc ân hồng Thầy ban.
 Đạo đắc nhứt lời toàn diệu lý,
 Đời vui thay huyền bí gọi ơn,
 Cảnh thanh nghe ngóng tiếng đàn,
 Gió hòa tai đẹp, vui cơn giác hồn.
 Cơ thống nhất bảo tôn nguồn Đạo,
 Thầy qui nguyên của báu ráng gìn,

Mừng thay Đạo hiệp khuôn in,
 Rõ ràng chói sáng Bồng Dinh ngày thành.
 Vui gốc Đạo Thầy dành độ thế,
 Vui thành công môn đệ công cao,
 Vui câu Thiên tước một màu,
 Vui vầy trước điện công lao Thầy đền.
 Vui ban đức tuổi tên sổ tạc,
 Vui ngày thành hiển đạt quang minh,
 Vui thay Thánh Đức Tổ Đình,
 Huy hoàng hậu thế minh minh rạng ngời.
 Bàn Đạo xuất cơ. Chư hiền tiếp điển.

TIẾP CẦU:

THI:

ĐẠI hội Tam Thanh tổng hiệp hòa,
 GIÁC minh Thánh Ý đẹp lòng Cha,
 CHƠN truyền Thống Nhứt mừng chung thủy,
 TIÊN Phật chúc lành đáo nhứt gia.

HỮU:

Nhứt gia Thánh ý dựng nền thanh,
 Cứu thế Trời Cha rưới phép lành,
 Nguồn Đạo biêu bia xa khắp thế,
 Căn cơ tông tích chốn Tây Thành.
 Kẻ mê hồi tỉnh tu chiêu xuất,
 Người trí luyện thành thoát tử sanh,
 Muôn kiếp chơn truyền nêu tận độ,
 Tổ Đình Thánh Đức mãi lưu danh.

Bàn Đạo mừng chung chư hiền nam, nữ. Bàn Đạo được Thầy gia ân giảng Đàn mừng ngày thành công Qui Nguyên Thống Nhứt. Bàn Đạo miễn lễ, chư hiền an tọa.

BÀI:

Danh hiệu đạo chư hiền đắc nhất,
 Một lòng lo thước mực thẳng ngay,
 Mối giếng nền móng Cao Đài,
 Chung tâm hòa hiệp tháng ngày dựng nên.
 Tiên, Thánh, Phật một bên hộ độ,
 Giúp thành công đến chỗ cao siêu,
 Đạo cao danh rạng mỹ miều,
 Chơn truyền thống nhất phi phiêu rõ ràng.
 Trời tận độ Nam Bang gieo giống,
 Lý chơn thường mầm móng lành thay!
 Danh xa rạng tiếng Cao Đài,
 Giáng trần cứu thế tận bày phép linh.
 Cơ Tuyển Độ vô hình vô ảnh,
 Cứu đời tàn dục thánh ban truyền,
 Độ người hữu phước thiện duyên,
 Khiến lòng hoài mộ tâm nguyên trở về.
 Nay đến lúc Thầy phê rộng mở,
 Chuyển căn linh cả nhớ căn lành,
 Đưa về tận gốc nền thanh,
 Sớm chiều tu học thuận hành đường Tiên.
 Đời tận hưởng vô biên diệu lý,
 Đời nhận nhìn huyền bí Đạo Cao,
 Minh minh chiếu diệu ánh hào,
 Sợ Trời kêu cứu chen vào Tháp linh.
 Chừng ấy biết Chơn Kinh tuyệt diệu,
 Chừng ấy tường tiêu biểu là đầu,
 Ngũ Chi căn kiếp hồi đầu,
 Tâm đường giải nghiệp thoát bầu trần mê.
 Tu xuất thế, tu về thắng cảnh,
 Tu hôn siêu, nhập Thánh qui gia,
 Thiên nhiên đạo cảnh Ta Bà,

Rõ ràng có một Trời Cha dất dều.
 Mừng vui đẹp Thiên Điều chỉ định,
 Mừng thành công chấn chỉnh căn cơ,
 Qui nguyên đúng tháng, ngày, giờ,
 Rõ ràng sáng tỏ điện thờ Ngôi Hai.
 Mừng thành tụ an bày Thánh Ý,
 Mừng chung tâm chung trí, chung hành,
 Mừng còn quốc Đạo lưu danh,
 Muôn năm ngàn kiếp Thầy dành từ đây.

THI:

Từ đây sáng tỏ mối giếng cao,
 Chan rười hồng ân thầy ngọt ngào,
 Công quả một chiều đưa khách tục,
 Chung qui tiếng tốt cả anh hào.

Chư hiền lo Đại Lễ. Tái cầu giờ Dậu Đồng tử
 Long Ân thủ cơ. Bần đạo xin kiếu. Thăng...

TÁI CẦU:

Ban Hành Lễ Đàn Long Ân
 Phò Loan: Huỳnh, Lộc.
 Độc giả: Phụ, Ái, Hỷ.
 DDiễn ký: Giới.

Cao Đài Thượng Đế, Thầy các con. Thầy
 mừng các con nam nữ kim Đàn.

THI:

CAO cả ban ân độ khách trần,
 ĐÀI thừa Sắc Lịnh tứ hồng ân,
 GIÁO hóa các con con Mạt Kiếp,
 CHỦ truyền đệ tử tứ hồng ân.

oOo

Hồng ân chan rười trẻ ôn nhuần,
 Đạo đức lịnh truyền trẻ khá tuân,

*Chơn pháp qui tông về một gốc,
Các con y lệnh Sắc khâm tuân.*

Thầy miễn lễ, các con tịnh tâm nghe Thầy giáo hóa. Các con ôi! Thầy lấy làm vui lòng đẹp dạ hôm nay thấy các con sum hiệp đông đủ về nơi Tổ Đình để nghe Thầy phân dạy về cơ Chính Pháp Qui Tông cho các con tường tận.

Chiếu theo Thiên Thơ tiền định, thì Đạo Vô Vi Chiếu Minh Tam Thanh của Thầy lập riêng biệt để độ rỗi những kẻ có căn duyên tu để giải thoát, hầu có trở về ngôi vị cũ. Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên lo chỉnh đốn lại Cơ Đạo Vô Vi cho thống nhất, in khuôn, in rập để cho người ngoài các tôn giáo trông vào khỏi bán tín bán nghi, hầu có tầm tu theo Đạo Vô Vi để giải thoát.

Đàn nay Thầy giải cho các con biết tại sao Thầy sửa đổi về khăn áo. Từ năm Tân Mão Thầy có dạy đệ tử MINH HỒNG về cơ Đạo Chuyển, cách sắp đặt trên Thiên Bàn và Bộ Y Bát thể theo Bát Quái Đồ.

Nay cơ Đạo Chuyển cũng sắp mãn, cơ Đạo phải tiến theo Thiên Thơ trở về Mộc Bản Thủy Nguyên, nên vì lẽ đó Thầy đã dạy các con cần phải sửa đổi lại cho đúng theo Thiên Cơ đã qui định. Các con ôi! Vậy các con không còn điều chi thắc mắc tận đáy lòng, các con cứ vững đức tin nơi Thầy, lo bề tu luyện cho Đạo mau phát triển. Thầy đã nắm lấy mối giềng về cơ Đạo thì các con khỏi lo chi bận lòng.

Các con chung cùng lo giúp Đạo giúp Thầy đặng mau đi đến chỗ đắc thành, rồi đây Thầy sẽ ban Đại Hồng Ân chung cho các con.

BÀI:

*Hôm nay Thầy bố điển lành,
Các con nhuần gội tu hành phát minh.
Cùng chung đoàn tụ Tổ Đình,
Giúp Thầy giúp Đạo khuôn in một màu.
Đạo màu con lập chí cao,
Đến ngày tịnh luyện cho mau đắc thành.
Đạo màu khử trược lọc thanh,
Văn phan võ luyện cho thành vị ngôi.
Đời tàn thống khổ con ôi!
Ráng tu một kiếp trả rồi nợ xưa.
Đạo cao tốt bực Thượng Thừa,
Đêm ngày con ráng nhất thừa luyện mình.
Con ôi! Ráng giữ đức tin,
Chi chi Thầy nắm huyền linh mối giềng.
Các con giữ dạ tịnh yên,
Giúp Thầy giúp Đạo cho yên việc đời.
Các con ghi nhớ những lời,
Thầy nay giáo hóa chiêu mời tu hành.
Quả công con ráng chí thành,
Lo cho đầy đủ vị lành Thầy ban.*

Thầy ban bồ đào tửu, các con hoan ẩm. Đàn tới, các con ngưng Đàn trong nửa giờ. Các con tái cầu, Đồng tử Long Hoa Đàn thủ cơ. Thầy phản giá. Thăng...

TÁI CẦU:

Phò Loan: Tượng, Lê.

Độc giả: Huỳnh, Ái.

Điển ký: Hùng, Qui.

Cao Đài Tiên Ông Ngô Tiên Ông, Thầy mừng các con lưỡng Ban nam nữ. Thầy mừng các con và ghi công các con bao nhiêu năm khổ cực mà lo cho

Cơ Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh được hoàn toàn trong lý Đạo.

Đây các con nam cũng như nữ, các con nhìn lại phía đằng sau các con, em con một dạ lo tu hành, âm chất vẫn mót bòn, tâm bao giờ cũng cố gắng theo Thầy, nhứt hào vô phạm, thì Thầy lòng từ bi, Thầy ân tứ những lỗi lầm của các con.

THI:

CAO nhớ lời Cha nhắc lại lời,
ĐÀI khai Chơn Đạo độ nhiều nơi,
TIÊN ngôn rõ lý ghi nguyên bản,
ÔNG vẫn theo gương chẳng đổi đời.
GIÁNG bút y khuôn trên Thánh Huấn,
DAY trò kiểu mẫu học từ lời,
CÁC môn vô hữu hành cương kỷ,
CON nói chí Cha tuyển độ người.

Từ đây về sau các con nên thận trọng mà diu dặt như sanh có lòng tâm Đại Đạo để tu thân, thì các con nên nhớ lời Thầy thường nhắc nhở, thà được một con tu hành cho đắc thành hơn là nhiều con mà sanh khảo đảo trong Đàn cơ của các con, là nói riêng, còn toàn Đạo Chiếu Minh nói chung.

HUYỀN, Đàn Chiếu Minh Cần Thơ Tổ Đình từ đây con ráng lập đại công quả với Thầy mà lo cho cơ Đại Đạo Chiếu Minh của Thầy, một ngày qua một ngày càng thêm tỏ rạng theo đường lối của Thầy vạch sẵn, y theo đó mà hành một mảy cũng không sai lạc lý Đạo của Thầy. Có tu có đắc trăm phần trăm. Được vậy là Thầy nhờ con và ghi đại công cho con. Nhược bằng con giữ không đúng lý Đạo của Thầy, vì một lẽ con không đủ sức bảo tồn cơ Đại Đạo thì con

cũng có lỗi cùng Thầy, mà còn những điều con nan giải gì thì con nên bạch lại Thầy giải, hoặc hội các bản Đạo của con đã tu nhiều năm hơn con, biết Đạo của Thầy nhiều hơn mà hạch hỏi cho y khuôn một kiểu để không lỗi cùng Thầy, con hiểu...

TRƯỜNG THIÊN:

Thầy ân từ bỏ đào các trẻ,
Đã nhiều năm nhậm lệ theo Thầy,
Lòng Thầy lại hỉ cho khuây,
Mát lòng cho trẻ theo Thầy tu thân.
Ngày đêm luyện Đạo siêng cần,
Ngày lo Nhơn Đạo bốn phân không ngừng,
Ngày qua hiểu Đạo vui mừng,
Quản chi khó nhọc vui chung Đạo mẫu.
Hiếu rồi công quả bên lâu,
Anh em chia gánh nâu sông chia vui
Vui trong lý Đạo thật vui,
Trà ngon thường thức nổi vui đêm dài.
Luyện mình chẳng nhiễm trần ai,
Bồ đào thường thức đêm ngày ngọa nguê.
Tu sao gom thuốc một bề,
Nấu lò Bát Quái mãi mê không ngừng,
Bồ đào Thầy thường con cưng,
Nghe Thầy mà học không ngừng lý sâu.
Ngày nay Thầy giải con sầu,
Mỗi con đẹp dạ Thầy mừng biết bao!
Chiếu Minh tỏ rạng Đạo CAO,
Người người ngưỡng mộ Thầy trao bí truyền.

Thầy ban đại ân, bồ đào thường mỗi con một ly, hòa mình trong lý Đạo. Các con chung lo cho Đàn Chiếu Minh "MINH CẢNH" trong giờ Tý. Nay Thầy

cũng biết các con, các con cũng chung vui cùng Thầy. Thăng...

Ban Hành Lễ Đàn Minh Cảnh

Phò Loan: Thế, Tòng.

Độc giả: Tự.

Diễn ký: Thiều.

THI:

BỮU châu rọi tỏ Tổ Đình khai,

GIÁC ngộ kim triều thống nhứt đài,

ĐẠI chí trượng phu không mồi dạ,

TIÊN thiên chánh nhứt mở khoa khai.

Bần Đạo chào nam, nữ kim đồng đạo. Giờ nay Bần Đạo đặc lệnh báo tin chư đạo tâm hay: Có giá hạc Sư Phụ lâm đàn, chư hiền thành tâm kính lễ. Bần Đạo xin xuất ngoại hộ Đàn.

TIẾP CẦU:

THI:

NGÔ đông đánh hạt bốn mùa xanh,

TIÊN Phật ngự lai rưới phúc lành,

ÔNG hiển qui tông khai đúng hội,

GIÁNG đưa môn đệ bước thành danh.

Thầy mừng các con gần xa, Đạo mạch chẳng nệ đường dài, con phương Nam, con thì phương Bắc, mà vì Đạo vì Thầy hội đồng châu Lễ Đạo Chuyển Qui Nguyên. Tuổi Đạo đã dài, nay tính đến thời kỳ thống nhứt, các con chung hiệp lo lắng cho cơ Đạo phát nguyên, vậy Thầy rất khen.

Các con ôi! Các con là rường cột, móng nền của nền của một Tòa Đại Đạo. Nếu các con đồng tâm hiệp lực đưa tay nâng đỡ mau được phát triển sum xuê thì các con xứng đáng là môn đệ trong nền móng

Cao Đài Đại Đạo trên chuyển đồ nhứt Đại Hội Tam Kỳ. Thầy tạm nói là Đại Đạo hoàng khai, nếu trễ một ngày thì nhưn sanh thêm nguy hại. Các con có tu rồi thì cũng biết, nên không đành thấy chỗ chết. Đó là giềng mối của Bác Ái, Từ Bi. Thầy ước ao sao 6 Đàn cơ ôn hòa, dung năm hiệp nhứt một nguồn, diu dặt, nhắc nhở lẫn nhau, anh trước, em sau, bốn nguyên học tập mà làm giềng mối sau này, muôn năm vững vàng nguyên bốn của cơ Đạo Vô Vi Tam Thanh thì là căn bản chánh lý của Đại Thừa, thì các con sẽ biết mình cùng biết Đạo.

BAI:

Đạo khai bốn mấy niên dư,

Ngày nay phát triển từ từ qui nguyên.

Con nam, nữ nắm giềng mối Đạo,

Trên có Thầy chỉ giáo từ ly,

Dẫn cho kịp tiết kịp thì,

Làm gương kiểu mẫu, con thì đầu công.

Gần đến Hội Hoa Long khai mở,

Đạo ra đời che chở nhưn sanh,

Mấy trang kiểu mẫu thực hành,

Qui Tông tôn tại Tam Thanh hội đồng.

Đạo Vô Vi tuy không mà có,

Có chơn truyền chỉ rõ cơ mẫu,

Châu thiên thất thập gồm thân,

Mượn lò Tạo Hóa về châu Linh Tiêu.

Làm căn bản dặt diu nguyên tánh,

Nếu so đo mắt nọ nhìn xem,

Thế gian có tánh xiêm gièm,

Độ người thoát hóa dặt đem về Thầy.

Vậy nên phải hiệp vầy một bốn,

Một căn nguyên một hột chia ba,
 Một tay phân bón diêm đà,
 Một cây một gốc sanh ra nhánh đồng.
 Thầy nương giá hư không dòm ngó,
 Ngó dàn con coi có thực hành,
 Con ôi! Đạo gốc Tam Thanh,
 Trước sau như một thi hành lập công.
 Nay Thầy kiểm con đồng nam, nữ,
 Nữ, nam, con đồng giữ mối giềng,
 Đạo Thầy độ thế thiên niên,
 Mượn tay con trẻ làm thuyền rước đưa.
 Đưa khách lữ Thượng Thừa chẳng dễ!
 Để sai lầm trọng hệ về mình,
 Mình là thế hệ minh sư,
 Thế Thiên hành hóa, thế thay Thầy Trời.
 Con ôi! gắng nhớ lời này,
 Thầy lâm giá hạc, con đây giữ gìn.

Đạo hữu HÙNG bạch về việc Thầy đi Phú
 Quốc...

Thầy dạy:

THI:

Giữ gìn niêm luật khá đừng sai!
 Từ bước nấc thang trời gót hài,
 Điểm điểm bất sai Thầy mến tặng,
 Cơ đồ còn sắp bước tương lai.

oOo

Lai phút giờ đây trẻ mới mê,
 Thầy ban hồ tưu cả Đàn hề,
 Thầy khen con đó y lời dạy,
 Thầy thượng hư vô, trẻ thủ lễ.

Thầy phản giá. Thăng...

Đàn Phú Quốc
 Tý thời, Rằm tháng Chạp năm Đinh Mùi (14-1-
 1968) (#10)
 Ban Hành Lễ Long Hoa Đàn
 Phò Loan: Tượng, Lê.
 Độc giả: Sử.
 Diễn ký: Hùng.

Cao Đài Giáo Chủ, Thầy mừng các con và
 chúng chiếu tấc lòng thành trong sáu Đàn cơ trong
 nền Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh.

THI:

CAO chiếu điển linh đây các trò,
 ĐÀI ban Thiên ý các con lo,
 GIÁO gieo chơn pháp đời thông hiểu,
 CHỦ dất nhơn sanh cảm hóa trò.

Đàn nay Thầy hội các con viếng cảnh Dương
 Đông. Theo lời Thầy, các con chẳng nài những gì cam
 go khổ hạnh, cả của lẫn công, nên Thầy rất vui mà
 được thấy đoàn con chung hòa ra vai mà gánh vác lấy
 cơ Đại Đạo Chiếu Minh, trong khi Thầy hy sinh cả
 một đời Thầy lo tu hành, làm những gương và nhiều
 lời để lưu ý lại các con. Ngày nay cơ Đại Đạo các con
 được hiệp hòa, vậy thì từ đây không còn những gì mà
 các con không đẹp ý.

Đạo của Thầy có một KINH, một PHÁP mà
 thôi. Các con thủ Đàn và các con được truyền pháp
 Đạo cho người hậu học. Các con đó có bốn phận thay
 Thầy mà dất lối người sau, công quả đã còn hơn lập
 nhiều cảnh chùa. Nhưng trái lại, nếu dấn dất người
 sau mà không đúng theo lời và gương hành Đạo của

Thầy lưu ký, các con cũng có trọng lỗi cùng Thầy và nền Đại Đạo Chiếu Minh ngày sau.

BÀI:

*Lòng thương trẻ Thầy trao gánh Đạo,
Nhiều cam go con thảo con hiền,
Ngày ngày bền lập thêm duyên,
Đêm đêm tịnh dưỡng học thêm bí truyền.
Để giác ngộ người duyên căn cội,
Dắt đến bờ dân lối của Thầy,
Bạn lòng con trẻ thương Thầy,
Cả công lẫn của đặng gầy thêm duyên.
Tu đã chắc lái thuyền vững chắc,
Lãnh đạo Thầy thắp mắc nghiệm suy,
Gương trong thánh giáo lời gì,
Của Thầy con giữ gìn y lưu đời.
Dắt người tục thoát nơi biển khổ,
Lòng từ bi biểu lộ người sau,
Trước, sau, truyền nối cho nhau,
Muôn con như một, một khuôn một lò.*

Thầy có lời nhắc các con trong 6 Đàn cơ: Mỗi Đàn cơ, mỗi Ban trong 6 Ban lập một "Ban Điều Hòa" có phận sự, nên nhớ, các con tu theo lối của Thầy thì các con nên nghe những lời của Thầy. Lời của Thầy là lời dạy các con nên con hiền con thảo, tu cho được Đắc Thành. Ngoài "lời của Thầy" là không phải lời của Thầy, các con không cần nên nghe. Nếu nghe là hư đời tu của các con.

Các con lấy đâu mà làm tin, nào là lời của Thầy, nào là lời không phải của Thầy. Các con nên soi lại lời của các Đạo huynh của các con thường nhắc: Đây là gương của Thầy làm, đây là lời của Thầy khi

còn tại thế thường dạy, đây có "Bổn Nguyên" lưu ký. Lấy đó mà soi thì các con có hiểu nào là lời Thầy, nào là không đúng lời Thầy.

Từ Đàn cơ "Hòa Hợp" hôm nay, từ đây sắp về sau, sau khi Thầy ban cho các con trong Ban Điều Hòa có điển linh: Linh điển bố hóa cho các con chung hợp mà hành Đạo một Kinh một Pháp mà thôi. Vậy thì 6 Đàn cơ hiệp lại thành MỘT mà chuyển ra được 6 Đàn cơ một khuôn một lò, không còn trở ngại cam go.

Thầy ban bồ đào cho 5 Thủ Đàn. Thầy thấy các con quá nhọc. Thầy xả Đàn Một giờ tiếp cầu. Thăng...

TIẾP CẦU: 3 giờ 15

(Các con nghe đọc lại hết)...

Từ đây trở về trước "Kỳ Thống Nhứt Phái Chiếu Minh", dẫn các con lâm nhiều lỗi đạo, lòng Thầy từ bi hỉ xả cho các con. Vậy các con lập công với Đạo và trả được ơn Thầy, làm tròn bốn phận đệ tử, không chi hơn là các con làm gương về sau cho người hậu khởi lạc lối làm đường, thì Thầy ghi công con trẻ tạo được duyên lành.

BÀI:

*Muốn nền Đạo như lò khuôn đúc,
Không gì hơn tiếp tục lời Thầy,
Một đường một lối là hay,
Không chình, không lệch, một Thầy một Cha.
Đạo hòa hợp lòng Cha vui toại,
Các con hòa nhơn ngãi nêu gương,
Trước sau thông suốt một đường,
Đàn nào cũng vậy, giao thương dây chuyền.
Người thọ Pháp lòng yên tịnh nhứt,*

*Đến Đàn nào thánh lệnh còn nguyên,
Đánh tan người mới lo phiền,
Thầy mừng các trẻ thêm duyên công này.*

Các con muôn lời lành tạo sự phải cho Đạo thật Thầy vui. Đồng tử về cơ bút khi thì đúng lý Đạo, cũng có khi đồng tử không được tịnh. Vậy các con nên thận trọng, kiểm điểm kỹ càng. Nếu các con đồng ý bài Thánh giáo Đàn nay: Đồng tử không trọn điển thì xếp nó lại không cho lưu hành trong 6 Đàn cơ.

Đàn nào được đồng tử tiếp trọn điển trong bài Thánh giáo, các con thấy lời lẽ dạy các con về pháp tu luyện thấy cần, hoặc lời dạy hữu ích để hành Đạo, hay là pháp tu theo cương kỷ, thì bài Thánh giáo đó được lưu trong 6 Đàn cơ, noi theo đó, hành theo đó. Và các con góp Thánh Giáo y như vậy, trong nhiều kỳ, nhiều năm, ghép thành 6 bản lưu lại trong 6 Đàn cơ, để cho người hậu học theo đó mà xem. Được như vậy thì Đạo Thầy ngày thêm sáng tỏ.

6 Đàn cơ ngang hàng, Thầy không có sắp số 1 hơn số 2. Các con nhuần hiểu cho đúng ý Thầy.

*Cuộc thế đổi lòng người bất ổn,
Mượn Đạo Trời lánh chốn mê tân,
Gióng gieo nền móng Đạo Bàn,
Nguyên nhân giác tỉnh tu thân hưởng nhàn.*

Đàn sáng ngày Rằm, Đồng tử Chợ Lớn, mỗi Đàn đều dung đủ lễ cúng, đủ bài không xê, không lệch. Hôm nay đủ 6 Đàn hiện diện; Thầy ban ơn cho Đàn cơ Chiếu Minh Dương Đông hai chữ "Khai Nguyên."

Nền Đại Đạo từ đây Thầy rộng mở. Các con ráng hy sinh nỗ lực cùng Thầy cho đời thấy chơn, giả,

khỏi lầm đường. Thầy biết ý con nào cũng như con nào, lòng từ bi sẵn có. Các con được giống tốt cũng muốn chọn người đồng ý mà trao, nhưng người đời đâu hiểu, trách các con tu hành còn ích kỷ.

Thầy ban bồ đào mỗi con có lòng gánh Đạo của Thầy. Thầy phản hồi...

Đạo hữu MINH CHÂU bạch: Xin Thầy cho biết giờ lập Đàn sáng.

Sáng mai các con lo phần xác, rồi lo lập Đàn cơ buổi Ngọ thời, một Đàn cơ. Thầy có ý định cho các con đầy đủ tinh thần lẫn thể xác đặng các con đầy đủ điển mà tiếp điển Thầy cho khỏi sơ thất, mà uống công quả của các con, vì Cơ Đạo Chiếu Minh Thống Nhứt kỳ Đại Lễ nơi Đàn Dương Đông là trọn đầy đủ công quả, các con trong cơ: Đạo hợp Nhơn hòa.

Ban Hành Lễ Đàn Chợ Lớn
Ngọ thời, Rằm tháng Chạp Đinh Mùi (14-1-1968)
(#11)

Phò Loan: Quảng, Châu.

Độc giả: Phụ.

Điển ký: Huê, Sóc.

THI:

*ĐẠI nguyên Linh Tiêu chuyển Đạo trời,
GIÁC toàn linh ứng cứu trần vơi,
CHƠN ngôn TỬ PHỤ lưu kim cổ,
TIÊN Phật hòa theo chẳng sót lời.*

oOo

*Lời truyền tại thế quý vô ngần,
Lưu ký ngàn sau độ thế nhân,
Mối Đạo siêu hình nêu tận độ,*

Muôn năm sáng chói cõi NAM PHẦN.

HỮU:

*Nam Phần Thầy ngự cõi Dương Đông,
Khai Đạo Kỳ Ba chuyển Đại Đồng,
Gieo hạt linh châu ban phép lạ,
Độ hồn ngọc Cúc đắc thân thông.
Đời tàn tin tưởng nơi Trời cứu,
Bỉ ngạn trông chừng phút Thánh phong,
Trần cấu điều linh trong biển lửa,
Khảm thuyền đưa rước một Sư Ông.*

Bàn Đạo chào chư hiền nam, nữ. Nay là ngày thành công cơ Qui Tông từ Đạo Thành đến nơi Đạo Khai. Bàn Đạo rất vui báo Đàn, có chư Phật, Thánh, Tiên hộ giá Phụ Hoàng giá lâm. Chư hiền thành tâm tiếp diện:

THI:

*NGỌC lịnh Thầy phê đã đắc thành,
HOÀNG Thiên lưu ký Đạo trường sanh.
THƯỢNG căn chuyển tiếp về tu học,
ĐẾ Thánh lưu truyền mãi rạng danh.*

Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên giá lâm chúng lễ các con mừng ngày Qui Tông. Các con được trọn vẹn khâm tuân và thương Đạo mến Thầy lo xong nền Đại Đạo Vô Vi Tam Thanh. Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên đều hết sức vui mừng ngày hiệp Đạo của các con chung hòa đi đến thành công mỹ mãn. Đạo có thế, trên Thầy rất cảm động cho các con vậy. Cười...

Các con vui mà đọc một bài Mừng Thầy cùng chư Phật, Thánh, Tiên (chư môn đệ đọc Bài Chấn Bồng Lai)...

THI BÀI:

*Thầy mượn xác Minh Chiêu khai Đạo,
Trong hai ngàn lai đảo trần gian,
Trời Cha chỉ định Chiếu sang,
Hoát khai chơn lý, rọi đàng huyền công.
Tiên, Thánh, Phật: Hội Đồng ra mặt,
Đến Tam Kỳ Trời đặt Cao Đài,
Cơ linh chuyển hóa hoằng khai,
Đạo Vàng chói sáng Ngôi Hai Chủ Quyền.
Nơi Phú Quốc khai nguyên nguồn Đạo,
Phép Vô Vi Ông Tạo chỉ rành,
Huyền vi chiếu diệu Tam Thanh,
Ngọc lòa giống quý, Trời dành Nam Bang.
Thiên nhiên ấy thú nhàn trước định,
Phép huyền vi cảnh tỉnh Thần, Tiên,
Đất lành quý báu vô biên,
Nhà Tiên, Phép Phật linh thiêng độ đời.
Nguồn Tiên Đạo rạng ngời chói sáng,
Cảnh Từ Bi ngày tháng diệu linh,
Lời Cha quý báu vô hình,
Đò đưa bĩ ngạn cứu tinh chực chờ.
Dạy Tâm pháp Thầy Trời khẩu khuyết,
Nay các con thấu triệt Thiên Thor,
Họa đồ Thầy vẽ bốn giờ,
Ẩn tu, kín cất không ngờ tác lòng.
Đó là phép Không Không diệu lý,
Đó là phương khắc kỷ phục thân,
Hóa Công chẳng dạy hai lần,
Nghe lời tại thế ấy phần hay hơn.
Phú Lâm Đàn ban ơn trước nhứt,
Lúc sanh tiền meo mực chỉ rành,
Phụng thờ đúng kiểu Tam Thanh,*

Nhứt tâm theo mẫu, lễ hành không sai.
 Khi Thầy liểu giữ hoài như trước,
 Không đổi dời, thêm, bớt mây may,
 Không nghe cơ bút giải bày,
 Lời truyền chẳng giống Cao Đài Minh Chiếu.
 Muốn các trẻ một chiều nhứt thống,
 Tu như Thầy, hành giống như Thầy,
 Giữ tròn đúng kiểu Đạo Khai,
 Làm gương tại thế như Thầy khi xưa.
 Thầy nhắc lại những con chưa hiểu,
 Tâm suy ra lý diệu lời truyền,
 Giữ cho đúng thủy đúng nguyên,
 Biết nơi thành Đạo phát nguyên là nguồn.
 Hai nơi ấy một khuôn một mẫu,
 Để đời sau khỏi dấu lạc lầm,
 Đạo Trời truyền khẩu nơi tâm,
 Các con hậu học dễ tầm dễ tu.
 Nay Thầy vệt mây mù sáng tỏ,
 Lịnh Qui Tông chẳng khó với Thầy,
 Đạo Thành về đến Đạo Khai,
 Thành công mỹ mãn Cao Đài chính nguyên.
 Mừng các trẻ đoàn viên hòa thuận,
 Mừng hôm nay Thầy chứng ban hành,
 Mừng thay! Quốc Đạo Tam Thanh,
 Mừng ban phước cả Thầy dành Ngôi Tiên.
 Vui Trời đẹp linh thiêng chứng thế,
 Vui cùng con trước bệ châu Thầy,
 Mừng chung các trẻ hôm nay,
 Ban hành vô tận niềm may của Thầy.

Các con Tổ Đình lập lại Lễ Mừng chư Tiên,
 Phạt giờ Dậu. Thăng...

Ban Hành Lễ Đàn Tổ Đình

Phò Loan: Lang, Điều.

Độc giả: Hỷ, Ái.

Điển ký: Sóc.

THI:

CAO đức nguyên căn thọ pháp truyền,

ĐÀI ban ân tứ Hội Qui Nguyên,

THƯỢNG Thiên diệu hóa nguồn Chơn Giáo,

ĐỂ lịnh các con chớ lỗi nguyên.

Thầy các con, Thầy mừng các con nam, nữ kim đàn. Thầy miễn lễ cho các con an tọa thiền, tịnh tâm nghe Thầy giáo huấn:

Hôm nay Thầy vui thấy các con 6 Đàn cơ tự về đông đủ. Thầy rất vui cho cơ Đạo Vô Vi Tam Thanh ngày Qui Tông chính giáo đã đạt thành. Chơn truyền từ đây các con nhứt tâm hành theo cho đúng qui cũ.

Thầy chuyển hóa cơ mầu để độ sanh linh trong Kỳ Hạ Ngươn, vậy Thầy lập nơi Dương Đông là cơ phát nguyên đến khi cơ Đạo chuyển sang khắp nơi.

Thánh Đức Tổ Đình là nơi Thầy thành Đạo, ngày nay Thầy Qui Tông Chính Giáo nên Thầy chuyển các con đôi nơi, nay đã đạt thành.

TRƯỜNG THIÊN:

Êm thanh giá ngự Dương Đông,

Là nơi Cơ Đạo khai thông bí truyền.

Là nơi nguồn Đạo phát nguyên,

Cao Đài thành lập chơn truyền nơi đây.

Nay con hội hiệp mừng Thầy,

Qui Tông Chơn Giáo nơi đây Hội Đồng.

Huyền cơ diệu pháp khai thông,
 Độ đời trong lúc thế cùng đời suy.
 Ráng lo cho kịp tiết thì,
 Ráng tu cho được thông tri Đạo mâu.
 Máy linh diệu ẩn cao sâu,
 Cơ Trời lộ đến Đạo mâu cứu nguy.
 Các con cứ ẩn tu trì,
 Chơn truyền nắm chắc chớ ly mây hào.
 Giữ lòng giữ mối Đạo cao,
 Các con lớn nhỏ một màu thương yêu.
 Khó khăn nhau lẫn dất dàu,
 Thượng hòa hạ lục là điều Thầy khuyên.
 Mỗi con đệ tử thảo hiền,
 Mỗi con giữ lấy chơn truyền Thầy trao.
 Giữ y kiểu mẫu trước sau,
 Khi Thầy mới lập một màu y khuôn.
 Cuộc đời đến lúc thâm buồn,
 Chớ nên sang gánh tấn tuồng của ai.
 Đơn phòng ẩn dạng hôm, mai,
 Chờ ngày chiếu triệu Thiên Thai trở về.

THI:

Vạn kiếp các con ngộ Đạo Thầy,
 Bỏ đời tìm đến chốn non Tây,
 Nấu nướng cửa Đạo qua cơn khổ,
 Các trẻ ngày sau sẽ hiệp vầy.

Tý thời các con lập Đàn. Long Ẩn phò Loan.

Thầy ban ơn và ban bồ đào cho các con nam,
 nữ hoan ẩm. Thầy ban ơn lành cho mỗi con tu hành
 cho mau tấn phát. Thăng...

Ban Hành Lễ Đàn Long Ẩn

Phó Loan: Huỳnh, Lộc.

Độc giả: Giới, Hỷ, Ái.

Diễn ký: Lâm.

Cao Đài Thượng Đế, Thầy các con. Thầy
 mừng các con nam, nữ Đàn tiền.

Lành thay! Lành thay! Đàn nay Thầy trông
 thấy các con chung hòa hội hiệp cùng nhau nơi Đàn
 Khai Nguyên để lập thành Lễ Kỷ Niệm Qui Tông
 Thống Nhứt của Phái Vô Vi Chiếu Minh Tam Thanh
 mà Thầy đã lập riêng biệt để độ các con và những
 người có căn xưa đã nhiều kiếp tu hành mà chưa qui
 hồi cứu vị.

Hôm nay là ngày vui của các con, mà cũng là
 ngày vui của Đạo, vậy các con hãy đọc bài mừng
 Bồng Lai để mừng Thầy (chư môn đệ đọc bài
 Mừng)...

Thầy ban ơn, các con an tọa và các con tịnh
 tâm nghe Thầy dạy: Đạo Thầy đã đến lúc hoàng khai
 mở rộng để độ những nguyên căn về nơi vị cũ, nên
 khi Thầy dạy các con lo lập thành Qui Tông Chơn
 Pháp cho in khuôn, in rập, nay đã đi đến chỗ thành
 công thì Thầy rất vui mừng thấy các con cũng ráng cố
 gắng, trên tuân lệnh Thầy, dưới chung hòa đệ huynh
 để lo tròn bổn phận làm đệ tử thảo hiền. Vậy Thầy
 ban bố hồng ân, gia tăng phước đức cho các con tu
 hành đặng phát triển tinh thần, đức cả đặng quang
 minh, thần linh đặng sáng rõ.

TRƯỜNG THIÊN:

Thầy nay ban bồ phước lành,

Cho con lớn nhỏ tu hành sáng thông.

Đạo cao con ráng lập công,

Ngày đêm tịnh luyện cho thông đường về.

*Cuộc đời nhiều nỗi ử ê,
Ráng tu một kiếp thoát bề từ sanh.
Thầy nay ban bố phước lành,
Các con cố gắng tu hành cho siêng.
Đạo cao điều ần thâm uyên,
Văn phan, võ luyện mối giềng tâm phăng.*

Các con tiếp cầu... Đản Minh Cảnh lo bốn phận. Thầy ban ơn các con. Thầy phán giá. Thăng...

Ban Hành Lễ Minh Cảnh Đản

Phò Loan: Thế, Tòng.

Độc giả: Đành.

Điểm ký: Tự.

THI:

*NGÔI báu muôn năm vẫn đợi chờ,
HAI lân xuống thế cứu con thơ.
GIÁO khuyên đời mật, sanh thuần túy,
CHỦ định Kỳ ba sắp đến giờ.*

Thầy mừng các con kim Đản nam, nữ. Thầy thấy các con mỗi mệt quá ư, vậy Thầy miễn lễ, các con an tọa nghe. Đản trung Đại tịnh:

Hôm nay các con vưng lệnh của Thầy hành Lễ Qui Tông kỳ Ba đã tròn phận sự. Đản nay Thầy tạm bế mạc Lễ Thành. Vậy Thầy rất vui lòng và đáng khen các con đủ đầy hiếu thuận, trên hợp lý Thiên cơ, dưới đồng chung hòa nhã, đẹp dạ Cha Lành, vui lòng bạn tác. Vậy có chi hơn là hai chữ Hòa Hiệp, anh trước em sau, nhắc nhở lẫn nhau, dắt dìu sanh chúng đến tận kỳ cùng, làm gương kiêu mẫu, gìn giữ bốn nguyên đừng cho sai dấu cũ, cứ của Thầy chỉ giáo hồi buổi sơ khai, sự đã đắc thành các con đều vui lòng. Thầy đây cũng đẹp dạ.

Vậy trước đây Thầy thường đồng đều mỗi trẻ một chung bồ đào, sau này gìn giữ trọn vẹn bốn phận đệ tử của Đấng Cao Đài muôn năm xứng đáng. Cuối đản hôm nay Thầy ban phước lành mỗi con xa gần đều hưởng ứng.

BAI:

*Ngày rằm tháng chạp vừa qua,
Đinh Mùi vừa mãn bước qua Xuân chào.*

oOo

*Đêm gần tàn rì rào gà gáy,
Bến Dương Đông gió pháy sóng xao,
Theo nguồn thủy bích ôn ào,
Đưa hồn liệt sĩ đón chào cung sen.
Sao bốn phía như đèn hồ thủy,
Giúp nguồn vui báu quý con lành,
Trên thì sóng bủa đầu gành,
Dưới thì cát chạy con lành bình an.
Trên non Tân hào quang năm sắc,
Sắc mây đen phùng phát nhấp nhô,
Đá giăng nhiều gộp ghè gờ,
Con đường hưởng ứng điểm tô sông lành.
Gần đến ngày giao thừa thanh cảnh,
Con nữ nam nước Thánh tắm thêm,
Lưu ly đáy biển mò kim,
Tuần hườn tam bửu con niêm kỹ càng.
Đạo của Thầy ngọc vàng khó sánh,
Ngọc vàng muôn, tâm thánh khó soi,
Suy đi nghĩ lại hẳn hoi,
Đạo tâm quý giá vàng thoi đổi nào?
Con lấy Đạo uống vào trường cứu,
Uống vãi chung đặng cứu cứu huyền,*

Đó là con hợp ý Thiên,
 Hiếu trung vẹn giữ "cửu tuyền" bệ môn.
 Con còn nằng lo đồn sanh chúng,
 Cầm gậy lê tể khùng kẻ mê,
 Hết tâm mở lối đường về,
 Trọn lời đại nguyện sắc phê tiên đồ.
 Thầy rất vui đồ tô con lánh,
 Lánh bấy đời đường Thánh noi gương,
 Con ôi! Long Hội mở trường,
 Sẵn sàng tế chúng nước đương rày đều.
 Con lãnh mạng tên nêu thanh sử,
 Đó là Thầy ân tứ mỗi phần,
 Trên không có Đấng cầm cân,
 Muôn đều họa phước do cần điểm tô.

Thôi, các con rất có đại chí. Con Bắc, con Nam vui vì Đạo, mến Thầy, tung mây lướt gió đến Phú Quốc Dương Đông đặng vưng lệnh Thầy Qui Tông Tam Thanh Chơn Giáo, lái sứa con thuyền, giữ gìn anh trước em sau cho đồ Tiên đi ngay lạch về bến đồ Trời. Vậy Thầy ban ơn lành đàn trung nam nữ.

Chiết bồ đào phân phối lẫn nhau đồng đều cả thủy. Các con lo công phu lập đức. Đây mãi giờ Thầy phản giá. Thăng...

CHUNG

Ghi chú:

Phái Chiếu Minh thời bấy giờ gồm có 6 đàn...

Hai Đàn theo khăn trắng (do ý của bà Tư Hồng dùng khăn để tang Thầy, khi Thầy liễu đạo, rồi đội luôn làm khăn đạo...) là:

- Đàn Thánh Đức Tổ Đình do HH Huyền làm chủ đàn.

- Đàn Long Ẩn do HH Lộc làm chủ đàn (ở đường Hai Bà Trưng TP Sài Gòn). Khi 30-04-1975 HH Lộc đã di tản, vì thế đàn này bị đóng và cơ sở vật chất đàn này bị nhà nước tịch thu).

Bốn Đàn khăn đen (đều giữ theo đúng chơn truyền qui củ của Thầy từ xưa nay như nhứt) là:

- Đàn Long Hoa, ở đường Bùi Viện, TP Sài Gòn.

- Đàn Dương Đông Phú Quốc hay Đàn Thánh Đức Khai Nguyên.

- Đàn Chợ Lớn.

- Đàn Minh Cảnh ở Tây Ninh...

Đức Cao Đài Thượng Đế Ngô Minh Chiêu mượn hai tay phàm chủ Đàn khăn trắng sắp đặt lại chơn truyền của Thầy tại thế lần nhì của cơ Khai Đạo là Thiên ý cho chúng ta thấy: từ chỗ sai lạc trở về chỗ đúng như hồi Đạo Khai của Hai Đàn này...

Tuy nhiên, theo như hiện thời năm 2011, các đàn khăn trắng cũng đã tái xuất giang hồ trong nhiều năm qua... Kính mời quý vị xem lại hình và bút tích của bà Tư Hồng ở hai trang kế tiếp, về việc bà ăn năn, sám hối vì đã đổi khăn tang thành khăn đạo...



Bà Tư Hồng

Lúc còn tại trận, Thầy có cửu dân thì mấy lần phải bị Mãn quân — Lãn quân. Thầy mới đặt như vậy : "Mãn chỉ Tư Hồng không chịu bị Mãn quân, thì từ đây về sau tất không ai chịu bị Mãn quân nữa".

— Ngồi ra, Bà Tư Hồng lại còn ghi vào tập kỷ-đạo của họ hai khẩu súng đây : Vở tập súng dài Thập-thứ và vở vở tập súng ngắn ra khỏi đây.

* Nay Hồng ăn uống nhàn nhai, là vì có ông cụ cái Bàn Thờ, và cái Khẩu súng, mà làm cho trái ý của họ điện sau tri thời họ này, nên có số số trở ngại nên họ phải những này số ra từ hết thì đi trước. Là vì nếu kỹ đã hay trước một buổi, mà hình như mất trí, là mất trí thì họ ra không, lấy súng vô dụng cái đời sống cũng như bị chết chôn chôn, Tuy vậy mà chưa lần nữa, còn nhớ chút ít.

* Còn kinh Phật Chử học, sắc phồn hậu dân phần tin đó bên non thì Thầy thời đây vì có ông Khẩu súng để kìm. Thầy có dạy phải nhớ, thì cũng kìm để dân trên và là không nên, phải nắm khấn đến Bà ông anh đó, họ trong nhà tiếng, khi cũng từ-thời cũng không nên một cái quần đen, nắm rằng quần trắng cho tinh sạch.

(Xem bức phông ảnh trang sau).

KẾT LUẬN

Đoạn bên này, tuyệt học tự-đi, để nhìn nhận đó là học của mình trong một con khố. Thật là cực-chi người quân tử vậy.

Thầy Hồng ăn uống nhàn nhai, là vì có ông cụ cái Bàn Thờ, và cái Khẩu súng, mà làm cho trái ý của họ điện sau tri thời họ này, nên có số số trở ngại nên họ phải những này số ra từ hết thì đi trước. Là vì nếu kỹ đã hay trước một buổi, mà hình như mất trí, là mất trí thì họ ra không, lấy súng vô dụng cái đời sống cũng như bị chết chôn chôn, Tuy vậy mà chưa lần nữa, còn nhớ chút ít.

* Còn kinh Phật Chử học, sắc phồn hậu dân phần tin đó bên non thì Thầy thời đây vì có ông Khẩu súng để kìm. Thầy có dạy phải nhớ, thì cũng kìm để dân trên và là không nên, phải nắm khấn đến Bà ông anh đó, họ trong nhà tiếng, khi cũng từ-thời cũng không nên một cái quần đen, nắm rằng quần trắng cho tinh sạch.

Bức phông ảnh lục-sách của Đạm-Tỳ MINH-PÔNG