

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐÔ

KINH CÚNG
TÚ THỜI

Phép Cúng Kiến - Cách Phượng Thờ

In Lại Theo Ấn Bản
Bổn Nguyên Sơ Tập - Soạn 1934

CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

Đánh máy lại: Hồng Lan
Trình bày: Hồng Lan & Tân Hưng
Xếp chữ: H&L TypeSetter
Đóng tập: H&L eBooker
Làm tại: Chicago - U.S.A.

Copyright © 2010
CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

KINH CÚNG TỨ THỜI
Phép Cúng Kiến - Cách Phượng Thờ
Đúng Theo Nghi Thức Của
Đức NGÔ MINH CHIỀU
Truyền Lại Cho Đệ Tử
Và Đã Ghi Trong Quyển
BỐN NGUYÊN SƠ TẬP
Soạn Năm 1934

CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH



Đi-tượng của Đức NGÔ-MINH CHIỀU



Cách dọn Thiên-Bàn y theo nghi-thức
của Đức NGÔ-MINH CHIỀU truyền lại cho đệ-tử
(Chưa tu Dụ-Thờ chưa thử dâi-liễn)

Bốn Ngày Đại Đàn
Của Đức NGÔ MINH CHIỀU

Mùng 1 tháng Giêng: NGÀY THỌ ĐẠO
(Ngày mùng 1 Tết Tân Dậu - 1921)

Mùng 7 tháng Giêng: NGÀY GIÁNG SANH
(Ngày mùng 7 Tết Mậu Dần - 1878)

Mùng 5 tháng Ba: NGÀY HIẾN ĐẠO TẠI THẾ
(Ngày mùng 5 tháng 3 Canh Ngọ - 1930)

Ngày 13 tháng Ba: NGÀY LIỄU ĐẠO
(Ngày 13 tháng 3 Nhâm Thân - 1932)

Đúng mấy ngày kể trên,
đệ tử của Ngài đều có cúng Đại Lễ.

CÁCH DỌN THIÊN BÀN

(Đúng theo thể thức
của Đức NGÔ MINH CHIỀU
truyền lại cho các đệ tử)

Lấy một gian nhà, hay một căn phòng, hay là
chấn một khúc phòng để riêng thờ ĐỨC CHÍ TÔN,
Chúa tể Càn Khôn Tạo hóa, Ngọc Hoàng Thượng Đế
kim viết CAO ĐÀI TIÊN ÔNG.

Vẽ một THIÊN NHÂN có NHỰT, NGUYỆT,
TINH, lớn nhỏ tùy theo chỗ rộng hẹp, đóng khuôn
lòng kiếng.

Vẽ một tấm BÀI VỊ TAM THANH, hình chữ
Thập (+) y như kiểu trước đây. Những chữ nho trong
Bài Vị bắt trên đọc xuống là: HUYỀN KHUNG CAO
THƯỢNG ĐẾ, NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN
(mấy chữ này ở nhánh trên chữ Thập). Nơi cây ngang
chữ Thập là TAM THANH: CHƠN THANH,
THƯỢNG THANH, NGỌC THANH. Nơi nhánh
dưới chữ Thập, bắt trên đọc xuống là: "CAO ĐÀI
THÁI BẠCH, THỔ THẦN TIÊN ÔNG". Bài vị này
cũng đóng khuôn lòng kiếng.

NOI VÁCH

Nơi vách Thiên bàn sắp như vầy: Dựng
trên Thiên bàn một tấm THÁNH TUỢNG của Đức
NGÔ MINH CHIỀU, phía trên THÁNH TUỢNG,
treo Bài vị Tam Thanh, kế trên Bài vị Tam Thanh thì
treo THIÊN NHÂN.

Ghi Chú:

- Hình Thiên Nhãn treo cho phía trên ngã ra một chút.

- Hai bên bìa treo đôi liền, ngoài ngó vô:
bên mặt câu: PHẬT NHỰT TĂNG QUI.
bên trái câu: PHÁP LUÂN THUỒNG CHUYỄN.

- Thiên Nhãn, bài vị Tam Thanh Thánh tượng và
đôi liền treo trên nền vải vàng (hay là sơn màu vàng).

Muốn thỉnh tượng về thờ thì do nơi số nhà 113
Bùi Viện, SÀIGÒN.

THIÊN BÀN VÀ CÁCH SẮP ĐẶT

Sắm một cái bàn cao lối một thước, một
thước mốt, lớn nhỏ tùy theo chỗ rộng hẹp. Cách sắp
đặt y theo bức họa trước đây:

- Một bình bông để bên tay trái Thiên bàn (trong
Thiên Nhãn ngó ra).

- Một dĩa trái cây để bên tay mặt đối với bình
bông.

- Ở giữa hai món này để một ngọn đèn THÁI
CỰC ngọn đèn này để cháy hoài chẳng nên cho tắt.

- Trước ngọn đèn để một cái LƯ HƯƠNG lớn, mà
đứng cao sợ che khuất ngọn đèn Thái Cực.

- Trước Lư Hương để ba LY RUỢU lớn (không
nắp).

- Phía bên tay trái 3 ly rượu ấy (nghĩa là phía bình
bông để một cái CHÉN có nắp đựng nước sôi, bên tay
mặt 3 cái ly (nghĩa là phía dĩa trái cây; để một cái
CHÉN nước trà cũng có nắp).

- Hai bên để CHỐN ĐÈN SÁP hay là đèn cầy tùy
ý (nghĩa là một bên cắm một cây đèn).

BÀN HỘI ĐỒNG

Trước Thiên bàn để một cái bàn Hội Đồng,
bè cao bảy tám tấc. Nơi giữa bàn ấy, sát Thiên bàn, để
tượng PHẬT.

Trước tượng Phật để một cây đèn sáp hay
đèn cầy nhỏ. Trước cây đèn cầy là cái Lư để xông
trầm hương.

* Nếu tại ĐÀN CÀU CƠ, thì có thêm:

A - Nơi Thiên Bàn:

Để 3 ly rượu lớn thế vào 3 ly nhỏ.

Mỗi bên trái và mặt của Lư Hương để 12 ly nhỏ
(trong một cái dĩa lớn), để cúng rượu Bồ Đào.

B - Nơi Bàn Hội Đồng, có chung thêm:

1 bình bông nhỏ - bên mặt (ngoài ngó vô)

1 dĩa trái cây - bên trái (ngoài ngó vô)

1 bài vị "Thập Địa Tiên" (phía dĩa trái cây) (1).

C - Phía cửa trước:

Có dọn Bàn Thờ Hộ Pháp, giao mặt vào Thiên
Bàn. Trên vách treo một tấm Thập Tự vàng vẽ trên
nền đỏ.

Nơi bàn chính giữa để lư hương.

Kế Đông bình, Tây quả.

Ghi Chú:

(1) Bài vị "Thập Địa Tiên" vốn của Đức Thông
Thiên Giáo Chủ dạy Thầy tạo ra trán tại Bàn Hội Đồng,
cho các đệ tử trong môn giáo của Người ngó thấy biết
không vào phá khuấy.

PHÉP CÚNG KIẾN

Y theo nghi lễ của Đức NGÔ MINH CHIỀU

truyền lại cho các đệ tử.

I- LỄ PHỤC

Lễ phục là:

- Khăn đóng đen.
- Áo tràng trắng.
- Quần trắng.

Nam nữ đều phải bịt khăn đóng đen, song khăn phái nữ ít lớp và nhô mí hơn khăn phái nam.

II- CÁCH HÀNH LỄ

Trước khi cúng, sửa soạn Thiên Bàn cho trang hoàng tinh khiết:

- Chưng bông, chưng trái, châm nước (nếu nhầm giờ cúng nước).
- Xông trầm.

Khởi sự cúng thì lên đèn, rót rượu (nếu nhầm giờ cúng rượu) đoạn thấp năm cây nhang (1) đứng ngay thẳng trước Thiên Bàn:

Xá ngay giữa một xá và niệm NAM MÔ PHẬT.

Xá bên tay trái một xá và niệm NAM MÔ PHÁP.

Xá bên tay mặt một xá và niệm NAM MÔ TĂNG.

Kế đó quì xuống hai tay chấp năm cây nhang ấy để nới ngực, niệm: NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Niệm rồi xá một xá, đoạn đứng dậy đem nhang cẩm nới lư hương trên Thiên Bàn (2).

Cúng giờ Tý và Ngọ có dung rượu: châm ly giữa trước, kế ly phía bình bông, đến ly phía trái cây.

Xong rồi, quì trước Thiên Bàn lạy một lạy gật đầu sát đất 12 cái. Muốn cho gật khỏi dư thiêu lộn

xộn thì khi lạy, niệm câu NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, niệm mỗi tiếng trong câu ấy thì gật một cái, niệm 2 câu là đủ 12 gật. Rồi xá 12 xá.

Đoạn đọc các bài theo thời cúng (3).

Lên nhang đèn y thức lệ. Đoạn châm rượu mới rồi dở nắp 2 chén nước.

Quì đọc bài cúng Thời Tý.

Ghi Chú:

(1) Thêm 1 cây Bàn Hội Đồng và 1 cây Bàn Hộ Pháp.

(2) Cách cắm như vầy: Phía trong 3 cây cắm ngang nhau, cắm cây giữa trước kế cắm cây phía bình bông rồi cắm cây phía dĩa trái cây. Phía ngoài cắm hai cây ngang nhau: cũng cắm cây phía bình bông trước. Cắm nhang xong dở nắp chén nước trà và chén bạch thủy.

(3) Hoặc tại gia, hoặc tại Đàn cũng vậy: khi cúng Nam ở phía bình bông - Nữ ở phía (dĩa trái cây) quả tú.

III- CÚNG THỜI TÝ

1- Bài Hồng Thệ (1 lạy một xá).

2- Bài Nguyễn độ đời (1 lạy một xá)

(Bài Thệ và bài Nguyễn, người đến thời kỳ luyện đạo mới đọc).

3- Bài Cửu Thiên Đại Lang (1 lạy 1 xá).

4- Bài Nhụy Châu (1 lạy 1 xá).

5- Bài Ngọc Hoàng Bửu Cáo (Đại La) (1 lạy 1 xá).

6- Dung rượu.

(Đọc bài này 3 lần - mỗi lần tới câu "Khấu đầu" thì lạy một lạy tròn - dứt bài lạy thêm một lạy tròn).

7- Bảy biến Ngọc Hoàng Cứu Khổ.

(Người đến thời kỳ luyện đạo mới đọc. Mỗi biến, đến câu chót "Nam Mô Văn Tiêu..." thì đọc 3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy. Nghĩa là mỗi biến lạy 3 lạy.

8- Ba biến Quan Âm Cứu Khổ.

(Hết biến thứ nhứt xá 1 xá, hết biến thứ nhì xá 1 xá - dứt biến thứ ba, lạy 1 lạy 12 gật). Đoạn đứng dậy xá 1 xá - rồi xây mặt ra sau lưng xá bàn Hộ Pháp 1 xá.

(Khi lui đèn hoặc lấy tay hay lấy quạt mà quạt tắt đèn chờ đứng kê miệng thổi).

IV- CÚNG THỜI MẸO

Trước khi cúng châm nước mới - Đem bình bông để giữa bàn Hội Đồng trước lư trầm (chừng cúng dựng rồi và như có cầu cơ thì trước khi đọc bài cầu phải thỉnh lên chỗ cũ trên Thiên Bàn).

Lên nhang đèn y thức lệ - Qui đọc bài cúng Thời Mẹo:

- 1- Bài Ngọc Hoàng Bửu Cáo (Đại La) 1 lạy trọn.
- 2- Bài Dung Bông (1 lần).

(Đọc tới câu "Đầu cúi..." lạy 1 lạy - Dứt bài lạy 1 lạy nữa).

3- Bài Dung trà (3 lần).

(Đọc tới câu "Khấu đầu..." lạy 1 lạy. Dứt bài lạy 1 lạy nữa).

4- Một biến kinh Cảm Ứng:

(Đọc kinh nghĩa tốt hơn vì dễ hiểu. Song ai thông chữ Hán thì đọc kinh chữ cũng được cốt yếu hiểu nghĩa và hành theo là quí).

Chú Ý:

- Kinh Cảm Ứng, 8 câu đầu là tên 8 vị Tiên Phật, nên

trước mỗi câu phải đọc KIỀN TÂM KỈNH LỄ. Đọc xong mỗi câu lạy 1 lạy.

- Kinh Cảm Ứng có 10 điều (10 chấn) đọc hết mỗi điều xá 1 xá.

- Đọc xong Kinh Cảm Ứng thì lạy 1 lạy, gật 12 gật. Dừng dây xá Thiên Bàn 1 xá - Bàn Hộ Pháp 1 xá.

V- CÚNG THỜI NGỌ

Lên nhang đèn y thức lệ.

Châm rượu mới rồi dở nắp 2 chén nước.

Qui đọc bài cúng Thời Ngọ.

Cúng y như giờ Tý - trừ ra bài "Thệ" và bài "Nguyện" không đọc.

Cúng rồi xá như giờ Tý, Thiên Bàn 1 xá - Bàn Hộ Pháp 1 xá.

V- CÚNG THỜI DẬU

Trước khi cúng: châm nước (chén trà và chén nước sôi) rồi đậy nắp lại. Dùng dĩa nhỏ để một bên gạo một bên muối, và đặt dĩa ấy trên 3 tờ vàng bạc, trước lư xông trầm, nơi bàn Hội Đồng.

Khi cúng: lên nhang đèn y thức lệ. Đoạn dở nắp 2 chén nước.

Qui đọc bài cúng giờ Dậu:

- 1- Ngọc Hoàng Bửu Cáo (Đại La) 1 lạy trọn.
- 2- Dung trà (đọc 3 lần - mỗi lần lạy 2 lạy).

Dung gạo muối.

Cách dung: Co ngón giữa và ngón áp út vô lòng bàn tay trái, còn ngón cái ngón trỏ ngón út chĩa lên làm như 3 cái đầu lò. Trên đầu 3 ngón ấy để dĩa gạo muối lên. Dung dĩa gạo muối ngang trán và

niệm 10 câu: "Nam Mô Cao Đài Tiên Ông".

Đốt 3 tờ vàng bạc.

Lạy 1 lạy - 12 gật - và xá như giờ Tý. Thiên
Bàn 1 xá - Bàn Hộ Pháp 1 xá.

ĐÀN CẦU CƠ

Cách sắp dọn Thiên Bàn đã chỉ rõ trước đây. Cách hành lễ y như cúng giờ Tý, vì Đàn cầu cơ thường thường phải thiết nơi giờ Tý, một lẽ là thanh tịnh hơn.

Tiểu đàn: Đàn lư ít người, chư nho quì đọc các bài cầu cơ, đồng tử phò loan.

Đại đàn: Cầu Đức Đại Từ Phụ, chư nho phải cho tinh khiết. Khăn áo sạch sẽ, đâu đó nghiêm trang, ấy vì mình cầu Đấng Chúa Tể Càn Khôn Tạo Hóa, Ngọc Hoàng Thượng Dế. Đặng tỏ dấu kính trọng, mỗi người hầu đàn đều giắt một cái bông tươi trên đầu bên trái và cầm một cây nhang cháy, chừng cơ lên rồi mới cắm nhang ấy lên đầu. Đồng tử đứng phò loan, chư nho đều đứng đọc các bài cầu, cả thảy đều tỏ dấu thành kính. Chừng Đức Đại Từ Phụ giáng cơ xưng danh rồi, nếu cho linh "miễn lẽ" chừng ấy đồng tử mới được ngồi, chư nho mới được quì, cả thảy đều tịnh tâm nghe dạy.

Phải có một vài người đứng gần coi chữ cơ viết mà đọc lớn lên, gọi là "độc giả" và một vài người chép những chữ của độc giả hô lên, gọi là "điển ký".

Có đàn cầu cơ thì đọc các bài sau đây:

Tánh đức của Thầy hồi còn sanh tiền (1 người quì đọc trước Thiên Bàn).

Hồng Thệ.

Nguyệt độ đời.

Nguyệt giữ y cựu pháp.

Cửu Thiên Đại Lang.

Nhụy Châu.

Ngọc Hoàng Bửu Cáo (Đại La).

Dung Bông (1 lần).

Dung rượu (3 lần) Bồ Đào hoặc rượu trắng.

Dung trà (1 lần).

Bài cầu cơ (Thúc cơ) (Trời còn...).

(Đọc chừng nào cơ chuyển thì thôi. Nhưng ít lăm cũng phải 3 lần).

Bài mừng cơ (3 lần) khi cơ chuyển rồi.

Khi Thầy hoặc vị Tiên Phật nào giáng cơ xưng danh rồi, phải đánh lễ (1 lạy 12 gật) và đọc bài Dung rượu (3 lần).

Nếu Đức Đại Từ Phụ giáng lâm thì phải đổi 2 chữ "Tiên Ông" lại là "Linh Tiêu" trong bài Dung rượu.

Khi thăng rồi - Cả thảy đồng quì đọc một lần bài "Tống Tiên".

KINH ĐỌC CÚNG TỨ THỜI

Các bài này chép y chánh bản ghi trong quyển "Bổn Nguyên Sơ Tập" do các đạo huynh, đệ tử trực tiếp của Thầy, vâng thánh linh, soạn ra năm 1931 và đồng ký tên vào làm bằng để lưu hậu.

- CỬU THIÊN ĐẠI LANG.

- NHỤY CHÂU.

- NGỌC HOÀNG BỬU CÁO (Đại La).

- DƯNG BÔNG.
- DƯNG RUỘU BỒ ĐÀO.
- DƯNG RUỘU TRẮNG.
- DƯNG TRÀ.
- Kinh Cảm Ứng (phần chữ hoặc phần nghĩa).
- Kinh Ngọc Hoàng Cứu Khổ.
- Kinh Quan Âm Cứu Khổ.

Lưu Ý:

* *Đại Đàn, phái nam ngoài mặc áo tràng trắng, trong còn phải mặc áo trắng dài tay chèt.*

Sau khi cúng rồi, nam nữ đứng đối diện nhau tề chỉnh, xá nhau 1 xá gọi là nam nữ thủ lê nhau.

1- BÀI THỆ GIỮ Y CỰU PHÁP

Khẩu đầu vọng bái Hoàng Thiên.
Cùng trên lưng cả Cao Tiên chứng nguyên,
Từ ngày thọ đắc chọn truyền,
Cao Tiên dạy giữ bốn nguyên chẳng rời.
Bởi lòng phàm tục đổi đời,
Rày canh mai cài Đạo Trời làng lor.
Phép cúng kiến, cách phượng thờ,
Con nguyên giữ chặt huyền cơ phẳng lận.
Chẳng mong yểm cựu nghinh tân,
Giữ gìn qui củ đặng gần Thần Tiên.
Nếu con phụ rày lời nguyên,
Thì con phải chịu luật riêng Thiên Đinh.

2- BÀI CỬU THIÊN

Cửu Thiên Đại Lang,
Thân phi bạch y,
Nhứt Nguyệt chiếu diệu,

Càn Khôn hoát trì,
Huỳnh Lão, Đơn Ngươn,
Giữ niệm hiệp nghi,
Ngũ Thần vệ thủ,
Bát Thánh hộ trì,
Vạn Thần phó triều,
Bút trận vân trì,
Cửu Thiên khai hóa,
Vạn chuồng đồng vi,
Ngươn Hoàng Thượng Đέ,
Vật khể vật trì,
Ngô phung Tiên Hạc Đồng Tử,
Cấp cấp như luật lệnh... (lạy 1 lạy)

3- BÀI NHUY CHÂU

Nhụy Châu chon võ du du,
Chiêu minh nghia lý lạc thù lương nǎng! (cúi đầu)
Bòng lai nhút giáng nhút thăng,
Giao lê, hỏa táo đơn đằng hộ dân.
Tịch triêu giảng hoán ân cần,
Đàn trung túc kinh thân càn vãng lai.
Hương yên viễn thấu Thiên Thai,
Tiên Ông cấp giáng vân dài khinh khinh.
Phiêu phong phưởng phất phi tinh,
Đằng vân giá võ kinh dinh thốn thành.
Nguy nguy dưỡng dật thinh danh,
Mâu đình phuộc ám ca canh thi nhàn.
Liên đào lan quế nhút đoàn,
Kỳ vi tửu hội cuộc nhàn thanh tân.
Tại minh minh đức tân dân,
Chỉ ư chí thiện tinh thần phong quang.

Bửu sơn tóc giáng Tiên Đàn,
Linh cơ qui bút văn toàn phú thi.
Tâm thành mạc hiển hồ vi,
Điển quang chiếu thấu nhứt thì giáng linh.
Thi ân tế chúng thanh minh,
Ách tiêu tai tán hộ tình nhơn gian.
Huy dương Tiên bút sổ hàng,
Tập hi kinh chỉ trai đàn thung dung.
Linh sơn Tử Phủ Tiên cung,
Tiêu diêu ngoạn cảnh cầm chung hang cù.
Động châu cúc túi nhàn du,
Truyền bôi hội ẩm thiên thu viên đào.
Bà sa thế giới đàm giao,
Dương chi thủy sái quảng cao diệu huyền.
Tây quang viễn thấu Cửu Thiên,
Dinh khê động khẩu phong truyền thiên hương.
Bồng lai khuyết hạ phi thường,
Sơn đầu tòng bá nhiếp phương ma đằng.
Võ du độc lập nhi đăng,
Kim môn tố ứng giáng thăng Tiên đàn.
Án tiền xa cái huy hoàng,
Ngọc lâu cấp giáng nhứt bàn Liên Hoa.
Viên khai hội cuộc Tiên gia,
Tiêu thiều hóa nhụt mỹ ca tương phùng.
Hạnh quì thể thực phù dung,
Liên hà dược thạch điểm trung linh phù.
Tâm thành viễn thấu thanh u,
Đơn đình hữu cảm thiên thu thanh nhàn.
Hốt nhiên võ hóa huỳnh quang,
Trường tương lư úc Từ Hàng lân phô.
Lan Đài thạch thất Đindh Hồ,

Thái Sơn Bắc Đầu điển mô dũ kỳ.
Hà thu nguyệt lộ vân trì,
Kim tương ngọc lệ Tử vi đương đồng.
Phú thi Tiên bút thần thông,
Phụ cơ hỏa cấp Tiên Ông lai kỳ.
Tâm thành đệ tử qui y,
Đàn trung phước ấm thanh my miên trường.

4- BÀI NGỌC HOÀNG BỦU CÁO (Đại La)

Đại la Thiên đế, (cúi đầu)
Thái Cực Thánh Hoàng. (cúi đầu)
Hóa dục quần sanh,
Thống ngự vạn vật.
Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh.
Nhuộc thiệt nhuộc hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa,
Thị không thị sắc,
Vô vi nhi địch sỉ quần linh.
Thời thừa lục long,
Du hành bất túc,
Khí phân túc tượng,
Quảng truyền vô biên.
Kiên kiện cao minh,
Vạn loại thiện ác tất kiến,
Huyền phạm quảng đại.
Nhứt toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng tam thập lục thiên,
Tam Thiên thế giới,
Hạ óc thất thập nhị địa.
Tứ đại bộ châu.

Tiên Thiên hậu thiên,
Tịnh dục Đại Từ Phụ (cúi đầu).
Cổ ngưỡng kim ngưỡng,
Phổ tể tổng pháp tông.
Nãi Nhựt Nguyệt Tinh Thần chi quân,
Vi Thánh, Thân, Tiên, Phật chi chủ (cúi đầu).
Trạm tịch chon đạo,
Khôi mịch tôn nghiêm.
Biến hóa vô cùng,
Lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế.
Linh oai mạc trắc,
Thường thi thần giáo dĩ lợi sanh.
Hồng oai, hồng từ (cúi đầu luôn),
Vô cực, vô thượng.
Đại Thánh, Đại Nguyên, Đại Tạo, Đại Bi,
Huyền Khung Cao Thương Đế.
Ngọc Hoàng tích phuộc hựu tội Đại Thiên Tôn.
(lạy 1 lạy).

5- BÀI DÂNG BÔNG

Hoa tươi năm sắc, sắc thiên nhiên,
Đầu cúi xin dâng lễ kính thiền. (1 lạy)
Cảm đức CAO ĐÀI lòng đoái tưởng,
Từ Bi cứu thế xuông đàn Tiên. (1 lạy)

6- BÀI DÂNG RUỢU LỄ

Bồ Đào cam giá tiểu Tây Phương,
Bà trân cung trần mỹ vị hương. (1 lạy)
Đệ tử thành tâm kiền phụng hiến,
CAO ĐÀI hoan lạc kiết trinh tường. (1 lạy)

7- BÀI DÂNG RUỢU TRẮNG

Tiểu vị hương hè tiểu vị hương,
Khẩu đầu cung hiến chuốc hồ trường. (1 lạy)
CAO ĐÀI híng cảnh nhàn quan nhã,
Đệ tử cung trần mỹ vị hương. (1 lạy)

8- BÀI DÂNG TRÀ

Đông độ thanh trà mỹ vị hương,
Khẩu đầu cung hiến chuốc hồ trường. (1 lạy)
CAO ĐÀI híng cảnh nhàn quan nhã,
Đệ tử trần mỹ vị hương. (1 lạy)

Tại đàn cơ: thì đọc 3 lần cúng rượu, chỉ đọc mỗi lần dâng trà.

9- BÀI CẦU CƠ (Thúc Cơ)

(Đọc đến chừng nào cơ chuyển thì sẽ đọc bài MÙNG, ít lăm cũng 3 lần).

Trời còn sông biển đều còn,
Khắp xem cõi dưới núi non đượm nhuần.
Thanh minh trong tiết vườn xuân,
Phụng chầu hạc múa gà rừng gáy reo!
Đường đi trên núi dưới đèo,
Lặn tìm cao thấp ải trèo chông gai.
Phận làm con thảo há nài,
Biết phương Tiên Phật, Bồng Lai mà tìm.
Xem qua xét lại cổ kim,
Một bâu Trời Đất thanh liêm chín mươi.
Vàng trau ngọc chuốt càng tươi,
Bèn lòng theo Phật cho người xét suy.
Thân, Tiên vốn chẳng xa chí,
Có lòng chiêm ngưỡng nhất thì giáng linh.

(1 lạy trọn).

10- BÀI MỪNG TIÊN (Mừng Cơ) (Đọc 3 lần)

*Mừng thay chi xiết nỗi mừng,
Hào quang chiếu diệu ngàn tùng khôn trung.
Hạc reo bay khắp đạo cùng,
Càn khôn thế giới cũng chung một bầu:
Môn sanh thành kinh chực hồn,
Tửu trà hoa quả mừng câu Tiên Ông (1).
Nhang thơm tóc đốt nực nồng,
Đèn loa ngọn lửa rồng phun châu.*

(1 lạy trọn).

Ghi Chú:

(1) Khi Đức Chí Tôn là Chúa Tể Càn Khôn thế giới, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng chẳng nên dùng hai chữ "Tiên Ông" phải dùng hai chữ "Linh Tiêu".

11- BÀI TỔNG TIÊN (đọc 1 lần).

*Tiên Ông chẳng nê xuống mây xanh,
Vì xót chúng sanh ý chẳng lành.
Chắp bút lên cơ tua phải giữ,
Môn sanh cảm tạ bái Tam Thanh.*

(1 lạy mười hai gật).

12- BÀI NGỌC HOÀNG CỨU KHỔ (đọc 7 lần).

.....

13- QUAN ÂM CỨU KHỔ chọn kinh.

Nam mô đại từ đại bi, Quang đại linh cảm, Quan Thế Âm Bồ Tát (đọc 3 lần).

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá thiện vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn: Thủ kinh đại thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn. Tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khổ nạn.

Nam Mô Phật lực oai, Nam Mô Phật lực hộ, Sứ nhơn vô ác tâm, linh nhơn thân đắc độ. Hồi quang Bồ Tát, Hồi thiện Bồ Tát, A Nậu đại thiên vương chánh điện Bồ Tát, Ma Kheo, Ma Kheo, Thanh tịnh Tỳ Kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu.

Chư đại Bồ Tát, Ngũ bá A la Hán cứu độ đệ tử... (tên họ)... nhứt thân ly khổ nạn, Tự ngôn Quan Thế Âm: Anh lạc bất tu giải, cần đọc thiền vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát. Tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết: KIM BÀ KIM BÀ ĐẾ, CẦU HA CẦU HA ĐẾ, ĐÀ LA NI ĐẾ, NI HA LA ĐẾ, TÌ LÊ NI ĐẾ, MA HA DÀ ĐẾ, CHƠN LĂN CÀNG ĐẾ, TA BÀ HA.

(Đọc hết biến nhứt xá 1 xá, hết biến nhì xá 1 xá, tất biến thứ ba lạy 1 lạy 12 gật rồi hành lễ y giờ Mẹo).

14- KINH CẨM ỨNG NGHĨA

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Mỗi câu đều lập: "Kiền tâm kinh lẽ" và lạy 1 lạy.

1- Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyền Khung Cao Thượng Đế.

2- Tâm Thinh Phó Cảm Thái Ất, Cứu Khổ Thiên

Tôn.

3- Cửu Thiên Ứng Ngươn Lôi Thinh, Phổ Hóa Thiên Tôn.

4- Huyền Thiên Thượng Đế, Kim Khuyết hóa thân, Đảng Ma Thiên Tôn.

5- Cửu Thiên Khai Hóa, Thất Khúc Văn Xương Tử Đồng Đế Quân Thiên Tôn.

6- Tam giải Phục Ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trần Thiên Tôn, Quan Thánh Đế Quân.

7- Ngọc Hư Sư Tướng, Kim Khuyết Tuyển Tiên, Phù Hựu Đế Quân, Diệu Đạo Thiên Tôn.

8- Tam Ngươn Tam Phẩm, Tam Quang Đại Đế, Tam Cung Cửu Phủ, Cảm Ứng Thiên Tôn.

TIÊN THÁI CỰC tặng kinh rằng:

Đức Thái Thượng đặt kinh Cảm Ứng mà khuyên đời,

Một ngày tụng một lần thì tiêu tội lỗi;

Giữ theo lời dạy một tháng, phước lộc càng bền;

Giữ theo được một năm, thất tổ được siêu thăng;

Giữ theo hoài chẳng mỏi thì thọ mạng lâu dài.

Các vị Thiên Thần cung kính mình, và tên mình được biên vào bộ chư Tiên.

KINH CẢM ỨNG rất linh của Đức THÁI THƯỢNG

Đức Thái Thượng nói rằng:

Điều họa phước không tìm đến, chỉ tại mình vời đến.

Điều lành dữ báo ứng như bóng nợ theo hình.

1- Giải nghĩa thứ nhứt.

Bởi vậy cho nên: Trời đất có đặt mấy vị thần coi việc tội lỗi của người, tùy theo tội phạm nặng nhẹ mà bót lộc;

Nếu lộc bót thì phải chịu nghèo khổ, nǎng gấp sự rầu buồn tai nạn.

Người người đều ghét.

Tù rạc theo buộc mình.

Điếc lành tránh xa.

Thần dữ cứ theo làm hại.

Lộc hết phải chết, chó không chờ đến số.

Lại có sao Tam thai là Thượng thai, Trung thai, Hạ thai là 3 vì sao Bắc Đầu ở trên đầu, biên chép tội ác của người đang bót kỷ bót toán.

Lại còn mỗi người trong mình có 3 vị thần Tam Thi là Tinh, Khí, Thần, tới ngày Canh Thân xuất ra lén Thiên Tào mà khai tội lỗi của người.

Mỗi tháng, ngày 30 Thần Táo (Ông Táo) cũng về Trời tâu y như thần Tam Thi:

Ai có lỗi lớn thì bót một kỷ, lỗi nhỏ bót một toán. Sự tội lỗi lớn nhỏ công chừng trăm việc.

Nếu ai muốn sống lâu, trước tu lánh mấy điều dữ.

2- Tra xét điều thứ nhì.

Đường phải thì đi, đường quấy thì tránh,

Đừng khi nhà tối không ai mà làm việc trái lẽ.

Chứa đức và làm công quả cho nhiều, phải giữ lòng lành mà thương thú vật.

Ngay thảo hiếu thuận, sửa mình cho chánh mới đểng dạy người,

Thương kẻ mồ côi, thảm cho người góa bụa, kính trọng kẻ tuổi tác, thương kẻ nhỏ dại.

Loài vật cỏ cây chó khá phá hại.

Hãy khuyên lòn kẻ dữ trở lại hiền, mừng cho kẻ làm lành.

Giúp người cơn gấp rút, cứu người lúc nguy hiểm.

Thấy người đặng, như mình đặng.

Thấy người mất, như mình mất.

Đừng khai sự xấu của người, để khoe mình hay.

Giấu sự quấy của người, khen điều phải của người, chia vật thì xé phần nhiều cho người.

Chịu nhục chẳng oán,

Đặng quan trên yêu phái giựt mình.

Làm ơn đừng trông người trả.

Cho người vật chi rồi đừng nghĩ lại mà tiếc.

3- Chúa điều lành - Điều thứ ba.

Thưa gọi người lành:

Người người đều kính trọng,

Đạo Trời phò hộ đó,

Phước lộc theo đó,

Các tà ma lánh xa mình đó,

Vì thần linh hộ vệ mình đó;

Các sự mình làm ắt nê,

Khá mà trông cậy đến bực Thần Tiên.

Muốn thành bực Thiên Tiên,

Phải làm một ngàn ba trăm điều lành;

Muốn thành bực Địa Tiên,

Phải làm ba trăm điều lành.

4- Làm lành gặp lành - Điều thứ tư.

Nhược bằng: phát tâm làm điều phi nghĩa.

Làm điều trái lẽ,

Lấy sự ác làm giỏi,

Giả nhịn mà làm hại,

Lén hại người lương thiện,
Thầm khi vua chúa cha mẹ,
Khi dễ thầy và người lớn,
Phản chối mình thờ,
Gạt gẫm kẻ dốt nát,
Chê bai bạn học,
Khi không vu phản giả dối,
Xoi bói bà con dòng họ,
Cứng cỏi chẳng lành,
Làm dữ hiếp người,
Phải quấy chẳng xét,
Đua theo hoặc bỏ ra không nhảm chối,
Hà hiếp kẻ dưới để lập công,
Gièm siểm người bè trên mà khi lịnh,
Mang ơn mà chẳng cảm ơn,
Cố oán không thôi,
Khi dễ dân trời,
Khuấy rối việc nước,
Thường mấy kẻ phi nghĩa,
Quở phạt người không tội,
Giết người lấy cua,
Xô nghiêng người đoạt ngôi,
Chém giết kẻ hàng đầu,
Ngạo kẻ chánh, chê người hiền,
Hùng hiếp kẻ mồ côi, người góa bụa,
Bỏ phép, ăn cửa hối lộ,
Lấy ngay làm vạy,
Tội nhẹ làm nặng,
Thấy người bi tội chết mà còn ghét,
Biết lỗi mà chẳng sửa mình,
Biết điều lành mà chẳng làm,

Đã có tội còn làm liên lụy đến người,
 Chôn lấp phuơng hại của người,
 Chê bai Thánh Hiền,
 Khi ngạo điều đạo đức,
 Bắn loài bay, săn loài chạy,
 Phá loài bu đậu,
 Lấp hang phá ổ,
 Hại thai phá trứng,
 Cầu cho người hú hại,
 Hại phá người đã nêu công,
 Làm cho người bị nguy đặng mình an,
 Xới bót của người, lấy thêm lợi cho mình,
 Lấy điều ác gọi là lành, tốt,
 Lấy việc tư mà bỏ việc công,
 Trộm lấy cái hay của người,
 Che lấp sự lành của người,
 Bày tỏ cái xấu của người,
 Xoi bói việc riêng của người,
 Làm hư hao của cải người,
 Chia lìa cốt nhục người,
 Phạm chõ người yêu mến,
 Giúp người làm quấy,
 Làm dữ lấy oai,
 Làm nhục người cầu cho mình hơn,
 Phá hại đồ tròng tủa của người,
 Phá việc vợ chồng người,
 Gặp may làm giàu sanh kiêu,
 Chịu lý cầu may khỏi tội,
 Mạo nhận ơn, chối đổ lỗi,
 Geo họa, mướn làm điều ác,
 Mua chuộng cái hư danh,

Chất chứa lòng độc hiềm,
 Làm cho lụt sự giỏi của người,
 Giấu sự dở của mình,
 Ỷ oai thế bức hiếp người,
 Nuôi kẻ dữ để giết người,
 Vô cớ cắt vụn vắn hay đập bể món chi,
 Chẳng tế lễ mà sát sanh,
 Hủy hoại đổ bỏ lúa gạo,
 Rối người, hành hà súc vật,
 Phá nhà người, để lấy của cải của người,
 Xoi bờ cho nước tràn, phóng lửa đốt nhà mà hại
 chõ ăn ở của dân,
 Phá nè nếp kiểu vở mà hại công trình của người,
 Phá hư hao đồ nghè cho người hết đồ dùng,
 Thấy người vinh hiển, muốn người ra hèn hạ, bị
 hại,
 Thấy người giàu có, muốn cho ra tàn mạt,
 Thấy người sắc tốt, lòng dục mơ ước thâm,
 Thiếu nợ người, cầu cho chủ nợ chết,
 Vay hỏi chẳng đặng, sanh lòng oán hận,
 Thấy kẻ bị rủi ro, cười nói xâm biếm tại kẻ ấy ở
 ác,
 Thấy người tướng xấu, tàn tật, chẳng sơ lại cười
 chê,
 Thấy người tài năng, đã không khen mà còn chê.
5- Ấy là các điều ác trong điều thứ năm.
 Chôn bùa trù ếm người, dùng thuốc độc giết cây
 cối,
 Giận thầy, xúc phạm cha mẹ anh chị,
 Giụt lấy ngang, xin nài nỉ quá,
 Hay lấn lướt, hay giành giụt,

Cướp giựt mà làm giàu,
Bợ đỡ mà cầu danh lợi,
Thưởng phạt chẳng công,
Ở không nhưng vui chơi quá độ,
Ở khổ khắc với kẻ dưới,
Hăm dọa người mà lấy của,
Oán Trời giận người,
Mắng gió chửi mưa,
Hiệp nhau mà đưa kiện cáo,
Theo phe đảng dữ,
Nghe lời vợ, hầu thiếp, mà cải lời cha mẹ dạy,
Đặng mới quên cũ,
Miệng nói phải lòng ở quấy,
Tham mê tiền của, đối trá khuất lấp kẻ bè trên,
Đặt chuyện nói quấy,
Gièm siểm kiêu ngạo người,
Hủy báng người, xưng mình ngay thẳng,
Mắng nhiếc thần, xưng mình chánh,
Bỏ điều thuận theo điều nghịch,
Ruột bỏ ra da bò vào. (Bệnh kẻ lạ bỏ người thân),
Chỉ trời đất thè xin chứng bụng xấu,
Vái Thần Thánh xin chứng lời thè về sự tục tĩu,
Bố thí rồi sau còn tiếc,
Giả đò mượn rồi chẳng trả,
Cầu nguyện xin điều vô ích,
Sắm ăn, sắm mặc quá bức,
Dâm dục vô độ,
Lòng hiềm độc, ngoài mặt làm bộ từ thiện,
Lấy đồ ăn dơ ép người ta ăn,
Dùng tà thuật gạt chúng,
Dùng thuốc non đo thiếu,

Cân non, giạ non đong thiếu,
Trộn điếu giả dối với sự thiệt,
Lượm lặt cái lợi gian trá,
Ém sự tốt làm cho ra hèn,
Khi dễ gạt gẫm kẻ khờ dại,
Lòng tham không nhả,
Thè mắc thắc rối (Thè lấy được cho qua buổi),
Say rượu làm dữ,
Nồi da xáo thịt (Anh em gây gỗ đánh lộn nhau),
Trai chẳng ngay lành,
Gái chẳng mềm mỏng,
Chẳng hòa thuận nhà chồng,
Chẳng kính trọng chồng,
Ưa khoe khoan, làm tài khôn,
Thường hay ganh ghét,
Ở với vợ con không tốt,
Hỗn ẩu với cha mẹ chồng,
Khi dễ vọng ông bà cha mẹ,
Cãi lời người trên trước,
Chơi sự vô ích; cờ bạc,
Đòn bà con gái ngoại tình lấy trai,
Giả rúa mình mà rúa người ta,
Thương ghét không đồng,
Bước nhảy qua giếng qua bếp,
Bước qua đồ ăn, bước trên đầu người,
Hại con và phá thai,
Làm điều lén lút khuất lấp,
Bửa tối ba mươi: hát, múa, ca,
Ngày mừng một: khóc, giận, la, rầy,
Day qua hướng Bắc, hỉ mũi, khạc nhổ, đáy,
Day vào bếp hát ngâm và rúa khóc,

Lại kê nhang vô bếp mà đốt,
Lấy củi dơ mà nấu ăn.
Ban đêm để lõa lõi thân thể,
Tâm tiết hành hình,
Phun nước miếng sao vá (sao băng, sao xẹt),
Lấy tay chỉ mống chỉ ráng,
Chỉ mặt trời, mặt trăng, sao,
Ngó lâu mặt trời, mặt trăng.
Mùa xuân đốt đồng và săn bắn,
Day qua hướng Bắc mà chửi rủa,
Vô cớ giết rủa đậm rắn.

6- Ấy là điều ác này thuộc về điều thứ sáu.

Như các tội trên đây:
Ông Táo tùy theo tội nặng nhẹ mà giảm niên kỷ (tuổi),

Niên kỷ hết phải chết chó không đợi tới số,
Phạt chết rồi mà còn dư tội,
Thì con cháu chịu tai ương,
Lại kẻ cướp giụt của người thì vợ con và nội gia thuộc đều chịu tội đó cho đến chết.

Nếu chẳng chết, thời ắt có tai thủy hỏa, trộm cướp, mất đồ đạc, lại thêm bị tật bệnh đau ốm và tiếng xấu,ặng trừ tội hưởng của cướp giụt ấy.

Lại nếu giết người, ắt sẽ bị kẻ khác giết lại, cũng như đổi gươm giết lẫn nhau.

Kẻ giữ lấy của phi nghĩa,
Ví như ăn thịt thúi đỡ đói, uống rượu độc đỡ khát,
Ấy là no đỡ, đỡ khát đỡ,
Rồi sự chết đến liền.

7- Ấy là báo ứng điều làm ác - Điều thứ bảy.

Nếu lòng định làm lành,
 Tay chưa làm, mà đã có vị thần lành theo hộ mình,
 Hoặc lòng phát muốn làm ác,
 Sự ác tuy chưa làm mà vị hung thần đã theo mình.

8- Ấy là điều thứ tám.

Như ai có làm lỡ điều ác rồi,
Nếu biết ăn năn chừa lỗi,
Các điều dữ đừng làm nữa,
Cứ chí quyết làm lành,
Lần lần sau cũng đặng phước lành,
Ấy mới đổi hoa ra phước đặng.

9- Ấy là ăn năn tội - Điều thứ chín.

- Cho nên người lành:
Nói điều lành, xem điều lành, làm điều lành,
Một ngày làm được ba điều lành,
Ba năm Trời ắt nhỏ phước lành,
- Người dữ:
Nói điều dữ, xem điều dữ, làm điều dữ,
Một ngày có ba điều dữ,
Ba năm Trời ắt giáng xuống điều tai hại,
Sao lại chẳng ráng sức mà làm lành và chừa sự dữ?

10- Luật định - Điều thứ mười.

.....

KINH CẨM ỦNG

Có 10 điều trên, đọc hết một điều xá một xá.

Đọc tất kinh lạy 1 lạy 12 gật. Đoạn đứng dậy xá 1 xá.

Kế đó xoay mặt ra sau lưng xá Bàn Hộ Pháp 1 xá.

Xong, hai bên nam nữ (nam đứng phía bình bông, nữ đứng ph'a dĩa trái) day mặt đối diện nhau xá một xá, gọi là thủ lẽ nhau, rồi bái đàn.

BÀI KỆ (Thệ Nguyễn)

Mới học Đạo Vô Vi phải thuộc 4 câu kệ như vầy:

*Chúng sanh vô biên, thế nguyện độ,
Phiền não vô tận, thế nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng, thế nguyện học,
Phật đạo vô thương, thế nguyện thành.*

Giải nghĩa nôm làm ra ca cho dễ thuộc. Vì học Đạo thì cái trí cho thung dung, nhàn lạc mới phải Đạo:

*Một là sanh chúng bằng hà,
Dốc lòng círu vót lòng ta thế nguyên.
Hai là phiền não nối chuyền,
Nguyện thế đoạn tuyệt như thuyền ra khơi.
Ba là chí học chiêu moi,
Pháp mầu sâu nhiệm, thành thoi có ngày.
Bốn là Phật Đạo cao dày,
Nguyện thành chánh quả mới tày chí ta.*

THẬP THANH ĐIỀU

Đàn Chợ lớn. Ngày mùng 5 tháng 12 Nhâm Thân (2-1-1933)

- 1- Không nên thâu dụng của bá tánh.
- 2- Không nên dự vào việc quốc sự.

- 3- Không nên thốt đến Đạo nào.
- 4- Không nên niệm chú thư phù và chác thói tà mị.
- 5- Không nên bươi móc việc quấy và che việc phải của người.
- 6- Không nên buông lung tự tánh, phải xét những việc tội lỗi mà chừa.
- 7- Không nên gán kẻ bạo ngược, lung lăng. Phải ẩn dật lo tu.
- 8- Không nên tham luyến hồng trần vinh hoa phú quý.
- 9- Không nên coi người giàu sang hơn người nghèo hèn.
- 10- Phải giữ đạo đức, hiếu nghĩa, trung tín, liêm sĩ, tiết trinh, từ bi, chơn chánh.

BÀI CHỐN BỒNG LAI

(Chép đúng theo di bút của Thầy để lại).
*Chốn Bồng Lai là nơi thanh tĩnh,
Thú chiêu ưa trăng cảnh nước người.
Gió thanh quét sạch mùi đời,
Tình trong sơn thủy cuộc ngoài càn khôn.
Lần qua hải chốn hồn môn,
Công danh biệt ngoại cầm tôn như nhàn.
Gây lê đạo chốn Quảng hàn,
Dấu kiều còn tạc Minh Hoàng thuở xưa.
Hội đào một cuộc say xưa,
Mê mang chẳng tám ngàn thùn xuân thu.
Trường sanh có thuốc nhiệm mầu,
Qua vàng săn nấu một bầu đơn sa.
Nghêu ngao vui rạng yên hà,*

Tối vào kiêng thánh sớm ra non thân.
 Trải qua mấy cuộc phong vân,
 Tay nưng bầu cúc, chon lân vừng mây.
 Tùng reo dẽ gió lung lay,
 Giọng đồn thấp thoảng dựa tai đưa vào.
 Lần qua khôi vực bờ đảo,
 Cuộc cờ vô sự anh hào dẽ ghê.
 Mượn chon hoa thiêu lần về,
 Tiếng vàng nắm đất thêm ghê anh hùng.
 Mây giăng mấy thức giao long,
 Họa đồ cây có hóa công vẽ vời.
 Ba non trong của biển trời,
 Gió hòa trăng rạng nước người như xưa.
 Hoa thơm trăng tỏ tình ưa,
 Suối đồn tai đẹp chim ca ý nhàn.
 Lùa noi bê ngọc đèn vàng,
 Lánh noi phàm tục vui đàng thiên thai.
 Luyện minh chẳng nhiễm trần ai,
 Linh đòn đỏi luyện, linh đài dựa nương.
 Dao chơi đèn cảnh Nhạc dương,
 Hiêm vì phàm tục khôn đường lẽ nghi.
 Biết đâu ra khỏi tương tri,
 Đồng tâm đồng chí có kỳ thành thơi.

TÁNH ĐỨC CỦA THẦY HỒI CÒN SANH TIỀN

Kiểu tu của Thầy là Tiên đạo, Nhơn đạo đi một lượt.
 Vừa tu, vừa làm việc, trả nợ đời.
 Tới ngày Đạo thành, thì Nhơn đạo cũng mãn.

Tu giữa chợ mà không ai biết.
 "Tửu, Sắc, Tài, Khí", không nhiễm, cư tràn bất
 nhiễm trần.
 Không trọng cái danh làm quan.
 Không kể xác thân. Tu rồi, cái thân như chết chưa
 chôn. Ngài thường nói: "Thân Nầy Chẳng Kẻ, Kẻ Chi
 Danh".
 Không ham sự sang trọng. Ngài thường nói: "Chớ
 Ham Sang Trọng, Khó Theo Thầy".
 Ai nói xấu, không giận. Ngài nói: "Việc Thị Phi
 Coi Như Lông Nhạn, Ai Cuồi Mặc Ai".
 Ít hay chơi với kẻ giàu sang.
 Hay mến kẻ thấp hèn. Ngài thường nói: "Tố phú
 quái hành hồ phú quái, tố bần tiện, hành hồ bần tiện. Tố
 nào theo tố này. Thủ phận an bần. Ai biểu chơi với kẻ sang
 làm chi cho bị khi".
 Không hay rước khách.
 Tánh ưa tu ẩn.
 Tuy ở chốn thị thiền mà ít ai biết chỗ ở của Ngài.
 Không chịu tu hội.
 Không ưa đông đảo.
 Không chịu ai lạy lục.
 Không chịu ai tôn trọng.
 "Nhứt Hào Vô Phạm", Không Chịu Thọ Lãnh Lê Vật
 Gì Của Ai.
 Không chịu phô bày và vẽ viên.
 Ngài lập cái Đạo ra một cách rẽ rời cho mọi người
 đều tu được.
 Không khoe khoang cái Đạo.
 Người ta biết Ngài tu, ăn chay mà không hiểu
 Ngài tu làm sao? Ngài hay hát câu: "Kín Ngoài Rồi Lại

Kín Trong"… (Xem Lịch sử).

Tánh Ngài ít nói và không xen vô việc của ai. Ngài dặn trong đệ tử của Ngài rằng: "Đứa Nào Hay Nhiều Chuyện Thì Khó Theo Thầy".

Tánh Ngài từ bi mà cúng cỏi. Ngài thường nói: "Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi".

Tánh Ngài vừa ý mỗi người; Ngài nói: "Quân Tử Tánh Như Thủ; Cao Đài ứng hóa theo lòng chúng sanh, đó ai có biết cái danh Cao Đài".

Ngài nói: "Mình tu mà đừng cho người ta biết mình tu, giữ bể ngoài như người thường".

Ngài dạy trong đệ tử rằng: "Mình Đừng Làm Ra Người Ngu Phẩm".

Tuy ở chốn thiền ba, "Các Việc Thầy Như Không Thấy, Nghe Như Không Nghe". Giữ Tâm Không Xao Động Như Nước Đựng Trong Bầu, Các Việc Đều Không.

Trong các việc làm, Ngài hay dè dặt. Ngài hay nói: "Tiên Bảo Kỳ Thân".

Ngài dạy trong đệ tử Ngài: Phải Hạ Minh Nhịn Nhục, Làm Như Thầy Tam Tạng Đì Tối Đâu Cũng Lay Hoài Cho Xuôi Việc.

Ngài hay biết ơn, và hay lo báo ơn, đáp nghĩa.

Ngài hay làm âm chất, hạy bố thí thầm.

Ngài nói: "Mua ruộng trên Trời vững bền hơn ruộng dưới thế gian". Bởi vậy nên tuy làm quan, mà không dư giả như người ta.

"Trọn Đời, Ngài Giữ Thanh Bàn", Ngài hay nói câu: "Hữu Phước Bất Khả Hưởng Tận; mình có lộc Trời cho đừng hưởng hết, phải làm phước để sau cho con cháu".

Bình sanh hẽ làm việc chi một lần thì thôi, nên hư

giì một lần, Ngài không chịu sửa đi đổi lại. Trong việc tu cũng vậy, Ngài không đổi ý. Đó là Ngài làm gương "Nhứt Tâm".

Còn việc ăn uống rất thường.

Không hay ăn đồ chiên xào nhiều dầu và không chịu bày đồ ăn nhiều cách. Tương, chao là gốc. Chuối sứ và đường thẻ là món tráng miệng thường. Ngài nói: "Miễn ăn no bụng thì thôi".

Chỗ Ngài ở không chưng đọn, miễn cho sạch sẽ thì thôi. Ngài nói: "Chỗ nào cao trên bốn thước tây thì có thanh khí".

Chỗ Ngài ở để vài cái ghế ngồi tu, vài cái ghế ngồi ngủ, và bàn ăn cơm, đơn sơ ít món vây thôi.

Không chịu đọn nhiều chuyện.

Khi về nhà, Ngài hay mặc đồ bô vải.

Khi đi làm việc và đi chơi, thì Ngài ăn mặc khăn áo như thường. Ngài không chịu làm "Tướng" như phần nhiều người tu khác.

Trong việc ăn mặc và trong thân hình, Ngài giữ một cách sạch sẽ. Ngài nói: "Thân Mình Của Mình Để Dơ Dáy Và Lèn Xèn, Đi Nói Đạo Có Ai Thèm Nghe".

C H U N G