

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐÔ

HUỲNH ĐÌNH KINH

LƯỢC DỊCH
NHÂN TỬ - NGUYỄN VĂN THỌ

In Lại Theo Ấn Bản
Của Đạo Trưởng CHÍ TÍN

ĐƠN KINH

Đánh máy lại: Hồng Lan
Trình bày: Hồng Lan & Tân Hưng
Xếp chữ: H&L TypeSetter
Đóng tập: H&L eBooker
Làm tại: Chicago - U.S.A.

HUỲNH ĐÌNH KINH
Lược Dịch
Nhân Tử - Nguyễn Văn Thọ
Tài Liệu Tham Khảo
Của Đạo Trưởng CHÍ TÍN

Copyright © 2008 — Đơn Kinh

ĐƠN KINH

MINH ĐỨC THIỀN VIỆN GIỚI THIỆU

Minh Đức Thiền Viện, ngày 24-02-1983, Đức
Hà Tiên Cô tăng Đạo Trưởng Chí Tín:

BÀI:

*Huỳnh Đinh trì tụng trước,
Nội cảnh đồ học sau,
Cả hai cho thẩm nhập,
Không phải tại bì mao.*

oOo

*Nắng mây kiền khôn đó,
Thiên Quân tại Đài Cao,
Vạn Thần vâng phó triệu,
Người Trời có khác đâu!*

oOo

*Huỳnh Đinh chưa thấu triệt,
Nội cảnh khó thông nào!
Ta chưa biết ta đãng,
Đâu Suất dẽ chi vào!*

**HUỲNH ĐÌNH KINH
NGHI THỨC TỤNG KINH**

CHÚ NIÊM HƯƠNG
*Hoàng Thiên chứng chiếu tâm thành,
Mùi hương lư ngọc khinh thanh chín tùng.
Khói thơm bay khắp tung bừng,
Lòng thành đệ tử lễ mừng Thiên Nhan.
Nguyễn cầu Tiên, Thánh hội bàn,
Thừa Long, giá Hạc, giáng đàn chứng tri.
Cúi xin Trời Phật từ bi,
Chứng lòng đệ tử thọ trì tụng kinh.
(3 lạy)*

CHÚ ĐỊNH TÂM
*Phật ra lời dạy như vậy:
Tụng kinh thi phải miệt mài chơn tâm.
Đừng khi tung niêm mẫn năm,
Mà lòng phóng ngoại xa xăm dặm ngàn.
(3 lạy)*

CHÚ KHAI KINH
*Kinh mầu nhiệm thâm thương đắng,
Ngàn muôn năm mới đặng gấp kinh,
Nguyễn trên chứng tâm chơn tình,
Tụng cho rõ nghĩa Huỳnh Đinh kinh văn.
(3 lạy)*

HUỲNH ĐÌNH KINH
LƯỢC DỊCH
NHÂN TỬ - NGUYỄN VĂN THỌ

CHƯƠNG 01: THƯỢNG THANH

Tử cung Trời thăm, Thượng Thanh Thiên,
Kinh được viết ra, Ngọc Đế tiên,
Lời thơ bảy chữ, đầy châu ngọc,
Tán hóa thân hình, thành vạn Tiên,
Huỳnh Đinh mỹ hiệu gọi Nội Thiên,
Khiến tâm linh sàng, thường Tam Thiên,
Tâm thần hòa hợp cùng Ngọc Đế,
Mắt tỏa hào quang, rực ánh Tiên,
Đó chính Ngọc Thư phải tinh nghiên,
Đọc được vạn lần, thăng Tam Thiên,
Thiên tai vạn bệnh, đều qua khỏi,
Hổ lang chẳng hại, lại diên niên.

CHƯƠNG 02: THƯỢNG HỮU

Trên có hồn linh, dưới Quang Nguyên,
Tả là Thiếu Dương, hữu Thái Âm,
Sau có Mật Hộ, trước Sinh Môn,
Nhật Nguyệt vào ra, hô hấp tồn,
Tứ khí hợp hòa, tinh tú phân,
Rõ ràng lên xuống áng tường vân,
Khí thiêng hun đúc, linh căn dưỡng,
Trời đất tinh hoa, óc não tràn,
Thu tía ôm vàng vào đan điền,

Tâm thất u minh, thành xán lạn,
Quang hoa tung tỏa, chiếu tâm xoang.

CHƯƠNG 03: KHẨU VI

Miệng là Ngọc Trì, Thái Hòa Quan,
Biết nuốt linh dịch, bệnh tai an,
Thân thể quang hoa, hơi thơm phúc,
Trừ diệt bách tà, đẹp dung nhan,
Biết tu phép này, lên Quảng Hàn,
Đêm ngày tinh táo, thành Chon Tiên,
Dẫu nghe sấm sét, Thần vẫn yên.

CHƯƠNG 04: HUỲNH ĐÌNH

Huỳnh Đinh nội nhân, mặc cầm y,
Phẩm phục mây tuôn, muôn sắc hoa,
Lục, thắm đua chen, vẻ đượm đà,
Khép kín song mâu, gìn tâm cảnh,
Điều thân dưỡng khí, bảo khu ki,
Huyền tuyên, ngọc dịch, nhuần tạng phủ,
Thông thấu Tam Diền, Tinh Khí vi,
Đôi tai sáng láng, át tiêu huy,
Trùng lầu rạng rõ, châu thân sáng,
Thiên Đinh khai thông, hiển Thần uy,
Linh dài kiên cố, chẳng bao suy.

CHƯƠNG 05: TRUNG TRÌ

Thần ở Trung Trì, mặc xích chu,
Vân bào gấm đỏ, mang hổ phù,
Dưới rún ba tấc, Thần linh ngự,
Hai khí âm dương, đã săn phù.

CHƯƠNG 06: THIÊN TRUNG

Núi mọc giữa Trời, hãy cố tu,
Nhà mây quang quẻ, Ngọc Đế du,
Khai thông đạo lộ, chờ trù trù,
Mi là hoa cái, che minh châu,
Hai vàng Nhật Nguyệt, chiếu hư vô,
Trong nhà có Thần, mang y đơn,
Nếu mà thấy được, không bệnh hoạn,
Xích châu, linh quân, trông xán lạn,
Khí quản ấy là sinh tử ngạn,
Hai khí đục trong thường giao hoán,
Nếu mà gặp được thăng Thiên Hán.

CHƯƠNG 07: CHÍ ĐẠO

Chí đạo chẳng phiền, quyết tồn chân,
Nê hoàn, bách tiết, đều có Thần,
Thần tóc: Thương Hoa tự Thái Nguyên,
Não Thần: Tình Căn tự Nê Hoàn,
Nhân Thần: Minh Thương tự Anh Huyền,
Tỉ Thần: Ngọc Lưng tự Linh Kiên,
Nhĩ Thần: Không Bé tự U Diên,
Thiệt Thần: Thông Lệnh tự Chính Luân,
Xỉ Thần: Ngạc Phong tự La Thiên,
Chư Thần nơi mặt, thuộc Nê Hoàn,
Nê Hoàn, Cửu Chân đều có phỏng,
Vuông tròn một tấc tại não trung,
Áo tía, quần lìa, đều rõ ràng,
Tôn tư Cửu Chân thọ vô cương,
Cửu Chân đều ngự tại não xoang,
Ngồi theo thứ tự hướng ngoại phương,
Nếu biết tồn tâm, Thần không tản.

CHƯƠNG 08: TÂM THẦN

Tâm Thần: Đơn Nguyên tự Thủ Linh,
Phế Thần: Hạo Hoa tự Hu Thành,
Can Thần: Long Yên tự Hàm Minh,
Làm mắt: trong sáng, tùy quyền linh,
Thận Thần: Huyền Minh tự Dục Anh,
Tì Thần: Thường Tại tự Hồn Đinh,
Đởm Thần: Long diệu tự Uy Minh,
Lục Phủ, Ngũ Tạng, Thân thể linh,
Đều ở trong tâm vạn thiên kinh,
Ngày đêm giữ được sẽ trường sinh.

CHƯƠNG 09: PHẾ BỘ

Phế bộ chi cung, tựa lòng che,
Dưới có Đồng tử, trên Ngọc Khuyết,
Phế khai thất khiếu, chủ điều khí,
Ngoài ứng với mũi, Trung Nhạc ví,
Y thường gầm tráng, Huỳnh Vân đổi,
Mỗi khi suyển túc, Thần không khoái,
Cầu Thần Bạch Nguyên, điều hòa khí,
Thần Tiên cứu thị, không tai hại,
Chí thành cảm Thần, Thần không hoại.

CHƯƠNG 10: TÂM BỘ

Tâm bộ chi cung, sen chớm hoa,
Trong có đồng tử, Đơn Nguyên gia,
Thích ứng hàn nhiệt vinh vẻ hòa,
Trang phục đỏ tươi, toàn lụa lìa,
Nhạc vàng đai đỏ ngồi an tĩnh,
Điều huyết, lý mệnh thân không khô,
Ngoài ứng miệng lưỡi, thở ngũ hoa,

Gần chết hổ Thần, liền sống lại,
Tôn Thần mãi thế, thăng Thái Hà.

CHƯƠNG 11: CAN BỘ

Can bộ chi cung, xanh khoe vẻ,
Trong có Thanh Đồng Thần Công Tử,
Nấm giữ mối giềng, sinh thông minh,
Y phục gấm xanh, mang ngọc linh,
Điêu chế Hồn Phách, Tân Dịch bình,
Ngoài ứng đôi mắt Nhụt Nguyệt minh,
Can giữ điều hòa, bệnh không sinh,
Đồng dung bảy ngày, tự sung doanh,
Gần chết hổ Thần, lại phục sinh,
Nhiếp Hồn, hoàn Phách hết đảo khuynh.

CHƯƠNG 12: THẬN BỘ

Thận bộ chi cung, của Huyền Viên,
Trong có Đồng Tử, thông Tâm Điện,
Thống lãnh Lục Phủ, cửu tân dịch,
Ngoại ứng đôi tai, khí huyết tuyễn,
Phẩm phục gấm xanh, múa Long Phiên,
Tỏ tai, sáng mắt khí chu tuyễn,
Bách bệnh, Thiên tai, cầu ngay tối,
Lưỡng bộ thủy vương, đổi sinh môn,
Giúp người trường sinh, thăng cửu thiên.

CHƯƠNG 13: TÌ BỘ

Tì bộ chi cung, thuộc Mậu Kỷ,
Hoàng thường Minh Đồng, lập cư vị,
Tiêu cơn, tán khí, vững nha xỉ,
Đều nhờ Tì Vị, lưỡng Minh Đồng,

Thần tại Kim Đài, thành Cửu Trùng,
Vuông tròn một tắc, Mệnh môn trung,
Chủ điều bách cốc, ngũ vị hương,
Khiến hình béo tốt, thân an hương,
Ngoài ứng dung nhan, sắc nhuận hương,
Tì mạnh, hóa nên dung nhan đẹp,
Y phục gấm vàng đeo hổ phù,
Chuyên niệm Tam Lão, người nhẹ nhàng,
Trường sinh cao Tiên, thoát tử ương.

CHƯƠNG 14: ĐỒM BỘ

Đồm bộ chi cung, lục phủ tinh,
Trong có đồng tử, Diệu Uy Minh,
Sám sét tám phương, đương ngọc tinh,
Cờ rồng phất phới, nhạc lửa minh,
Chủ chi khí lực, nhiếp hổ binh,
Ngoại ứng đồng tử lưỡng mi gian,
Đâu tóc nhở đồm, tươi nhuận luộn,
Áo gấm chín màu, quần xanh ròn,
Ngọc đắt vàng đeo, long hổ văn,
Tôn Thần Uy Minh, cuối khánh vân,
Sai khiến vạn thần, triều Tam Nguyên.

CHƯƠNG 15: TÌ TRƯỜNG

Tì trường một thước đè Thái Thương,
Trung bộ Lão Quân, trị Minh Đường,
Tự là Linh Nguyên, tên Hỗn Khang,
Trị mọi bệnh người, tiêu cốc lương,
Áo vàng, đai tía, Long Hổ thương,
Trường tinh, ích mệnh, Tì đảm đương,
Kêu Ta ba lần, Thần tự thông,

Tam Lão cùng nhau, ngồi có bạn,
Hoặc tinh, hoặc thai, tùy nữ nam.
Đào hài, hợp diên, sắc rõ ràng,
Âm Dương hòa hài, có Đào Khang,
Âm Dương hai ngũ, mong hòa hợp,
Đạo thể huyền vi, chủ Âm Dương,
Nếu biết tôn tư, đặng Hư Không,
Đường lối khác nhau, mục đích chung,
Cô tinh, hộ khí, đừng vọng tiết,
Đường nuôi cơ thể nuốt Ngọc Anh,
Hết còn thấy đói, Tam Trùng vong,
Tâm trí hòa hài, hồn hở lòng,
Ngũ Tạng khí thông, hình hài nhuận,
Mũi thông hô hấp được dễ dàng,
Thân hình khỏe mạnh hết tai ương.

CHƯƠNG 16: THƯỢNG ĐÔ

Trông lên Tam Nguyên như liên châu,
Linh lung minh cảnh, chiếu cửu ngung,
Ngũ tinh đêm chiếu, rực tám khu,
Cản thủ Nội Hoàng cùng ta du,
Thân mặc áo phượn g, ngậm Hổ Phù,
Chỉ trong khoảnh khắc lên Hư Vô,
Giữ gìn lòng son, láng tâm tư,
Ngũ quan kỹ lưỡng, gài cùm giả,
Tam Thần hoàn tinh, già hóa trẻ,
Hồn phách nội thủ, không tranh cạnh,
Trong lòng Thần sinh, châu ngọc mang,
Linh tàng u khuyết, không thất tán,
Như cây muôn tăm, rũ bóng nương,
Thân hồn thư thái, ghi Tiên ban.

CHƯƠNG 17: LINH ĐÀI

Linh Đài phiêu diêu, trông Huỳnh dã,
Nê Hoàn Cung thất, phân thương ha,
Gian quan, doanh vệ, Cao Huyền giữ,
Động phòng, tử cực, linh môn hộ,
Nơi xưa Thái Thương dạy ta đó,
Tả Thần, Công Tiết, phát tham ngữ,
Hữu Thần Bạch Nguyên, ngự cùng chỗ,
Minh Đường, kim quỉ, ngọc phòng gian,
Thượng Thanh Chon Nhơn, tại mục tiền,
Tử Đơn, Hoàng Thường, trông nghiêm nhiên,
Ướm hỏi chân mày, ai ngự đó?
Gồm thâu Nhụt Nguyệt với Tinh Quang,
Thất diệu, cửu nguyên chiếu sinh môn.

CHƯƠNG 18: TAM QUAN

Ba cửa Tam Quan, Tinh Khí thâm,
Chín cung đầu não, rất u sầm,
Miệng là tâm quan chốt tinh thần,
Chân là địa quan, sinh mệnh hệ,
 Tay là nhân quan, chủ hưng phế.

CHƯƠNG 19: NHUỘC ĐẮC

Nếu được Tam Cung tồn huyền đơn,
Thái Ất, Lưu Châu, an Côn Lôn,
Lầu các trập trùng thấp nhỉ hoàn,
Từ cao xuống thấp toàn chon nhơn,
Ngọc Đường, Giáng vũ, đều Huyền Cung,
Bắc Đầu bảy vì, chiếu linh lung,
Nhìn tỏ đồng tử, ngồi an nhiên,
Thân ta ướm hỏi, kìa ai ở?

Người đó làm sao, vào Nê Hoàn?
Trăm ngàn Thần Tiên, tự tương liên,
Xếp hàng cao thấp như núi non,
Vân Nghi, Ngọc Hoa phù trì bên,
Xích Đế Hoàng Lão với ngã Hồn,
Ba ngôi hợp một tại phòng Tân,
Ngũ Tinh, Bắc Đầu soi Linh Môn,
Nhụt Nguyệt muôn phương tỏa hào quang,
Đế hương, Thiên Đỉnh tại mi gian,
Toàn bộ Thần Mặt đều tương tồn.

CHƯƠNG 20: HÔ HẤP

Hô hấp Nguyên Khí để cầu Tiên,
Tôn Thần Vô Anh trước mặt liên,
Vận hành Thổ nạp, nuốt Ngọc Diên,
An Tâm, dưỡng Thần, Thần sung mãn,
Chỉ tinh tiết dục sẽ diên niên,
Khí vận châu thân, người linh sàng,
Tôn Thần, bảo nhứt, khí sung doanh,
Tâm như sao sáng, Thiên Trung hiên,
Linh đài rực rõ, hết đảo khuynh,
Còn ta đâu bạc cũng hóa xanh.

CHƯƠNG 21: HUỲNH THẤT

Ở trong não ta, Thần Khí tụ,
Trong Nê Hoàn ta, Thương Thần ngủ,
Khí vận điều hòa, châu thân cấp,
Lục Phù hòa hài như Lục Long,
Muốn tu trường sanh, kỵ dâm dục,
Áy đường tử vong, khiến Thần khóc,
Hồn vào họa hương, sẽ mai một,

Hãy nên hô hấp bảo thận tinh,
Tinh toàn, tâm diện sẽ quang minh,
Nếu không, sông biển cùng hao cạn,
Lá rụng cây khô, sẽ hết xanh,
Khí vong, dịch lậu, tàn thân hình,
Tôn tinh, bể khí mới trường sinh,
Gìn giữ Nê Hoàn Tam Kỳ Linh,
Điểm đạm hư vô, Tâm quang minh,
Vật vật chẳng phạm, Tâm thái bình,
Tất nhiên Lão Mạo thành tráng đĩnh,
Hãy đọc Ngọc Thư, vào Thương Thanh.

CHƯƠNG 22: THƯỜNG NIỆM

Thường niệm xoan não đều thông đạt,
Tâm nhìn bao quát, không trong ngoài,
Nguyên khí qui căn, hết cơ khát,
Tâm thần nghiêm nhiên, Lục Đinh yết,
Giữ sao Tinh Dịch, kiên chằng tiết,
Chắt chiu tinh khí, sẽ trường hoạt,
Điều tâm, sử khí, người Khinh khoát,
Chư Thần trong thân sẽ phù bật,
Thân trung hư tịch như giải lụa,
Căng giữa khung Trời không bợn nhơ,
Đầu não hư tĩnh Thần Minh ngự,
Tôn Tâm chiêm ngưỡng, Thần vô số,
Lục phủ điều hòa cho tiết độ,
Lãng dāng gót Tiên vào Thiên Lộ.

CHƯƠNG 23: TRỊ SINH

Cái phép dưỡng sinh chẳng tàn phiền,
Chỉ tu Đồng Huyền với Ngọc Thiên,

Kim hành hình trung bát cảnh Thần,
Điều hòa chọn khí cho tự nhiên,
Siêu tuyệt vô vi, Thần Hồn an,
Thanh tĩnh Thần hiện, cùng ta bàn,
Ngự tại Tử Phòng óc não gian,
Đứng ngồi bên ngoài năm ba Thần,
Đốt hương tiếp tay tại mục tiền,
Cùng vào Thái thất, tuyễn kỵ môn,
Điểm đạm hư vô, chơi vườn Đạo,
Phản quang nội chiếu sê thấy Thần,
Thần tại lòng ta, gần thật gần,
Còn phải đi đâu hỏi với thăm!

CHƯƠNG 24: ÂN ẢNH

Thao quang ẩn tích, khác với người,
Đường khí, hàm tinh, mặt sáng ngồi,
Thành toàn tính mạng, giữ Hu Vô,
Tâm ghi Tiên Tịch, tử sinh lìa,
Tâm Thần linh sáng, nhờ ẩn cư,
Ngao du Trời đất, lòng phơi phói,
Như mọc cánh Tiên, thượng giới du,
Cuối gió nương mây tùy sở thích,
Kim xa, Ngọc liễn, săn sàng chờ,
Sao không lên núi tụng Ngọc Thư?
Quang cảnh u nhàn, Chân Nhân cư,
Nhập sơn không khó, sao chần chờ?
Thế tục xông hôi mùi vải thô.

CHƯƠNG 25: NGŨ HÀNH

Ngũ hành biến chuyển, trở về Một,
Tam Ngũ hợp Khí, Tinh Hoa hợp,

Thu hồi Nguyên Khí, nhập Thượng Thanh,
Tồn tư đồng kiến, Tâm xoang hiện,
Tai, mắt, mồm, miệng phát quang minh,
Não xoang bừng sáng, ánh Nhật Nguyệt,
Não Thần Nê Hoàn, hiển uy linh
Hai vàng Nhật Nguyệt, soi Tâm thất,
Giữ được Huyền Chân, vạn sự tắt,
Tinh Thần nơi thân đừng để mất.

CHƯƠNG 26: CAO BÔN

Soi gương Nhật Nguyệt tu Hình, Thần,
Hình Thần câu diệu, Đạo tuyệt luân,
Sê thấy Ngọc Thanh Hu Vô Lão,
Có thể trú nhan, điện huyết não,
Bạn cùng Thần Tiên, người phát quang,
Lưng cài hổ Lục, đeo kim đang,
Cuối rồng ngao du nơi Tiên Bang.

CHƯƠNG 27: HUYỀN NGUYÊN

Tu Luyện Hồn Phách hợp với Nhất,
Nhất là cái chi, khó thấy thật,
Lòng phải tinh thành mới nhìn ra,
Nhất rất khinh thanh, kỵ uế tiên,
Lục Thần hợp tập, Hu Vô hiện,
Tinh dịch giữ toàn, dưỡng Thần Căn,
Then chốt hình hài, giữ chắc bền,
Ngậm miệng uốn lưỡi, uống ngọc diên,
Công phu thành tựu sê lên Tiên.

CHƯƠNG 28: TIÊN NHÂN

Tiên Nhân Đạo sĩ chẳng phải thần,

Tích tinh, lũy khí mới thành Chân,
 Tiếng Thần Huỳnh Đồng, nghe khó khăn,
 Huỳnh Đinh, Ngọc Thư, Xích Tử Văn,
 Chép rằng: Chân Nhân đeo Kim Cân,
 Mặc giáp, Cầm phù, mờ thất môn,
 Hòa bình chực săn các linh quang,
 Trước cao, sau thấp đã bày tràn,
 Cầm kiếm trăm trượng, múa cầm phan,
 Hào quang tung tỏa khắp không gian,
 Đội ngũ vô vàn như mây tuôn,
 Tất cả hợp lại Lưỡng mi gian,
 Chẳng phải là cảnh, ấy Bản Căn.

CHƯƠNG 29: TỬ THANH

Tử Thanh Thương Hoàng Thái Đạo Quân,
 Thái Huyền, Thái Hòa chầu hai bên,
 Hóa sinh vạn vật, giúp nên Tiên,
 Cõi xe Ngọc Luân lên Thương Thiên,
 Bảy ngày thức trắng nghĩ triền miên,
 Làm được như vậy sẽ trường tồn,
 Công thành do tu, chẳng tự nhiên,
 Vì ta do tình thành, vì ta do chuyên,
 Chân Chi Chân Ta, hãy giữ bền,
 Hư Vô điểm đạm sẽ thành Tiên.

CHƯƠNG 30: BÁCH CỐC

Bách Cốc chẳng qua đất đai tinh,
 Ngũ vị ngoài ngon trong hôi tanh,
 Loan Thần đao khí, gây điêu linh,
 Phản lão hoàn đồng, làm sao sinh?
 Tam Hồn chơi voi, Phách đảo khuynh,

Sao không dùng khí Thái Hòa Tinh?
 Để được bất tử, nhập Huỳnh Ninh.

CHƯƠNG 31: TÂM ĐIỂN

Con Tim trong thân, Ngũ Tạng vương,
 Tôn niệm tâm thần, Đạo Thịnh xương,
 Thanh Tịnh, hân hoan, phả huy quang,
 Thần cùng tâm ta, bạn đồng lương,
 Ngày thời phóng ngoại đêm thu tang,
 Làm sáng đôi mắt, điều âm dương.

CHƯƠNG 32: KINH LỊCH

Kinh qua chân thân, về Chân Thủ,
 Thần của hai Thận, chủ diên thọ,
 Chuyển hồi Bắc Đầu về đầu não,
 Biết Đặc giữ Cái nên bất lão,
 Biết Trắng giữ Đen, gấp ngồi giữ.

CHƯƠNG 33: CAN KHÍ

Can Khí bồng bột, trong lại trường,
 Khai thông Lục Phủ, sinh Tam Quang,
 Tâm tinh, ý chuyên, tu mới ngoan,
 Trên họp Tam Tiêu, dưới Ngọc Tương,
 Tâm Khí lưu hành, hơi hám vương (vong),
 Răng bền, tóc nhuận, thân thái khương,
 Ngọc Tân từ họng xuống Minh Đường,
 Tâm nhuận yết hâu, Thân minh thông,
 Ngồi xem Phé khí nhập đơn điền,
 Can Khí khinh phiêu, thông tâm đan,
 Ngũ Khí kết thành Ngũ Sắc vân,
 Bé mục, phản quang, quên mình luôn,

Tâm cùng chư Thần được vây đoàn,
 Thất khiếu lưu thông, khai Mệnh Môn,
 Chư kinh thông thấu, tôn Huyền Côn (căn),
 Tuổi trăm hai mươi tu còn dòn,
 Vượt quá tuổi đó, Đạo khó tròn,
 Hợp nhất tinh thần, tổn Thất Nguyên,
 Điều Can, vận khí, cứu lão tàn,
 Mắt như Nhụt Nguyệt, chiểu linh quang,
 Can Khí châu lưu, thân mãi an.

CHƯƠNG 34: PHẾ CHI

Phế Khí phát sinh từ Tam Tiêu,
 Nghe nhìn u minh, chờ đồng tử,
 Điều hòa ngũ tạng, bổ răng tóc,
 Chân Khí ba sáu (lần) về Nê Hoàn,
 Khai thông bát mạch, bổ não tủy,
 Nhan sắc phòn phơ, huyết dịch thông,
 Răng chặt tóc đen, quên mắt bạc,
 Giữ chon thần đó, đừng biếng nhác,
 Nên nhớ Huỳnh Đinh có tòa tịch,
 Chuyển khí hội thần, Thần tương hợp.

CHƯƠNG 35: ÂN TÀNG

Ân thân, tang ý, kiến Thiên tâm,
 Cùng Thái Dương Thần, hợp Nhất Chân,
 Thần soi tám cõi trừ tà tịch,
 Tì Thần nay đã hoàn quy Tâm,
 Nuôi dưỡng Linh Căn cho nhuần thắm,
 Bế tòa Mệnh Môn, bảo Thiên Chân,
 Thọ kỷ gia tăng, nhờ chúng Thần,
 Tì tại Trung Cung toàn Thổ đức,

Ngũ tạng, lục phủ đều nhở ân,
 Trên hợp Thiên Môn, nhập Minh Đường,
 Thư hùng hòa hợp đỉnh phát quang,
 Ngoài vuông, trong tròn, Thần ở trong,
 Thông điều huyết mạch, ngũ tạng tốt,
 Xương cốt tốt tươi, tùy như sương,
 Tì nuôi thất khiếu, cửu bất thường,
 Nhật Nguyệt hai vàng bày Âm Dương,
 Lưỡng thần hòa hợp sinh Ngọc Anh,
 Lưỡng của Trời, Người, không mùi vị,
 Tử đơn bày tiệc, màu sắc vàng,
 Nên gọi lang cao hay ngọc sương,
 Bát tố Quỳnh dịch Thái Thượng ban,
 Uống vào nuôi huyết, tăng thận tinh,
 Thu Thần, nhìn thấy Chân Tướng Hìn,
 Cưỡi gió phiêu diêu, lên Ngọc Thanh,
 Linh lung phút chốc tới Thanh Linh,
 Ngồi trên Tiên đài với Xích Sinh,
 Điều Thần, dưỡng khí nuôi hoa vinh,
 Nhấm mắt an nhiên luyện ngũ hìn,
 Tam Khí bồi hồi, đắc Thần Minh,
 Thần đơn săn có, lin chi săn,
 Có thể no lòng, khiến vạn linh,
 Lòng mây che trên, dưới Hồ Chương.

CHƯƠNG 36: MỘC DỤC

Tẩy rửa cho tiêu hết mùi phàm,
 Vào nhà, Đông hướng đọc Ngọc Thiên,
 Đọc khoảng vạn lần, nghĩa sáng lên,
 Xỏ tóc, Hư Tâm, sẽ trường tồn,
 Ngũ vị hòa hài, chính khí hoàn,

Tịch mặc, thanh tĩnh, tâm xoang an,
 Tu luyện thành thực, tinh thần toàn,
 Thông tình hợp tính, thành hoàn đơn,
 Chân Nhân đã tới sai Lục Đinh,
 Thụ linh ẩn chi, Đại Động kinh,
 Muời đọc bốn lạy triều Thái Thượng,
 Trước yết Thương Đế, sau Bắc hướng,
 Hiểu được Huỳnh Đinh, tâm thần sướng,
 Thầy trò truyền kinh, lập thể minh,
 Vân cầm phụng la với cúc vàng,
 Thay cho xuống tóc, cơ phu toàn,
 Dắt nhau lên núi, lập thế đoan,
 Kim Thư Ngọc Cảnh, sau đó truyền,
 Cáo cùng: Thiên, Địa, Thủy tam ban,
 Sao cho thất tổ khỏi lâm nàn,
 Lời của Thái Thượng rất Thần Tiên,
 Đó chính bản văn sinh bất tử.

(NAM MÔ THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ
 TAM THANH ỨNG HỎA THIÊN TÔN)
 (đọc ba lần), (ba lạy)

SÁM HỐI

VÀ

ĐẠI BỔ KHUYẾT

CHƠN NGÔN

Vì sơ sai hoặc là không biết,
 Nên mau lo bổ khuyết đủ kinh,
 Lỗi lầm cho biết nhận nhìn,
 Giờ này đệ tử tất tình ăn năn,
 Câu Hộ Pháp ban ơn chúng chiểu,
 Những câu kinh tụng thiếu sót sơ,
 Độ giùm tiêu tội kịp giờ,
 Mấy lời sám hối, mong nhở ân dư.
 (ba lạy)