

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
CÔNG-BÌNH BÁC-ÁI TỪ-BI

THÁNH GIÁO
SUU TẬP
1986

CƠ-QUAN PHỔ-THÔNG GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO

Ebook được làm theo ẨM-BẢN phổ biến trên Website ANTRUONG.FREE.FR. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi email vào địa chỉ: tamnguyen351@live.com

Thành thật tri ơn CƠ-QUAN PHỔ-THÔNG GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO, BAN PHỤ TRÁCH KINH SÁCH WEBSITE ANTRUONG.FREE.FR đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên website ngõ hầu GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO được phổ truyền rộng rãi, cùng lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 17/10/2011

Tâm Nguyên

THÁNH GIÁO
SƯU TẬP
1986

MỤC LỤC

1. **TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ**
Cơ-QUAN PTGL, ngày 22-02- Bình Dân (02/03/1986) —
GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO 7
2. **KIỂM PHÊ PHỨC TRÌNH CHUNG NIÊN**
Cơ-QUAN PTGL, 19-02 Bình-Dân (28/03/1986) — GIÁO
TÔNG ĐẠI ĐẠO 11
3. **MỤC ĐÍCH CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ**
Cơ-QUAN PTGL, Bình Dân (28/3/1986) — GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO 15
4. **THẾ NÀO LÀ SỨ MẠNG LỊCH SỬ CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỶ**
PHỔ ĐỘ
Cơ-QUAN PTGL, Bình Dân (14/9/1986)— GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH 19
5. **KỶ NIỆM CHU KỶ 60 KHAI MINH ĐẠI ĐẠO**
Cơ-QUAN PTGL, Bình Dân (16/11/1986) — GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ..... 25
6. **MỤC ĐÍCH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA CQPTGL**
Cơ-QUAN PTGL, Bình Dân (31/12/1986) — GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO 33
7. **SỨ MẠNG TRỌNG ĐẠI VÀ GIAN KHỔ CỦA CQPTGL**
Cơ-QUAN PTGL, ngày 25-03 Đinh Mão (22/4/1987) —
GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO 35
8. **SỨ MẠNG TRÊN ĐƯỜNG TIẾN HÓA**
Cơ-QUAN PTGL, Tý thời 17 tháng 02 Mậu Thìn (3/4/1988)
— GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO 39
9. **TÂM, HẠNH, ĐỨC, TÀI RẤT CẦN THIẾT CHO SỨ MẠNG**
TRỌNG ĐẠI
Cơ-QUAN PTGL, Mậu Thìn (30/9/1988) — GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO 45

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG
GIÁO LÝ**

*Cơ-QUAN PTGL, ngày 22-02- Bính Dần (02/03/1986) — GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO*

THI:

*Giáo hóa vì xưa có thiện căn,
Tông chi xuất xứ chốn Thiên đàng,
Đại thừa Tiên tục chung vai gánh,
Đạo đức xây đời cõi thế gian.*

Mừng chư hiền đệ hiền muội. Nay Bản Đạo đến để
kiểm điểm phúc trình đệ IV Tam cá nguyệt.

Vậy Tổng Thơ Ký Chí Hùng đệ phúc trình:

Hiển đệ lui về.

Này chư hiền đệ hiền muội:

THI:

*Phúc trình đệ tứ đã xem qua,
Cố gắng góp gom cũng được là,
Lặt vặt râu ria thì rậm rạp,
Từ trường cơ bản lại phôi pha.
Nội tình nội bộ còn chua nhạt,
Ngoại tế, ngoại giao chẳng mặn mà,
Đuốc tuệ sáng soi đường tận độ,
Vượt hời chật hẹp đến bao la.*

Chư đệ muội đồng an tọa.

Này chư đệ muội!

Trách nhiệm của Cơ quan có hai điểm chính là tự độ và độ tha.

Tự hoàn thiện mình và hoàn thiện tha nhân trên hai phương diện:

1. Phổ thông phổ truyền giáo lý, về mặt Ngoại Giáo Công Truyền.

2. Đạt Đạo giải thoát bằng phương pháp Tánh Mạng song tu, về mặt Nội Giáo Tâm Truyền, đó là cứu cánh.

Cứu cánh chỉ có một mà phương tiện thì muôn hình vạn trạng để thích nghi.

Chư chức vụ nhân viên được đặt để đó là Thiên mạng. Nếu chư đệ muội biết quý trọng Thiên mạng thì Thần khâm qui phục, Phật Tiên mới hộ trì. Nếu muốn cải tật cho nhau thì dùng Tứ Đại Điều Qui, khiêm cung hoà ái, chơn chánh, mới có công năng diệu dụng mà cải hóa cho nhau. Sở dĩ quyền pháp không được nghiêm minh vì thiếu chân chánh. **Chân chánh là nhân, Quyền pháp là quả.** Nhân sanh quả, quả sanh nhân, cứ lẫn quẩn trong vòng lập đi, lập lại mãi. Thiếu chân thì nghịch lý, thiếu chánh thì nghịch Đạo. Nếu nghịch đạo lý thì thần không khâm qui không phục, Phật Tiên không hộ trì. Tâm dấy động sanh ra điều bất ái, bất kính, làm quyền pháp không được nghiêm minh. Nếu quyền pháp không được nghiêm minh thì làm sao chư đệ muội hoàn thành được sứ mạng. Chừng ấy ma quỷ dẫn dắt do tâm phạm loạn động.

Cơ quan là thân cây, mà mỗi chức vụ nhân viên đều

là nhánh lá. Đất vun bồi cho thân phát triển, nếu nhánh lá bị sâu rầy cắn phá thì không chỉ riêng nhánh lá bị tổn thương mà làm hại cả toàn thân cây. Do đó, chư đệ muội hãy lấy tình thương mà cải tật cho nhau. Phải sửa đổi cho nhau, đừng vì sợ khảo đảo mà tránh né nhiệm vụ mà cho đó là thượng sách.

Nói về hiện tình cơ Đạo, thì mỗi chức vụ nhân viên trong Cơ quan về tâm hạnh đức tài là một đơn vị sáng chói, nhưng nói về vai trò trọng đại của Cơ quan là bộ máy sau cùng thì chư đệ muội phải tinh vi hơn và hoàn hảo hơn nữa mới xứng đáng với tầm vóc của nó.

Bản Đạo phê phúc trình để chư đệ muội xem đó mà thi hành. Bản Đạo chấp nhận trên nguyên tắc 4 trọng điểm ở mục III nơi phần phúc trình tổng quát của Ban Thường Vụ..

*Các sứ mạng dạy rồi từ thử,
Giờ chỉ cần tuân tự tiến hành,
Trắng đen cũng đã phân rành,
Nên hư do bởi chí thành hay không.*

*Lời nguyện với Thiên công nhớ lấy,
Trách nhiệm ai thì nấy liệu lo,
Hễ làm thì phải nên trò,
Đường siêu nẻo đạo cũng do chỗ nầy.*

*Bồi thương mới giải bày chừng ấy,
Đệ muội ôi! học lấy kỹ càng,
Học rồi phải được sửa đoan,
Hoàn thành sứ mạng cho toàn thể nhân.*

Bản Đạo đã kiểm phê xong, chư đệ muội theo đó mà

y hành cho đúng Thánh ý.

Bản Đạo cũng tin mừng cho chư đệ muội: Đạt Minh, Chí Mỹ, Tường Vân, Nguyễn Văn Hiến được đưa về Cung Thái Ất Riêng Bạch Tuyết được Hà Tiên Cô đưa về Nam Hải ra mắt Đức Quan-Âm Như-Lai chờ ngày phục linh Đức Chí Tôn.

Bản Đạo sẽ đến với chư đệ muội một ngày gần đây để cùng chư đệ muội đi suốt con đường sứ mạng còn lại.

Bản Đạo ban ân lành tất cả. Thăng.

2. KIỂM PHÊ PHỨC TRÌNH CHUNG NIÊN

*Cơ-QUAN PTGL, 19-02 Bính-Dần (28/03/1986) — GIÁO TÔNG
ĐẠI ĐẠO*

THI:

*Giáo hóa cho nên bậc sĩ hiền,
Tông chi gia phả Thánh Thân Tiên,
Đại đồng công dụng ai truyền bá,
Đạo Pháp để không uống bí truyền.*

Bản Đạo đến giờ này để cùng chư đệ muội tiếp tục con đường sứ mạng.

Hôm nay Bản Đạo kiểm điểm lại phúc trình chung chư đệ. Vậy Tổng Thư Ký đệ nạp phúc trình.

Hiển đệ trở về chỗ nghe Bản Đạo phân:

♦ Chiếu bản danh sách tự nguyện hành đạo trong niên trình mới, Bản Đạo vâng lệnh Đức Chí Tôn “Chư đệ muội được lưu nhiệm kỳ một năm nữa” Vậy, Văn phòng Tổng Thư Ký chọn ngày để làm lễ bái mạng cho nghiêm túc để tạo khí thế đi lên của Cơ quan.

THI BÀI:

*Cơ quan Đạo đến giờ đã điểm,
Ban chấp hành lưu nhiệm một năm,*

Chung tay đoàn kết nhất tâm,
Tay chèo tay lái vững cầm đi lên.
Đại Từ Phụ từ tâm ban phúc,
Mẫu Từ ban Thánh được vô vi,
Công Đồng Tam Giáo hộ trì,
Tiên khai Đại Đạo huyền vi âm phù.
Thiên nhân hiệp nhứt hô bá ứng,
Đừng vô minh mà đứng ngăn ngõ,
Sáng lòng định tánh tri cơ,
Hạ Ngươn mặt kiếp đến giờ đổi tay.
Phước cùng chẳng rời đây sẽ rõ,
Chánh với tà biến lộ phân minh,
Tu trì phải vẹn đức tin,
Hội Thần chánh khí phép linh tự phòng.
Hãy lập chước tam công tu luyện,
Tu luyện rồi chuyển biến chân tâm,
Tự thân, thân chớ mê trầm,
Tự tâm, tâm chớ lạc lằm Bàng môn.
Thời biến loạn mất còn điên đảo,
Đạo chỉ cần thuận thảo nhất tâm,
Dưới trên sứ mạng vững cầm,
Thực thi sứ mạng, chớ lằm bến mê.
Bản phúc trình nêu về chi tiết,
Đã biệt phân ưu khuyết rõ ràng,
Tấm lòng phụng sự của Ban,
Tâm thành hành đạo vững vàng chung niên.

Bản kế hoạch tâm thiên phác họa,
Để chuẩn phê cho hã can tràng,
Chung Hòa, Thường Vụ, các Ban,
Làm đường chuẩn định hành trang tiến trình.
Hồi Tu sĩ nương mình Thiên định,
Phải tập lần hoàn chỉnh chân tâm,
Xa nơi đọa lạc quần âm,
Vững vàng sứ mạng mà tâm lý chơn.

3. MỤC ĐÍCH CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ

Cơ-QUAN PTGL, Bình Dẫn (28/3/1986) — GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

Nhân ngày Đại Hội Thường niên, Bản Đạo muốn cùng chư đệ muội xác định lại một lần nữa Ý Nghĩa, Mục Đích của Cơ quan nhất là Ý nghĩa Phổ-thông Giáo-lý.

Này chư hiền, trước hết Bản Đạo nói về Giáo Lý. Đó là điểm quan trọng bậc nhất cho tiền đồ Đại Đạo. Mặc dầu mấy mươi năm qua, Cơ quan cũng như các Chi Phái khác đã cố gắng phát huy biểu dương sâu rộng, nhưng khách quan mà xét, thật là như muối bỏ bể chưa thấm vào đâu, vì trong hàng hướng đạo đã có mấy ai thấu triệt và quan tâm đúng đắn. Đó là chưa kể đến những quan điểm mâu thuẫn nhau. Còn hơn sanh thì giàu nhiệt tình tin tưởng, nhưng thiếu một sự nhận thức cơ bản đúng đắn, nên gây ra hoang mang mơ hồ.

Thế nên, điều thiết yếu của chư hiền là lấy trí tuệ tập thể và công năng đại định cùng lòng nhiệt thành hăng say tích cực để xây dựng và xác lập những yếu điểm Giáo-lý thật cơ bản, thật phổ hoát và trường cửu để làm nền tảng cho toàn bộ giáo lý, tức là xác định trên lập trường nhân bản đạo đức và tiến bộ văn minh.

Hai hướng chính để chư hiền phát huy là:

♦ Xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn

minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại, mặc khác làm xiển dương Thánh ý: Dân tộc Việt Nam là dân tộc được chọn làm nền móng khai sáng cơ Đạo. **Nên cần phát huy truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc theo đường lối Tam Giáo Qui Nguyên, Vạn Giáo Nhất Lý và Thiên Nhân hiệp nhất, làm nổi bật thuần túy tính chất của dân tộc mà luôn khế hợp với bản thể Đại Đồng Nhân Loại.**

Chư hiền cần làm sáng tỏ sưu tập kinh điển và văn hóa dân tộc cũng như văn hóa Đông Tây để khế hợp giữa cơ Đạo và văn minh toàn nhân loại.

Một việc làm vô cùng lớn lao sâu rộng, thế mà có mấy ai lưu tâm đến. Phổ Thông Giáo Lý mà chính giáo lý chưa được xác lập đầy đủ thì phổ thông sao được.

Phổ Thông Giáo Lý không phải hiểu đơn thuần làm cho mọi người hiểu Đạo là đủ, mà phải làm cho cơ Đạo được Thống Nhất tinh thần, thông suốt mọi dân tộc, mọi lý thuyết và mọi hoàn cảnh.

Đối với các Chi Phái, Cơ quan sinh sau đẻ muộn, nhưng chẳng khác nào ngọn hải đăng chiếu sáng giữa đêm trường bao tố. Sứ mạng của Cơ quan vô cùng trọng đại. Nay nhìn lại, chư hiền đã làm được những gì?

Bản Đạo bảo cho: Cơ quan phải làm những gì có ích cho cơ Đạo mà các Chi Phái khác chưa làm. **Phải xác lập một nền tảng cơ bản thật vững chắc cho Đạo mà các Chi Phái khác không lưu tâm.** Như vậy mới xứng đáng với ngôn từ là trọng đại, là bộ máy sau cùng. Chớ nếu chỉ thuyết Đạo, lễ bái, liên giao, tu học v. v... thì có gì khác nữa đâu.

Thế nên, ngay bây giờ, chư hiền hãy kiên nhẫn nhất tâm phân công, lấy trí tuệ tập thể mà làm, đừng phí thì giờ vào những hình thức hay thế tục.

Chư hiền phải tự Thánh hóa bản thân, hành động với tinh thần của một Thiên sứ. Có như thế, mới mong sứ mạng được hoàn thành và cũng là điểm đặc biệt của Cơ Quan, cũng là đường lối của chư đệ muội sẽ thực thi trong niên trình mới.

Với những sứ mạng to lớn vừa nêu trên, không chỉ đo lường trong thời gian 20 năm qua rồi, nhưng thời gian cũng không phải vô định với khả năng của chư hiền. Phương chi Cơ quan đang trên đà phát triển.

Vậy những thời gian sắp tới, chư hiền hãy cố gắng thêm hơn:

- ♦ Không lo Đạo bị bế tắc mà chỉ lo không đủ vững vàng phát triển.

- ♦ Không lo đời chưa hiểu Đạo mà chỉ lo Đạo không sáng tỏ thôi.

- ♦ Không lo làm nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.

Diễn biến lịch sử của nhơn loại chẳng qua là sự diễn biến của những tư tưởng lớn.

Chư hiền hãy nhận thức trách nhiệm to tát mà cố gắng, sẽ được sự hộ trì của Thiêng-liêng.

4. THẾ NÀO LÀ SỨ MẠNG LỊCH SỬ CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

*Cơ-QUAN PTGL, Bình Dân (14/9/1986)— GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO
THÁI BẠCH KIM TINH*

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bản Đạo mừng chư đệ muội.

Bản Đạo đến hôm nay để cùng chư đệ muội tiếp tục con đường sứ mạng. Vậy chư đệ muội đồng an tọa chú ý nghe Bản Đạo dạy:

Này chư đệ muội! **Cơ quan hiện nay lâm vào tình trạng bế tắc. Lý do cộng nghiệp chúng sanh dầy dầy mà chư môn đệ của Đức Thượng Đế còn non tài kém đức và khả năng công phu Đạo hạnh chưa đủ sức giải trừ để cơ Đạo vươn lên giai đoạn khai thông.** Chư Thiên ân đệ muội phải nhận thức rõ ràng sứ mạng lịch sử của mình để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng giao phó. Vậy thế nào là sứ mạng lịch sử? Nào chư Thiên ân đệ muội hãy cho Bản Đạo biết?

Điển ký bình lại đoạn đó.

- Nào chư đệ muội và các trò Giáo-sĩ?

- Đạo Tỷ Ngọc Kiều bạch: Cơ quan là bộ máy sau cùng phải khai sơn phá thạch, ý thức sứ mạng của mình để xiết dòng lịch sử.

- Giáo sĩ Lập-Hạnh bạch:...

Cười cười: Tam kỳ Phổ độ là một giai đoạn quan trọng trên lịch sử diễn tiến của nhân loại trong kỳ Hạ nguơn. Đây là thời kỳ có một không hai trong quá trình tiến hóa tâm linh nhân loại. Vì được diễm phúc hồng ân lớn lao duy nhất Thượng Đế giáng trần lập Đạo cứu độ và tận độ nhân loại cũng đang thời kỳ tiến cơ mật kiếp, ác nghiệp chông chất bao đời cũng đến hồi tác động với muôn vàn tai họa khủng khiếp. Sự chênh lệch cách xa, một bên trí năng khoa học và một bên đạo đức lương tri tạo nên tai họa khủng hoảng mờ mịt không lối thoát. Hoàn cảnh lịch sử, thời điểm lịch sử, hãy có giải pháp lịch sử, sứ mạng lịch sử và tất nhiên con người sứ mạng lịch sử. Điều này có nghĩa cụ thể là trong giai đoạn lịch sử này không làm tròn sứ mạng có một không hai thì vĩnh viễn không còn cơ hội nào khác để thực hiện cả. Đó là điều mà chư Thiên ân độ mọi phải tâm tâm niệm niệm xét suy cho thấu đáo.

Chắc nghe đến đây chư Thiên ân độ mọi sẽ tự hỏi thế làm gì bây giờ?

Nào chư đệ mọi có ý kiến như thế nào?

Bình lại.

Theo Bản Đạo thì hãy tự đặt câu hỏi là mình đã làm chưa và làm được gì rồi. Vì đường lối, phương pháp Ôn Trên đã nhiều lần dạy bảo và kế hoạch từng năm cũng đã dạy, giờ chỉ chủ yếu thực hành, thi hành tích cực có phương pháp, có qui trình, chia từng việc từng phần.

Nhìn chung toàn nền Đạo hiện nay chỉ có Cơ Quan PTGL có nhiều công phu tu học, nghiên cứu và

đóng góp tích cực xây dựng Giáo lý Đạo trong tương lai, nên chư Thiên ân độ mọi năm chắc hai phần việc:

- ♦ Trước nhất là nghiên cứu Giáo lý Đạo chiều sâu và chiều rộng.

- ♦ Phần nữa là công phu lập hạnh vừa công phu tịnh luyện vừa bồi công lập đức. Tóm lại, đó là hai lãnh vực trí năng và đạo hạnh.

Trí năng để thuyết minh giáo lý soi sáng cho người tu học, cho mọi người, mọi tầng lớp, mọi nơi, mọi dân tộc và mọi trình độ văn minh.

Đạo hạnh để thể hiện cụ thể tôn chỉ giáo lý Đạo làm gương mẫu cho nhân sanh. Sống nếp sống Đạo trong sinh hoạt hàng ngày, nhất nhất đều thể hiện lý Đạo.

Chư Thiên ân độ mọi hãy làm như thế nào cho Giáo-Lý Đạo có một căn bản lý luận vững chắc khoa học và khai triển sâu rộng mọi mặt. Giải đáp các vấn đề then chốt của triết lý siêu hình hiện đại khoa học v. v... Các việc này có tầm mức vô cùng quan trọng. **Vì muốn độ người phải có trí thức siêu việt hơn đời, phải ưu thế trên mặt trí năng tư tưởng.** Nhưng Đạo là lẽ sống, là hạnh phúc nên phải thể hiện cụ thể chân lý cao siêu ấy trong mỗi người qua nếp sinh hoạt hằng ngày, tác phong đạo hạnh thuyết phục mọi người chung quanh, dễ cảm, dễ phục, vừa lành vừa hay, vừa ích lợi vừa chân thật. Đó là những yếu tố quan trọng tiến đến thành công trong lãnh vực tâm lý xã hội. Chư Thiên ân độ mọi phải là một Thích Ca, Khổng Tử, Jésus của thời đại mới mong thực hiện sứ mạng lịch sử cơ Đạo kỳ Ba.

THI BÀI:

*Giáo lý Đạo vô vàn sâu rộng,
Khắp thế gian chứa đựng không cùng,
Hãy đem mắt tuệ mà trông,
Chỉ cho nhân thế con đường siêu sanh.*

*Kìa bé nhỏ hạt nhân nguyên tử,
Vãn chuyển nhanh trật tự rành rành,
Muôn loài muôn vật trong trần,
Lớn như Vũ trụ tinh vân cũng đồng.*

*Ai khéo vẽ hạt nhân quĩ đạo,
Ai đặt bày cơ Tạo xoay vần,
Thiên điều qui luật công bằng,
Thông linh kỳ diệu quyền năng của Trời*

*Trong muôn vật loài người linh tánh,
Đặc biệt là có đặng tự do,
Tự do thì phải biết lo,
Tìm đường siêu thoát, chớ dò theo ma.*

*Trong nhân giới Đạo là qui luật,
Tiêu chuẩn là đạo đức chí nhân,
Khuyến đời giác ngộ lẽ chân,
Khuyến người dốc chí ăn năn làm lành.*

*Đem tư tưởng đấu tranh tư tưởng,
Mượn tĩnh tâm nuôi dưỡng thiện tâm,
Hằng ngày hằng khắc lo chăm,
Vun chồi tâm đạo diệt mầm cỏ hoa.*

*Lý đơn giản vài hàng ngắn gọn,
Nói cho người chấp nhận thật gay,*

*Muôn vàn học thuyết giải bày,
Cốt sao tâm phục mới hay độ người.*

*Đạo hạnh phải rạng ngời chính khí,
Tác phong luôn giữ thể khiêm cung,
Chí thành, chân thật, khoan dung,
Khuyến đi nhắc lại dầy công cũng thành.*

*Phép dẫn Đạo tâm thành ngôn hạnh,
Tiếp giao người biết tánh hiếu tình,
Làm cho thấm thiết chị anh,
Đức tin ân điển sẽ thành đạo tâm.*

Bần Đạo dạy bao nhiêu, chừ đệ muội ghi nhớ. Thăng.



5. KỶ NIỆM CHU KỶ 60 KHAI MINH ĐẠI ĐẠO

*Cơ-QUAN PTGL, Bính Dần (16/11/1986) — GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO
TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ*

THI:

*Giáo điều qui luật sẵn khuôn vàng,
Tông pháp Thấy trao quá rõ ràng,
Đại trí nguyên căn tua trọn vẹn,
Đạo đời sứ mạng dốc chu toàn.
Tam thừa cứu phẩm còn lưu dấu,
Kỳ điểm Long Hoa đã mở màn,
Phổ hóa Đạo Trời đâu quản ngại,
Độ đời cố vượt lúc gian nan*

Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội. Nay chư hiền đệ muội! Hôm nay là ngày Khai Minh Đại Đạo. Toàn Đạo đều vui mừng thiết lễ kỷ niệm. Điều đáng lưu ý là kỳ lễ kỷ niệm Khai Minh Đại Đạonày đúng vào chu kỳ 60 năm tròn. Cái tên Bính Dần trở thành đặc biệt ý nghĩa với toàn Đạo để đánh dấu thời điểm thiêng liêng này.

Chư đệ muội hãy nghiêm tịnh để Bần Đạo thay mặt Đức Chí Tôn Thượng Đế ban ơn cho toàn thể chư đệ muội lớn nhỏ mang sứ mạng hiện tại. Vậy **Chí-Tín** hãy mang bạch thủy đến đây. Hiền đệ **Chơn Tâm** và **Chí Tín** trong ngày lễ **Quảng Đức Chơn Tiên** hãy đọc lại lời dạy của

Bản Đạo hôm nay, và đàn anh chia sót hồng ân của Chí Tôn cho đàn em nhỏ, để cùng nhau đi trọn con đường sứ mạng. Nhị vị thi hành.

Sau đây Bản Đạo báo tin vui cho toàn thể chư đệ muội được rõ:

Chiếu sắc lệnh chuẩn phê của Đức Chí Tôn và đề nghị của Hội Đồng Tam Giáo, chư đệ muội chơn linh qui liễu được chứng đắc như sau:

- ♦ Chơn linh hiền đệ **Nguyễn Văn Hiến**, được ban ơn: Thanh-Hiến Đạo-Sĩ.

- ♦ Chơn linh hiền đệ **Thanh-Tâm**, được ban ơn: Thanh-Tâm Đạo-Sĩ.

- ♦ Chơn linh hiền đệ **Trần Ngọc Hạnh**, được ban ơn: Thanh Từ Đạo-Sĩ.

- ♦ Chơn Linh hiền đệ **Chí-Mỹ**, được chứng đắc: Chánh-Trung Chơn Thánh.

- ♦ Chơn linh hiền muội **Hiên-Hương**, được chứng đắc: Diệu Tâm Thánh Nữ.

- ♦ Chơn linh hiền đệ **Đạt-Minh** được chứng đắc: Quang-Minh Huệ-Tiên.

- ♦ Chơn linh hiền muội **Bạch-Tuyết**, được ấn chứng: Quán Pháp Chơn Tiên.

Đó là những phẩm vị thiêng liêng cao trọng nơi Ngọc-Hư Cung. Vậy toàn thể chư đệ muội hãy kính cẩn khấu bái hồng oai, hồng từ của Chí Tôn đã ban ơn cho các chơn linh.

Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn linh qui liễu chứng minh kết quả công quả, công phu, công

trình hành đạo trung kiên làm tròn sứ mạng.

Nhưng quý báu hơn nữa là những người còn đang sống tại thế gian có khả năng tác động ảnh hưởng trực tiếp thế gian sống hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc vô cùng lớn lao cho hết thầy chư đệ muội.

Chính chư hiền đệ muội là tụ điểm của muôn vàn đức huệ ưu ái của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, là trung tâm sinh động của nền Đại Đạo, là Cơ của cơ phổ hóa tận độ kỳ ba. Chư đệ muội còn trọng trách sứ mạng cao cả hãy nhận thức chức năng lớn lao quý báu diệu dụng ấy mà hiển dăng hành đạo theo mục tiêu, tôn chỉ của Đại Đạo và của Cơ quan đề ra.

Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng; chư đệ muội là Tiên tại thế đấy không? Chính chư đệ muội là Tiên trong tiêm thế, vì trong tiêm thế nên có khả năng thăng tiến vô hạn. Thân Tiên ở trong tiêm thế vì chư đệ muội còn mang xác thân hệ lụy, tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do đấy, do đó mà ra.

Điều cao cả nhất hiện tại đối với chư hiền đệ muội là đức tin, là tinh thần đồng mãnh vì Thấy vì Đạo của chư hiền nên phải chịu cam go thử thách, chướng ngại gay go hơn lúc nào hết. Chư hiền đệ muội phải đồng mãnh đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phẩm vị Tiên Phật đương nhiên sẽ đến xứng đáng với sứ mạng mỗi người. Sứ mạng là cao trọng nhất.

Nhắc đến sứ mạng đối với Đạo, bản thân Bản Đạo đòi phen tử hổ với Đức Chí Tôn. **Sáu mươi năm hành đạo tuy kết quả có đôi phần, nhưng chưa đối xứng với cơ tận độ kỳ Ba, với muôn ngàn nhân sinh còn lặn hụp trong trần thế.** Thế chư hiền đệ muội có nghĩ nguyên

nhân nào cản trở đó không?

Đạo không xa người, nhưng người với người có gần nhau chăng? Ngay trong nội bộ Cơ quan, mỗi người có thật sự gần với mọi người hay chưa? **Chữ Gần đây hiểu theo nghĩa rộng và hẹp, nghĩa đen và nghĩa bóng.**

Chư đệ muội có thật sự đoàn kết nhất tâm trên đường sứ mạng hay không?

Bần Đạo chấp nhận sự đoàn kết nhất tâm của chư đệ muội, **nhưng hãy đoàn kết nhất tâm hơn nữa, vượt qua mọi chướng ngại gay go thử thách sẽ đến.**

Những điều Bần Đạo vừa phân là điều then chốt phải thực hành ngay từ bây giờ.

Bần Đạo cũng lưu ý chư hiền về Công trình nghiên cứu giáo lý kể cả sử Đạo. Có khi nào chư hiền đệ muội nhận thấy rằng Cơ quan đã đủ sức ứng đối với sự phát triển của nền Đạo hay không? Đó là điều cốt lõi của Cơ quan. Những thành tựu cụ thể trong lãnh vực này là thước đo sức thăng tiến của Cơ quan.

Chư đệ muội có nhớ lời dạy của Đức Chí Tôn năm Bính Dần 1926 không? **“Đạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày”**. Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. **Mỗi lần lễ Khai Minh Đại Đạo là mỗi lần Bần Đạo càng thêm trách nhiệm nặng nề...**

THI BÀI:

*Nhắc Bính Dần Khai Minh Đại Đạo,
Nhớ bao người sáng tạo cơ đồ,
Thoát vòng lợi trước, danh ô,
Hiên ngang dũng cảm, tung hô Cao Đài.*

*Dứt quyền quý, theo Thầy hành đạo,
Mặc tù đầy Thánh giáo ngâm nga,
Tâm thành chỉ một Trời Cha,
Chỉ trong năm một, Đạo nhà dựng xây.*

*Cơ nghiệp ấy tìm ai phó thác?
Gánh Đạo Trời nhờ bậc thiện căn,
Trách ai chẳng sạch lòng trần,
Để cho cơ Đạo tan tành rã phân.*

*Người đức thiếu nên cần ngôi vị,
Kẻ sơ tài lại ý cơ mưu,
Trí phạm mắt tục âm-u,
Làm sao thấy được cả bầu Càn khôn*

*Đạo bí nhiệm ngọn nguồn ẩn áo,
Máy huyền vi hoạt bát khôn lường,
Ai ơi! Chí khí can trường,
Dốc lòng Đạo cả một đường quang vinh.*

*Xưa Tam Tạng thỉnh kinh Tây Vực,
Cô Luân đà tìm được Mỹ Châu,
Bền gan sống chết chẳng nao,
Gian nan chẳng quản, mới hầu thành công.*

*Chư đệ muội gánh gồng cơ nghiệp,
Hãy dốc lòng tạo dịp duy trì,
Nếp xưa giáo lý phát huy,
Tài năng sáng kiến tinh vi dồi dào.*

*Lòng tín Đạo cốt sao hiểu Đạo,
Có hiểu rành mới bạo hy sinh,*

*So sánh, phân tích, biện minh,
Thấu cơ đạt lý, thấu tình phụng Thiên.
Đạo hằng tại không riêng một chỗ,
Đạo hằng thường không bỏ mặt nào,
Cao Đài bao quát rộng sâu,
Đạo xưa ý mới, cốt sao vững vàng.
Đây mới thật Cơ quan sứ mạng,
Đây mới là gánh nặng tiến trình,
Thiên ân, Giáo sĩ, Tu sinh,
Chung Hòa Nữ phái nhiệt tình chung tâm.
Việc nghe lớn mà làm tự nhỏ,
Chớ rộn ràng ý tỏ lao xao,
Phân chia mọi việc trước sau,
Chia đều mới quý, dựa vào khả năng.
Người Thiên sứ lãnh phân việc dễ,
Kẻ bất tài lại bề việc to,
Ấy là đồ súc cam go,
Gian nan thử thách mới trò Phật Tiên.
Đạt-Minh xưa nặng nên qui hiệp,
Bạch-Tuyết lo nối tiếp chân truyền,
Tâm, Hương, Hạnh, Mỹ trung kiên,
Huệ-Lương đầu bảng quần Tiên một tràng.
Trong hào quang trùng trùng chiếu diệu,
Cảm người còn lắm chịu nhọc nhằn,
Âm phò mặc trợ điển lành,
Kỳ Ba tận độ em anh chung đồng.*

*Cơ quan đây gánh gồng thường vụ,
Vững tay chèo cột trụ kiên cường,
Thiện-Bảo, Chí-Tín, Thiên Vương,
Chí Hùng góp mặt, can trường vượt lên.
Cùng các bạn dưới trên thuận thảo,
Nữ Chung Hòa giao hảo thành công,
Dựng xây ý chí trọn lòng,
Ngọc-Kiều, Hạnh, Cẩm, Nghi-Phong trọn Lành.*

6. MỤC ĐÍCH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA CQPTGL

Cơ-QUAN PTGL, Bình Dân (31/12/1986) — GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

THI:

*Muốn ra Giáo hóa phải nên trò,
Muốn đạt Chơn Tông Lão chỉ cho,
Muốn đạt Đại thừa xong sứ mạng,
Thì đường Chơn Đạo phải siêng dò.*

Bần-Đạo chào chư hiền đệ hiền muội. Nay chư hiền đệ muội.

Mục đích và đường lối của Cơ quan không phải là so hàng với các Chi Phái và Tôn giáo khác, cũng không phải cạnh tranh việc làm của Chi Phái và các Tôn giáo khác, mà mục đích và đường lối của Cơ quan là hạt nhân, là gieo chủng tử Tam Kỳ Phổ Độ để gây ý thức quyền pháp và nhơn hòa Đại Đạo cho thiên hạ hầu xây dựng cõi đời Thượng Nguơn Thánh đức nhân loại thế giới hòa bình, Càn khôn an định.

Muốn thực hiện được những điều trên thì ngay bây giờ, Cơ quan hãy trang bị cho mình một số hành trang cơ bản để khi thời cơ đến, thế giới cần hỏi đến cương lĩnh Đại Đạo thì chư đệ muội khởi phải bối rối.

Điều quan trọng nhất là nhân sự, hãy đặt trọng tâm vào các mầm non, nhất là các Giáo sĩ, kể đến dùng trí tuệ

tập thể và sự tu chứng của mỗi nhân viên trong Cơ quan để thi hành các vấn đề mà Bản Đạo đã dạy trong các đàn trước. Chư hiền đệ muội hãy dốc tâm rồi Bản Đạo sẽ chỉ dẫn thêm.

Về khóa tịnh kỳ dài hạn 9 ngày, chư đệ muội có biết mình là những Thiên Thần đang dệt tấm lưới thiêng đó chăng? Đây là cơ hội mà Đức Lão Tổ đã dành cho chư đệ muội, để làm đầu mối tự độ, độ tha. **Lúc thuận thời thì động, nghịch thời thì tịnh. Tịnh đó cho nội lực thần khí được linh thông mãn tuệ, chớ không phải tịnh là bất động trong hôn trầm.** Với tài năng hữu hạn và hoàn cảnh giới hạn ngày nay, chư đệ muội liệu mình có thể làm gì được trong công cuộc Đạo cứu Đời!..

7. SỬ MẠNG TRỌNG ĐẠI VÀ GIAN KHỔ CỦA CQPTGL

Cơ-QUAN PTGL, ngày 25-03 Đinh Mão (22/4/1987) — GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

THI:

*Thế sự thăng trầm Lý tự nhiên,
Hành nhân đầu nung Đại tâm điên,
Chi e chẳng lúc Tiên hoa chủng,
Nào ngại không bởi Trường quả duyên.
Giác ngộ cận ưu mầu Giáo hóa,
Thức thời viễn lự pháp Tông truyền,
Phải nuôi Đại chí hàng Thiên sứ,
Mới rõ Đạo cao ánh diệu huyền.*

Bản Đạo mừng chư đệ muội.

Vâng lệnh Đức Chí Tôn Bản Đạo đến để kiểm điểm phúc trình hành đạo trong năm qua và phác họa chương trình sắp tới.

Bản Đạo lưu ý chư đệ muội Thiên ân đã được ban trao thì hãy vì trách vụ mà phụng sự cho cơ Đạo, chớ đừng vì chức vụ mà làm nản lòng các cộng sự viên đặc lực của mình.

Hễ đại nhân thì phải đại lượng, trải tình thương và lòng rộng rãi đãi ngộ cộng sự viên đặc lực của mình.

Do đạo hạnh và tinh thần trách vụ phải làm rạng danh và nâng cao chức vụ của mình chớ không phải do quyền lực hay chủ quan độc đoán. Biết lo xa, tiết kiệm dành dụm cho ngân quỹ nhà Chùa rất đáng ngợi khen, nhưng phải làm sao cho đặc nhân tâm tập thể. Tập thể làm ra của cái thì hãy lấy của cái mà bồi đắp cho tập thể thì đâu có thiệt hại cho ai. **Khi mà yếu tố nhân tâm đã có thì đó là nguồn tài nguyên vô tận và đạo sự được luân lưu không bị vướng mắc.**

Bản Đạo cũng có đôi lời nhắc nhở chư đệ muội: Cơ Quan là bộ máy sau cùng của Đại Đạo xây dựng thời Thượng Nguyên, Thánh đức, phụng sự nhân loại. **Thế nên Sứ mạng của Cơ quan Trọng đại và gian khổ.**

- ♦ Trọng đại: nên mỗi một chức vụ trong Cơ quan dù lớn hay nhỏ đều phải luôn luôn hướng thượng mới xứng với sứ mạng của nó.

- ♦ Gian khổ: để làm bài thi trong trường tiến hóa. Bài thi này có hệ số điểm rất cao dành cho hàng thức giả nào tự nhận chiếc áo Thiên ân để tu nhưt kiếp ngộ nhưt thời.

Cũng bởi sứ mạng trọng đại và nhiều gian khổ này nên đòi hỏi mỗi nhân viên chức vụ phải hội đủ Tâm, Hạnh, Đức, Tài Muốn được thể đạo đức phải thuần chơn, đạo tâm phải chuyên nhất, đạo hạnh phải viên dung đó là những điểm cần yếu phải có ở người chức vụ nhân viên.

THI:

*Chiếc áo Thiên ân nguyện mặc vào,
 Hãy vì trách vụ được ban trao,
 Không vì chức vụ danh huyễn hão,
 Còn quý báu hơn chiếc cẩm bào.*

Vậy trong niên trình mới, chư đệ muội những việc đã nêu trong kế hoạch hành đạo mà chưa làm thì hãy làm - những việc dở-dang hãy cố gắng hoàn thành - những việc đang tiến bộ, hãy nuôi dưỡng và phát triển thêm hơn. Về nội tình nội bộ hãy lấy tình thương vong kỷ vị tha đối đãi với nhau để con thuyền cứu độ được xuôi dòng. **Vậy, toàn thể đệ muội hãy làm lễ bái mạng vào giờ Dậu ngày mùng 01 tháng Tư năm Đinh Mão.**

Bản Đạo ban ơn tất cả chư đệ muội. Chư hiền hãy cố gắng hơn trong sứ mạng và hãy dùng trí tuệ tập thể để hành đạo.

Bản Đạo chỉ đến với chư đệ muội khi gặp khó khăn trong giai đoạn này.

8. SỬ MẠNG TRÊN ĐƯỜNG TIẾN HÓA

*Cơ-QUAN PTGL, Tý thời 17 tháng 02 Mậu Thìn (3/4/1988) — GIÁO
TÔNG ĐẠI ĐẠO*

THI:

*Thánh Giáo rành chưa chắc đã thông,
Phải cân thẩm nhập tận chơn Tông,
Đốc hành cho trọn là tâm Đại,
Danh Đạo nên rồi mới thật công.*

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO, Bản Đạo mừng chư hiền
đệ, hiền muội.

Hôm nay Bản Đạo cùng chư đệ muội vạch hướng đi
trong niên trình mới. Vậy miễn lễ đồng an tọa.

Hôm nay Bản Đạo muốn nói với chư đệ muội một
điều mà từ lâu vì bận đạo sự nên chưa có dịp. **Đó là sứ
mạng trên đường tiến hóa.**

Này chư đệ muội! Cho đến hôm nay sự hiện diện
của chư hiền trong Cơ quan không phải là ngẫu nhiên.
Chư hiền hãy suy gẫm động lực đã đưa chư hiền vào Đạo
nói chung và Cơ quan Phổ thông Giáo lý nói riêng, một
Cơ Quan chỉ có chức vụ làm phương tiện cho trách vụ.
Thế mà chư hiền phải theo đuổi và gắn bó chịu bao sự trui
rèn từ nội tâm đến ngoại cảnh. Có phải Cơ quan đã mang
lại cho chư hiền một niềm vui bất tận là được phụng sự

nhân sanh và được gắn gũi nhắc nhở của các Đấng thiêng liêng từng bước một trên đường sứ mạng?

Có phải chư hiền là những nguyên căn đại nguyên trước Chí Tôn Từ Phụ nhưng đã trải qua nhiều kiếp bị phiêu bạt trong vòng luân chuyển. Nay nhờ Tam Kỳ đại ân xá mà giác ngộ kịp thời đúng lúc?

Có phải Cơ quan đã thực hiện đúng dẫn dắt mục đích, tôn chỉ, lập trường của Đại Đạo trong tinh thần đại đồng, đã hấp dẫn chư hiền?

Có phải cuộc đời này là hư phù nên thúc đẩy chư hiền đi tìm sự vĩnh cửu cho tương lai?

Nếu những điều vừa nêu trên là đúng, thì chư hiền hãy xét lại mình đã làm được những gì? Chư hiền có mãn nguyện chưa? Chư hiền còn khao khát những gì? Còn tìm cầu nơi đâu?

Chư đệ muội có nhớ chẳng lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng thường dạy: Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý không phải là Thánh thất, Thánh tịnh, Tòa Thánh, Giáo Hội, cũng không phải của một Tôn giáo nào, mà Cơ Quan là của Đại Đạo. Thế nên công việc chính của Cơ quan không phải chỉ để lễ bái, ăn chay, khuyên người lánh dữ làm lành, cũng không phải để lập công lên hàng giáo phẩm, nắm giáo luật mà cai trị giáo dân, mà Cơ quan là một guồng máy, là động năng thúc đẩy cho các sở vật thực tại thành một thực thể “**Đạo cứu thế**”. Với sứ mạng như thế, đã từ lâu, Đức Chí Tôn đặt để và kỳ vọng ở những hàng Thiên ân sứ mạng trong Cơ Quan.

Nhìn lại hiện tại, Cơ quan với phương tiện, hoàn cảnh nhân sự, chư hiền có mặc cảm tự ti, hay dăm chiêu

hoảng hốt.

Từ xưa có ai nghĩ rằng sẽ có một nền Phật Giáo thế giới cho đến ngày nay. Thế nhưng có.

Cũng không ai dám nghĩ rằng trên thế gian này sẽ có một Thiên Chúa Giáo cho đến ngày nay. Thế nhưng có.

Có hột nhân nào mà lại to lớn hơn quả đậu. Một khu rừng bốc cháy đâu phải cần đến một khối lửa to tát.

Những phát minh khoa học điện tử đầu tiên có ai ngờ công năng lợi ích to tát cho đến ngày nay. Thậm chí chính bản thân người phát minh cũng không ngờ nữa.

Bần Đạo phân như vậy để chư hiền đệ muội tự tin trên đường sứ mạng và thực hiện những thành quả cụ thể trong niên trình mới này.

Đến đây Bần Đạo dạy các trò Thanh thiếu niên:

Các trò là những hàng sứ mạng của Đại Đạo nói chung, của Cơ quan Phổ thông Giáo lý nói riêng. Ngay từ bây giờ, các trò hãy nhận lãnh sứ mạng bằng cách gánh vác phụ với các anh. Thời gian qua có những trò tỏ ra rất ngoan. Điều đó làm cho Cao Tiên Bối hài lòng.

Vậy các trò hãy chuẩn bị để dâng những thành quả khi hội ngộ cùng Cao Triều Tiên Bối.

Về Huấn luyện Tu sĩ, Giáo sĩ, hãy áp dụng Lịch Trình Hành Đạo của Lê Đại Tiên.

Đó không phải là những qui luật buộc các trò ly gia cắt ái phế đời hành đạo, mà đó chính là khuôn vàng thước ngọc để giúp các trò xứng đáng với tầm vóc sứ mạng và nhất là tinh thần hướng thượng trọn vẹn cho Đạo, cho nhân sanh trong thời gian học tập và hành đạo.

Do đó, hãy ý thức đúng đắn để có lập trường đúng đắn, đừng hấp tấp cũng đừng e-dè và đừng tưởng mình phi thường hơn người, để rồi các trò phải tầm thường như bao người khác.

Thời gian qua, đã có những việc không hay xảy ra trong tập thể, Bản Đạo phân như vậy để chư hiền đệ muội lưu ý mà nhắc nhở các em.

*Đạo Trời đất âm dương vận chuyển,
Dòng thời gian diễn tiến đêm ngày,
Tháng, năm tuần tự vẫn xoay,
Thịnh suy bĩ thối, đổi thay rõ ràng.*

*Máy Tạo hóa hành tàng vi diệu,
Đúng thời kỳ biểu hiệu công năng,
Sửa nâng tập thể cân bằng,
Xây đời Thánh đức bảo toàn vạn linh.*

*Đạo có lúc nghiêng chình khảo đảo,
Đạo nhiều khi vũ bão hoằng dương,
Đạo Trời muôn thuở sáng trong,
Mà gương hưng, phế, tôn vong đã chảy.*

*Đời có khó mới dày quả Đạo,
Thế mà gay mới tạo anh tài,
Ưu thời, mãn thế chí trai,
Hãy vì Thiên chức dạn dày tuyết sương.*

*Hãy xác định lập trường bất diệt,
Hãy nấu nung khí tiết quật cường,
Quyết vì sự nghiệp phổ thông,
Quyết vì lý tưởng không ngừng tiến nhanh.*

*Điều thiện ác đấu tranh gay gắt,
Cuộc hơn thua từng chấp, từng giờ,
Hoang mang dãi dãi hững hờ,
Đức tin để mất, rớt bờ vực sâu.*

*Chư đệ muội nêu cao dũng khí,
Dứt bớt đi hệ lụy trần tình,
Thời gian sức lực để dành,
Lo thêm cho Đạo chuyên cần quả công.*

*Chư Thiên mạng một đường đi tới,
Kế hoạch đã mở lối từ lâu,
Phổ thông việc chính lo âu,
Trước là Sư Đạo phải mau hoàn thành.*

*Cần thực hiện vài trăm trang sách,
Gồm nội dung cả khắp Phái Chi,
Thời gian hoàn tất kịp thì,
Dịch ra ngoại ngữ sẵn khi cần dùng.*

*Đồng thời cũng tập trung nghiên cứu,
Hệ thống thành cơ cấu lớp lang,
Soạn ra Giáo Lý đại toàn,
Đạo Thầy giảng mới sách vàng mới hay.*

*Chừng ấy việc đêm ngày nỗ lực,
Toàn Cơ quan ra sức tham gia,
Đừng rằng việc quá cao xa,
Ơn Trời bố hóa nệ hà mà chi.*

**9. TÂM, HẠNH, ĐỨC, TÀI RẤT CẦN THIẾT CHO
SỨ MẠNG TRỌNG ĐẠI**

Cơ-QUAN PTGL, Mậu Thìn (30/9/1988) — GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

THI:

*Thánh Giáo thiên thu chẳng lỗi lầm,
Chơn Tông vạn thế rạng thình âm,
Cổ nhân Đại chí danh hằng tại,
Do ở Đạo mẫu ven nhứt tâm.*

Mừng chư hiền đệ hiền muội, hãy dâng phúc trình
Bản Đạo xem.

Này chư đệ muội:

Cơ Đạo đã trải qua khúc quanh lịch sử, những bóng
đêm lui dần nhường lại cho ánh Thái Dương từ từ lộ dạng.
Trong khúc quanh đó, chư đệ muội đã đóng góp công
trình, công quả, công phu với chí thành tâm đạo bất thối
chuyển. Đó là điểm son đáng ghi nhận.

Trên viễn đồ sứ mạng, chư hiền sẽ còn trải qua khúc
quanh lịch sử mới nữa để đáp ứng với tiến trình của cơ
Đạo của nhân sanh đang mong chờ người sứ mạng. Do
đó, **tâm, hạnh, đức, tài** của mỗi chư đệ muội rất cần thiết
cho sứ mạng hiện tại và tương lai.

Miễn lễ chư hiền đồng an tọa.

Muốn thực hiện sứ mạng trọng đại, chư hiền đệ muội phải biết suy cổ nghiệm kim, học hỏi túi khôn muôn thuở của Hiền nhân, Thánh Triết rồi sẽ thành vĩ nhân trong mai hậu.

♦(Tổng Thư Ký Cơ Quan dâng phúc trình).

Hiển đệ an tọa nghe dạy:

Bản Đạo không bảo chư đệ muội có cao vọng trở thành vĩ nhân, nhưng chính lý tưởng phụng sự thanh cao và sự cống hiến to tát của Đại Đạo sẽ đến với nhân sanh tạo thái hòa, an lạc, hạnh phúc sẽ tồn vinh cho hàng sứ mạng.

Muốn thực hiện được sứ mạng, người Thiên ân phải đại nhân, đại chí, đại lượng vượt qua mọi chật hẹp thường tình khiến cho hành nhân độc hành cô lậu trên đường thiên lý.

Người xưa thành công trong đại chí, đại sự, ngày nay trên đường sứ mạng, chư đệ muội hãy thành công trong sự chí thành và tình thương thật sự của người lãnh đạo.

Bản Đạo ngợi khen chư đệ muội đã tiến rất xa về tâm hạnh nhưng cần phải vượt lên thêm về đức độ, bởi vì Bình phong tuy phá mà cốt cách vẫn du tồn. **Thánh nhân bất ngôn chi giáo mà thiên hạ xú xú qui về, đó là đức của Thánh nhân.**

Nhìn lại hiện tại Cơ quan chư hiền đùng e-ngại ít-oi mà mặc cảm, chỉ e vô tình hay cố ý làm sứt mẻ cộng sự viên đã được chọn lọc và đặt để.

Chư hiền hãy dụng tinh hơn dụng đa. Đặt trọng tâm đào tạo hơn tài cho tương lai và hãy có tinh thần cầu tiến những điều mình đã có và chưa có. Nếu không, Bản Đạo e thời cơ đến, chư đệ muội sẽ bối rối.

Bản Đạo rất vui mừng các Tam cá nguyệt vừa qua, chư đệ và các Ban đã thực hiện Đạo sự trôi chảy.

Với sự lo lắng đó, với tinh thần chấp hành Thánh ý đó, giúp cho chư đệ hoàn thành đạo sự và tiến bộ cho chính bản thân mình về mặt tâm đức và tài năng.

Bản Đạo dạy những điều hôm nay như sau:

♦ Về Kinh Tế tự túc:

Vật cùng tắc biến - biến tắc thông, Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, Địa sanh thảo - hà thảo vô căn. Kinh tế tự túc rất quan trọng để chư đệ nương nhau mà sống và giúp đỡ cho những Thiên mạng đã hiến dâng trong hiện tại.

♦ Về Giáo Sĩ, Tu Sĩ:

Những ai đã lập gia đình không gọi là Giáo-sĩ, nên gọi nhân viên nòng cốt phổ thông, phổ truyền Giáo lý. Có như vậy mới nâng giá trị hiến dâng cao quý của hàng Giáo sĩ, mặc dù hiện tại chưa lập được dòng tu.

Không phải chỉ riêng Giáo Sĩ, Tu sĩ, mà những thành phần trẻ đã lập gia đình, không được gọi là tịnh sĩ. **Phải ngưng ngay hành pháp.**

Nguyên tắc là vậy, nhưng đã thực hiện cơ tận độ, Tôn Sư Lão-Tổ ân ban cho phép được hành pháp đến Sơ thiên Thập Nhị Cẩm Đoạn để giúp chư đệ muội còn bước tiến mai hậu. **Nhưng không được gọi là tịnh sĩ, không được niệm Lục tự Chơn Ngôn.**

Hãy xem như đó là phép tính tâm đừng quên gốc...

THÁNH GIÁO SƯ TẬP
BÌNH DẪN (1986)
CƠ - QUAN PHỔ - THÔNG GIÁO - LÝ ĐẠI - ĐẠO
SƯ TẬP